

Port Betaald



AAN:

40e jaargang - No 1

FEBRUARI/MAART 2023



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor februari en maart 2023. Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden, over bijzondere diensten zoals deze keer, op woensdagmiddag 22 februari om 15.30 uur, de Aswoensdagviering. Informatie over de RK-vieringen die hier iedere maand gehouden worden. Ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten op de agenda.



Verder een in memoriam van de heer Frits Wiegel, mevrouw Mies Geertzen-van der Rijst en Ger Lamerus. Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg. Het overzicht voor de concerten bij kaarslicht 2023 kunt u in deze Kerkbel vinden. En de films, die te zien zijn in februari en maart worden beschreven + een Franse Filmdag in april. Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!! Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in februari en maart 2023:

Zondag 5 februari 10.00 uur - viering van brood en wijn
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimsword

Zondag 12 februari 10.00 uur

ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 19 februari 10.00 uur

ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 26 februari, 10.00 uur - 1ste zondag 40-dagentijd

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Cas Straatman, Groningen

Zondag 5 maart, 10.00 uur - 2de zondag 40-dagentijd

ds. Kaj van der Plas, Eelde
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 12 maart, 10.00 uur - 3de zondag 40-dagentijd, Viering van brood en wijn

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Ite Wierenga, Groningen

Zondag 19 maart, 10.00 uur - 4de zondag 40-dagentijd

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Wietse Meinardi, Assen

Maandag 20 maart 17.00 uur

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 26 maart, 10.00 uur - 5de zondag 40-dagentijd

ds. Jaap Meijer, Bennekom
organist; Peter Staats, Abcoude

Zondag 2 april, 10.00 uur - 6de zondag 40-dagentijd, Palmpasen

ds. Jaap Meijer, Bennekom
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Donderdag 6 april, 19.30 uur - Witte donderdag, Viering van brood en wijn

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Frank Water, Voorthuizen

Vrijdag 7 april, 19.30 uur - Goede Vrijdag

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Frank Water, Voorthuizen

Zaterdag 8 april 21.30 uur - Witte donderdag, Viering van brood en wijn

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Frank Water, Voorthuizen

Zondag 9 april 10.00 uur - Pasen

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Frank Water, Voorthuizen

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten. Omdat u nu thuis, door de orde van dienst, weet welke liederen er gezongen worden en wat de lezingen zijn worden deze in de kerkdienst niet meer afgekondigd.

Kerkplein 5

Verjaardag

Vandaag begonnen te lezen in het boek van Manu Keirse ‘Anders leven’. Het is een verjaardagscadeau gebracht door de postbode. Het boek begint met herinneringen; met een bezoek aan het geboortedorp van de schrijver. De plek waar je al zo lang niet meer woont maar waar wel je wortels liggen. Gelijk ook de plek die nu zo heel anders is, zo veranderd is. Zoals het leven veranderd is. En als vanzelf brengt het mij naar mijn geboortedorp. En loop ik daar weer rond, als klein meisje. Vandaag is mijn verjaardag. Mijn 2de verjaardag op het eiland. Door meerdere mensen wordt het genoemd in de verjaardagskaarten en verjaardagmailtjes. Mijn verjaardag maakt mij altijd wat weemoedig. Als kind was ik niet te genieten die dag. Ik verpestte mijn eigen kinderfeestje. De avond voor mijn verjaardag kwam ik altijd huilend naar beneden. Ik wilde niet dat het jaar weer voorbij was. Waarom moet alles voorbij!! Waarom kan het niet blijven??!

De Kerst- en Nieuwjaarskaarten hangen er nog. Meestal haal ik die pas met Pasen weg. (Ook dat wil ik blijkbaar vasthouden.) Ik haal ze er vandaag af en ze maken plaats voor de verjaardagskaarten. Zowel het weghalen van de oude kaarten en het ophangen van de nieuwe halen herinneringen naar boven. Al die mensen die aan je denken, met wie je een geschiedenis hebt. Met sommigen een korte maar intense periode en op dit soort dagen ‘kom je weer even bij elkaar’ (naar het lied van Hanna Lam). Sommige mensen gaan al een leven met mij mee en heb ik lief en leed mee gedeeld. En ja, elk jaar mis ik kaarten, mis ik mensen. Want ook wij gaan voorbij. Ik noemde het al: mijn verjaardag maakt mij weemoedig. Ik kijk terug op wat er allemaal was. Wat mij gevormd heeft, wat van waarde is voor mij. En ja, dat is lief maar ook leed. En ja, dat maakt dankbaar.

Ik sta ook stil bij wat er nu is. Ook dat maakt dankbaar. Want er is veel. Veel wat ik nog doen mag, doen kan. In mijn werken hier op Vlieland, mijn vrienden en familie, mijn gezin. Niet alles gaat vanzelf. Het is niet alleen maar ‘de wind in de rug en de zon op je gezicht’. Misschien is moeite, schuren of teleurstelling ook wel goed. Het doet je nadenken en stilstaan en nodigt uit tot reflectie.

En vooruit kijken? Dat is moeilijk. Is er iets dat ik graag wil? Heb ik zoiets als een bucketlist? Zijn er verlangens? Ik moet nu denken aan wat Herman Andriessen in zijn boek 'De weg van het verlangen' schrijft. Hij sprak een oude man op een terras en vroeg hem:

'Hoe was je leven nu? Je bent oud. De dingen zijn voorbij'.

De oude man antwoordde: 'Het is goed zo'.

'Zou je het anders doen als je het nog eens mocht?'

'Nee, ik zou het niet anders doen. Ik zou het nog eens zó doen. Niet anders'.

'Heb je geen verlangens meer?'

Waarop de oude man sprak: 'Geen verlangen? Dat is iets heel anders. Weet je, niet alles is vervuld natuurlijk'.

Ik heb al gezegd dat mijn verjaardag mij weemoedig maakt. Eigenlijk weet ik niet eens precies wat dat is: weemoedig. Voor mij is het zoiets als: terugdenken én denken aan wat er nu is. Bewust worden/zijn van de waarden van de dingen die er waren en zijn. Dicht bij mijzelf komen en mij laten raken, emotioneel laten raken. Het heeft iets van kwetsbaar, vergankelijkheid en dankbaar met een vleugje verdriet. Maar zeer zeker is het iets om in een doosje te doen. En met dat doosje wil ik eindigen.

Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat over de zon, de oever van de rivier, brieven en vermoedens.

'Ik ga deze avond bewaren,' zei de mier.

'Vind je dat goed?'

De eekhoorn keek hem verbaasd aan.

De mier haalde een klein zwart doosje te voorschijn.

'Hier zit ook al de verjaardag van de lijster in,' zei hij.

'De verjaardag van de lijster?' vroeg de eekhoorn.

'Ja,' zei de mier en hij pakte de verjaardag uit het doosje.

En zij aten weer zoete kastanjetaart met vlierbessenroom,

en ze dansten weer terwijl de nachtegaal zong

en het vuurvliegje aan- en uit ging, en ze zagen de snavel van de lijster weer glimmen van plezier.

Het was de mooiste verjaardag die zij zich konden herinneren.

De mier stopte hem weer in het doosje.

'Daar stop ik deze avond bij,' zei hij.

'Er zit al heel veel in.'

Hij deed het doosje dicht, groette de eekhoorn en ging naar huis.

(uit: Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen)

Ik wens iedereen een heel vol doosje toe! En dat er nog veel bij komt!

Hartelijke groet, ds. Anne-Mieke van der Plaats



Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Frederik Hendrik [Frits] Wiegel (Amsterdam, 20 juli 1939 - Vlieland, 2 december 2022)

Hieronder een 'In memoriam' door zijn zoon Jeroen Wiegel. Hartelijk dank hiervoor!!

Op 2 december 2022 is mijn vader (Frederik Hendrik) Frits Wiegel op Vlieland overleden. Hij heeft er samen met mijn moeder ruim 16 jaren met veel plezier gewoond. Het was zijn wens om op het eiland in zijn eigen vertrouwde omgeving te sterven. Het is nog elke dag wennen dat hij er niet meer is. Ik mis vooral onze dagelijkse telefoontjes en het horen van zijn stem en lach. Wat er ook gebeurde, mijn vader bleef altijd goed gemutst en heeft tot het einde nog kunnen lachen en genieten van de kleine dingen in het leven. Vlieland zal voor mij en mijn gezin voor altijd een speciale plek in ons hart hebben. We hebben gelukkig de laatste tijd nog vele mooie herinneringen met mijn vader mogen maken. Via deze weg wil ik graag nog iedereen bedanken die ons gesteund heeft in deze moeilijke tijd.

Jeroen Wiegel

In Memoriam Maria Theodora Cornelia Geertzen-van der Rijst (Utrecht, 20 juli 1934 - Vlieland, 3 januari 2023)

Hieronder een 'In memoriam' door haar man dhr. J. Geertzen. Hartelijk dank hiervoor!!

Het verzoek om een memoriam te schrijven voor de Kerkbel overviel mij. Ik heb wel getwijfeld maar toen dacht ik waarom ook niet. Zij was tenslotte de moeite waard. Het begon in de jaren 40. Door een vriend leerde ik Mies kennen en het klikte meteen. Na 7 jaar verkering kwam de woning boven onze winkel in radio-TV-en witgoed vrij en konden we trouwen. Monique en Paul werden geboren. Na jaren was de handel door prijsdumping niet meer lonend. We moesten en wilden wat anders. Toen werd ons pension de Boogschutter te koop aangeboden op het mooiste Waddeneiland Vlieland! Een nieuw avontuur begon. Na een aantal jaren konden we de Boogschutter ombouwen tot 4-sterren Hotel Geertzen. Wat waren we trots en wat was Mies op haar plaats. Gastvrouw-kok-kamermeisje-wasvrouw niets was haar teveel of te min. Gevraagd voor het bestuur van de VVV Vlieland en de RABO bank deed ze dat er ook nog maar even bij. Dan na jaren van hard werken maar een fijn leven, wilden we het wel wat rustiger aan gaan doen en we vertrokken naar een mooi plekje in Limburg. Na 27 jaar terug in een nieuwbouw appartement in de Boswijk. Met Mies als Alzheimer patiënt ging het langzaam achteruit. Echter door de fijne opvang en de liefdevolle zorg hadden we samen nog van een aantal mooie jaren kunnen genieten. Door een fatale val met complicaties kwam er toch nog een onverwachts einde aan een mooi en liefdevol leven. Ooit zullen wij elkaar weer terug zien.

Voor nu Rust in Vrede.

J. Geertzen

In Memoriam Ger Lamerus (Den Haag, 2 april 1946 - Vlieland, 20 januari 2023)

Onderstaand Memoriam is een bewerking van de tekst die door Ineke, de oudste zus van Ger, is uitgesproken tijdens zijn afscheid in de Nicolaaskerk.

Ger is geboren in Den Haag maar op vierjarige leeftijd verhuisde het gezin naar Leeuwarden. ‘Terug naar de wijde blick’ zoals zijn vader zei. School was niets voor Ger die altijd door de ramen zat te kijken. Buiten bij de vogels wilde hij zijn. Hij kende de namen van alle vogels en kon op zijn vingers fluitend de vele vogelgeluiden nadoen. Dit werd door zijn klasgenoten niet gewaardeerd. Gelukkig hield zijn vader ook van het buiten, van de natuur. En ging het gezin (vader, moeder en twee oudere zussen) zomers naar Vlieland. In een tentje kamperen op een stukje grond tussen de duinen, in het midden een waterpomp. Ieder jaar weer. Toen Ger 13 jaar was overleed plotseling zijn vader Martien. Het was een drama. Ger heeft hem altijd gemist. Moeder Mien bleef naar Vlieland gaan, kamperen op Stortemelk. En de kinderen bleven graag komen.

Ineke, de oudste zus, ging wonen op Tichelwerk aan de Dokkumer Ee in een boerenwoning zonder water en licht. Dat was dé plek voor Ger en hij kwam er dan ook vaak. Hielp met verbouwen en vissen was zijn hobby. Later in Wieuwerd werden decors en wandschilderingen gemaakt en standsbouwen over de grens. Degenen die met hem samenwerkten zijn hem nog niet vergeten. Altijd een grap en een gein, er werd veel gezongen en tot in de laatste uurtjes luisteren naar Leonard Cohen.

Toen vrienden Hans en Tjerkien Bijtelaar campingbeheerder werden op Stortemelk werd Ger nachtwacht en zus Ineke ging koken voor de studenten die er kwamen werken. Daarna ging Ger werken op verschillende plekken in het land; ook in het jongeren centrum Araloe in Leeuwarden.

Jaren later ging zijn grote wens eindelijk in vervulling: Ger ging op Vlieland wonen. Er werden 2 dochters geboren: Marije en Sanne. Er kwamen veel optredens op Vlie en aan de wal. De schoolkinderen leerden liedjes van hem. Er werden gedichten gemaakt en geschilderd, vooral 's avonds en 's nachts.

Met de auto heel langzaam rijdend om het eiland te zien, hij genoot altijd met volle teugen. Zijn hond Ting kwam, zat naast hem en samen gingen ze op pad, met zijn muziek aan of klassiek.

Het laatste jaar ging hij met zijn scootmobiel over het eiland - Ting uitlaten - 2 maal per dag. Als zijn zus er was ging zij mee op de EBike. En altijd even naar de kabouters en zitten en mijmeren bij de vijver, ondanks zijn COPD.

Het altijd buiten zijn heeft zijn leven verlengd. Opeens kon het niet meer. Hij was zo benauwd en had veel zuurstof nodig. Hij miste het zo, het niet meer naar buiten kunnen. Van een veelkleurig mens is afscheid genomen. Zijn kleurige schilderijen, ontroerende gedichten en prachtige songteksten, zijn spelen met woorden, de beschilderde stoelen, tafels, kasten, rariteiten, de glazen bol, de foto's... dat alles is er nog. Maar zijn aanwezigheid met grappen en gein is niet meer!

Wat staat er op het programma...

Aswoensdag

Op Aswoensdag begint de voorbereidingstijd van het Paasfeest. Een tijd van bewustwording, van stilstaan wat van waarde is in het leven. Maar ook: waar ga ik onder gebukt, wat wil ik achter mij laten. Van oudsher kent de Rooms-Katholieke Kerk de Aswoensdagviering met de rituelen van verbranden van palmtakjes en ontvangen van een askruisje. Onze Aswoensdagviering zal geen traditionele viering zijn maar een viering van bezinning met een meditatief moment waar de traditionele rituelen een plaats krijgen. Iedereen is van harte welkom op **woensdagmiddag 22 februari om 15.30 uur**.

Meditatief schilderen

Net als vorig jaar gaan we ook nu weer in de tijd naar Pasen 'meditatief schilderen'. We beginnen met een vorm van meditatie bij een bepaald thema en gaan daar schilderend mee verder. Aan het eind van de middag delen we met elkaar wat het ons heeft gebracht. Iedereen is van harte welkom **woensdagmiddag 8 maart van 14.00-16.00 uur**. Ook als je nog nooit gemediteerd hebt of als je denkt niet te kunnen schilderen. Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586. Bij 4 aanmeldingen gaat het door!

Teksten en Poëzie

Ook dit jaar gaan we weer met teksten en poëzie aan de slag (**woensdagmiddag 22 maart van 14.00-16.00 uur**). Allereerst lezen we een aantal teksten en gedichten om vervolgens zelf te gaan schrijven. Ook hier is iedereen van harte welkom. Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586. Bij 4 aanmeldingen gaat het door!

Terugblik op Kerst

Wat fijn dat zoveel weer mogelijk was met Kerst. Behalve de kerstboom stond ook de kerststal weer op het Kerstplein. Wat een mensen -en vooral kinderen- hebben de kerststal bezocht en wat een foto's zijn er gemaakt! En dit keer hingen in de boom niet alleen lichtjes maar ook ballen, wensballen. Deze waren gelukkig stevig in de boom gehangen want er stond een behoorlijke wind. De kerststal is weer afgebroken en de kerstboom is weer weggehaald. En wat is er met de wensballen gedaan? De ballen zijn schoongemaakt en wachten in een doos op de volgende kerst. De 'wensen' zijn er uitgehaald en (ongelezen) versnipperd en daarna verbrand. De as is meegegeven met de wind. We hebben veel mooie reacties gekregen op dit initiatief.



De eerste wensballen zijn door de leerlingen van de Jutter (groepen 1 tot en met 4) in de boom gehangen. Zij hadden hun (getekende of geschreven) wens al op school in de bal gestopt. Daarna zijn zij de kerk ingegaan en hebben we het kerstverhaal met elkaar gespeeld. Fantastisch hoe de kinderen zonder oefenen het geboorteverhaal konden uitspelen. Wat fijn dat er ook publiek was dat hiervan kon genieten. Fijn ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden dat jullie er waren. Daarna was er nog chocolademelk en kon de kerstvakantie beginnen.

Voor de viering op Kerstavond was weer veel belangstelling. Het Kleinkoor Vlieland o.l.v. Henno Nieuwenhuis verleende weer haar medewerking en dat is door iedereen zeer gewaardeerd. Buiten op het Kerkplein was na afloop nog een sfeervolle ontmoeting bij de vuurkorven. Er werd warme chocolademelk en Glühwein geschonken en kniepertjes en kerstkransen werden uitgedeeld.

Wat fijn dat zoveel mensen hier op verschillende wijze aan hebben meegewerkt. En wat fijn dat het door velen is gewaardeerd.

En dan waren er nog de engelen die in de adventsweken en met Kerst bezoekjes hebben gebracht.

Het is zeer gewaardeerd door de mensen die een bezoekje hebben gekregen.

Ook is het met veel plezier door de engelen gedaan.

Hieronder enkele reacties van mensen die bezocht zijn door een engel.

Zij kunnen de engel niet persoonlijk bedanken omdat deze onbekend is. Daarom is het via de Pastorie gegaan.

Lieve Engel,

Wil u hartelijk bedanken voor al het goed wat ik heb ontvangen.

Geweldig dat er aan mij gedacht is.

Wens u van mijn kant een goed gezond en warm 2023 toe.

December is een donkere maand en dan komt er ineens een engel die wat lichtpuntjes brengt.

Iedere adventszondag stond er iets bij de deur. Was echt een verrassing.

Ik heb gemerkt wat een warmte er van uitgaat en wat een fijn gevoel het is dat een engel aan jou denkt.

Heel veel dank aan al die engelen die dit jaar hebben meegedaan en het project hebben doen slagen.

Van meer mensen heb ik gehoord dat zij verrast waren met een bezoek en dat zij het fijn vonden dat engelen het eiland rond Kerst bezoeken.

Eén reactie was: *Daar moeten jullie mee doorgaan! Het engelenbezoek komt het eiland ten goede!*

Ook de leerlingen van de Jutter hebben met plezier aan het Engelenproject meegedaan. Het was spannend om iets te brengen en niet gezien te worden.

Agenda

Woe 1 februari 10.15-11.15 uur	Koffie-uurtje	De Ton
Woe 1 februari 14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen (Ruth 3)	Nicolaaskerk-consistorie
Woe 1 februari 20.00-22.00 uur	Wat vertellen de verhalen (Ruth 3)	Kerkplein 5
Ma 6 februari 14.00-	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Woe 8 februari 14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen (Ruth 4)	Nicolaaskerk-consistorie
Woe 8 februari 20.00-22.00 uur	Wat vertellen de verhalen (Ruth 4)	Kerkplein 5
Woe 22 februari 15.30-16.30 uur	Aswoensdagviering	Nicolaaskerk
Ma 6 maart 14.00-	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Woe 8 maart 10.15-11.15 uur	Koffie-uurtje	De Ton
Woe 8 maart 14.00-16.00 uur	Meditatief schilderen	Nicolaaskerk
Ma 20 maart 17.00 uur	Woord en Communieviering	Kerkplein 5a
Woe 22 maart 14.00-16.00 uur	Teksten en Poëzie	Nicolaaskerk
Ma 6 april 19.00-19.30 uur	Vesper (Stille Week)	Nicolaaskerk
Di 7 april 19.00-19.30 uur	Vesper (Stille Week)	Nicolaaskerk
Woe 8 april 19.00-19.30 uur	Vesper (Stille Week)	Nicolaaskerk
Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur	Plek van Stilte (Open Kerk)	Nicolaaskerk

Berichten uit de kerkenraad

Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van december 2022 en januari 2023: Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën.

Zondag 5 februari: KiA - Werelddiaconaat (Pakistan)

Zondag 12 februari: KiA - Noodhulp (Ethiopië)

Zondag 19 februari: Eigen diaconie

Zondag 26 februari: KiA - 40-dagencollecte - Zending (Zambia)

Zondag 5 maart: KiA - 40-dagencollecte - Zending (Palestina)

Zondag 12 maart: KiA - 40-dagencollecte - Diaconaat Nederland

Zondag 19 maart: Prot.kerk - 40-dagencollecte - Missionair werk

Zondag 26 maart: KiA - 40-dagencollecte - Werelddiaconaat (Bangladesh)

Zondag 2 april: Prot.kerk - 40-dagencollecte - Kinderen en jongeren

Donderdag 6 april:

Zaterdag 8 april:

Zondag 9 april: KiA - Pasen collecte - Werelddiaconaat [Moldavië]

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08RABO 0367 60007 14**

t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en het wordt ook veel gedaan. Wij willen u hiervoor dank zeggen.

*Cathrien de Jong en Piety de Boer,
Diakenen*

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg

Ouderen naar Vlieland

Er zijn weken dat je op Vlieland vrijwel alleen twee categorieën toeristen ziet: vaders en moeders met jonge kinderen en ouderen. Mijn vrouw en ik hebben op Stortemelk of in bungalow het eerste stadium al lang achter de rug. Men zou ons bejaarden kunnen noemen. Weet je zoiets door naar je geboortjaar te kijken? Ja, maar ook doordat anderen je met 'u' gaan aanspreken, niet meer weten wie Joseph Luns, Bill Haley of Abe Lenstra waren, of door simpel in de spiegel te kijken.

Hebben die door Dorpsstraat, Kroon's Polders of over strand wandelende ouderen misschien On Golden Point gezien, een film uit de jaren tachtig? Toenmalige ster-spelers Henry Fonda en Katherine Hepburn laten daar ouderen zien om jaloers op te worden. Ze vierten vakantie in een buitenhuis in New England. Ze hebben nog veel met elkaar. Ze maken plezier, praten over belangrijke dingen en verzoenen zich met een nogal eens rebellerende dochter (Jane Fonda). Ook dat laatste. Voor het te laat is.

Bij het Posthuys raakte ik aan de praat met een ook ouder iemand. We vroegen ons af of vakantie houden niet een beetje vreemd is als je – eenmaal gepensioneerd – eigenlijk altijd vakantie hebt. Maar, zeiden we, toch niet! Want na je 65e of 67e heb je je bezigheden alleen maar verlegd. Niet meer naar kantoor, maar wel naar buurthuis, eenzame buurman, kleinkind of kerkcommissie.

'Niemand wordt oud door een aantal jaren te leven, maar wel door zijn idealen op te geven', zei iemand eens. 'De huid rimpelt met het verstrijken van de jaren, maar de ziel door het opgeven van interesses.' Ik vind die citaten mooi. Een rechtvaardiging ook om een volgend uitstapje naar Vlieland te boeken.

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Vergeving

Er is een verschil tussen excuses aanbieden en vergeving vragen. In het eerste geval stelt de boosdoener zich boven het slachtoffer. Zo van: ik bied mijn excuses aan en die heb jij te accepteren, want ik doe mijn best. In het tweede geval stelt de boosdoener zich nederig op: ik vraag je mij te vergeven. Het slachtoffer heeft nog een keus: vergeven of niet.

Alleen het slachtoffer weet hoe zwaar het aangedane leed is. Daarom is het van het grootste belang dat het slachtoffer met respect behandeld wordt en dat deze zijn waardigheid kan behouden of terugkrijgen. Soms zijn generaties getekend door de verneringen. Daar past alleen berouw van de boosdoener (of de verantwoordelijke) bij.

Er is niet alleen moed nodig voor het onder ogen zien van je eigen fouten en tekortkomingen, er is nog veel meer moed nodig voor het schenken van vergeving. Moed om het verleden los te laten en ruimte te scheppen voor toekomst. Moed om het verleden te eren door ervan te leren, door die kwaadaardige cirkel van haat en geweld te doorbreken.

De komende veertigdagentijd is een periode van bezinning. Misschien is het tijd om te overdenken hoe wij met elkaar omgaan. Of we ons druk maken over het geheim houden en afdekken van onze eigen fouten, of ons inzetten voor het herstellen van relaties en nieuwe verbindingen leggen. Al was het alleen maar omdat de Eeuwige ons altijd vergeeft als we oprecht spijt hebben en om vergeving vragen. Daarom vieren wij Aswoensdag in een sfeer van berouw, loslaten en opnieuw beginnen.

Wij kunnen andere mensen niet veranderen, alleen onszelf. Laten we daar beginnen.

Susan G. Boukema-Koopman, Em. Pastor

Vieringen

Maandag 20 maart aanvang 17.00 uur

Inlichtingen over de plaats: Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaaan 6, 8899BE Vlieland, tel. 06- 51293749 of pastor S. Boukema 06-53269330

COLOFON



R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

Dinsdagmiddagfilms

In Podium Vlieland. Start 14.30u. Met nazit in Badhotel Bruin.

Eens per maand, op de dinsdagmiddag, wordt in Podium Vlieland een film gedraaid voor eilanders (al worden gasten niet geweigerd). De filmcommissie bestaat uit Judith van Houten, Ankelien Kadijk, Anne-Mieke van der Plaat en Jelva van der Werf. Start om half drie. Entree € 10,00 voor leden van de VESV € 6,00 (denk aan je pasje). Na afloop is er een nazit in Badhotel Bruin, waar we met meestal ongeveer 10 mensen napraten over onze indrukken. Ieder welkom.



7 februari A White, White Day IJsland 2019, 109 min., 14.30 uur.

A White, White Day is een spannend IJslands drama over rouw, wraak en liefde. In een afgelegen IJslands dorpje probeert de voormalige politieagent Ingimundur de dood van zijn vrouw te verwerken, die twee jaar eerder omkwam bij een auto-ongeluk, door een huis te bouwen en zoveel mogelijk tijd met zijn kleindochter door te brengen. Geplaagd door onderhuidse woede en jaloezie zoekt hij een zondebok voor zijn verlies.

7 maart Hytti nro 6 (Coupé nr 6) Finland/Rusland/ Estland/Duitsland 2021, 107 min. 14.30 uur

Als de Finse Laura tijdens een lange reis noodgedwongen haar wagon moet delen met de Russische mijnwerker Ljoha lijken ze in eerste instantie niks gemeen te hebben. Terwijl de trein doordendert en de twee hun schild langzaam laten zakken, blijken ze elkaar beter te begrijpen dan gedacht. Ondanks die welbekende verhaal ingrediënten wordt het ingetogen Hytti nro 6 nooit voorspelbaar.



Hytti nro 6 is gebaseerd op het gelijknamige boek van Rosa Liksom, dat naar het Nederlands is vertaald als Coupé no. 6. In Finland was het boek een echte bestseller en het boek werd in 2011 bekroond met de prestigieuze Finlandia Prize. Met nazit in Badhotel Bruin, ieder welkom.

Op dinsdag 4 april wordt dit zevende filmseizoen afgesloten met **EEN FRANSE FILM-DAG INCLUSIEF LUNCH met een Frans tintje**. Van half 11 tot half 5. **Je kunt je opgeven bij Judith, tel. 06-18121214 of email; judithvanhouten50@gmail.com**

Je opgave voor dit arrangement geldt pas als je tevoren hebt betaald. Het arrangement kost € 30,00 p.p. Leden van de VESV betalen € 27,50. S.v.p. over te maken op bankreknr. NL84INGB0009007286 t.a.v. J. van Houten, o.v.v. Filmdag.

Jean de Florette (120 min) en Manon des Sources (113 min) zijn twee opvolgende delen van één verhaal, gebaseerd op een roman in twee delen. Beide films uit 1986. Het verhaal speelt zich af in een bloedheet en droog stukje Provence, met dorpelingen die niets moeten hebben van een nieuwkomer uit de stad met nieuwerwetse ideeën. Ze zitten hem dwars, maar... Met o.a. Ives Montand Gérard Depardieu, Daniel Auteuil en Emmanuelle Béart.



De films draaien als altijd in Podium Vlieland. We lunchen bij het Eetwinkelkje van Renée, Dorpsstraat 182. En natuurlijk zit er in de arrangementsprijs korting verwerkt, met dank aan Renée en Podium Vlieland.

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2023

Nicolaaskerk Oost-Vlieland - 39ste seizoen

Aanvang concerten: 20.30 uur. Kerkdeur open: 20.00 uur. Entree: € 17.50.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Zaterdag 27 mei | : Willem Brons, pianorecital |
| 2. Zaterdag 3 juni | : Eleonore Pameijer, fluit en Ralph Rousseau, viola di gamba |
| 3. Zaterdag 10 juni | : Hanneke Rouw, cello en Vital Stahievitch, piano |
| 4. Zaterdag 17 juni | : Nova Vocaal, Eeuwe Zijlstra, orgel, Jan Vermaning trompet |
| 5. Zaterdag 24 juni | : Sytse Buwalda, countertenor en Ed Spanjaard, piano |
| 6. Woensdag 5 juli | : DuoConFuoco: Bob vd Ent, viool Ephraim v. IJzerlooy, cello |

7. Woensdag 12 juli : Dasha Beets Quartet met o.a. Peter Beets “Bach because”
8. Woensdag 19 juli : Skazka Kwartet (strijkkwartet)
9. Woensdag 26 juli : Trio Escapada (viool, cello, piano) Zuid-Amerikaans progr.
10. Woensdag 2 aug. : Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano
11. Woensdag 9 aug. : Pianotrio i.s.m. The International Holland Master Series
12. Woensdag 16 aug. : Pianokwartet m.m.v. leden Kon. Concertgebouw Orkest
13. Woensdag 23 aug. : Pianoduo DimitrovBoelee (piano vierhandig)
14. Woensdag 30 aug. : Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano
15. Zaterdag 9 sept. : Wytske Holtrop, cello en Frans Douwe Slot, piano
16. Zaterdag 16 sept. : Trio 258 (viool, cello, piano)
17. Zaterdag 23 sept. : Strijkkwartet Regina Forte
18. Zaterdag 14 okt. : Femke IJlstra, saxofoon(s) en Celia Garcia- Garcia, piano

Toegangskarten:

Op de dag van het concert als dit op woensdag is: van 10.00 tot 12.00 aan de kerk. Is het concert op zaterdag dan van 11.00 tot 12.30 uur a.d. kerk.

Pinnen of cash.

Reserveren (aanbevolen): www.nicolaaskerk-vlieland.nl, 06-30873617

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flielant.

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
 Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
 Coördinatie bloemen

Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
 + agendabeheer

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (**april/mei 2023**) kan worden opgestuurd **t/m donderdag 23 maart 2023** naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com