

# HERFSTRETRAITE OP VLIELAND

## DE ZEE

*De zee kun je horen  
met je handen voor je oren,  
in een kokkel,  
in een mosterdpotje,  
of aan de zee.*

(Judith Herzberg)

De zee heeft altijd iets van een verlangen. Je kunt aan het strand zomaar in de stilte staan en een oerverlangen voelen waar je geen woorden voor hebt. In deze periode van de herfst bieden wij je een paar bijzondere dagen aan, waarbij je verblijft in een mooi hotel dicht bij zee. Daarbij hebben wij een programma samengesteld om in verbinding te komen met jouw verlangen, om thuis te komen bij jezelf.

ZONDAG 13 NOVEMBER TOT EN MET WOENSDAG 16 NOVEMBER

Ga voor verdere informatie naar de website:  
[www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl)