

Port Betaald



AAN:

38e jaargang - No 5

OKTOBER / NOVEMBER 2021



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor oktober / november 2021. Ook deze keer weer met leuke stukjes om te lezen en met informatie over het gebeuren in onze kerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerkdiensten die er iedere zondag gehouden worden, aan de RK-vieringen die hier iedere maand gehouden worden.

Er staat een stukje in over de Gedachtenis Ankers en de Plek van Stilte.

Helaas alweer met het laatste concert bij kaarslicht!

Verder vindt u in deze Kerkbel het 'in memoriam' van Roel Schokker.

Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg.

En de redactie is leuke dingen tegengekomen en wil dit graag met u delen. Nee, hier wordt het niet genoemd, lees maar snel verder...

Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!



Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland.

*Wij zien uit naar uw reacties!
Redactie Kerkbel*

De kerkdiensten in oktober en november 2021:

Zondag 3 oktober, 10.00 u.

ds. Anne-Mieke van der Plaats, Vlieland
organist; Frans Sellies, De Bilt

Zondag 10 oktober, 10.00 u.

ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 17 oktober, 10.00 u.

ds. Anne-Mieke van der Plaats, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Maandag 18 oktober, 17.00 u.

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 24 oktober, 10.00 u.

ds. Kaj van der Plas, Eelde
organist; Arend Nolles, Joure

Zondag 31 oktober, 10.00 u.

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Frank Water, Voorthuizen

Zondag 7 november, 10.00 u.

ds. Jaap Meijer, Bennekom
organist; Peter Staats, Abcoude

Zondag 14 november, 10.00 u.

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Gert Hendriksen, Groningen

Maandag 15 november, 17.00 u.

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 21 november, 10.00 u.

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 28 november, 10.00 u. - Eerste Adventzondag

ds. Johan Goud, Den Haag
organist; Andre Poortman, Zwolle

Zondag 5 december, 10.00 u. - Tweede Adventzondag

ds. Iris v.d. Heul, Maastricht
organist; Kees Schout, Harlingen

Zondag 12 december, 10.00 u. - Derde Adventzondag

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Frank Water, Voorthuizen

Verhuizen naar een Thin Places

Woensdag 8 september stonden de verhuishagens op het kerkplein en konden mijn spullen worden uitgeladen.

En dan te bedenken dat de vorige bewoners, Rob en Herma, pas maandag zijn vertrokken. Wat een hoop werk is er die maandag en dinsdag verricht: het huis was leeg en schoon!

Inmiddels zijn we weer wat verder in de tijd. Bijna alle verhuisdozen zijn uitgepakt en de spullen beginnen hun plekje te vinden. Ook ik begin mijn plekje te vinden.

Ik voel mij bevoorrecht inwoner van Vlieland te zijn; te mogen wonen op dit schitterende eiland, aan het Kerkplein en naast de Nicolaaskerk. Ik geniet van het huis, van de tuin, van het wandelen en fietsen over het eiland, het zwemmen in de zee, het Wad met eb en vloed.

En steeds denk ik: dit is geen vakantie – ik mag hier wonen! ik mag hier werken!

Inmiddels heb ik de eerste kerkenraadsvergadering gehad en mijn eerste viering als predikant op Vlieland. Ook heb ik mijn eerste Concert bij Kaarslicht bijgewoond. Zondag 26 september zal ik verbonden worden aan de Nicolaaskerk op Vlieland (als u dit leest heeft dat al plaatsgevonden).

Ook zijn de eerste kennismakingsbezoeken gebracht.

Heel voorzichtig denk ik al aan de Kerstvieringen en met de diaconie gaan we bezig met een plan voor de 2de Kerstdag. En zo hoop ik mijn weg te vinden.

Zondag 19 september ging ds. Julia van Rijn uit Leiden voor. Naar aanleiding van Jacobs droom bij Bethel vertelde zij over een studiereis naar het Ierse eiland Iona. Zij noemde die plek een 'Thin Places'. Dat zijn plaatsen van energie. Een plek waar de sluier tussen deze wereld en de eeuwige wereld dun is. Het zijn spirituele plekken. Plekken die door mensen zo ervaren worden. Zoals Jacob die plek in de woestijn ervaarde als een bijzondere plek. Een plek die hem troost gaf en kracht en moed om zijn leven weer verder te gaan.

Zij noemde Vlieland ook zo'n plek. Een plek waar mensen graag naar toe gaan. Voor de gezelligheid maar ook om rust te vinden, troost te vinden en nieuwe energie op te doen; zichzelf weer vinden en zich verbonden weten met iets (of iets) dat groter is dan de mens zelf. Zij haalde ook onze website aan. Daar staat dat wij zo'n plek willen zijn. En dat wij de kerk daar ook voor willen openstellen: als een Thin Places voor iedereen – zowel voor de eiland-bewoners als voor de gasten.

Die paar weken dat ik hier nu woon heb ik gezien hoe mensen stilstaan om de kerk te bekijken. En als de kerk open is (op woensdagmorgen) er graag naar binnen lopen. In overleg met onze kosteres Imgrid mag ik de kerkdeuren 's morgens openzetten en 's avonds weer sluiten. En vanaf oktober zal de kerk iedere werkdag een uur open zijn voor iedereen die rust en stilte wil vinden en/of een kaarsje wil branden. Wat mooi als onze kerk een Thin Places mag zijn voor veel mensen.

De verhuisdozen zijn praktisch leeg en hopelijk worden ze snel opgehaald. Ik hoop dat ik mij thuis ga voelen op dit prachtige eiland én bij jullie - de eilanders.

Voor mij is het een Thin Places!

*Vriendelijke groet,
ds. Anne-Mieke van der Plaats*



Maandagavond 4 oktober Kennismaken met de nieuwe predikant

Zondag 26 september ben ik als predikant verbonden aan de Kerk op Vlieland.

Ik ben dus de nieuwe dominee.

Uit de gesprekken van het afgelopen jaar is mij duidelijk geworden dat de kerk er niet alleen is voor de kerkmensen maar dat alle eilanders het belangrijk vinden dat de kerk er is. Daarom wil ik de komende tijd zoveel mogelijk kennismaken met de mensen op het eiland.

Dat kan op verschillende manieren.

- ik neem het initiatief en neem contact met u op.
- ik vind het ook heel prettig als ik door u wordt uitgenodigd. Dus bel mij gerust: 06-57490586 of stuur een mailtje: jmbvanderplaat@hetnet.nl
- de kerkenraad is met het voorstel gekomen om een grotere kennismaking in de kerk te houden. Ik kan dan iets over mijzelf vertellen. Over 'hoe ik in mijn werk sta'. En u kunt uw wensen kenbaar maken - wat verwacht u van mij of van de kerk op Vlieland.

Deze kennismakingsavond is gepland op maandag 4 oktober. We beginnen om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur – de koffie staat dan klaar.

Na afloop drinken we dan nog wat en praten we nog na.

Ik hoop u 4 oktober te ontmoeten!

ds. Anne-Mieke van der Plaats

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

Roel Schokker is op maandag 13 september overleden en op zondag 19 september hebben wij hem tijdens de kerkdienst herdacht.

Hieronder een 'In memoriam' door John Deen. Hartelijk dank hiervoor!!

In Memoriam Roel Schokker

Weer een markante Vlielanders uit ons midden gerukt. Op 13 september j.l levenloos gevonden door de thuishulp in zijn huisje aan de Havenweg. Ondanks zijn 84 jaar en zijn onrustige gezondheid van de afgelopen jaren, hadden we hier nog niet op gerekend.

Roel met zijn specifieke, opmerkelijke, gegroefde gelaat waarin het buitenleven en zijn hele levensloop lijkt beschreven. Op 21 september hebben wij hem op de 'Andringastate' te Marsum herdacht.

Eén van zijn nuchtere uitspraken was: *'Als de motor stopt, valt het schip stil'*. Maar dit schip heeft op zijn vele vaarroutes een lading vol herinneringen aan wijsheid en levenslessen verzameld.

Wie zag hem niet wekelijks op zijn oranje fietsje, later op zijn rijwiel die hij zijn Rolls Royce noemde en tenslotte op zijn scootmobiel over de waddendijk, over de Postweg en op de paden tussen Vlielands duinen. Altijd zijn benen iets gespreid om plaats te maken voor zijn eeuwige metgezel, zijn hondje Ebby. En altijd even stoppen om een praatje te maken, vriendelijk en belangstellend.

Geboren in Harlingen in een ware binnenvaartfamilie. Roel werd land-machinist. Alles wat met boten en vaarwater te maken had, had zijn belangstelling. Wie kent hem niet bezig, op de Werkhaven op zijn boot 'de Tijdstroom', of in hun loods, schuren, zagen, lassen, motoren repareren, plannen maken. Samen met zoon Hendrik, een opmerkelijke twee-eenheid van heel jongsaftaan.

‘Wat waren die levenslessen dan?’, hoor ik jullie je afvragen. Roel heeft het zeker niet altijd even makkelijk gehad. En de laatste jaren van zijn leven moest hij steeds meer inleveren en afscheid nemen van alles dat hij had aan liefhebberijen. En steeds knokte hij zich met een ongelofelijke veerkracht door weer een nieuwe beperking heen.

Roel bleef van het leven houden en vond tenslotte kracht in de kleine dingen rond zijn huisje aan de Havenwijk.

Zo ontplooidde zich in zijn laatste maanden het karakteristieke beeld van Roel op het bankje voor zijn huis aan de Havenweg met zijn hondje, genietend van alle reuring rond de Veerboot en het Wad.

Hoeveel keren per dag zou zijn hand niet omhoog gegaan zijn: ‘*hoi, Roel!*’.

*Vlieland, 22 sept, 2021,
John Deen*

Ten Afscheid

De wereld kent haar nachten en het zijn er niet weinigen. Woorden van de vermaarde Huizinga, die helaas nog steeds actueel zijn. De zomer, die we achter de rug hebben en waarin wij, Herma en ik, op Vlieland in uw midden mochten verblijven was ook weer een weerspiegeling van zo'n nacht. Terwijl de Coronacrisis maar voortwoekerde in tragische discussies rond wel of niet vaccineren, tuimelden we als vanzelf in een wooncrisis, drongen zich de rampzalige gevolgen van een verstoord klimaat aan ons op in Limburg, België en Duitsland, werd Peter R. de Vries van het leven beroofd als een teken, dat de criminaliteit onbeheersbaar wordt in ons land en werden we in Haïti opgeschrikt door de zoveelste ramp en stonden we allen machteloos, boos en vernederd toe te zien hoe we het Afghaanse volk in de steek lieten.

Wij, Westerse mogendheden met al onze praatjes stonden beschaamd bij zoveel tentoongespreide lafheid.

Het was een donkere zomer. Maar in die donkere zomer verbleven wij in uw midden. Er waren lichtpuntjes, als we denken aan de prachtige concerten, georganiseerd door de onvermoeibare en altijd montere Otto Roelofsen, de vele goede gesprekken, die we met velen onder u gehad hebben, de ontmoeting met die kleine kerkenraad, die toch maar trouw op hun post blijft en ervoor zorgt, dat er iedere week een viering kan worden gehouden, een kerkblad verschijnt en de dominees opvangt, die worden uitgenodigd. Deze veel te kleine groep verzet heel veel werk en wordt gelukkig sinds kort bijgestaan door de Nicolaasstichting, die als beheerder van het gebouw, de kerkenraad en dus u als gemeente helpt om het kerkgebouw in stand te houden en te bewaren voor verval. Voorwaar geen geringe klus.

Natuurlijk moet iedereen dan weer wennen aan nieuwe verhoudingen en verantwoordelijkheden. Van dichtbij heb ik mogen delen in die worsteling en was ik blij, dat men ook mij in dit alles liet meedenken en meetobben.

Maar dat bracht ons alleen maar dichter bij elkaar Dat alles gelardeerd door het feit, dat ik én bij een begrafenis, én een huwelijk én een doop betrokken mocht zijn en

mijn vrouw en ik met ontzettend veel plezier vrijwel iedere dag uw kerkgebouw mochten openen (en sluiten) en dientengevolge heel veel mooie gesprekken mochten voeren met een stoet van belangstellenden, geeft ons reden om met heel veel plezier en dankbaarheid op ons verblijf terug te zien.

En dat vanaf 26 september de kerkelijke zon weer gaat schijnen, nu u in Anne-Mieke van der Plaat weer een eigen voorganger hebt, maakt het voor ons des te gemakkelijker u weer los te laten en u van harte met elkaar, de Stichting en Anne-Mieke een geweldig fijne tijd toe te wensen.

En dan denk ik maar weer eens aan die woorden van Jezus in het Markusevangelie: *'Houd moed, sta op, Hij roept U.'* (Markus 10 vers 49).

En dat sluit mooi aan bij het jaarthema van de PKN: De toekomst is van God.

En dat zou genoeg moeten zijn.

*U allen van harte gegroet,
Herma en Rob Visser*



Berichten uit de kerkenraad

Gedachtenis Ankers

Veel kerken hebben een gedachtenisplek ingericht waar de namen van de overledenen zijn te lezen. Dat kan een tafel met stenen zijn, waarop de naam geschreven staat, of een kruisje met de naam aan een muur bevestigd, of een papieren rol waarop de naam geschreven is. In onze kerk hadden wij zo'n gedachtenisplek nog niet en wij vonden dat toch wel een gemis.

Wij zijn hierover gaan denken en vonden dat:

- het gedachtenismonumentje iets met het eiland en de zee te maken moest hebben
- het voor alle eilanders moest zijn

We zijn in gesprek gegaan met de Begrafenisvereniging en zij vonden het een mooi initiatief en dachten dat alle eilanders dit mooi zouden vinden.

Het gedachtenismonumentje is een houten ankertje geworden.

Op het ankertje worden de naam, de geboortedatum en datum van overlijden geschreven.

Als de uitvaart vanuit de kerk wordt gedaan, wordt het ankertje tijdens die uitvaart opgehangen aan een paneel. Als er geen gebruik van de kerk wordt gemaakt zal het ankertje worden opgehangen op de dag van de uitvaart of in overleg met de familie op een ander moment.

In de gedachtenisviering op Oudjaarsavond worden de ankertjes aan de familie overhandigd.



De Kerkenraad.

Plek van Stilte

Vanaf oktober is de kerk (vanaf de zijdeur) open op werkdagen van 16.30 uur tot 17.30 uur voor iedereen die een moment in de kerk wil zijn voor stilte, om er te zitten of stil door de kerk te lopen en/of een kaarsje te branden.

Voor het kaarsje branden is onder het orgel een intieme Stilteruimte gecreëerd.

Karel Nouta heeft een prachtig aandachtspaneel gemaakt. Aan dat paneel hangen de houten ankertjes met de namen van de overleden eilanders.

Het paneel heeft een schitterend notenhouten blad waarop door Maarten Nijman een kunst-werk is gemaakt om kaarsen te branden.

Deze Plek van Stilte is al jarenlang een wens van meerdere mensen en Janke Boomsma is dan ook dankbaar dat de kerkenraad haar heeft gevraagd dit initiatief te coördineren. Inmiddels is er een groep van tien vrijwilligers die deze Plek van Stilte mogelijk gaat maken.

Wij zijn blij dat ook onze kerk doordeweeks open is voor bezinning en rust en voor het aansteken van een kaarsje.

Een enkele keer zal de kerk niet open zijn voor de Plek van Stilte omdat de kerk dan verhuurd is aan derden. Om te voorkomen dat u voor een gesloten zijdeur komt te staan, staat buiten - goed zichtbaar voor die deur - een 'welkomst bord'. Staat het bord er niet, dan is er geen Plek van Stilte die dag.

Wij hopen dat u de weg gaat vinden naar de Plek van Stilte in de kerk.

U bent allen van harte welkom!

De Werkgroep Plek van Stilte.

Bericht van de diaconie

Collectes

Ook deze keer willen wij u weer vragen om ons te helpen met de collectes. Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën.

Hierbij de lijst voor de volgende diaconale collectes van augustus en september:

Zondag 3 oktober:	voor Prot. kerk - kerk & Israël
Zondag 10 oktober:	voor Prot. kerk - JOP [geloofsopvoeding]
Zondag 17 oktober:	voor KiA – Werelddiaconaat [Kameroen]
Zondag 24 oktober:	voor Eigen diaconie
Zondag 31 oktober:	voor Dorcas
Zondag 7 november:	voor KiA - Zending [Guatemala]
Zondag 14 november:	voor Provinciaal Advies, voor Stichting Present
Zondag 21 november:	voor Prot. kerk - Pastoraat
Zondag 28 november:	voor KiA – Werelddiaconaat [Moldavië] 1ste Advent
Zondag 5 december:	voor KiA - Zending [Rwanda] 2de Advent
Zondag 12 december:	voor KiA -Diaconaat Nederland, 3de Advent

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08RABO 0367 60007 14** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en wij willen u hiervoor alvast dank zeggen.

Ook willen wij de mensen die een bijdrage voor de kerkbel storten hiervoor heel hartelijk dank zeggen. Het is niet te doen om u hiervoor persoonlijk te bedanken, maar wij stellen het zeer op prijs en daarom vermelden wij het hier! Bedankt!

*Cathrien de Jong en Piety de Boer,
diakenen*

Nieuwtjes van de redactie van de kerkbel

De redactie las in het Gastenboek in het Gastenverblijf van de kerk een leuke reactie van organist Olchert Clevering en met zijn toestemming mag die hier geplaatst worden.

Het is niet de eerste keer dat ik Vlieland bezoek. Wel de eerste maal dat ik hier speel. Ik herinner me het mooie uitzicht op het eiland als je de haven binnenvaart. De holle, beboste kustlijn met die pikante rode vuurtoren er boven uit. Misschien van alle Waddeneilanden wel de mooiste binnenkomst. En dan de sfeervolle Dorpsstraat met kraaien in de bomen. En al die genietende mensen want wat moet je hier anders?

De vorige keer had ik al eens belangstellend een slagje om de kerk gemaakt. Nu mag ik er de afscheidsdienst van Ds. Rob Visser begeleiden.

Een zeer gastvrije Herman leidt mij rond. De buitendeur van de kerk vraagt enige aandacht. Deze is van binnenuit niet met de sleutel af te sluiten, wel met een grendel. 'Sluit de deur niet af als je op het orgel oefent' zegt Herman, 'want ik moet je wel kunnen redden als je van de trap sodemietert en je enkel breekt'. Vervolgens laat hij zien hoe ik het best een boobytrap [een soort vierkante metalen buis uit de meterkast] achter de buitendeur kan plaatsen. Deze valt dan met de nodige herrie op de plavuizen 'zodat je weet dat er iemand binnenkomt'.

Ik weet nog niet of ik zijn advies opvolg.....

Vlieland zorgt goed voor de organisten. Dat zie je al aan het gastenverblijf, waar het je immers aan niets ontbreekt.

Olchert Clevering

De redactie zag op Facebook mooie foto's voorbij komen van de kerk als zandsculptuur op het Noordzeestrand.

Deze zandsculptuur van de kerk is gemaakt door Ronald de Graaf. Hij komt al jaren op De Lange Paal en maakt dan op het strand de prachtigste zandsculpturen, waaronder onze kerk dus. De foto's zijn gemaakt door Renske Snip [de voorkant] en Trix van Meerbeek [achterkant]



Muziektheatervoorstelling over de prijs van de vrijheid. Bonhoeffer- Wie ben ik?

Woensdag 20 oktober om 20.30u in de kerk.

Entree: € 10,00. Organisatie: Prot. Gemeente Vlieland.

Hoe blijf je onder druk overeind in de verhouding tot je geliefde of als je komt te staan tegenover je eigen dood? Over deze menselijke vragen gaat deze toegankelijke voorstelling.

Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.



Bonhoeffer deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.

In antwoord op de vraag 'wie ben ik?' vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten aan zijn ouders, vriend en verloofde deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees v.d. Zwaard hem op zijn zoektocht.

Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. (www.roosmarijnmusic.com).

Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Kees v.d. Zwaard is schrijver, scenarist, theatermaker en theoloog.

S.v.p. reserveren met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en aantal kaarten, op e-mail: kerkrentmeester@protestantsegemeentevlieland.nl. Bellen kan ook: 06-22392591.

U kunt uw toegangsbewijs ad € 10,00 p/p betalen en ophalen op woensdag 20 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur, en vanaf 20.00 uur aan de kerk.

Op het moment van dit schrijven weten we nog niet of we de anderhalve meter e.d. kunnen handhaven of dat we de coronapas moeten gebruiken.

WIE BEN IK

*Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel,
een landheer uit zijn slot.*

*Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers,
ik als de gebieder.*

*Wie ben ik? Ook zeggen ze mij
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier
de rampzalige dagen verdraag
als iemand, gewend aan de zege.*

*Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang,
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij,
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.*

Wie ben ik? Deze of die?

*Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling.
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger,
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.*

*Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.*

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg;

Liefdeloze waarheden

Typerend voor een kort verblijf op Vlieland is dat je contacten met andere vakantie-gangers behoorlijk oppervlakkig zijn. Je maakt wat opmerkingen het weer en dat is het dan meestal wel. Je gaat geen verhitte discussies aan over vaccinaties of kabinetsformatie. Je wilt even vrij zijn van tegenstellingen, polarisatie en al dan niet via mail uitgevochten ruzies.

De Vlielanders zelf nodigen evenmin uit tot messenslijperij. Ze vertegenwoordigen samen allerm minst een wereld in het klein van de Nederlandse samenleving. Moslims, asielzoekers en allochtonen ontbreken in het straatbeeld, Net als politie-agenten en burgerwachten trouwens. Ja, er zitten verschillende politieke partijen in de gemeenteraad. Maar het gemeenschappelijke toeristisch belang lijkt er de verschillen te overbruggen.

Harmonie zie je ook 's zondags in de Nicolaaskerk. Je weet dat de bezoekers er uiteenlopende overtuigingen op na houden. Maar na afloop schudt iedereen de dominee vriendelijk de hand, ongeacht de mate van enthousiasme over de preek. Het is vakantie. En daar horen geen vurige debatten bij.

Maar als de vakantie voorbij is? Hoe kun je met behoud van wat jij als waarheden koestert toch harde, op de persoon gerichte confrontaties voorkomen? In de speelfilm *The Two Popes* zegt Jorge Mario Bergoglio, de huidige paus Franciscus, dat 'waarheid van levensbelang kan zijn, maar zonder liefde ondraaglijk is'. Maak dat nu eens concreet als de mening van de ander je behoorlijk irriteert.

Je zou kunnen beginnen met luisteren. Ga na wat je gesprekspartner tot die volgens jou ergerlijke mening brengt. Wees blij met wat je ook nog gemeenschappelijk hebt. En bedenk dat jij zelf ook niet feilloos bent. Misschien dat de Nederlandse samenleving dan iets meer op die van Vlieland gaat lijken. (*Aad Kamsteeg*)

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden. U kunt meelisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: "Vlieland" invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep.

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad. Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Inspiratie

Bij de voorbereiding van een viering schoot mij ineens een tekst te binnen van de theoloog dr. Isabel Carter Heyward. Ja, soms blijft er nog wel wat hangen van de studie theologie! Zij werd in 1945 geboren in North Carolina, één van de zuidelijke staten van Amerika.

Dus ik heb haar maar eens gegoogeld en een interview met haar bekeken op YouTube. Ik had zelfs geen idee hoe ze eruitzag en of ze nog leefde. In de zeventiger en tachtiger jaren was zij revolutionair, maar nu merkte ik pas dat zij haar tijd ver vooruit was. Misschien hoort u mij wel eens zeggen dat ik niet zoveel geloof. Tot mijn verrassing zag ik ineens een citaat van Isabel Carter Heyward: "I am not much of a theist".

En natuurlijk is ze inmiddels oud, nog meer herkenning!

Ik vind haar nu meer inspirerend en actueler dan tijdens mijn studie. Zij denkt vanuit het principe dat alles met alles verbonden is. God overstijgt alles en is tegelijkertijd verbonden met alles. Daarom kunnen we anderen nooit uitsluiten, bevechten of veroordelen, vindt zij. In het interview op YouTube roept ze mensen van vandaag de dag op om hun verbeelding in te zetten.

Misschien is dat wel wat we nodig hebben om de problemen van onze tijd onder ogen te zien en aan te pakken: onze relatie met de natuur om ons heen, onze relatie met al die mensen die van huis en haard verdreven zijn door oorlog of armoede, onze relatie met al die mensen die van een afstand zo anders lijken dan wij. Als we onze creativiteit inzetten, vinden we met elkaar vast liefdevolle oplossingen.

Nog één citaat: 'The love we make is Gods own love'.

Oftewel: De liefde die wij in praktijk brengen, is Gods eigen Liefde.

Susan G. Boukema-Koopman

Vieringen

maandag, 18 oktober	17.00 uur
maandag, 15 november	17.00 uur
maandag, 20 december	17.00 uur

Inlichtingen over plaats:

Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6, 8899BE Vlieland
tel. 0562 4515 49 of pastor S. Boukema 06-53 26 93 30

COLOFON



R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

Concerten bij kaarslicht 2021

Nicolaaskerk Oost-Vlieland - 37ste seizoen.

Houdt voor de laatste ontwikkelingen, de website www.nicolaaskerk-vlieland.nl in de gaten! De concerten beginnen om 20.30 uur (kerkdeur open 20.00 uur).
Entree € 15 (kind € 5)

16 oktober: Delta Piano Trio (piano, viool, cello)

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het restauratiefonds van de Nicolaaskerk. Ze worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Vlieland. Toegangskarten zijn op de dag van het concert aan de kerk verkrijgbaar. Van 10.00 tot 12.00 uur (op woensdag) en als het concert op zaterdag is van 11.00 tot 12.30 uur en (indien niet uitverkocht) 's avonds vanaf 20.00 uur. U kunt pinnen (voorkeur) of cash betalen.

Reserveren kan via www.nicolaaskerk-vlieland.nl en op deze website vindt u ook de informatie over de concerten.

Telefonisch reserveren kan ook : 06-30873617.

Wijzigingen voorbehouden.

- **Zaterdag 16 oktober:**
Delta Piano Trio (piano, viool en cello)

Het Delta Piano Trio bestaat uit Vera Kooper (piano), Irene Enzink (cello) en Gerard Spronk (viool). Het Trio werd opgericht in 2013 in Salzburg waar het drietal aan het Mozarteum studeerde. Sinds de oprichting won het Trio diverse prijzen op concoursen o.a. in Litouwen, Zwitserland, Italië en Nederland en werd er opgetreden in vele Europese landen (waaronder Rusland), China, Korea, Indonesië en de V.S. (en ook een paar keer op Vlieland!).



De twee CD's die het Trio inmiddels maakte kregen lovende reacties in de internationale pers.

Het Delta Piano Trio maakte voor het Prins Bernard Cultuurfonds een speciaal concert in de vorm van een Salonconcert. Er wordt in verschillende bezettingen gespeeld: solo, duo en trio met composities van Beethoven, Dvorak en Ravel. Een spannend en intiem concert in verbondenheid, troost en schoonheid.

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant: mevr. A.M. van der Plaats, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/
 Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/
 Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland
 tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/
 Geen lid KR: O.G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland
 Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester/
 Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
 tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Huur kerk: Beheerder
 tel. 06-23218960; e-mail: info@nicolaaskerk-vlieland.nl

Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad **[december 2021/januari 2022]** kan worden opgestuurd
t/m woensdag 24 november 2021 naar Piety de Boer, e-mail: deboerpiety@gmail.com