

Port Betaald



AAN:

37e jaargang - No 3

JUNI/JULI 2020



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

De kerkdiensten in juli 2020:

- **Maandag 15 juni, 19.30 uur**
Pastor Susan Boukema, *Woord- en Communieviering*
- **Zondag 5 juli, 10.00 uur**
ds. Arjan Plaisier, Amersfoort
- **Zondag 12 juli, 10.00 uur**
ds. Jelle Horjus, Ede
- **Zondag 19 juli, 10.00 uur**
ds. Kaj van der Plas, Eelde
- **Maandag 20 juli, 19.30 uur**
Pastor Susan Boukema, *Woord- en Communieviering*
- **Zondag 26 juli, 10.00 uur**
ds. Kaj van der Plas, Eelde
- **Zondag 2 augustus, 10.00 uur**
ds. Henk Fonteyn, Culemborg
- **Zondag 9 augustus, 10.00 uur**
ds. Teunard van der Linden, Harlingen

Ten geleide

Dit is na bijna twaalf Vlielandse jaren de zeventigste Kerkbel waarvoor ik een groot deel van de inhoud verzorg; het is tegelijk ook de laatste, in elk geval in mijn functie van gemeentepredikant. Op 28 juni is het afscheid gepland, daarna zal ik emeritus zijn, een uitgediende, overigens nog steeds met de kerkelijke rechten om voor te gaan en de sacramenten te bedienen. De officiële term is ‘emeritering met behoud van de eer en waardigheid van een dienaar des Woords’. Principieel gezien is dat een beetje vreemd; volgens de calvinistische opvatting is het ambt gegrond in de gemeente. Fundamenteel is er maar één ambt, dat van alle gelovigen; de bijzondere ambten, ouderling, diaken en predikant zijn een afgeleide daarvan. Ze kunnen dus tijdelijk zijn en dat geldt voor de eerste twee zeker. Maar t.a.v. de predikant greep Calvijn om de een of andere reden terug op de meer katholieke opvatting over het priesterambt als een wijding voor het leven. Mijn emeritaatsbrief van de synode spreekt met nadruk de hoop uit dat ik in de één of andere vorm inzetbaar blijf voor het kerkenwerk. Dat is zeker mijn plan. Maar voorlopig even niet!

De 28e juni valt net voor 1 juli en zoals het er nu naar uit ziet, zullen de Corona-regels van juni dan nog gelden. Dat betekent niet samen zingen en maximaal dertig mensen in de kerk. Hoe beperkt het ook zal zijn, toch hecht ik er aan om het verlaten van de actieve dienst liturgisch te markeren. We zullen in deze dienst geen gasten van de wal uitnodigen, tenzij ze toevallig toch al op het eiland zijn, geen collega’s of vertegenwoordigers van de gemeenten waar ik eerder predikant geweest ben. Vermoedelijk zal de aanwezigheid op uitnodiging gebeuren; we zijn nog in gesprek over de manier waarop dat vorm kan krijgen.

Zoals al meegedeeld in de vorige Kerkbel zal het afscheid van Vlieland en de Vlielanders en van de verschillende groepen op het eiland waar ik mee nauw verbonden ben geweest, later volgen, misschien pas in 2021, als hopelijk de beperkende maatregelen een stuk versoepeld kunnen zijn.

Overpeinzingen

Zeventig is een prachtig Bijbels getal, dat de volheid van de volken aangeeft. De Griekse vertaling van het Oude Testament heet niet voor niets de ‘Septuaginta’, de zeventig. Dat ik in precies zeventig Bellen heb geschreven, heb ik daar overigens niet om gedaan. Ik had het vermoedelijk niet eens geweten, als mijn p.c. niet trouw en beangstigend accuraat alles bij houdt. Door schade en schande wijs geworden hebben zelfs twee computercrashes mij niet beroofd van de volledige kopij van de afgelopen twaalf jaren. Tja, de computer, onverslaanbaar in dit soort dingen. Ooit was ‘de Trommius’ een begrip in theologenland. Abraham Trommius was een Groningse predikant die rond 1700 een concordantie op de Statenvertaling heeft verzorgd, dat is een boek waarin van ieder woord vermeld wordt in welk hoofdstuk en

vers het betreffende woord in de Bijbel voorkomt. Dat is een belangrijk hulpmiddel om de betekenisnuances van woorden te leren begrijpen en inzicht te krijgen in de structuur van Bijbelboeken en -verhalen. Ook wie geen kennis had van de klassieke talen, kon daar zijn voordeel mee doen, aangezien de Statenvertaling elk Grieks en Hebreeuws woord consequent met hetzelfde Nederlandse woord vertaalt, ook als dat tot ongebruikelijke of nieuwe taal leidde. Het hielp daarbij mee dat het Nederlands in die tijd volop in ontwikkeling was als de officiële taal van de pas onafhankelijk geworden republiek. Zo heeft de Statenvertaling in woorden en gezegden mede onze taal gevormd. Voor Trommius was het een monnikenwerk (al vraag ik me af hoeveel tijd er voor pastoraat overbleef...), met recht zijn levenswerk. Een moderne computer kan ditzelfde werk in minuten voor elkaar krijgen, als eenmaal de volledige tekst is ingevoerd en het programma de verschillende vormen, vervoegingen en verbuigingen waarin woorden voorkomen, kan herleiden tot de stam. Handig en een stuk sneller, maar de romantiek is er wel af! Bovendien, de nauwgezette bestudering van de Schrift heeft Trommius een diepte van inzicht opgeleverd die je niet krijgt als je snel even de computer-concordantie aanklikt.

Het past bij een laatste artikel om terug te kijken, niet alleen op twaalf jaar Vlieland, maar ook op ruim veertig jaar predikantschap en op alle veranderingen die er in die periode in kerk en maatschappij hebben plaats gevonden. De afstand is nog niet groot genoeg om tot een afgewogen oordeel te komen over onze Vlielandse jaren; dat komt later wel, als we tijd van leven hebben. Maar over mijn actieve loopbaan kan ik in elk geval zeggen dat het geen succesverhaal is geweest, gemeten aan de economische normen die in onze tijd en samenleving dominant zijn. Het waren en zijn immers jaren van onstuitbare krimp van de kerk, waarin geloof en godsdienst steeds meer achter de voordeur en in de privésfeer geduwd zijn. Ik groeide op in een zelfbewuste kerk, die er van overtuigd was dat “wij een woord voor de wereld hebben”. Wie dat vandaag de dag rondbazuint, wordt met zachte of hardere dwang op zijn plaats gezet: “Ga maar fijn in de tuin spelen, opa. Geloof is een privé zaak en enkel voor zondag. Val mij er vooral niet lastig mee”. Dat economisch denken en oordelen dominant is, blijkt alleen al hieruit dat ik regelmatig de meer of minder vilein bedoelde opmerking te verstouwen heb gekregen ‘dat zou jij ook wel willen, zondag, hè?!’, als de mensen in rijen op het kerk-plein stonden voor een concert van het Zeemanskoor of voor een programma van ‘Into the Great Wide Open’. Niet, dus. Echt, ik ben zelden jaloers geweest op deze grote aantallen. Natuurlijk, een volle kerk in de zondagse eredienst is fijn, zeker voor het samen zingen, maar bijeen zijn met een kleine groep geeft vaak een intensere beleving. De voornaamste reden, dat ik niet afgunstig ben op hen die de kerk af en toe vol krijgen, ligt echter hierin, dat de economische maatstaf niet de norm voor de kerk is of mag zijn. Het is eerder andersom: naarmate de kerk meer een randverschijnsel wordt, ontdaan van de macht die ze zo lang in onze geschiedenis bezeten en nagejaagd heeft en die haar vaak grondig gecorrumpeerd heeft, blijkt ze meer betekenis voor mensen te hebben. Daarbij valt het onderscheid tussen mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ steeds meer weg. Ik meen dat in mijn Vlielandse jaren beleefd te hebben. Als kostbare herinnering neem ik in ieder geval mee dat ik veel vertrouwen ontvangen heb, als een geschenk, vaak

van mensen buiten de kerk, die vanuit hun levensgeschiedenis reden te over hadden om afstand van de kerk te nemen.

Met het bovenstaande zeg ik beslist niet dat het makkelijk is om in tijden van krimp en teruggang te leven en te werken. Ik ben voluit een kind van deze tijd; de behoefte aan succes en aan redenen om stilletjes een beetje te kunnen opscheppen over wat ik bereikt heb, zit diep in me verankerd. Het is vaak een gevecht om het geloof en de goede moed te behouden, als dat geloof door de omstandigheden weinig bevestigd wordt. Daarom is de ervaring die ik tot slot met u delen wil, des te waardevoller. Het was op de Witte Donderdag, na een kerkdienst met slechts enkele mensen in de kerk, die samen de uitzending via de kerktelefoon mogelijk maakten. Ik keek met een half oog naar de televisie en hoorde eerst premier Rutte waarderend spreken over de kerken en over de creatieve manier waarop ze binnen de regels hun belangeloze dienst aan velen gestalte blijven geven. Daarop volgde een terugblik op alle voorgaande keren dat ‘The Passion’ plaats vond en ik zag en hoorde de emotie van de mensen die daaraan meegedaan hadden. Niemand kan zich echt in het verhaal van Pasen verdiepen, laat staan de rol van Judas of Jezus spelen, zonder daardoor wezenlijk geraakt te worden. Voor velen was het een ervaring die hun kijk op de dingen en zelfs op hun leven grondig veranderd had. Nu ik dat na deze weken zo opschrijf, begrijp ik niet precies waarom het me op dat moment emotioneel zo diep raakte. Het moet er mee te maken hebben, dat ik bevestiging ontving van mijn overtuiging dat het Evangelie uiterst waardevol is, op een moment dat ik daar kennelijk aan twijfelde. Het gevoel van vrede is sindsdien gebleven. Ik heb mijn werkzame leven in dienst proberen te stellen van het verhaal van Pasen en Pinksteren. Ook als er weinig zichtbare successen te melden zijn, blijkt de kracht van dat Verhaal onloochenbaar. Het zal het wel redden, ook in deze tijd en ook als ik uit de reguliere dienst afzwaai. Sterker nog, dat Verhaal zal mij en ons redden.

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In de voorbije maanden hebben we als eilander-gemeenschap afscheid moeten nemen van twee markante inwoners, die allebei een gezegende leeftijd mochten bereiken

Op 10 april stierf Henny Kuipers, geboren Katoen op de leeftijd van 94 jaar, op haar geliefde Vlieland, zoals de kinderen op de rouwkaart schreven. Ik wens ze toe dat ze veel mooie en grappige herinneringen aan hun moeder hebben ontvangen van iedereen die niet naar de begrafenis kon komen, omdat die noodgedwongen in heel kleine kring moest plaats vinden.

Op 17 april is Tinus Heeringa overleden, hij is 95 jaar oud geworden en was de oudste inwoner van Vlieland. Eerlijk gezegd, verbaasde mij dat, toen ik het voor de eerste keer hoorde; ik had hem die leeftijd niet gegeven. Mijn spontane eerste herin-

nering aan hem is de geconcentreerde blik in zijn ogen als hij aan het biljarten was in de Uiter-ton. En zich tegelijk goed bewust was van wat er om hem heen gebeurde. Hij zag meer, dan hij zei.

Troost, aanvaarding en vrede wens ik iedereen die om hun heengaan rouwt.

ds. Frans Weeda

Protocol voor kerkdiensten vanaf 5 juli 2020

Na maanden waarin geen kerkdiensten gehouden konden worden, wil de Protestantse Gemeente op de zondagen in juli de eredienst weer laten plaats vinden. Dit moet binnen de door de overheid gestelde Corona-regels en dat kan alleen met medewerking van iedereen.

De kerkenraad heeft bepaald, dat:

1. Niet gezamenlijk gezongen wordt
2. De toiletten gesloten blijven
3. Een maximum van 60 mensen toegelaten wordt i.v.m. de anderhalve meter afstand
4. Deurklinken en andere oppervlakken die door iedereen aangeraakt kunnen worden, voor en na de dienst gereinigd en ontsmet worden
5. Geen handen worden geschud en geen koffie gedronken

Wij vragen u daarnaast dringend u te houden aan de volgende regels:

1. Indien u of een huisgenoot ziek bent, hoest of koorts hebt, komt u niet
2. U ontsmet uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk (middelen daarvoor zijn aanwezig)
3. U neemt plaats op één van de zitplaatsen die u door onze vrijwilligers aangewezen wordt.
4. U houdt anderhalve meter afstand van iedereen die niet tot uw directe huishouden behoort.

We realiseren ons heel goed, dat deze regels een deel van de hartelijkheid en spontaniteit wegnemen die tot het wezen van de christelijke gemeenschap horen, maar erkennen ook dat juist het houden van de eredienst op verschillende plaatsen tot een grote lokale uitbraak van ziekte geleid heeft. We zijn voor elkaar verantwoordelijk en willen daarom de regels eerbiedigen, maar zonder krampachtigheid en slaafsheid.

Muzikale ondersteuning van de kerkdiensten van juli.

U heeft het ongetwijfeld al gehoord dat gemeentezang voorlopig tijdens de kerkdiensten niet mogelijk is. Toch zal muziek deel blijven uitmaken van de dienst. Hoe? De diensten (van maximaal 60 mensen) zullen deze zomer door gastvoorgangers worden geleid.

Op 5 juli zal ds. Arjan Plaisier liederen laten horen via de geluidsinstallatie.

Voor 12 juli heeft ds. Jelle Horjus bedacht dat de aanwezigen de liederen kunnen neuriën die Otto Roelofsen op het orgel speelt.

Op 19 en 26 juli zal ds. Kaj van der Plas voorgaan. Op 19 juli begeleidt Otto weer en als het neuriën bevalt kan dit op 19 juli worden herhaald. Op 26 juli begeleidt organist Jan Sterenberg de dienst.

Ds. Kaj van der Plas zal sommigen liederen met zang ondersteunen.

Het zal even uitproberen zijn. En wie weet worden de maatregelen later nog weer versoepeld of toch weer strenger.

Maar voor juli wensen we ieder mooie diensten toe.

Jelva van der Werf

Cadeau voor ds. Frans Weeda

Zoals u in het stukje van Frans Weeda zelf al hebt kunnen lezen kunnen we helaas op zondag 28 juni niet die afscheidsdienst houden die we zo graag hadden willen houden.

Tot nu toe hebben we al een mooi bedrag van u ontvangen voor het afscheidscadeau en hier zijn we ontzettend blij mee!

Mocht u het vergeten zijn en toch nog een bijdrage willen geven, dan is dit nog mogelijk.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL95 RABO 0367 6000 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland, o.v.v.: Cadeau afscheid Frans Weeda.

*Namens de afscheidscmissie,
Piety de Boer,
diaken, deboerpiety@gmail.com*

Gebruiksovereenkomst Protestantse Gemeente Vlieland en Stichting Nicolaaskerk

De kerkeraad en het bestuur van de Stichting Nicolaaskerk, die het beheer van het kerkgebouw zal gaan overnemen, zijn het eens geworden over een gebruiksovereenkomst. Deze regelt de verhouding tussen de Protestantse Gemeente, die eigenaresse van het gebouw blijft, en de Stichting Nicolaaskerk, die het beheer gaat voeren.

Hier is op enkele gemeentebijeenkomsten al over gesproken.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Arnold Kriesch, voorzitter en Harrie van Barneveld, penningmeester. Ik ben secretaris van het bestuur. Ik ben bestuurslid namens de Protestantse gemeente; die heeft één zetel in het bestuur, te vervullen door een lid van het College van kerkrentmeesters. Ook de burgerlijke gemeente heeft één zetel, te bezetten door een lid van het College van B&W. Dat zal de burgemeester gaan doen. Er zijn dus vier bestuursleden bekend. Het maximale aantal bestuursleden is negen. Er worden de komende tijd nog een aantal bestuursleden gezocht; de bedoeling is, dat de eilander gemeenschap zich in het bestuur herkent.

De gebruiksovereenkomst zal ter goedkeuring aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) in Friesland worden voorgelegd. Maar de kerkeraad en kerkrentmeesters willen ook de leden van de gemeente in de gelegenheid stellen er kennis van te nemen. In deze coronatijd is het niet goed mogelijk een gemeentebijeenkomst te houden, waarin er met elkaar over kan worden gesproken. Daarom willen we het anders doen. Wie de tekst van de overeenkomst wil hebben kan deze bij mij of Jaap van der Kooij, de andere kerkrentmeester, opvragen. Vragen en commentaar kunnen ook aan Jaap of aan mij worden gericht.

Olchert Brouwer
06 2239 2591
ogb@outlook.com

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen.

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kerkelijke gemeenschap.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen.

Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Tellen

‘Nog zoveel nachtjes slapen, en dan...’

Vaak tellen kinderen de dagen tot een mooie of fijne gebeurtenis. Werkende volwassenen tellen vaak de dagen tot het weer weekend is.

In de kerk tellen we ook: de weken van de advent, de weken van de vasten, de weken van Pasen en de weken door het jaar. Elke groep getallen heeft zelfs een eigen kleur.

We tellen het aantal mensen in de kerk om daar onze levensvatbaarheid van af te leiden.

In deze tijden van Corona tellen we ook. We tellen het aantal bedden op de intensive care, we tellen het aantal zieken en het aantal slachtoffers.

Natuurlijk heeft al dat tellen zin. We willen weten waar we aan toe zijn.

Maar is het ook ‘zinnig tellen’?

Is het niet zo dat we met al ons tellen ons leven voorbij tellen?

Er zijn twee manieren van tellen, die mij persoonlijk meer aanspreken.

In de eerste plaats het tellen van God, zoals de evangelist Lucas ons dat voorhoudt in zijn op-roep om ons geen zorgen te maken: Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld (Lucas 12, 7). Dat is eigenlijk een grote geruststelling, dat wij altijd, hoe dan ook, in Gods hand zijn.

In de tweede plaats het tellen van onze zegeningen, zoals het favoriete lied van mijn moeder zegt:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

*Susan G. Boukema-Koopman
Em. Pastor*

Spelregels vieringen R.K.-Kerk Nederland

Met ingang van 1 juni a.s. kunnen parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk de publieke liturgievieringen hervatten, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen per viering. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen het protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld. U kunt de regels vinden op de website www.rkkerk.nl.

Vanaf 14 juni, Sacramentsdag, mag er weer communie uitgereikt worden. De bisschoppen schreven o.a. het volgende:

Gelovigen die naar een viering willen, moeten zich van tevoren aanmelden. Meezingen is niet toegestaan, bij de vredeswens moet van handen schudden worden afgezien en bij het maken van het kruisteken mag het lichaam niet worden aangeraakt. De bijdrage aan de collecte kan via een collectebus op een tafel bij de uitgang of via een bankoverschrijving.

Bij de uitreiking van de communie dienen de gelovigen anderhalve meter afstand houden. Verder moeten ze hun handen van tevoren hebben gewassen. De pastor wordt gevraagd om de hostie uit te reiken met 'een daarvoor bestemd schepje' of een pincet. Verder moet er bij voorkeur tussen de pastor en de communicant een hoestscherm worden geplaatst om zo besmetting te voorkomen.

Vanaf 15 juni worden de vieringen op Vlieland weer hervat.

maandag, 15 juni	19.30 uur
maandag, 20 juli	19.30 uur
maandag, 17 augustus	19.30 uur

Inlichtingen:

Mevrouw A. Roos-van der Heide tel. 0562 4515 49
of pastor S. Boukema 06-53 26 93 30



R.K. Pastoraat Vlieland

pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.nl
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

Concerten bij kaarslicht

Concerten bij kaarslicht tot en met augustus geannuleerd.

Zeer tot onze spijt hebben we de Concerten bij kaarslicht zoals die gepland waren in de maanden mei, juni, juli en augustus moeten annuleren. Het coronavirus is hiervan de oorzaak. Er zijn te veel onzekerheden voor wat betreft de musici (kunnen en willen zij spelen?) en ook het publiek (komen er genoeg badgasten en durft men wel een concert in de kerk te bezoeken?). Maar de veiligheid van allen staat voorop: we vinden het te riskant mensen uit alle delen van het land in onze kerk te laten plaatsnemen. Bij een gelimiteerd aantal plaatsen kan het concert niet uit en kunnen we het honorarium van de musici niet betalen.

Heel jammer allemaal, maar het is niet anders. Maar er is ook hoop: we proberen vooralsnog de geplande concerten in september en oktober door te laten gaan. Uiteraard mits de omstandigheden het toelaten. In augustus nemen we hierover een beslissing. Een ander lichtpuntje is dat alle musici bereid zijn hun concert op (vrijwel) dezelfde datum in 2021 te geven.

Zie onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl bij Concerten bij kaarslicht.

*Graag tot ziens,
Namens commissie Concerten bij kaarslicht,
Otto Roelofsen*

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 36 RABO 0119.324.636 t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/
 Voorzitter: ds. F.H. Weeda, kerkplein 5, 8899 AW, Vlieland
 tel. 0562-850518; e-mail: fhweeda@home.nl

Ouderling/scriba: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/
 Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland
 tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/
 Geen lid KR: O. G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland
 Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester:
 Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
 tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad **[augustus/september 2020]** kan worden opgestuurd
t/m woensdag 22 juli 2020 naar Piety de Boer, e-mail: deboerpiety@gmail.com