

The background of the page is a dark, starry night sky. A single, very bright star with a prominent four-pointed diffraction pattern is centered in the upper half. Below the star, the silhouettes of three camels with riders are shown walking across a dark, rounded hill. The overall mood is serene and contemplative.

Onder de Ster

*Is het niet heerlijk te leven onder de ster?
Wat ook nog schrik mag geven,
God is niet ver.*

*Altijd is Hij te vinden,
glanst niet de nacht hier als op alle winden,
wáár men ook wacht?*

*Want niet alleen die éne nacht klonk het lied:
hoevele sinds verschenen,
klonk het ooit niet?*

*Bethlehem wordt gevonden nog in Den Haag;
Bethlehem is in Londen,
Moskou en Praag!*

Inge Lievaart

De kerkdiensten in december 2020 en januari 2021:

Zondag 13 december, 10.00 u. *Derde advent, Viering Heilig Avondmaal*

ds. Jaap Meijer, Vlieland
organist: Otto Roelofsen, Kimsword

Zondag 20 december, 10.00 u. *Vierde advent*

ds. Maartje Wildeman,
organist: Frank Water, Voorthuizen

Maandag 21 december, 17.00 uur

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Donderdag 24 december, 22.30 u. *Kerstdienst*

ds. Jaap Meijer, Vlieland
organist: Otto Roelofsen, Kimsword

Vrijdag 25 december, 10.00 u. *Kerst*

ds. Jaap Meijer, Vlieland
organist: Otto Roelofsen, Kimsword



Zondag 27 december, 10.00 u.

ds. Jaap Meijer, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Donderdag 31 december, 19.30 u. *Gedachtenisdienst*

ds. Jaap Meijer, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 3 januari, 10.00 u.

ds. Jaap Meijer, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 10 januari, 10.00 u.

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Maarten Spaans, Vlieland

Zondag 17 januari, 10.00 u.

ds. Wim Beekman, Koudum, classispredikant Friesland
organist: André Poortman, Zwolle

Zondag 24 januari, 10.00 u.

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Otto Roelofsen, Kimsward

Zondag 31 januari, 10.00 u.

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Otto Roelofsen, Kimsward

Zondag 7 februari, 10.00 u.

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Maarten Spaans, Vlieland

Zondag 14 februari, 10.00 u.

ds. DirkJan Lagerweij, Zwolle
organist: Bert Huibers, Schoorl

Kerstfeest**Wat ik vind van Kerst?**

Voor mij is het het mooiste feest dat er is. Voor mijn besef lijkt Kerstfeest heel veel op een cadeau. Prachtig is de verpakking alleen al. Overal zijn mensen al tijden van tevoren bezig met voorbereidingen. Ze maken het in en om hun huis extra gezellig en sfeervol. Het is een schitterend gezicht al die lichtjes en sterren en bomen. En in die dagen van Kerst zijn gezinnen bij elkaar, heel prettig. Misschien dit jaar met meer beperkingen.

We moeten oppassen. Niet ieder kan tegelijk komen, maar toch...

Maar het mooiste zie je als je al die verpakking wat aan de kant doet en ziet waar het allemaal om gaat. Wat het eigenlijke cadeau is.

Paulus vat het met één zin samen: *de goedheid en menslievendheid van God is verschenen*. Mooi is dat, de goedheid en liefde van God voor mensen, dat zijn maar niet wat woorden. Maar het is verschenen. Zichtbaar. In het kind dat geboren wordt, Jezus, zie je het. Zo concreet en zo tastbaar laat God Zijn liefde zien. God heeft er een bedoeling mee: dat je aan Zijn liefde voor jou nooit zult twijfelen. Nooit in je leven. En ook niet aan Zijn liefde voor heel de wereld. Houd je dat voor ogen. Die mens Jezus. Gods cadeau.

Heel mooie Kerstdagen wens ik u toe. En natuurlijk ook alle goeds voor het nieuwe jaar. We weten niet hoe het de komende tijd zal zijn. Veel onzekerheid is er. Maar we weten ons omringd door warmte en liefde van mensen en God.



Kerkdiensten

Het is alweer de laatste maand dat ik me predikant van Vlieland mag noemen. Wat gaat het snel. Maar zo is het met alle mooie dingen. In januari neem ik afscheid en komt er een nieuwe interimpredikant. Maar zover is het nog niet. Eerst is er een bijzondere maand. We vieren het Kerstfeest en Oud en Nieuw. Ik ben heel benieuwd hoe we het zullen ervaren. Anders waren de diensten afgeladen vol en nu zal het wat stiller blijven met een beperkt aantal mensen.

Het is niet anders. Hoe het ook is, we blijven iets bijzonders vieren. De geboorte van Hem die ons zicht gaf op God en zijn grote liefde.

Ook dit jaar zal er een **Kerstnachtdienst** gehouden worden. De dienst begint om 22.30 uur. Thema zal zijn: *“tekenen van herkenning”*. De lezing is natuurlijk uit het evangelie van Lucas.

We gaan er van uit dat er in de dienst niet teveel mensen kunnen worden toegelaten. Ongeveer 30. Er zal vast geen versoepeling komen nu het aantal besmettingen nog zo hoog is. Van tevoren vragen we iedere bezoeker zich aan te melden. Hieronder wordt vermeld hoe dit kan.

Als het maximum aantal bereikt is, geven we dat aan en zullen we kerkgangers die dan nog willen komen moeten teleurstellen.

Op de **Eerste Kerstdag** is de lezing uit Mattheüs 2 en het thema is *“de wijzen uit het westen”*. Een boeiend verhaal over mensen die zoeken en vinden.

Meestal is deze dienst niet zo vol als de avond er voor, vandaar dat er voor deze dienst geen aanmelding hoeft te zijn. We zien wel hoe het komt.

Op **Oudejaarsavond** houden we ook dit jaar een zeer bijzondere kerkdienst. We gedenken in de dienst hen die dit jaar ons ontvallen zijn. We noemen hun namen en voor de families is er gelegenheid een kaars voor hen aan te steken. Daarna is het voor ieder die aanwezig is mogelijk een lichtje te ontsteken voor die overledene aan wie je vooral denkt. Heel indrukwekkend is het altijd weer om zo bij elkaar te zijn. We hopen op fijne diensten.

Aanmelden voor de Kerstnachtdienst en de Oudejaarsavonddienst

Als u één van beide diensten wilt bezoeken verzoeken wij u zich aan te melden. U kunt dit doen via de mail: jjthmeijer@hetnet.nl

U kunt ook bellen naar ds. Jaap Meijer, tel. 06-48471083. Ik noteer u voor de dienst(en). Mocht het maximum aantal bereikt zijn, dan krijgt u bericht.



Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden door de kerkomroep live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar de website van de Protestantse Gemeente Vlieland en onder kopje kerkdiensten kunt u onderaan de pagina op de link drukken.

De diensten zijn ook later, via de kerkomroep, terug te beluisteren.

Gesprekskring

Een paar keer zijn we met een aantal mensen bij elkaar geweest om Bijbelverhalen te bespreken. Het was nodig om de gesprekskring te splitsen in twee kringen omdat we anders met teveel bij elkaar waren. De bijeenkomsten werden gehouden in de kerk en ergens thuis. Wat een mooie gesprekken hebben we gehad. Over de Bijbel. Over het beeld dat we hebben van de verhalen van Genesis en hoe we denken over de woorden van Jezus in de Bergrede.

Wat dat laatste betreft spraken we over de Zaligsprekingen en over wat ‘geluk’ is. Een paar uitspraken kwamen naar voren die ik op internet heb opgezocht. Verschillende mensen zeiden: dat willen we nog wel een keer lezen. Vandaar dat ik wat uitspraken over geluk op een rijtje zet.

Geluk is:

- *Geluk is als een vlinder, hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdt. Maar als je rustig blijft zitten en aandacht hebt voor andere dingen, komt hij vanzelf op je schouder zitten.*
- *Wijsgeer Socrates: als je een goede vrouw krijgt, word je gelukkig. Als je een slechte vrouw krijgt word je een wijsgeer.*
- *Het is niet eenvoudig om het geluk in jezelf te vinden, maar ergens anders vind je het zeker niet.*
- *Geluk komt van aandacht voor kleine dingen; ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.*
- *Met geluk is het als met gezondheid; als je er niets van merkt, betekent dat dat het er is.*
- *Einstein: ons eigen geluk hangt af van de glimlach van anderen.*
- *Wil je een moment gelukkig zijn? Neem wraak! Wil je altijd gelukkig zijn? Vergeef!*



Veel geluk wens ik u allen toe.

Ds. Jaap Meijer
 Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Mobiel 06-48471083
 Email jjthmeijer@hetnet.nl

Een kaarsje aansteken in de kerk op Oudejaarsdag

Nu er door de corona maatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn tijdens de kerkdienst, dus ook in de gedachtenisdienst op Oudejaarsavond, heeft de kerkenraad besloten om de **kerk ook 's middags 31 december open te stellen van 14:00 - 16:00 uur**. U bent dan in de gelegenheid een kaarsje te kunnen aansteken voor een overledene en een moment van stilte en meditatie in de kerk te gebruiken. Op deze manier hopen wij u toch de gelegenheid te geven alsnog een moment van herdenken te kunnen gebruiken in een gepaste atmosfeer.

Visiestuk Protestantse Gemeente op Vlieland 'De toekomst tegemoet'

In november heeft gemeenteadviseur mw. Tineke Klei, in opdracht van de kerkenraad, met verschillende mensen op Vlieland gesprekken gevoerd om een visie te ontwikkelen voor de komende 5 jaren. Door de gevoerde gesprekken is het een visie geworden die ontstaan is door mensen van het eiland.

Dit visiestuk kunt u vinden op de website van de PG Vlieland, onder kopje kerkelijke gemeente en dan doorklikken naar De toekomst van de kerkelijke gemeente.

Schoonmaken van de kerk

Met een leuke ploeg mensen hebben we op zaterdag 21 november de kerk schoongemaakt. Na afloop rook de kerk heerlijk en alles glom weer!

Nogmaals heel hartelijk bedankt!

Cathrien de Jong en Piety de Boer, diakenen

(Alvast) Even voorstellen.

Het is pas begin december, echter de kopij voor de "Kerkbel" moet 2 december binnen zijn. Maar vanaf 1 januari zal ik collega Jaap Meijer opvolgen tot 1 juni. Ook ik zal in die maanden in de schitterend opgeknapte pastorie gaan wonen.

Mijn naam is Aad van Endhoven en ik woon in Rotterdam al 44 jaar samen met Maarten Spaans. Ik ben 73 jaar en hoop tijdens ons verblijf op Vlieland mijn 74e verjaardag te beleven.

Ik ben ooit (50 jaar geleden) als stagiair op Vlieland begonnen in de Gereformeerde kerk. Logeerde in de Herdershut en later in de zogenaamde "Listpastorie". Ook hebben we (jaren terug) twee maal een seizoen in de huidige pastorie gelogeed. Door al die jaren heen zijn we heel wat mensen beter gaan leren kennen en nooit meer losgegaan van Vlieland.

Ieder jaar komen wij een paar keer naar het eiland om dienst te doen. Ik ga dan voor in de diensten en Maarten speelt dan op het orgel. Die combinatie is “mooi meege-nomen!”

Op het ogenblik werk ik nog als vervanger in de Gereformeerde kerk van Rotterdam Centrum, waar dezer dagen gelukkig een opvolgster is gevonden. Verder heb ik het grootste deel van mijn werkende leven als schoolpastor op een scholengemeenschap in Rotterdam doorgebracht. Die school stond in het centrum van Rotterdam en had vele godsdienstige stromingen binnen de muren. Daardoor een hele uitdaging! Verder als “vaste voorganger” dienst gedaan in de kerk van Rotterdam-Delfshaven en Rotterdam-Centrum. Daarnaast heb ik 24 jaar lang maandelijks speciale dien-sten in de oudste kerk van Rotterdam mogen verzorgen, de Hillegondakerk. Heeft zo’n zelfde sfeer als de Nicolaaskerk: kaarsen, mooi orgel en een kerkhof om de kerk.

Tot slot, u hebt in ieder geval al een beetje kennis met mij kunnen maken. Het is pas begin december dus kunt u voorlopig nog blijven genieten van de aanwezigheid van Olga en Jaap.



Er komt een (in alle opzichten) bijzonder feest aan: Kerstmis. Daarom wens ik u inspirerende, gezegende en ook gezellige dagen toe.

Tot in januari!!

Aad van Endhoven

Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland (per januari)

Mobiel 06 - 82773184

Email: a.van.endhoven@outlook.com

Kerstengel in coronatijd

Wat is 2020 tot nu toe een verwarrend en onzeker jaar! In deze tijden is een blijk van medeleven voor velen een steun in de rug en het Kerstengelenproject is een mooie manier om daar uiting aan te geven.

Een lichtpuntje zijn voor mensen!

Door voor elkaar een ‘Kerstengel’ te zijn, geef je in een donkere tijd even wat extra aandacht voor mensen die het nodig hebben.

Wij zouden zo graag zien dat ook op Vlieland dit initiatief, in de maand december, wordt overgenomen.

Een kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem en het gaat om een gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld!

Iedereen kan een Kerstengel zijn voor eigenlijk gewoon iedereen... voor ouderen,

jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types enz.!

En hoe kun je dat doen?

Gewoon door een:

- een brief, kaartje met een verhaal of gedicht,
- een bloemetje,
- een tekening,
- iets lekkers,
- een zelfgemaakte kaart, kerststukje of...
- een bezoekje,
- of wat een engel zelf ook maar bedenkt!

Even omzien naar elkaar en om elkaar denken in deze donkere tijd in december!

Wat zou het fijn zijn als we op Vlieland heel veel Kerstengelen zullen tegenkomen...

*Met hartelijke groet,
Cathrien de Jong en Piety de Boer, diakenen*

Kerstengel

*de engel van kerst vulde mijn hart met warmte,
de engel van hoop gaf mij hoop voor de toekomst,
de engel van vreugde vulde mijn hart met blijdschap,
de engel Gods pakte mijn hand en neemt me mee,
naar 2021,*



Bijdrage van een betrokken buitenstaander;

Ouder worden

door Aad Kamsteeg

Soms word je er extra aan herinnerd dat je ouder wordt. Dat overkwam me dit na-jaar drie keer, tijdens het meest recente bezoek dat mijn vrouw en ik aan Vlieland brachten. 1) Met mijn niet-elektrische fiets en flink wat tegenwind kostte het me het aardig wat moeite om door de duinen bij het Posthuis te komen. 2) Ik sprak een jonger iemand die nog nooit van Abe Lenstra, Bill Haley en Joseph Luns had gehoord, ‘helden’ uit mijn jeugd. 3) En eigenlijk was het op de boot al begonnen: die grijze haren van al die bejaarde eilandgangers.

Sommige mensen lijden onder dat ouder worden. Ze kijken in de spiegel en worden daar niet blij van. Ze blikken terug en voelen pijn over wat er allemaal verkeerd is gegaan. Ze worden overvallen door gevoelens van sombere heimwee. ‘Wat hebben we het in bungalows of op Stortemelk fijn gehad met onze nog kleine kinderen. Dat komt nooit meer terug.’ Definitief voorbij!

Ja, ik weet dat er ouderen waren en zijn die dit anders beleefden. Winston Churchill won met zijn memoires op 79-jarige leeftijd nog de Nobelprijs voor literatuur. Konrad Adenauer was tot zijn 87e jaar bondskanselier van het toenmalige West-Duitsland. Joe Biden is op 20 november 78 jaar geworden en betreft nog het Witte Huis. Maar ja, ik ben geen Churchill, Adenauer of Biden.

Gelukkig herinner ik me een mooie uitspraak van de vroegere Amerikaanse generaal Douglas MacArthur toen hij 79 jaar was: ‘Niemand wordt oud door alleen maar een aantal jaren te leven. Mensen worden oud door hun idealen op te geven. De huid rimpelt met het verstrijken van de jaren. De ziel rimpelt door het opgeven van interesses.’ Mooi toch?

Weet je hoe je ook oud kunt zijn? Door met pensioen te zijn, en eigenlijk ook weer niet. Zulke ouderen hebben hun aandacht - missie zo je wilt - eenvoudig verlegd. Ze danken God dat Hij hun nu de kans geeft mensen te helpen zonder dat daar geld tegenover hoeft te staan. Waren ze vroeger druk met het regelen van allerlei zaken, nu hebben ze meer tijd om hun kinderen en kleinkinderen veel liefde te geven. Alsof het trouwens niet erg leuk is ook eens met volwassen geworden kinderen naar Vlieland te gaan.

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen.

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kerkelijke gemeenschap.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland.

Mutaties, zoals een verhuizing of een overlijden kunt u doorgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl



De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Wensen

December is de maand van de wensen. Aan het begin van de maand gaat het over de wensen voor het Sinterklaasfeest: wat zou je graag willen hebben van Sinterklaas? Tegenwoordig geldt dat ook al voor Kerst: welke pakjes liggen er onder de boom? En dan heb ik het nog niet gehad over de Kerst- en Nieuwjaarswensen. Al die wensen hebben alleen zin als er anderen zijn, die met ons kunnen delen, hoe dan ook, wat dan ook.

Wat zou je moeten wensen, als er niemand is die de moeite neemt om er naar te luisteren en misschien een poging in de goede richting te doen? Wie zou je wat moeten wensen als je helemaal alleen bent? Sommige internetwinkels spelen er al op in en sporen je aan om jezelf eens flink te verwennen. Altijd goed natuurlijk, om goed voor jezelf te zorgen, maar er ontbreekt toch iets. Veel mensen zullen zich daarom eenzaam voelen, deze kerst.

In onze tijd maakt het internet en de telefoon veel goed. We kunnen met elkaar praten en elkaar zien door de techniek. Vooral elkaar kunnen zien is een grote winst. Ook de vieringen op YouTube dragen daaraan bij (bijv. Terschelling.tv, waar ik regelmatig aan mee doe). Wij als voorgangers zien de mensen natuurlijk niet en dat is even wennen. Maar we weten voor wie we het doen. In gedachten zien we u wel.

In het eenzaam zijn, ben je niet alleen. Eenzaamheid is een woord dat veel voorkomt in de spiritualiteit. In de feministische theologie wordt zelfs gezegd, dat God eenzaam was en daarom de aarde heeft geschapen. ‘God hunkerde ernaar de goede aarde te delen, en de mensheid werd geboren in het verlangen van God’ (Carter Heyward). Het is niet zo vreemd om te denken dat God eenzaam kan zijn. Immers, wij zeggen altijd dat God liefde is. In de Joodse duiding van de concentratiekampen wordt zelfs gesteld dat God daar geleden heeft. Als wij geloven in een God die met ons is, tot op de bodem van ons bestaan, in het lijden dat ons overkomt en in het lijden dat wij elkaar aandoen, ja, dan kan God eenzaam zijn, gewond raken en lijden. In het eenzaam zijn ben je niet alleen: God is er altijd.

En toch is er iets, of liever Iemand, die ons allen altijd verbindt. Ooit maakte Titus Brandsma deze aantekening: ‘Wij leven veel te veel ons eigen leven en denken er veel te weinig aan, hoe wij door God met elkaar en allen tezamen met Hem verenigd zijn.’

Mooie Kerstdagen!

*Susan G. Boukema-Koopman
Em. Pastor*

Vieringen

Op dit moment weten we nog niet wanneer we weer gaan vieren. Onze groep is te groot om in een huiskamer te vieren en de hele kerk verwarmen voor zo'n kleine groep vinden we nog een bezwaar. Wie weet vlak voor kerst toch nog!

Inlichtingen:

Mevrouw A. Roos-van der Heide tel. 0562 4515 49
of pastor S. Boukema 06-53 26 93 30



COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503



Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 36 RABO 0119.324.636 t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Ouderling/
Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/
Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland
tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/
Geen lid KR: O.G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland
Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester/
Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Weseppe
tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
tel. 06-54252762

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel **[februari/maart]** kan worden opgestuurd **t/m woensdag 27 januari 2021** naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com