

Port Betaald



AAN:

38e jaargang - No 1

FEBRUARI / MAART 2021



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

De kerkdiensten in maart 2021:

Vanaf januari 2021 worden de kerkdiensten in zeer besloten kring gehouden. Wel kunt u ze beluisteren via de kerkomroep www.kerkomroep.nl en onder gemeente: "Vlieland" invullen.

We hopen in maart weer meer gewone diensten te kunnen houden, maar omdat dit nu nog niet duidelijk is zijn de diensten hieronder in maart nog onder voorbehoud!!!

Zondag 7 maart, 10.00 uur

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Maarten Spaans, Vlieland

Zondag 14 maart, 10.00 uur

ds. Johan Goud, Den Haag
organist; Mea Stelma, Grou

Zondag 21 maart, 10.00 uur

ds. Kaj van der Plas, Eelde
organist: Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 28 maart, 10.00 uur *Palmpasen*

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Iete Wierenga, Groningen

Donderdag 1 april, 19.30 uur *Witte donderdag met viering Heilig Avondmaal*

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Vrijdag 2 april, 19.30 uur *Goede Vrijdag*

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zaterdag 3 april, 22.30 uur *Stille Zaterdag*

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 4 april, 10.00 uur *Pasen*

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 11 april, 10.00 uur

ds. Wim Beekman, Koudum
organist: Otto Roelofsen, Kimswerd

Licht doet leven!



Kaarsen en kerken horen bij elkaar. In veel kerken branden kaarsen. Soms is dat één grote kaars; de Paaskaars. De hele dienst blijft hij branden.

He licht van de kaars is een symbool van Jezus Christus.

In de bijbel wordt Hij het Licht van de Wereld genoemd.

Zonder licht kun je niet zien. Zonder licht is er geen leven mogelijk.

Zonder licht is er ook geen warmte.

Maar mét licht worden ook dingen zichtbaar die we graag zouden willen verbergen.

Jezus' licht maakt onze fouten soms pijnlijk duidelijk.

Laten we wel wezen; niemand is volmaakt.

Ieder mens heeft zijn eigen fouten, zijn eigen zonden.

Dat geldt voor christenen evengoed als voor anderen. God is wél volmaakt.

In de kerkdienst vragen wij Hem, God, om vergeving.

Daarvoor is een speciaal moment ingericht in de dienst.

Verootmoediging noemen we dat moment en in dit moment belijden we onze zonden. Dan sluit de predikant de verootmoediging af, door te zeggen dat onze zonden zijn vergeven.

Dit stukje komt uit Welkom in de kerk, een uitleg van de protestantse eredienst.

Afscheid

Na een periode van 4½ maand neem ik afscheid als predikant van Vlieland. Ik heb het al vaker gezegd: het was een cadeautje. Wat heb ik, samen met Olga hier genoten. Ik genoot van de bezoeken aan Vlielanders. Van de schoolkinderen. Kerkdiensten. Gesprekskringen. Van de ontmoetingen. Van het tennissen. Van hier een tijd predikant te zijn.

Het was voor ons een tijd om nooit te vergeten. Het is nu voorbij, we gaan weer terug naar ons dorp Bennekom. Maar zeker zullen we regelmatig terugkomen om weer verder te genieten van dit mooie eiland en van een keer voorgaan in een kerkdienst.

Dank kerk van Vlieland, voor de kans mij geboden. Alle goeds wens ik u allen toe en zeker ook mijn opvolger Aad van Endhoven en zijn partner Maarten.



Ds. Jaap Meijer
 Mobiel 06-48471083
 Email: jjthmeijer@hetnet.nl

De eerste weken...

Als deze kopij gemaakt wordt zijn we haast twee weken op het eiland. Toen we aankwamen werden we bij de boot al hartelijk ontvangen door Cathrien de Jong en Harry van Keulen namens de kerkenraad. Inmiddels had Jaap v.d. Kooij ons in Harlingen opgehaald en hij bleek een ware verhuizer te zijn. De eerste kerkdiensten (“coronadiensten”) zijn gehouden. Vlieland blijkt met Imgrid een ware soliste in huis te hebben!!



Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst. Ik zal (met de beperkingen in acht nemen) de komende tijd mensen opzoeken en afspraken maken. Als u zelf graag een gesprek of gewoon een praatje wilt, bel dan, of kom langs op het Kerkplein nr. 5. We hopen op een fijne tijd hier en gaan er vanuit dat de coronamaatregelen langzaam aan soepeler zullen worden. Dat gaat dan een dubbel mooie lente worden!!

Aad van Endhoven
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
Mobiel: 06-82773184
Email: a.van.endhoven@outlook.com

“De weg naar de Lindelaan....”

Dat we in een bijzondere tijd leven... is een open deur.

Dat het allemaal steeds ingewikkelder wordt... is een waarheid als een koe.

Als ik dit aan het opschrijven ben zijn net de rellen in diverse steden wat minder aan het worden. En de discussies erover zijn niet van de lucht. We waren al zo bezig met over van alles en nog wat te discussiëren!! Tel de radio- en t.v.-programma's eens op met allerlei deskundigen, en vrouwen en mannen die het zo zeker weten...

Hoe Corona te bestrijden, hoe om te gaan met zoveel nep-nieuws, hoe kunnen we trouwens weten en er achter komen wat echt nieuws is en niet??? Nieuws uit eigen land en omgeving, nieuws uit Amerika en Rusland....

De tijd is voorbij dat het lied “Antwoord op alle vragen.....” ons het echte antwoord geeft. Dat lied zegt dat het woord van God dat antwoord is. Nou dat zal zeker waar zijn maar nog nooit is juist dat woord van God gebruikt om *eigen* waarheid tot **DE WAARHEID** te laten zijn.

Ik zat vroeger in de kolossale Tidemankerk in Rotterdam en hoorde daar bij het lezen van het doopformulier dat wij daar “de enige juiste leer der zaligheid” verkondigden. En ik dacht dan: “Wat een geluk dat ik hier bij hoor, ik zit goed!!” Totdat ik ontdekte dat in de kerk 150 meter verderop hetzelfde gezegd werd. Ik werd als kind alleen geacht niet met de mensen van die kerk om te gaan want die kerk was toch wel heel anders (dus minder) dan die ware kerk van ons. Wie heeft die ervaring niet?

Wat is waarheid, en wie heeft die waarheid in pacht? In onze traditie willen we dan graag zeggen dat we een blauwdruk hebben, een richtingwijzer die ons op die weg van de waarheid wil helpen. Ja, die ons op de weg van de waarheid zet. Die richtingwijzer noemen wij Thora, wet van Mozes, samengepakt in die tien bekende woorden. Beetje vrij vertaald komen die woorden hier op neer: Hou de schepping een beetje netjes, sla niet dood, blijf elkaar trouw, wil niet alles hebben, denk aan de vreemdeling, spreek geen valse dingen, liever dan een beetje dimmen!!

Ook Jezus voelde zich, volgens de verhalen thuis bij die woorden en bracht ze ook in praktijk.

En later zal meneer Paulus in één van zijn brieven schrijven: “Onderzoek alle dingen, maar behoud het goede!”

Mooi allemaal..., maar toch..., het blijft een wirwar van meningen en overtuigingen. Zou dit het misschien kunnen zijn: Als we mensen tegenkomen die zich zorgen maken over land, water, zee en lucht, mensen die uit zijn op leven en niet op vernietiging, mensen die elkaar zien staan en er voor elkaar willen zijn, mensen die gastvrijheid uitstralen, mensen die geen flapuit zijn maar een luisterend oor hebben en voorzichtig in hun oordeel... Zouden we dan op z'n minst al de goede richting op gaan? Zou het er om gaan dat we op die manier naar onszelf en naar elkaar zouden moeten kijken, luisteren en oordelen? Is dat de weg van die Thora? Misschien wat minder te onpas het beladen woord GOD in de mond nemen maar gewoon proberen die oude woorden handen en voeten te geven?

Op dit moment kwam mij opeens een (vind ik) schitterend gedicht van Annie M.G. Schmidt naar boven. Het heet “Pardon!”:

*Wanneer ik loop in Oldenzaal
of Middelburg of Stadkanaal,
dan komt er altijd iemand aan
die vraagt: Weet u de Lindelaan?
zo iemand vraagt dat met een blik
vol blij vertrouwen. Dan zeg ik:
Pardon ik ben hier zelf vreemd.
En zo ontmoet ik alle dagen
figuren die maar blijven vragen:
Waar gaan wij heen met de cultuur
en waarom is de jam zo duur?
Is er nog Hoop in deze Tijd?
Dan moet ik zeggen tot mijn spijt:
Pardon ik ben hier zelf vreemd.
Komt er weer oorlog vragen zij,
komt er nog eens een tiende mei,
en heeft het leven dan wel zin?
Zo ja, waar zit die zin dan in?*

*En zijn wij op de goede weg?
 Waarop ik altijd treurig zeg:
 Pardon ik ben hier zelf vreemd,
 maar om u heen zijn mensen zat
 die altijd weten hoe of wat.
 Zij weten waar – in dit bestaan -
 de weg is naar de Lindelaan!!*

Tot zover het gedicht. Laten we hopen dat we uiteindelijk op de “Lindelaan” uitkomen en dankbaar zijn voor al die mensen die ons de goede kant op hebben gestuurd. Dankbaar voor al die ontmoetingen, gesprekken, ervaringen en nieuwe ontdekkingen en inzichten. En misschien onderweg wel de grootste ontdekking: **Wie goed doet, God ontmoet!**

Aad van Endhoven.

Bericht van de kerkrentmeesters

GULLE VLIELANDVAARDERS DANK !

Wij hebben van veel Vlieland gangers periodieke of eenmalige financiële bijdragen mogen ontvangen. Wij kennen wel de namen, en vast ook de gezichten, maar niet de adressen. Daarom willen wij jullie langs deze weg van harte bedanken voor jullie bijdrage. Mede daardoor zijn wij als kleine kerkelijke gemeente in staat iedere zondag een viering mogelijk te maken.

Wij zien ernaar uit jullie weer gastvrij te ontvangen zodra dat mogelijk is. Nogmaals zeer bedankt en graag tot ziens!

Bericht van de diaconie

40-Dagentijd;

Het thema voor de 40-dagentijd 2021 is **‘Ik ben er voor jou.’**

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Ook wordt er deze tijd in de kerk weer een liturgische bloemschikking gemaakt en ook thuis kunt u aan de slag met de liturgische bloemschikking. Op de website van de Protestantse kerk kunt u de brochure 'Liturgisch bloemschikken voor de Veertigdagentijd en Pasen 2021' aanvragen. U krijgt de brochure dan gelijk in uw mailbox.

Collectes

Zoals u in het begin van de kerkbel heeft kunnen lezen worden de kerkdiensten momenteel in zeer besloten kring gehouden en hierdoor wordt er tijdens de collectes ook minder opgehaald.

Mogen wij daarom u, als lezer van de kerkbel, vragen om ons te helpen?

Hierbij de lijst voor de volgende diaconale collectes van februari en maart:

Zondag 14 februari:	voor Kerk in Actie - Noodhulp in Ethiopië
Zondag 21 februari:	voor KiA - 40-dagencollecte Werelddiaconaat [Moldavië]
Zondag 28 februari:	voor Protestantse Kerk - 40-dagencollecte Missionair werk
Zondag 7 maart:	voor KiA - 40-dagencollecte Zending [Libanon]
Zondag 14 maart:	voor KiA - 40-dagencollecte Diaconaat Nederland
Zondag 21 maart:	voor KiA - 40-dagencollecte Werelddiaconaat [Indonesië]
Zondag 28 maart:	voor Prot. Kerk - JOP [Paaschallenge]
Zondag 4 april:	voor KiA - Paascollecte Werelddiaconaat [Zuid-Afrika]
Zondag 11 april:	voor eigen diaconie op Vlieland

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08 RABO 0367 60007 14** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en wij willen u hiervoor alvast dank zeggen.

*Cathrien de Jong en Piety de Boer,
diakenen*

Lied voor een kerkgemeenschap,

Van Michaël Steehouder

*Die licht is, bron van leven is,
die als een woord gegeven is –
zie hoe wij zoeken her en der:
hoe is uw naam, uw stem is ver.
Wij dragen met ons mee uw woord
het raakt ons aan, het drijft ons voort.*

*Die ons "mijn volk" ooit hebt genoemd,
een weg beloofd hebt uit de doem,
hoe zullen wij, zo zwak en klein
uw stem in deze wereld zijn?
"Ik zal er zijn", zo is uw naam,
Dat moet genoeg zijn om te gaan.*

*Wij houden vast aan Hem die kwam,
die ooit ons leven op zich nam –
die is uw kind, die roept en leidt
tot vrede en gerechtigheid,
die weerloos was en brak als brood –
Hij neemt ons mee voorbij de dood.*

*Uw adem, geest die in ons leeft,
die ons haar vuur en warmte geeft,
zij opent toekomst, maakt ons één,
zij smelt wat koud is, hard als steen.
Vervul ons met haar warme gloed
die met ons hart een wonder doet.*

*Wek in ons hart het visioen
van vrede brengen, liefde doen,
dat wij tezamen op gaan staan –
en alle harde macht weerstaan –
tot alle donker is gezwicht,
wij zullen leven in uw licht.*

Bijdrage van een betrokken buitenstaander;

Nicolaaskerk

door Aad Kamsteeg

Is Vlieland uniek, het kerkgebouw aan het Kerkplein is dat ook. Eenmaal op het eiland is een bezoek aan het uit 1605 stammende, rijksmonument vaste prik. Natuurlijk willen we de walviskaken, de van juthout gemaakte banken en de kenmerkend door Michiel Adriaanszoon de Ruyter gegeven kroonluchters nog eens bekijken. Maar we willen ook de zondagse kerkdienst niet missen. Wat een voorrecht dat de Nicolaaskerk - al is de Vlielandse PKN-gemeente niet groot - geen onderdak is geworden van een supermarkt, magazijn of wat ook.

Het kerkgebouw heeft een bijzondere plaats in mijn herinnering. Tot gelukkig al weer heel wat jaren geleden trokken verschillende groepen christenen tijdens hun vakantie op Vlieland zondags gescheiden op. Concreet: de vrijgemaakt-gereformeerden togen rond een uur of 09.00 naar het kerkgebouw om zo'n anderhalf uur later plaats te maken voor andere protestantse gelovigen.

Zelf deed ik daar destijds als kerkelijk vrijgemaakte aan mee. Sterker, ik ging er als 'preeklezer' meermalen voor. Ik daalde dan het smalle trapje van de kerkenraadskam af om vervolgens een even smal trapje hoog de preekstoel op te klimmen. In feite voelde ik me wel enigszins beschaamd als we dan na afloop die andere kerkangers tegenkwamen. Gelukkig is de tijd van zondagse gescheidenheid op Vlieland voorbij.

Nu staat in de papieren van de PKN-gemeente dat men het kerkgebouw 'ontmoetingsplek wil laten zijn voor alle eilanders'. Prima, lijkt me. En het lukt ook wel, heb ik begrepen. Maar je zou daaraan kunnen toevoegen 'ontmoetingsplek, ook voor alle vakantiegangers, en zondags in elk geval voor alle gelovigen'. Niet dat daarmee zou worden aangegeven dat alle onderlinge geloofsverschillen verdwenen of volstrekt onbelangrijk zijn. Maar dat samen bij elkaar komen geeft wel aan dat nog aanwezige (organisatorische) verdeeldheid thuis niet verhindert dat op Vlieland de boodschap van diepe geestelijke harmonie wordt uitgedragen.

Ik gebruik met opzet dat woord 'uitdragen'. Want dat is ook wat Jezus bedoelt als Hij bidt om eenheid tussen al zijn volgelingen. 'Opdat de wereld zal geloven dat God [de Vader] mij gezonden heeft' (Johannes 17:23). Hoe dat proces precies werkt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat in gescheiden groepen optrekken naar de Nicolaaskerk bij de eilandbewoners alleen maar erg (ver)vreemd(end) zal overkomen.

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen.

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestant-segemeentevlieland.nl

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kerkelijke gemeenschap.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Volhouden

Als er bij de tandarts een kleinigheidje gebeuren moet, hoef ik geen verdoving. Die paar minuten pijn kan ik wel aan. Als het ernaar uitziet dat het langer duurt, dan wil ik wel even gevoelloos zijn. Kort volhouden kan bijna iedereen, maar lang volhouden is een ander verhaal.

Als het echt moet kun je een paar weken zonder voedsel, mits je goed drinkt.

Je zou zo'n drie dagen zonder water kunnen, als het niet te warm of te koud is.

Je kunt natuurlijk veel korter zonder lucht: dat is een minutenkwestie, afhankelijk van je training. Dat heeft op een bepaald moment niets meer te maken met volhouden.

“Houd vol” krijgen we in deze tijd vaak te horen. Met ons verstand begrijpen we dat wel, want als we de regels laten varen, worden we snel afgestraft. Maar: elk doorzettingsvermogen kan uitgeput raken. Het hangt er van af hoe zwaar de taak is, die we moeten volbrengen, hoe zwaar onze emoties op de proef gesteld worden en hoe veerkrachtig we (nog) zijn.

Hoe lang zouden we zonder menselijk contact kunnen? Hoe lang kunnen we zonder knuffels en kussen? Zo langzamerhand komen we daar wel achter. Als je wereld kleiner wordt, wordt het ook steeds moeilijker om te relativieren. Als je door niemand wordt afgeleid, worden je eigen pijntjes en zorgen steeds groter.

Hoe lang kunnen we zonder spirituele voeding? Gelukkig vinden de meeste mensen die nog online. Het is even wennen, maar het is beter dan niets. En natuurlijk zijn er nog steeds boeken, van papier, tastbaar.

Gelukkig hoeven we het nooit zonder God te doen. De Eeuwige is er altijd, totdat alles ten einde loopt en we de eeuwigheid tegemoet zien.

*Susan G. Boukema-Koopman
Em. Pastor*

Vieringen

Voorlopig zijn er geen vieringen op Vlieland. We hopen in maart weer te beginnen. Tot die tijd moeten we het doen met vieringen via de televisie en Youtube (zoals ter-schelling.tv).



COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30*

*pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503*

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 36 RABO 0119.324.636 t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Ouderling/
 Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/
 Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland
 tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/
 Geen lid KR: O.G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland
 Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester/
 Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Wesepoort
 tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad **[april/mei]** kan worden opgestuurd **t/m woensdag 24 maart 2021** naar Piety de Boer, e-mail: deboerpiety@gmail.com