

**AAN:**

**42e jaargang - No 4**

**AUGUSTUS / SEPTEMBER 2025**



***KERKBEL VAN DE  
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor augustus en september 2025. Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. En met de activiteiten voor de komende maanden.



Verder een in memoriam van mevrouw Froukje van Veenen. (Aukje de Haan) en mijnheer Frans van Baaren.

Deze keer hebben we gekozen voor een gedicht van Hans Stolp.

De Stichting Nicolaaskerk heeft een stukje over Adopteer een raam en klein onderhoud.

En met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg.

Met nieuws over de concerten uit de reeks Concerten bij Kaarslicht 2025!

Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!

Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres: [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)

of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!

*Redactie Kerkbel*

## **Kerkbel**

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres,

dan kunt u dat opgeven via [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)

Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen.

Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

**Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,- per jaar.**

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk

[www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl) op de Homepagina en onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

## **De kerkdiensten in augustus en september 2025:**

**Zondag 3 augustus, 10.00 u.**

ds. Anne-Mieke van der Plaats, Vlieland  
organist; Vincent van Laar, Eelderwolde

**Zondag 10 augustus, 10.00 u.**

ds. Marjo den Bakker, Dordrecht  
organist; Laurens de Man, Utrecht

**Zondag 17 augustus 10.00 u.**

ds. Teunard van der Linden, Harlingen  
organist; Ab Weegenaar, Kampen

**Zondag 24 augustus 10.00 u.**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Doeke van Wieren, Wommels

**Zondag 31 augustus 10.00 u.**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Bram Jaspers, Den Ham

**Zondag 7 september 10.00 u.**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Frank Water, Voorthuizen

**Zondag 14 september 10.00 u.**

ds. Jesse Gruiters, Culemborg  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Zondag 21 september, 10.00 u.**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Frank Sellies, De Bilt

**Zondag 28 september, 10.00 u. *Viering van brood en wijn***

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Erik Nijzink, Hardenberg

**Zondag 5 oktober, 10.00 u.**

ds. Rob Visser, Rhenen  
organist; Peter Staats, Abcoude

**Zondag 12 oktober, 10.00 u.**

ds. Rinske Nijendijk, Midlum  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland**

De kerkdiensten worden live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en onder gemeente: "Vlieland" invullen.

Of u gaat naar onze website [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl) en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten.

## Kerkplein 5

### Hoe leven we ons leven?

In september ben ik alweer 4 jaar predikant op Vlieland én woon ik alweer 4 jaar op Vlieland. De laatste tijd wordt mij gevraagd: hoe lang blijf je nog? Of: je gaat toch niet weg?

Toen ik naar Vlieland kwam zou dat voor 3 jaar zijn.

Die zijn dus al voorbij. Maar hoe lang ga ik nog door met mijn werk? Hoe lang gaat de PGV nog door met mij als predikant?

Het zijn vragen die ik mijzelf stel en die wij (de Protestantse Gemeente Vlieland) ook wel aan elkaar stellen. Maar eigenlijk willen we nog wel een poosje met elkaar door. En ik stop ook graag met nadenken over die vraag.

Want als ik stop met werken dan ben ik dakloos. Dan moet ik de pastorie uit. En moet ik dan van Vlieland af? Of wil/kan ik hier blijven wonen? Of ga ik terug naar de wal? Een waar heen dan?

Nogmaals: ik stop graag met nadenken over die vraag. Gewoon: omdat ik het niet weet. Niet weet wat ik wil, wat ik kan, wat mijn mogelijkheden zijn. En ook omdat ik nog zoveel plezier heb in mijn werk - hoe ik mijn werk hier op Vlieland kan en mag doen. En wat ook heel belangrijk is: ik heb nog steeds de energie om het te doen.

Soms denk ik: had ik jaren geleden al een huis moeten kopen? Dan had ik dat probleem niet. Dan had ik na mijn pensionering in mijn eigen huis kunnen blijven wonen. Dan was mijn leven gewoon verder gegaan. Zonder werk weliswaar maar ik had vast wel iets gevonden waar ik dan tijd voor- en plezier in had.

Maar zo is het niet gegaan.

Ik heb altijd in een pastorie gewoond (een soort van ambtswoning of personeelwoning) en dat is de consequentie: een andere werkplek betekent ook een andere woning. En als je stopt met werken moet je zelf voor een woning zorgen.

En stel dat ik wel een eigen huis had gekocht en daar dus in was blijven wonen dan was ik nooit op Vlieland terecht gekomen.

En dat is waar ik het in deze column over wil hebben. Hoe loopt het in je leven? Wat voor keuzes heb je gemaakt? Waar heb je je door laten leiden? Vaak kan je pas achteraf zien wie of wat daarin belangrijk was. Kan je pas achteraf zien waar jij op een kruispunt hebt gestaan en toen links- of rechtsaf bent gegaan en niet rechtdoor.

Wie is belangrijk geweest in je beroepskeuze? Wat heeft gemaakt dat je dat werk bent gaan doen? Is er een ontmoeting die voor jou bepalend is geweest?

Als je terugkijkt op je leven – met alle hoogte- en dieptepunten – wat zie je dan? Wie of wat heeft jou geholpen om verder te gaan? Om een beslissing te nemen? Om het vol te houden?



Soms zijn we bezig met een parallelleven. Als het toen zo was gegaan... als ik toen dit of dat had gedaan... als hij of zij toen niet of wel... als toen dat niet was gebeurd... Of: had ik maar...

In ons parallelleven gaat alles beter en lukt alles en zijn we gelukkig. Maar een parallelleven bestaat niet. Dat is niet het echte leven. En we hebben met het echte leven te maken. En hoe doen we dat in het echte leven?! Waarin teleurstellingen zijn, dingen mis gaan, anders lopen dan we gehoopt of gedacht hadden. Hoe leven we ons leven? Zoals het is. Gegaan is.

Ik ben iemand die graag weet waar ik aan toe ben.

Die graag de controle heeft en de touwtjes in handen houdt.

Toen mijn pensioen in zicht kwam zag ik dat als een zwart gat en voelde het alsof ik mijzelf moest gaan uitvinden. Ik was mij aan het oriënteren om in een totaal nieuwe omgeving te gaan wonen. Ik deed er heel erg mijn best voor maar – zo vertelde een vriend mij – mijn ogen deden niet mee, ze straalden niet als ik erover vertelde. Ze straalden wel toen ik het over Vlieland had.

Vlieland is op mijn pad gekomen.

Ook hier op Vlieland zijn momenten geweest dat ik niet wist hoe het op te lossen of hoe er mee om te gaan. Ik liet het toen maar los en merkte dat het probleem zichzelf oploste.

Dat verraste mij – en hoe past dat bij eb en vloed – het komt en het gaat. Ik vond er een woord voor: vertrouwen. In vertrouwen in het leven staan...

Niet altijd gemakkelijk en zeker gaat dat niet vanzelf.

Maar als vragen mij weer beheersen en ik niet weet hoe ik daar mee om moet gaan zeg ik tegen mijzelf: stop er nu mee! Je komt er niet uit. Vertrouw erop dat er iets komt waarmee je verder kunt. Hoe dan ook!

*Vriendelijke groet,  
ds. Anne-Mieke van der Plaats*

Enne... alles hoeft ook niet rechttoe rechtaan te gaan.

Dwaalwegen kunnen ook verrassend zijn.

Dat ontdekken de Kleine Draak en Grote Panda.

*(uit het boek: Grote Panda & Kleine Draak van James Norbury).*



'Wat een prachtige tuin,' zei Kleine Draak.

Grote Panda knikte. 'En die hadden we niet gevonden als we niet zo vaak de verkeerde weg waren ingeslagen.'

## Gedicht - Lied

### Gebed voor mijn kind

*uit: Wat mijn hart zeggen wil van Hans Stolp*

Waak over mijn kind, bid ik U.  
Bescherm hem op al zijn wegen.  
Ga in stilte naast hem  
als hij zich in volle jeugdig enthousiasme  
in het leven stort  
en ga naast hem in het verkeer.  
Waak in de nacht  
en de dag over hem,  
want hou ouder mijn kind wordt,  
hoe minder ik hem zelf kan beschermen.

Waak over mijn kind, bid ik U.  
Bij de keuzes die hij maakt  
en bij de mensen  
die hij zich tot zijn naaste kiest.  
Alleen als U hem beschermt  
durf ik hem in vol vertrouwen  
uit handen te geven  
en zijn eigen weg te laten gaan.

Waak over mijn kind, bid ik U.  
Ook als hij de gevaren  
in het leven niet doorziet,

of als hij zich zonder na te denken  
aan anderen uit handen geeft.  
Laat mijn kind die mensen  
mogen ontmoeten die hem behoeden  
en respecteren  
en die hem met liefde  
en met wijsheid  
op al zijn wegen leiden.

Waak over mijn kind, bid ik U.  
Laat hem een warm  
en liefdevol mens mogen worden  
met een open hart voor anderen.  
Geef hem de kracht  
zijn idealen te realiseren  
en de moed  
om trouw te blijven aan zichzelf.  
Maak hem tot een mooi,  
wijs en mild mens.  
Waak over mijn kind, bid ik U.  
Waak over hem, alle dagen  
en alle nachten van zijn leven.

## Uit de gemeenschap van kerk en eiland

### In Memoriam Froukje van Veenen - Aukje

(Appelscha, 19 mei 1954 – Vlieland, 10 juni 2025)

Dinsdag 10 juni hebben we onze lieve vrouw, (schoon)moeder en allerliefste oma los moeten laten. In de steeds dieper wordende mist, waarin woorden verdwenen, de mobiliteit en herkenning afnam, was er altijd nog de kracht van de liefde.

En liefde en aandacht is wat Aukje aan iedereen gaf, haar hele leven lang. Geboren in een liefdevol en groot gezin, waarin ook veel verdriet was door het overlijden van twee jongere broertjes, ontfermde ze zich al snel over haar broers en zus. Familie was altijd heel erg belangrijk voor haar. En dit gevoel gaf ze ook door aan anderen. Getrouwd met haar jeugdliefde, hielp ze al snel in het supermarkt wezen. Eerst in Zwartsluis en later op Vlieland waar ze het gezicht waren van de SPAR. Een duo wat precies wist, wie wat deed en waar nog werk te doen was. Aukje was het gezicht van het Bakhuys, brood en banket zijn een rode draad in haar leven.

Net zoals hun grootste rijkdom Emiel en Ruben. Hoe hard ze ook werkte, ze zorgde

er altijd voor dat ze thuis was als de jongens thuis kwamen. En later toen er kleinkinderen kwamen, was ze een superoma zoals de kinderen dit zeggen. Haar grootste rijkdom. Vrije tijd bracht ze het liefst door met haar geliefde Saarlooswolfhonden in de Vlielandse natuur omringd door haar naasten. Vlieland was haar thuis, het eiland zat in haar hart. En nadat ze naar de vaste wal vertrok met Siebe en in Hoorn bedrijfsleider was van een bakkerij, bleef ze vaak mijmeren over Vlieland.

In 2022 keerden ze terug naar haar geliefde eiland. Ze vond het fijn, en keek er naar uit. Maar ergens kreeg de Alzheimer ook steeds meer grip op haar, de grip op haar leven raakte ze kwijt. De afgelopen 20 maanden woonde Aukje intern in de Ton, waar ze liefdevolle verzorging ontving. Haar man Siebe week niet van haar zij en was altijd in haar nabijheid.

Alzheimer is een ziekte waarin je, als naasten, heel vaak afscheid neemt, waarin je iemand zijn persoonlijkheid ziet veranderen en zijn of haar kunnen steeds verder afnemen. De liefde bleef altijd. In een glimlach, een aanraking, een twinkeling in haar ogen. En waar zij zorgde voor ons, zorgden wij voor haar.

In liefde hebben we haar losgelaten, zoals het leven haar los liet.

*Marlies de Jong*

### **In Memoriam Franciscus Johannes van Baaren - Frans (Amersfoort, 28 juni 1939 - Vlieland 22 juli 2025)**

In zijn diensttijd is Frans naar Vlieland gekomen. Toen had hij geen idee waar Vlieland lag maar zijn maten gingen naar Vlieland dus hij ook. Niet wetend dat hij daar zijn liefde zou vinden en op Vlieland zou blijven.

Via de kerk die de jongens gastvrij onthaalde kwam hij in contact met zijn schoonmoeder. En via een ingewikkeld verhaal over suikerzakjes en een reisje naar Duitsland via Amersfoort kwam het aan tussen Frans en Fransje.

In 1962 zijn ze getrouwd. Zijn schoonvader was toen overleden maar in het ziekenhuis heeft hij zijn zegen gegeven aan Frans en Fransje – hij vertrouwde zijn dochter aan deze man toe. Het was een strenge winter en er was weinig werk. Via zijn zwager vond Frans werk in Amsterdam als chauffeur bij de HEMA. Fransje volgde hem en vond een baantje maar er werd geen woning gevonden.

Al snel gingen zij weer terug naar Vlieland en woonden eerst in een woonkeet, daarna op de Middenweg en tenslotte op het Commandeursplein. Twee zonen werden geboren: Frans en Marc. In 2019 is Marc overleden – een moeilijke tijd voor Frans, Fransje en Frans. Frans was een doener – heeft in de bouw gewerkt.

Maar was ook bij de brandweer, lid van de Begrafenisvereniging, het Zeemanskoor, de Knutsel-club en de Halve Marathon. En alles met plezier. Veel plezier hadden ook Frans sr. en Frans jr. met elkaar. Samen klussen en bouwen, brandhout zagen en kloven, juten en samen naar de wal om machines en onderdelen te halen. Steeds werd het weer een avontuur. En altijd was er ook wel een hond in het gezin van Baaren. Wat genoot hij van deze dieren en wat wandelde hij daar graag mee.

De laatste jaren begon Frans te kwakkelen met zijn gezondheid. Hij werd niet meer de oude. Zelf wist hij dat het einde eraan zat te komen.

Het kwam toch nog vrij plotseling: dinsdagmorgen vroeg 22 juli is hij overleden.

## Wat staat er op het programma...

### Kerk open voor koffie met gesprek op maandagmorgen

In de zomermaanden ben ik (Anne-Mieke, predikant) op maandagmorgen in de kerk aan het werk met een pot koffie en thee naast mij. Maar ik laat mij graag storen voor wie een gesprek wil. Of iets wil vragen of bespreken, of zijn/haar hart wil luchten. Loop gewoon naar binnen. Je bent welkom. **Tot en met 22 september elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.**

### Stilte Wandelingen maandagavond van 19.00 – 20.00 uur

Ook deze zomermaanden zijn er weer Stilte Wandelingen. Gewoon in stilte wandelen, niet praten, wel zo nu en dan stil staan en heel bewust kijken naar wat je ziet of wat je voelt of ervaart: de kleuren, de geuren, de wind. Heb je zin om mee te wandelen? Kom dan op maandag naar het Kerkplein. We starten bij de kerk om 19.00 uur en proberen een uur later weer terug te zijn. Als het regent gaat de wandeling niet door! Laatste Stilte Wandeling maandag 22 september

### Taizévieringen donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur

Vanaf 3 juli tot eind augustus is op donderdagavond een Taizéviering in de Nicolaaskerk. Kenmerkend voor deze vieringen zijn de korte liederen die vele malen achterelkaar gezongen worden en de stiltes. De laatste Taizéviering op donderdagavond is 21 augustus. Tijdens het ITGWO is de Taizéviering op vrijdag- en zaterdagavond.

### ITGWO – openstelling kerk

In dit weekend zal op vrijdag de kerk van 11.00 uur tot 17.00 uur open zijn voor bezoekers om de kerk binnen te lopen voor rust en bezinning en een kaarsje aan te steken. Ook zaterdagmiddag 30 augustus van 15.00 uur tot 17.00 uur is de kerk hiervoor open.

### ITGWO – Taizéviering

Vrijdag- en zaterdagavond is een Taizéviering van 19.00 uur tot 19.30 uur.

## Tentoonstelling ‘In het duister brengt liefde licht’

In onze kerk hangen 22 schilderijen van Lianne van der Plaats. Zij is realistisch schilder en gespecialiseerd in het schilderen van stillevens. De schilderijen zijn gegroepeerd in 4 categorieën: Liefde in glas, Kijken met kinderoogen en Vruchten van de aarde.



De 4de categorie ‘Vrije verbinding en verwondering’

zien wij in het voorste deel van de kerk. Daar hangt het schilderij van een oude man kijkend naar het licht, die sterk doet denken aan Dürer. Links en rechts van deze man hangen 2 schilderijen met wit emaille.

Zij maken deel uit van een serie van vier. Het 3de schilderij is in het Museum Tromp's Huys te zien en voor het 4de moeten we naar België.

De tentoonstelling is te bekijken op de tijden dat de kerk open is. De schilderijen zijn ook te koop. Meer informatie daarover is in de kerk te verkrijgen.

In de kerk zijn ook enkele kaartjes van haar werken te werken te koop voor € 3,00 – hiervan gaat € 0,80 cent naar het Restauratiefonds. (inclusief enveloppe)

Wie verder kennis wil maken met Lianne en haar werk kan haar website bezoeken: <https://www.liannevanderplaat.nl/>



## 2de Workshop Stilleven Schilderen donderdag 14 augustus

De tentoonstelling nodigt misschien wel uit om zelf te gaan schilderen...

Zo stond het in de vorige Kerkbel. De Kerkbel lag nog maar net op de deurmat toen de 1ste aanmelding al binnen kwam. En de 10de aanmelding kwam 16 juni.

De Workshop van dinsdag 1 juli zat vol met 9 Eilandse vrouwen en 1 Eilander man + 4 personen op de wachtlijst. Wat een geweldige dag was het en wat een enthousiasme bij iedereen die erbij betrokken was; bij de deelnemers, 'juf' Lianne en haar zus die de catering verzorgde.

Zullen we nog een 2de Workshop organiseren?



Er hoefde niet lang over nagedacht te worden: donderdag 14 augustus werd de datum. En direct kwamen er aanmeldingen binnen. En vrijdag 11 juli meldde de 10de persoon zich. Ook deze Workshop zit dus al vol!

Maar voor wie op de wachtlijst wil?!! Je weet nooit of er een afmelding komt...

Meld je dan aan bij mij: [jmbvanderplaat@hetnet.nl](mailto:jmbvanderplaat@hetnet.nl) of 0657490586.

Kosten zijn € 80,00, inclusief lunch en koffie, thee, drankje en materiaalgebruik. We beginnen om 9.45 uur met koffie/thee en kennismaking.

Tussen de middag is er een lunch en we sluiten aan het eind van de middag (tussen 16.00 en 16.30 uur) af met een glaasje en een hapje. Al het materiaal is aanwezig.

Én... aan het eind van de dag ga je naar huis met een eigen werkje!



## Agenda

Ma 4 aug 14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Woe 6 aug 10.15 –11.15 uur	Koffie-uurtje	De Ton
Don 7 aug 19.00-19.30 uur	Taizéviering	Nicolaaskerk
Don 14 aug 9.45-17.00 uur	Workshop fjnnschilderen	Nicolaaskerk
Don 14 aug 19.00-19.30 uur	Taizéviering	Nicolaaskerk
Don 21 aug 19.00-19.30 uur	Taizéviering	Nicolaaskerk
Vrij 29 aug 11.00-17.00 uur	Stille Open Kerk	Nicolaaskerk
Vrij 29 aug 19.00-19.30 uur	Taizéviering	Nicolaaskerk
Zat 30 aug 15.00-17.00 uur	Stille Open Kerk	Nicolaaskerk
Zat 30 aug 19.00-19.30 uur	Taizéviering	Nicolaaskerk
Woe 3 sep 10.15 –11.15 uur	Koffie-uurtje	De Ton
Ma 15 sept 14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
woe 17 sept 13.30 -	Overleg PGV-Stichting Nic.	Nicolaaskerk
Di, woe, don en zaterdag van 10.00-12.00 uur	Kerk open voor bezichtiging	Nicolaaskerk
Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur	Plek van Stilte – om in alle rust en stilte in de kerk te zijn, te mediteren, kaarsje aan te steken, tentoonstelling te bekijken	Nicolaaskerk
Tot en met maandag 22 september van 10.30-12.00 uur	Kerk open voor koffie met een gesprek	Nicolaaskerk
Tot en met maandagavond 22 september van 19.00-20.00 uur	Stilte Wandeling	Start Kerkplein vanaf de Nicolaaskerk
Op de momenten dat de kerk open is	Expositie schilderijen - Stillevens	Nicolaaskerk

## Berichten uit de kerkenraad

### Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van augustus en september 2025:

Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën.

Zondag 3 augustus: Eigen Diaconie

Zondag 10 augustus: KiA – Zending [Cuba]

Zondag 17 augustus: Prov. Advies nr. 11 – Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Fr.

Zondag 24 augustus: Prot. kerk – Jonge generaties Nederland

Zondag 31 augustus: Prot. kerk – Pastoraat Nederland

Zondag 7 september: Eigen Diaconie

Zondag 14 september: KiA – Werelddiaconaat [Indonesië]

Zondag 21 september: KiA – Werelddiaconaat [Libanon]

Zondag 28 september: Pastoraat UMCG

Zondag 5 oktober: Eigen Diaconie

Zondag 12 oktober: KiA – Werelddiaconaat

[Ontmoeting Palestijnse en Israëlische jongeren]

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

**NL08RABO 0367 60007 14**

t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

**Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!**

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld.

Wij waarderen het dat door velen een gift wordt overgemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

*Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer, Diakenen*



## Nieuws van de Stichting Nicolaaskerk

### Adopteer een raam

De actie adopteer een raam is een succes. Alle kleine en middelgrote ramen zijn geadopteerd en 6 grote van de 17 in totaal. Eén van de ramen is door de vrijwilligers van de Nicolaaskerk samen geadopteerd. Dat brengt ons op het idee om het ook voor andere groepen mogelijk te maken om een groot raam te adopteren. Samen met de straat, de vereniging, de boekenclub? De kosten bedragen 2500 euro. Heb je vragen over deze actie?

Stuur een mail naar [adopteereenraam@nicolaaskerk-vlieland.nl](mailto:adopteereenraam@nicolaaskerk-vlieland.nl).

In augustus worden de maten door het glasbedrijf opgenomen en kunnen de ramen gemaakt worden. We hopen dat ze nog voor deze winter gemonteerd worden, zodat we er straks warmpjes bijzitten.

### **Klein onderhoud**

Er vinden binnen ook nog een paar kleine aanpassingen plaats aan de elektrische installatie en de cv-ketel wordt voorzien van een energiezuinigere pomp. De aannemer heeft een ontwerp voor een kast voor (sta)tafels en serviesgoed gemaakt, die in dezelfde stijl als de rest van het interieur wordt uitgevoerd.

Losse bijdrages voor de verduurzaming en het onderhoud van de kerk kunnen worden overge-maakt naar het rekeningnummer NL49 BUNQ 2043 4050 63 van Stichting Nicolaaskerk o.v.v. bijdrage onderhoud.

### **Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg**

#### **Het Zeemanskoor - door Aad Kamsteeg**

Nooit zag ik de Nicolaaskerk voller dan recent bij het Zeemanskoor. En ik was toch al vaak in het 17e-eeuwse kerkgebouw geweest: als bezoeker van de zondagse kerkdienst, concerten bij kaarslicht, een bezichtiging. Aan bezoekers meestal geen gebrek. Een zondag eerder nog waren heel wat rijen zitplaatsen met eilandgangers gevuld. Maar toch. Bij het Zeemanskoor dachten mijn vrouw en ik dat we tien minuten voor aanvang ruim op tijd zouden zijn. Maar uiteindelijk konden we toen alleen nog maar op de allerachterste rij terecht.

Het geheim? Kennelijk ligt dat bij het karakter van het Zeemanskoor. Niet dat de zangers zelf de zee opgaan. De meesten zullen hun brood wel ergens in de toeristenindustrie verdienen. Maar zo'n 35 jaar geleden vond de oprichting plaats in De Zeeman, een bruine kroeg in de Dorpsstraat. En vandaar. Bovendien doet de naam het goed. Maar wat doet dat er eigenlijk toe? Belangrijker is dat deze mannelijke Vlielanders erg goed kunnen zingen. Het enthousiasme in de zaal bereikte een hoogtepunt bij het *What shall we do with the drunken sailor* en bij *Whiskey*.

En wat ook mooi was? Dronken zeemannen of niet, er werd wel gecollecteerd voor de restauratie van de Nicolaaskerk. 'Want of je nu gelooft of niet', zei een van de collectanten me, 'we horen wel bij elkaar'. En zo is op Vlieland ook: het kerkgebouw als centrum van veel sociaal gebeuren. Met misschien enige hoop dat dit ook zondags te merken zal zijn.

### *De Katholieke Gemeenschap op Vlieland*

#### **Nieuw**

Ineens worden drie belangrijke posities in onze kerk door nieuwe mensen bezet: een nieuwe paus, een nieuwe nuntius en een nieuwe bisschop.

Nu hebben wij niet direct te maken met de nuntius, maar hij is wel degene die de benoeming door de paus bekendmaakt.

De Fransman mgr. Jean-Marie Speich is sinds april dit jaar de nuntius oftewel de ambassadeur van het Vaticaan in Nederland.

En nu hebben we een nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Maandagochtend 7 juli om 12.00 uur werd bekendgemaakt dat Ronald Cornelissen onze nieuwe bisschop is.

Hij vertelde meteen dat hij een parochiemens is en dat hij graag dicht bij mensen is. Hij zei ook dat hij bijna van zijn stoel viel, toen hij hoorde dat hij bisschop zou worden. Hij kreeg nauwelijks tijd om erover na te denken, want dezelfde dag moest alles rond zijn.

Mgr. Cornelissen noemt zichzelf een man met een pastoraal hart, die graag samenwerkt, die bruggen wil slaan en die optimistisch in het leven staat. Hij is van plan om te bouwen aan een kerk waar iedereen zich welkom weet. Ook vindt hij oecumene belangrijk: samen optrekken als kerken, schouder aan schouder en een gezamenlijk geluid laten horen in de samenleving. Vanaf half september komt hij in het bisschopshuis wonen. De wijding vindt plaats op zaterdag 11 oktober.

Ik reken erop dat de nieuwe bisschop ook de Waddeneilanden gaat bezoeken.

*Susan G. Boukema-Koopman  
Em.pastor*



## COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland*

*Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan Boukema telefoon 058 266 1981 of 06-53 26 93 30*

*Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49*

## CONCERTEN bij KAARSLICHT 2025

**Nicolaaskerk Oost-Vlieland 41ste seizoen. Aanvang concerten: 20.30 uur.  
Kerkdeur open 20.00 uur.**

**- Woensdag 6 augustus:**

**Chimaera Trio & guest, piano, klarinet, cello**  
Klassieke kamermuziek

Een veelzijdig programma door het in 2012 opgerichte Chimaera Trio: Anne-Miek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello. Laurens de Man, piano. Programma volgt op de website.



**- Woensdag 13 augustus:**

**Scaramuccia - De viool van de Prins (Barokmuziek op viool en piano)**

De viool van de Prins (Barokmuziek op viool en piano)



Sonates van Cayetano Brunetti en Luigi Boccherini, speciaal geschreven in 1770 voor de koning (prins van Asturië, toekomstige Karel IV van Spanje).

Met deze sonates sluipt de Spaanse ensemble Scaramuccia de persoonlijke koninklijke vertrekken van het paleis van Madrid binnen, waar de prins zelf de sonates van Brunetti kon horen spelen onder het toezien van zijn leraar en de virtuoze

violisten van het hof de jonge regent in verrukking brachten

**- Woensdag 20 augustus: Salomé Bonnema & Maxim Heijmerink - Élégie, ontmoetingen in Parijs (viool en piano)**

Elegie in Parijs

In het hart van Parijs, de stad van romantiek en artistieke vernieuwing, komen de werken van drie componisten samen in een programma vol passie en verlangen: *Élégie*. Geïnspireerd door de melancholieke en reflectieve aard van de dichtvorm *Élégie*, hebben wij een programma samengesteld dat nostalgie en hartstocht verkent, van spijt over het verleden tot verlangen naar de toekomst. Deze drie componisten, Claude Debussy, Eugene Ysaye en Cesar Francks, die elkaar kenden in Parijs, bewonderden elkaar niet alleen, ze lieten zich door elkaar inspireren.

*Élégie*: Ontmoetingen in Parijs nodigt u uit om hartstocht en nostalgie te voelen, om te dwalen door de straten van Parijs, waar melancholie en vreugde elkaar ontmoeten en verstrengelen in de muziek van deze geweldige componisten.



**- Woensdag 27 augustus:**

**Beyerle string quartet - Klassiek en filmmuziek (viool, viola, cello)**



Op woensdag 27 augustus klinkt er sprankelende kamermuziek in de Nicolaaskerk. Het Beyerle String Quartet brengt vier jonge topmusici samen uit Zweden, Portugal, Nederland en Turkije. Wat hen verbindt? Passie, virtuositeit en de drang om klassiek repertoire een frisse, eigentijdse glans te geven.

Het programma voert u langs de elegantie van Haydn en Mozart en eindigt met de vurige tango's van Piazzolla en Gardel – een spannende reis van Weense salons naar de bruisende straten van Buenos Aires.

Dit kwartet zoekt de dialoog met het publiek: toegankelijk, verfijnd, en altijd met een vleugje avontuur. Muziek vol energie, emotie en verfijning in de intieme ambiance van de Nicolaaskerk.

Ingrid Ekberg (viool), Ayse Deniz Kaynarsoy (viool), Andreia Florindo (altviool), Sam de Vries (cello) – Nederlands talent (17), lid van het Haydn Jeugd Strijkorkest.

### - Woensdag 10 september:

#### **Shunske Sato en Shuann Chai - Gevarieerd programma (viool, piano)**

De in Tokio geboren Japanse violist Shunske Sato behoort tot de beste violisten van zijn generatie. Hij heeft inmiddels een grote reputatie opgebouwd als solist en soloerde in landen als Japan, China, de USA, Australië, Duitsland enz. enz. Shunske was concertmeester en artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging en is thans nog als concertmeester verbonden aan Concerto Köln. Hij maakte meerdere (solo)Cd's, o.a. met werken van Bach, Telemann en Vivaldi. Met echtgenote pianiste Shuann Chai komt hij al jaren naar Vlieland, hun meest geliefde locatie om te spelen. Heel bijzonder dat deze wereldvermaarde musici op Vlieland komen optreden. Shuann Chai is van Chinese afkomst, maar groeide, evenals Shunske Sato, op in de USA. Zij doceert piano te Den Haag, staat bekend als Beethoven-specialiste en ook zij maakte diverse Cd's. Voor hun concert op Vlieland hebben beide musici een mooi programma samengesteld. Meer informatie daarover volgt.



**Kosten concertkaart Euro 22,50 (eilanderkorting 5,-)**

**Toegangskarten kunnen gereserveerd worden via de qr-code of via de website <https://nicolaaskerk-vlieland.nl/-/concertbijkaarslicht>. Ook is het mogelijk om kaarten te kopen (cash of pin) om 20.00 uur in de kerk**



### **Legaten en erfstellingen**

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenafrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



## Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland  
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl  
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

### Bankrekeningen:

**NL 95 RABO 0367.6000.21** t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 08 RABO 0367.6007.14** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 49 BUNQ 2043 4050 63** t.n.v. Stichting Nicolaaskerk

**Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.**

### Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland  
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland  
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen  
 e-mail: deboerpiety@gmail.com  
 Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland  
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl  
 Coördinatie bloemen

Preekvoorziening mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,  
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland  
 tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960  
 + agendabeheer

## Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (**oktober/november 2025**) kan worden opgestuurd  
**t/m donderdag 25 september 2025** naar Piety de Boer, e mail: [deboerpiety@gmail.com](mailto:deboerpiety@gmail.com)