

Port Betaald



AAN:

39e jaargang - No 1

FEBRUARI / MAART 2022



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor februari/ maart 2022. Ook deze keer weer met informatie over het gebeuren in onze kerk en met leuke stukjes om te lezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerkdiensten die er iedere zondag gehouden worden, aan de RK-vieringen die hier iedere maand gehouden worden. Maar er gaat veel meer gebeuren wat activiteiten betreft.



In de vorige kerkbel [kerkbel december/januari] is per ongeluk een naam fout vermeld. Het betreft Albert Timmer en bij zijn in memoriam stond per ongeluk Albert Timmerman.

Lees ook het verslag over het Engelenproject van de diaconie.

Verder vindt u in deze Kerkbel het 'in memoriam' van Tjerkien Bijtelaar-Te Velde.

Ook staan er weer bijdragen in van pastor Susan Boukema, van Aad Kamsteeg en Frans Weeda en het overzicht van de concerten bij kaarslicht van 2022.

Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!

Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door.

Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres;

kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

De kerkdiensten in februari en maart 2022:

Zondag 30 januari, 10.00 u.

ds. Wiske Beuker, Witmarsum
organist; André Poortman, Zwolle

Zondag 6 februari, 10.00 u.

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Kees Schout, Harlingen

Zondag 13 februari, 10.00 u.

ds. Bertus Nijendijk, Harlingen
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

Zondag 20 februari, 10.00 u. *Viering met Brood en Wijn*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Wietse Meinardi, Assen

Maandag 21 februari 17.00 u.
Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 27 februari, 10.00 u.
ds. Maartje Wildeman, Balk
organist; Gert Gatsma, Aldeboarn

Woensdag 2 maart 10.30 uur *Aswoensdagdienst*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland.
Pastor Susan Boukema, Lekkum

Zondag 6 maart, 10.00 u.
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Peter Staats, Abcoude

Zondag 13 maart, 10.00 u.
ds. Johan Goud, Den Haag
organist; Jan Zuidema, Hoorn N.H.

Zondag 20 maart, 10.00 u. *Viering met Brood en Wijn*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Jan Kleinbussink, Schalkhaar

Maandag 21 maart 17.00 u.
Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 27 maart, 10.00 u.
ds. Frans Breukelman, Terschelling
organist; Frans Sellies, de Bilt

Zondag 3 april, 10.00 u.
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Bert Huibers, Schoorl

Zondag 10 april, 10.00 u. *Palmpasen*
ds. Jaap Meijer, Bennekom
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

Kerkplein 5

Wij zullen doorgaan...

En dan staat alles en iedereen weer stil...

Het is de zaterdagavond voor Kerst.

Een persconferentie en onverwacht wordt er een lockdown afgekondigd - direct de volgende morgen al. En voor het eerst voel ik mij uit het veld geslagen. Kan er dan niets meer???

Alleen de essentiële winkels mogen open. Maar wat is essentieel?

Natuurlijk moeten we eten en drinken. Maar een mens heeft toch meer nodig dan 'brood alleen...'.

Nee, ik schrijf dit niet als protest tegen de coronamaatregelen. Misschien wel uit verbazing over mij zelf. Ik ken dat niet van mijzelf, dat ik mij lamgeslagen voel.

En gelijk voel ik schaamte. Want deze maatregelen treft mij niet economisch... ik eet er niet minder om, financieel doet het mij geen pijn, ik ben niet wanhopig. Ook heb ik geen last van eenzaamheid. Wat is het dan?

Misschien wel het 'stilgezet' worden. Alle plannen die er lagen voor en rond de Kerstdagen. Ik had gehoord van de Kerstnachtvieringen - een volle kerk, een schitterende kerstboom, brandende kaarsen, het Kleinkoor, het orgel, de sfeer...

Vanaf september waren we er al mee bezig. En wat waren de leden van het Kleinkoor blij dat de repetities weer begonnen. Er werd naar de Kerstnachtviering uitgekeken.

En dan komen we in een avondlockdown terecht en gaan we bijstellen.

Als we het nu eens zo doen... of zo...

Vuurkorven op het kerkplein, wensballen in de 'buiten' kerstboom, warme chocolademelk...

De fanfare wilde meedoen, meer zangeressen en musici wilden meedoen...

Behalve plan A hadden we ook een plan B en C en inmiddels waren we al bij plan D of nog verder.

En dan komt die bewuste persconferentie en kan er niets meer!

Een klein beetje heb ik gevoeld wat het is om steeds weer te moeten bijstellen en toch weer stopgezet te worden. Iets wat zoveel mensen nu al bijna 2 jaar steeds weer doen.

Dan is het vrijdagmorgen 24 december en staat er ineens een vuurkorf op het kerkplein. En steeds komt een gezin daar naar toegelopen en gaan zij op de foto.

Ik dacht dat het een buurtinitiatief was maar het blijkt de Kerstwandeling van school te zijn. En ik dacht - en heb het ook gezegd - 'wat mooi dat jullie dit doen. En wat had ik, wij, dit ook graag gedaan als kerk en in de kerk en met jullie allemaal!'

En het gaf mij weer energie.

Dit jaar niet maar volgend jaar... en dan hangen we ook de wensballen in de boom en zetten de kerk open!

Alleen de essentiële winkels mochten open. Maar de mens leeft niet van brood alleen. We hebben ook behoefte aan ‘samen-zijn en samen-doen’, aan ontmoetingen, aan schoonheid en kunst en muziek.

De dagen rond Kerst en Oud- en Nieuw hebben veel mensen de Stille Kerk bezocht. Zij zaten in de bank, brandden een kaarsje in de Stille Plek, schreven iets in het boek, keken naar de vele lichtjes van de ‘binnen’ kerstboom; zoveel mensen, ieder met zijn/haar eigen gedachten, verlangens, verdriet, zorg en vreugde.

De coronamaatregelen heeft het leven stil gezet, heeft ons stilgezet. Dat veel niet door kan en kon doorgaan is niet prettig.

Maar dat drukke leven even stilzetten en de stilte in onszelf zoeken ervaren veel mensen als een weldaad.

Zouden we deze stilte in onszelf nu pas horen nu het leven zo stil gezet is?

Zouden we nu merken hoe wij stilte nodig hebben? Om te horen wat er in ons leeft?

Juist als het leven wordt stilgezet - als ik word stilgezet - komt er ruimte voor bezinning, ontdek ik wat van waarde is, wat ik nodig heb. Wat essentieel is voor mij.

Dat gaat niet vanzelf, soms moet ik het bevechten, soms moet het tijd hebben.

Maar gelukkig: ondanks alles: Wij zullen doorgaan...

Zoals Ramses Shaffy het in zijn bekende lied zingt: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Ik wens iedereen een goed 2022 toe!

*Hartelijke groet,
ds. Anne-Mieke van der Plaats*



Tjerkien Bijtelaar-Te velde is op zaterdag 27 november overleden.

Hieronder een ‘In memoriam’ door Bas Bijtelaar. Hartelijk dank hiervoor!!

In Memoriam Tjerkien Bijtelaar-Te Velde

Op 27 november 2021 overleed Tjerkien Bijtelaar-Te Velde in het ziekenhuis in Groningen. Ver weg van haar geliefde en gezellige huis in de dorpsstraat van Vlieland, maar minder ver weg van haar ook zo geliefde Oranjedorp in Drenthe. Tjerkien werd daar 81 jaar geleden geboren als oudste dochter van een boerengezin. Haar jeugd bestond uit buiten spelen, helpen op het land en genieten van de natuur. Daar lag de basis voor haar passie voor tuinen die ze tot het einde van haar leven heeft gehad. Tjerkien wilde zelf geen boerin worden en deed een opleiding tot jeugdverzorger.

Ze verliet Drenthe en ging werken in Buren en Amersfoort. Daar kwam ze Hans tegen die als jeugdwerker ook zeer betrokken was met jongeren. Tjerkien en Hans gingen trouwen en vestigden zich via wat omzwervingen in Friesland waar hun kinderen Bas en Annemarijn werden geboren op het mooie Vlieland. Hans werd directeur van Stortemelk en Tjerkien stond hem in alles bij.

Samen brachten ze creativiteit en cultuur naar de camping. Allerlei artiesten traden op in de Bolder en logeerden bij de familie Bijtelaar. Ze woonden weliswaar in het **dún** maar kregen veel vrienden in het dorp. Tjerkien startte de volksdansgroep Tsjabôt Rackli en ze werd bestuurslid van de CHV. Haar huis stond altijd open voor eilanders en gasten. Tjerkien hield van Vlieland, maar wilde ook graag nog een tijd op het vaste land wonen.

Na het pensioen van Hans vertrokken ze naar Beetsterzwaag, maar na drie jaren heimwee van Hans vestigden ze zich definitief op Vlieland. Tjerkien stortte zich op haar tuin, op het glazuren van keramieken straatjes en vogeltjes, op wandelingen en de natuur op het eiland. Ze genoot van de mooie klassieke concerten in de kerk. Ondertussen had ze bijna dagelijks bezoek van de vele vrienden en bekenden. Ze kende veel mensen en onderhield de contacten.

Na het overlijden van Hans twee jaar geleden bleef dat. Ze voelde zich soms alleen, maar ze zag nog steeds veel mensen. Altijd de koffie klaar en vol belangstelling naar de ander. Met haar gezondheid ging het al jaren op en af. De dag na het winterklaar maken van de tuin werd ze ziek en drie weken later overleed ze. We zullen haar missen.

Bas Bijtelaar

Wat vertellen de verhalen?

Een uitnodiging om samen verhalen te lezen en erover te praten!

- waar kom ik vandaan?
- hoe is het allemaal begonnen?
- waar komt het kwaad vandaan?

Zomaar een paar vragen die wij allemaal kennen en herkennen.

Die we ooit zelf ‘gevraagd’ hebben toen we klein waren. Vragen die we nog steeds stellen. Ze zijn van alle tijden, alle culturen en dus van alle mensen.

Vragen die verwerkt zijn in mooie verhalen. Een paar van die verhalen zal ik graag met jullie willen lezen en erover in gesprek gaan. Ik kies voor de zgn. Beginverhalen uit de Bijbel: de 2 scheppingsverhalen, de eerste broers Kaïn en Abel, het grote zondvloedverhaal en de Toren van Babel. En zo nu en dan horen we ook soortgelijke verhalen uit andere culturen. Wat vertellen al deze verhalen ons en hebben die verhalen ons nog steeds iets te vertellen?

Voor wie mee wil doen de volgende informatie:

Wanneer woensdagmiddag 2, 9, 16 en 23 februari van 14.00-16.00 uur
 en/of woensdagavond 2, 9, 16 en 23 februari van 20.00-22.00 uur
 Mocht je wel belangstelling hebben maar op de woensdag niet kunnen, laat mij dan even weten welke dag(en) je wel kan. Mogelijk is er iets te schuiven.

- Aanmelden** Graag van te voren aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586. Vermeld of je voorkeur hebt voor de middag of avond of dat beide mogelijk is. Bij 4 aanmeldingen gaat het door!!!
Iedereen die reageert krijgt een antwoord!
- Waar** Consistorie van de Nicolaaskerk (= boven, de trap op! Als de trap een bezwaar is, laat dat dan ook even weten!)
- Gespreksleider** Anne-Mieke van der Plaat, predikant

Berichten uit de kerkenraad

Bericht van de diaconie

Engelenproject van advent tot en met kerst

‘Je bent een engel!’

Wat fijn als dat tegen je gezegd wordt. Want diegene die dit tegen je zegt is op dat moment heel blij met jou.

Zo begon in de vorige kerkbel onze oproep naar kerstengelen en al snel waren er kerstengelen die zich opgaven om er aan mee te doen en ook kregen we namen door waar we een kerstengel naar toe konden sturen. Wat is dit een fijn en geslaagd project geweest zowel voor de mensen die verrast werden als voor ons, de engelen. Je moest vaak in het donker stiekem naar de brievenbus lopen want je wilde niet gezien worden en het kan dan gebeuren dat je in het donker met je handen moest voelen aan de deur om de brievenbus te vinden of je was bijna bij de deur en dan kwam er iemand aan en sloop je snel terug waarbij je hond je raar aankeek want waarom doet het baasje zo raar?

Een paar reacties van de ontvangers willen we aan u doorgeven...



*Beste Engel,
 Ik wil u hartelijk bedanken voor de presentjes die ik van u heb ontvangen. Bij deze wens ik u een goed gezond 2022.
 Nogmaals hartelijk dank!*

EN...

*Lieve kerstengel bedankt voor de lieve attenties.
 Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar.*

EN...

Diverse keren ontving ik in de decembermaand kleine verrassingen in de vorm van een kaart met tekst, iets eetbaars of iets sfeervols voor in huis. Zo'n gebaar geeft echt een warm gevoel, omdat je daardoor beseft, dat een onbekende aan je denkt. Ik vond het heel bijzonder dat ik hiervoor aangemeld werd door iemand. Wie-o-wie?

*Dank aan deze voor mij onbekende Engel.
 En dank aan de organisatoren van dit project op Vlieland.*



Cathrien en Piety

Otto Roelofsen in het zonnetje gezet!

Op zondag 19 november 2021 jl. hebben wij, als kerkenraad, Otto Roelofsen in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij al 40 jaar organist is bij de PG Vlieland.

Het moest een verrassing voor hem zijn en we wilden eigenlijk ook wel dat er familie van Otto bij aanwezig konden zijn en ja, dan moet je een list bedenken. Die list was snel gevonden en wel in de muziek. Otto heeft muzikale familieleden en zo konden we zijn zus Coby strikken om samen met Otto de dienst muzikaal te omlijsten. Ook zijn zus Hanneke kwam mee.

In 1981 heeft Otto voor de eerste keer een dienst begeleid en sindsdien werd het vaker en steeds vaker. Onofficieel is Otto de vaste organist van de PG Vlieland. Naast het spelen op het orgel houdt hij het orgel ook in de gaten.

Maar naast dat Otto organist is moet ook genoemd worden het organiseren en begeleiden van de Concerten bij kaarslicht, met nationaal en internationaal bekende musici en dat al vanaf 1985!

Uit handen van de voorzitter van de kerkenraad kreeg Otto een draaginsigne in goud met een klein diamantje erin. Hierbij hoort een speciale oorkonde en die was ingelijst.

De voorzitter vertelde dat Otto al eerder, ook in de kerk op Vlie, een onderscheiding gekregen heeft gehad en wel op 22 augustus 2012 want toen kreeg hij een koninklijke onderscheiding.

Ook heeft Otto in 2015 de Badgasten penning gekregen en deze wordt zelden uitgereikt.

Het was voor Otto een totale verrassing en het komt niet vaak voor, maar Otto was er stil van.

We kunnen zeggen, dat onze verrassing geslaagd was.

Na deze verrassing ging de dienst verder en was het verbeelding of was het orgelspel net iets mooier nog dan anders...?



Veertigdagentijd - Op weg naar Pasen

Als het Carnaval is afgelopen begint de Veertigdagentijd. Dat is de tijd voorafgaande aan Pasen. Op verschillende manieren willen we aan deze periode invulling geven.

Allereerst op de dag na Carnaval met een Aswoensdagviering. Omdat dit een periode van bezinning is willen we ook een avond Meditatief Schilderen en een middag bezig gaan met Teksten en Poëzie. Met leerlingen van De Jutter gaan we een kunstproject maken dat in de Nicolaaskerk zal worden tentoongesteld.

Aswoensdagviering

Wij, pastor Susan Boukema en ds. Anne-Mieke van der Plaat, willen graag een Aswoensdagviering houden in de Nicolaaskerk. Op Aswoensdag begint de voorbereidingstijd van het Paasfeest. Een tijd van bewustwording, van stilstaan wat van waarde is in het leven. Maar ook: waar ga ik onder gebukt, wat wil ik achter mij laten.

Van oudsher kent de Rooms-Katholieke Kerk deze traditie met de rituelen van verbranden van palmtakjes en ontvangen van een askruisje.

In 'onze' Aswoensdag viering nemen wij deze rituelen over. Het zal een viering zijn van onder andere bezinning en loslaten. Ook is er een meditatief moment.

Iedereen is van harte welkom op **woensdagmorgen 2 maart om 10.30 -11.30 uur**.

Meditatief schilderen

Dinsdagavond 8 maart gaan we 'Meditatief schilderen'. We beginnen met een vorm van meditatie bij een bepaald thema en gaan daar schilderend mee verder. Aan het eind van de avond laten we elkaar zien wat we gemaakt hebben en zeggen daar desgewenst iets bij. Iedereen is van harte welkom! Ook als je nog nooit gemediteerd hebt of als je denkt niet te kunnen schilderen!

We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586

Bij 4 aanmeldingen gaat de avond door! Mocht je wel mee willen doen maar het tijdstip past jou niet, geef dat dan even door. Mogelijk is er iets te veranderen.

Teksten en Poëzie

Dinsdagmiddag 5 april gaan we met teksten en poëzie aan de slag. Allereerst lezen we een aantal teksten en gedichten om vervolgens zelf te gaan schrijven. Ook nu werken we met een thema. Iedereen is van harte welkom!

Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586

Bij 4 aanmeldingen gaat de middag door!

Ook hier geldt: mocht je wel mee willen doen maar het tijdstip past jou niet, geef dat dan even door.

Leerlingen van De Jutter exposeren in de Nicolaaskerk

Deze laatste activiteit in de Veertigdagentijd is in samenwerking met de school.

De komende weken gaat op school hard gewerkt worden om een heuse tentoonstelling voor elkaar te krijgen rond het thema: Alles komt goed.

Vrijdag 1 april zal de tentoonstelling om 11.00 uur in de Nicolaaskerk worden geopend. Hopelijk zijn er dan geen Coronamaatregelen meer en is iedereen welkom daarbij aanwezig te zijn. De tentoonstelling zal een paar weken in de kerk blijven tot na de herdenking op 4 en 5 mei.

Agenda

Woe 2 febr	14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen 1	Nicolaaskerk
Woe 2 febr	20.00-22.00 uur	Wat vertellen de verhalen 1	Nicolaaskerk
Di 8 febr	14.00-	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Woe 9 febr	14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen 2	Nicolaaskerk
Woe 9 febr	20.00-22.00 uur	Wat vertellen de verhalen 2	Nicolaaskerk
Woe 16 febr	14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen 3	Nicolaaskerk
Woe 16 febr	20.00-22.00 uur	Wat vertellen de verhalen 3	Nicolaaskerk
Woe 23 febr	14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen 4	Nicolaaskerk
Woe 23 febr	20.00-22.00 uur	Wat vertellen de verhalen 4	Nicolaaskerk
Woe 2 maart	10.30-11.30 uur	Aswoensdagviering	Nicolaaskerk
Ma 7 maart	14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Di 8 maart	20.00-22.00 uur	Meditatief schilderen	Nicolaaskerk
Vrij 1 april	11.00-12.00 uur	Opening expositie leerlingen van De Jutter	Nicolaaskerk
Ma 4 april	14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Di 5 april	14.00-16.00 uur	Teksten en Poëzie	Nicolaaskerk
Iedere dag	16.30-17.30 uur	Plek van Stilte [Open kerk]	Nicolaaskerk

Collectes

Ook deze keer willen wij u weer vragen om ons te helpen met de collectes. Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën. Hierbij de lijst voor de volgende diaconale collectes van februari en maart:

Zondag 30 januari:	voor Leprastichting [Wereld lepradag]
Zondag 6 februari:	voor KiA – Werelddiaconaat [Oeganda]
Zondag 13 februari:	voor KiA – Noodhulp voor Nepal
Zondag 20 februari:	voor Eigen diaconie
Zondag 27 februari:	voor Provinciaal Advies 3; Stjoer Fryslân
Zondag 6 maart:	voor KiA – 40-dagen collecte; Zending [Rwanda]
Zondag 13 maart:	voor KiA – 40-dagen collecte; Diaconaat Nederland
Zondag 20 maart:	voor KiA – 40-dagencollecte; Werelddiaconaat [Indonesië]
Zondag 27 maart:	voor KiA – 40-dagen collecte; Missionair werk
Zondag 3 april:	voor KiA – 40-dagen collecte; Werelddiaconaat [Moldavië]
Zondag 10 april:	voor KiA – 40-dagen collecte; JOP [PaasChallenge]

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08RABO 0367 60007 14** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en wij willen u hiervoor alvast dank zeggen.

Cathrien de Jong en Piety de Boer, diakenen

Bijdragen van betrokken buitenstaanders Aad kamsteeg met ‘Gebroken idealen’ en Frans Weeda met een nieuwjaarswens;

Gebroken idealen

De veerboot van Rederij Doeksen heeft zojuist een stukje Noordzee genomen en passeert nu de zuidoostelijke punt van Vlieland. We krijgen zicht op het havenhoofd met het bekende groene bord ‘Vlieland groet u’. De man naast me op het bovendek hangt een beetje over de reling om een foto te nemen. ‘Het beloofde land’, hoor ik hem vooral tegen zichzelf zeggen. Hoge verwachtingen dus van zijn lange of korte vakantie op het lawaai-vrije eiland.

Uiteraard komen de woorden me bekend voor. God zegde de aartsvaders toe dat hun nakomelingen in Kanaän zouden komen te wonen, het Beloofde Land met hoofdletters. Mozes kon het gebied later vanaf de berg Nebo in de verte zien liggen. Maar daar waren voor de Israëlieten wel zo’n vierhonderd jaar Egyptische vreemdelingschap en veertig jaar woestijnervaring aan vooraf gegaan.

Eigenlijk is dat het vaste patroon bij het realiseren van een beoogd ideaal. Martin Luther King wist dat bij zijn toespraak *I ‘v been to the mountaintop* (Ik heb net als eens Mozes op de bergtop gestaan). Hij wilde een kleurenblind Amerika. Maar hoeveel bloed, zweet en tranen zou het niet kosten om dat beloofde land dichterbij te brengen. En dan nog... Elk beloofde land is ook gebroken. Afrikaanse asielzoekers ervaren dat als zij Europa eindelijk bereiken: vluchtelingenkampen, eindeloze procedures, vreemdelingenhaat.

Vergist die man op de veerboot zich dan? Nou nee. Hij weet best dat al die blije mensen op weg naar hotel, bungalow of tent zichzelf hebben meegenomen, inclusief hun kwalen, zorgen, frustraties, twijfels. Op Vlieland wil hij alleen maar even de zinnen verzetten. Is hij christen? Dan weet hij ook dat genieten op Vlieland een voorafschaduw is van wat straks op een nieuwe aarde volmaakt zal zijn.

Aad Kamsteeg

Nieuwjaarswens van een emeritus

Voor het tweede jaar op rij hebben Joke en ik een buitengewoon stille jaarwisseling beleefd. We misten opnieuw de indrukwekkende gedachtensamenkomst, waarmee we op Vlieland het jaar afsloten. Het gaf ons alle gelegenheid om de oudejaarsconferentie van Peter Pannekoek te volgen. Daarover valt heel wat te zeggen. Hij was scherp en soms grof (maar voor fijnzinnigheid is vandaag de dag sowieso weinig plek op de televisie) en het was een prestatie van formaat dat we geen moment wilden wegzappen, ondanks de nogal monotone voordracht en het ontbreken van enige vorm van zang of muziek.

De reden dat ik deze column schrijven wil, ligt in de manier waarop Peter zijn conferentie afsloot. Eerst serveerde hij tussen neus en lippen door de godsdienst af, door zoiets te zeggen als: ‘Religie, die stelt toch niets meer voor. In al mijn jaren (ik ben

van 1986) heeft God nooit iets betekend in het maatschappelijk leven'. Grappig, dat iemand de wel 35 jaar van zijn eigen leven als maatgevend voor de hele samenleving beschouwt, maar dit terzijde. Na het dood verklaren van God sloot hij zijn voordracht af met een preek! Als ik eerlijk ben, zou ik me er inhoudelijk niet voor schamen mijn eigen preken op die manier af te sluiten. Het ging namelijk over de noodzaak van vergeving, bekering en verzoening. Het eerste van deze drie woorden gebruikte hij zelf, de andere twee kwamen onuitgesproken aan de orde. Mensen kunnen en mogen van mening veranderen en op hun schreden terugkeren. Dat is heilzaam voor iedereen, maar dan is het wel nodig dat ze daarvoor de ruimte krijgen, dat ze niet vastgepind worden op wat ze ooit en eens zeiden of deden. Ontspanning en ruimte, ze zijn hard nodig in het verkrampde, gepolariseerde en verharde debat over alle grote kwesties van onze tijd, waarin mensen zich vastbijten in hun eigen gelijk, hoe flinterdun onderbouwd misschien ook; waarin mensen elkaar uitschelden voor wappies of stemvee, klimaatontkenners of klimaatdrammers, waarin jeugdzonden een mens levenslang worden nagedragen.

O help, nu sla ik zelf warempel ook aan het preken. Hoog tijd om te stoppen, dus. Voor 2022 wens ik ons allemaal van harte een jaar van ontspanning en ruimte, om te krijgen en te geven.

Frans Weeda

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: "Vlieland" invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep.

NIEUW!!!

Sinds januari 2022 staan de orden van dienst op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten. Omdat u nu thuis, door de orde van dienst, weet welke liederen er gezongen worden en wat de lezingen zijn worden deze in de kerkdienst niet meer afgekondigd.

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan s.v.p. door.

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Alle goeds

Met nieuwjaar wensen we elkaar alle goeds: gezondheid, geluk, zegen, noem maar op. Mooie dingen, die we zelf misschien ook graag ervaren. Wat zou de wereld er prachtig uitzien als al die wensen uit zouden komen!

Om dit moment is het juist heel anders. Er zijn irritaties en conflicten waar ze nooit tevoren waren. Mensen die vaccinatie zien als de enige uitweg uit deze corona-crisis tegenover mensen die vaccinaties juist zien als levensbedreigend. Mensen die zich houden aan alle richtlijnen tegenover mensen die dat onzin vinden. Er lopen scheuren door families en vriendengroepen. Angst is een slechte raadgever, maar intussen vindt die wel gehoor. Zo zijn veel mensen eenzamer dan nodig. De verruwing in de maatschappij vindt zijn weg in de politiek, of is het andersom? Persoonlijk vind ik dat angstaanjagend. Het lijkt of het kwaad de overhand krijgt. Hoe komen we hier met z'n allen uit?

Wij kunnen als individu de wereld niet veranderen. We kunnen alleen maar van betekenis zijn in onze eigen omgeving. Misschien kunnen we beginnen met het besef dat de plaats waar we staan heilige grond is. Martin Buber schreef daar eens een mooie tekst over. Hij was Oostenrijks-Israëliisch-joodse godsdienstfilosoof en theoloog.

“Er is iets dat men op één plaats ter wereld kan vinden.
 Het is een grote schat.
 Men kan het de vervulling van het bestaan noemen.
 En de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar men staat.
 En daar waar wij staan, moeten wij het verborgen goddelijk leven doen oplichten.
 Onder de haard van onze woonstede ligt een schat begraven.
 God woont daar waar men Hem toelaat.
 Dit is het waarop het uiteindelijk aankomt: God toelaten.
 Men kan Hem slechts daar toelaten waar men staat, waar men werkelijk staat, daar waar men leeft.”

In elke mens die we ontmoeten, kunnen we iets van de Eeuwige ontdekken. Ja, ook in mensen die ons aanvallen om onze overtuiging of mening. In de ontmoeting met elke mens is iets van die heilige grond te vinden. Het vraagt in deze tijd meer inzet en acceptatie dan anders. En toch is al die inspanning de moeite waard. Laten we ons dat voornemen: mild zijn voor anderen, werken aan vrede in onze eigen omgeving, oefenen in begrip voor elke medemens die we ontmoeten.



Voornemens, die je drie maanden volhoudt, zijn blijvertjes.
 Wat zou dat prachtig zijn!
 Laten we het gewoon proberen. Eén dag tegelijk.

Susan G. Boukema-Koopman, Em. Pastor

COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland

pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)

woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum

email: susan@kpnplanet.n

telefoon: 0517 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn

werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp

email: c.m.conijn@hotmail.com

telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2022. Nicolaaskerk Oost-Vlieland 38^{ste} seizoen.

De concerten beginnen om 20.30 uur (deur open 20.00 uur) Entree € 17,50.

1. zaterdag 4 juni: **Leids Barok Ensemble**
2. zaterdag 11 juni: **Duo Puur**
(Annegreet Rouw, harp en Petra v.d. Dolder, fluit)
3. zaterdag 18 juni: **Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano**
4. zaterdag 25 juni: **Ensemble Rossignol**
(zang, blokfluit, chitaronne, gitaar)
5. woensdag 6 juli: **Grieg Pianoduo**
(Elles van der Heiden en Siebert Nix)
6. woensdag 13 juli: **Maris Strijkkwartet**
(2 violen, altviool, cello)
7. woensdag 20 juli: **Trio Escapada**
(viool, cello, piano)
8. woensdag 27 juli: **Willem Brons**
(pianorecital)

9. woensdag 3 augustus: **Amparo Lacruz** (*Barcelona*), *cello en Juan Zurutuza*, *piano*
10. woensdag 10 augustus: **Chimaera Trio**
(*klarinet, cello, piano*)
11. woensdag 17 augustus: **Jonge internationale topsolisten**
(*i.s.m. TIHMS*)
12. woensdag 24 augustus: **Daniël Zaretsky**
(*Sint-Petersburg*), *orgel*
13. woensdag 31 augustus: **Merel Vercammen**, *viool en Dina Ivanova*, *piano*
14. zaterdag 10 september: **Shuann Chai**, *piano en*
15. zaterdag 17 september: **The Hague String Trio en Pauline Oostenrijk**, *hobo*
16. zaterdag 24 september: **Duo Inside Out**
(*Doriene Marselje, harp en Celia Garcia Garcia*, *piano*)
17. zaterdag 15 oktober: **Trio 258**
(*viool, cello en piano*)
-

Toegangskarten:

Op de dag van het concert aan de kerk van 10.00 tot 12.00 uur als het concert op woensdag is, van 11.00 tot 12.30 als het concert op zaterdag is. Cash of pinnen.

Reserveren: www.protestantsegemeentevlieland.nl of tel.0630873617

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flieland.

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant: mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/
 Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/
 Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland
 tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/
 Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
 tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Huur kerk: Beheerder
 tel. 06-23218960; e-mail: info@nicolaaskerk-vlieland.nl

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel **[april/mei 2022]** kan worden opgestuurd **t/m woensdag 23 maart 2022** naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com