

AAN:

40e jaargang - No 6

DECEMBER 2023/JANUARI 2024



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor december 2023 en januari 2024. Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. En ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten op de agenda.



Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg.

Over de concerten bij kaarslicht 2023 vindt u een korte terugblik!

Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!

Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door.

Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres,

dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen.

Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,- per jaar.

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk

www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in december 2023 en januari 2024:

Zondag 3 december, 10.00 uur *Iste Advent*

ds. Julia van Rijn, Leiden

organist; André Poortman, Zwolle

Zondag 10 december, 10.00 uur *2de Advent*

ds. Peter Verhoeff, Alkmaar

organist; Frank Water, Voorthuizen

Zondag 17 december, 10.00 uur *3de Advent, Viering van brood en wijn*
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimsward

Zondag 24 december, 10.00 uur *4de Advent, Geen ochtenddienst*

Zon. 24 december, 22.30 uur *Kerstdienst m.m.v. het Kleinkoor Vlieland*
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Ab Weegenaar, Kampen

Maandag 25 november 10.00 uur *Kerstmorgen*
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Ab Weegenaar, Kampen



Zondag 31 december 10.00 uur, Geen ochtenddienst

Zondag 31 december 19.30 uur *Gedachtenisdienst*
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 7 januari 2024, 10.00 uur
 ds. Kaj van der Plas, Eelde
 organist; Bert Huibers, Schoorl

Zondag 14 januari, 10.00 uur *Viering van brood en wijn*
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Wietze Meinardi, Assen

Zondag 21 januari, 10.00 uur
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Gert Gatsma, Aldeboarn

Zondag 28 januari, 10.00 uur
 ds. Maartje Wildeman, Balk
 organist; Peter Staats, Abcoude

Zondag 4 februari, 10.00 uur *Viering van brood en wijn*
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Jan Broekhuis, Ede

Zondag 11 februari, 10.00 uur
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Mea Stelman, Grouw

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep.

De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten.

Kerkplein 5

Donkere dagen voor Kerst

Ik schrijf dit stukje woensdag 22 november.

Dag van de verkiezingen.

‘De kiezer mag het nu zeggen’ staat op de voorpagina van mijn krant. Als jullie dit stukje lezen, weten jullie wat de kiezer gezegd heeft. Wat de uitkomst ook zal zijn en wat voor regering we ook gaan krijgen, ik hoop van harte dat het voor mensen die nu in het donker leven, het licht mag worden. Dat de donkere dagen voorbij gaan. Ik denk aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire, zij die te maken hebben met problemen rondom huizen en huisvesting, de angst om de gezondheid voor hen die wonen in gebieden met vervuilende industrie. Maar ook ondernemers, die zorg hebben om het voortbestaan van hun bedrijf, zorg om hun werknemers. Zij, die wakker liggen in het donker met de vraag: hoe moet het verder? En vele, vele anderen voor wie het donker is. Het lijkt wel een verlanglijstje voor Sinterklaas. Maar wat zal het mooi zijn als er weer licht komt in al dat donker.



Er is meer.

Donkere dagen voor Kerst wil ook zeggen dat de dagen kort zijn. En als er dan ook nog eens veel regen valt en weinig zon te zien is, is alles helemaal somber.

En daar komt bij: Klimaatsverandering, opwarming van de aarde, droogte en enorme wateroverlast met alle gevolgen van dien. En de oorlogen: Rusland en Oekraïne, Israël en Gaza, al die vergeten oorlogen of oorlogen die wij niet kennen; al die doden, al die verwoestingen, al die brandhaarden op zoveel plekken.

Donkere dagen voor Kerst.

Er zijn ook donkere dagen in ons leven. Verdriet en gemis omdat mensen er niet meer zijn; er een lege plek is. Er ziekte is of een handicap, verlies van werk, verlies van gezondheid, zorg om een kind, klein-kind.

Donkere dagen... ze kunnen zo verschillend zijn, zo divers. Ze kunnen zo drukken en het leven zwaar maken. En ze zijn er echt niet alleen maar in de decembermaand, niet alleen maar de dagen voor Kerst. Het hele jaar door kent ons leven donkere dagen.

Als het donker is, wat kijk je dan uit naar Licht! Als er conflicten zijn, ruzies zijn, oorlogen zijn, wat verlang je dan naar Vrede! Vrede op aarde voor alle mensen!!!

Overal op aarde zijn feesten van de terugkeer van het Licht. En bij die feesten horen verhalen. Hier in het Westen vierden we Midwinter.

De dagen werden korter en korter. Mensen waren bang dat het licht voor altijd zou verdwijnen. Vuren werden aangestoken, er werd gedanst en gezongen. En het licht kwam terug - de dagen werden weer langer. Midwinterfeest vieren wij niet meer. Daar is het Kerstfeest voor in de plaats gekomen.

Kaarsen worden aangestoken, lichtjes branden in de bomen en we zingen liederen over licht en vrede en een Kind dat geboren is, een goddelijk kind.

Dit kind brengt het licht uit de hemel naar de aarde om het donker te verdrijven.

Dit kind heeft veel namen. Eén van die namen is Vredeskind.

Vrede uit de hemel daalt neer op de aarde.

Maar helaas: niet iedereen wil vrede... Of de vrede wordt kapot gemaakt. Dat is de tragiek van de mensen. En het licht is soms zo kwetsbaar en teer. Het donker zal er ook steeds weer zijn.

Donkere dagen voor Kerst. Gelukkig is dat niet het laatste. Elke keer met Kerst vieren we dat het licht naar de aarde komt en het van het donker zal winnen. Dat vrede op aarde zal komen.

Als we daar allemaal aan meewerken - zal het er dan van komen?



*Ik wens iedereen Vrede en Licht toe in al het donker,
Ds. Anne-Mieke van der Plaats*

Een hartelijke smeekbrief

Op de laatste dag van het jaar, toen het kil en donker was in het bos, schreven de dieren een brief aan de zon. Ze hadden er lang over nagedacht wat ze de zon zouden schrijven en zochten de voorzichtigste woorden uit die zij kenden. ‘Het is een smeekbrief,’ zei de mier. ‘Een hartelijke smeekbrief’.

Ze zetten er bijna allemaal hun naam onder. Alleen de mol, de aardworm, de nachtvlinder en de vleermuis hadden hun bedenking en zouden liever het omgekeerde hebben geschreven. Met zijn honderden gooiden ze de brief omhoog, en de ijzige wind blies hem de lucht in, dwars door de laaghangende wolken heen.

Rillend zaten ze bij elkaar te wachten op antwoord en bliezen op hun voelsprietten of sloegen hun vleugels over elkaar. Aan het eind van de middag kwam er plotseling een klein gaatje in de wolken. Een zonnestraal schoot naar beneden en langs die zonnestraal gleed een brief. Met grote ogen keken de dieren toe.

De brief plofte op de grond en de mier stapte naar voren en maakte hem open.

Beste dieren,

Dat is goed. Tot gauw.

De zon

Toen slaakten ze een zucht van opluchting, knikten naar elkaar, schudden elkaars vleugels, vinnen, voelsprietten en poten, wensten elkaar het allerbeste en gingen naar huis.

De meeste dieren maakten die avond nog een paar kleine danspassen, op de vloer voor hun bed, zongen zachtjes: ‘Tot gauw, tot gauw...’, kropen onder een dikke deken en vielen in slaap.

Uit: Toon Tellegen, Misschien wisten zij alles

Wat staat er op het programma...

Engelen brengen weer bezoekjes op Vlieland

Zondag 3 december (1ste adventszondag) brengen de engelen hun eerste bezoekje. Tien engelen hebben zich aangemeld en zij hebben allemaal een bezoekaadres gekregen. Ook leerlingen van de Jutter gaan weer meedoen. Ben je vergeten je aan te melden en wil je toch nog graag een engel zijn?

Neem dan contact op met:

Cathrien de Jong, co.jong@planet.nl of 0562-451110,

Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com of 06-50557700



Stilte Cirkel

In deze adventsweken wordt ook dit keer in de kerk een Stilte Cirkel gehouden. Van oudsher is de adventstijd (vier weken voor Kerst) een tijd van inkeer en bezinning, van wachten en verwachten, van stil worden. De cirkel verwijst naar de adventskrans; iedere week komt er een licht bij - zo leven wij vanuit het donker naar het licht, naar de geboorte van het kind toe. Dit jaar valt de 4de adventszondag op de dag voor Kerst. Daarom hebben we dit jaar drie Stilte Cirkels gepland.

In de Stilte Cirkel zitten wij in een kring (op stoelen) en we zijn stil. Het is dus geen gespreksgroep - we gaan ook niet praten. Je wordt uitgenodigd je gedachten te ordenen en gestelde vragen in jezelf te onderzoeken. Ik zal gebruik maken van verschillende (heel laagdrempelige) meditatievormen.

Iedereen is welkom. Het is niet noodzakelijk alle keren te komen. Je hoeft geen ervaring te hebben met mediteren. Als je interesse hebt of nieuwsgierig bent of denkt ‘dit is misschien wel iets voor mij’ - kom dan gewoon.

Waar en wanneer?

1ste Stilte Cirkel: **donderdag 7 december** van 10.30 - 11.15 uur

2de Stilte Cirkel: **dinsdag 12 december** van 10.30 - 11.15 uur

3de Stilte Cirkel: **dinsdag 19 december** van 10.30 - 11.15 uur

Alle keren in de Nicolaaskerk.

Voor wie wil, drinken we na afloop koffie of thee met elkaar.

Nog een tip: Trek warme kleren aan en neem een warm dekentje of fleecje mee.



Kerstboom met wensballen op het Kerkplein

De laatste dagen van het jaar staat op het Kerkplein een grote kerstboom. Deze boom blijft altijd groen en hangt vol lichtjes. Het is alsof de boom ons vertelt: hoe donker en kil het ook is in ons leven of in de wereld, het leven en het licht komt terug - het breekt door het donker heen. Ook dit jaar wordt de boom versierd met ballen. Niet zomaar ballen maar wensballen. Iedereen die wil kan een wensbal in de boom hangen. Een wens voor jezelf of voor iemand anders, of een wens voor de wereld. Die wens schrijf je op een briefje dat je in de bal stopt. Vervolgens hang je de bal in de boom. Ballen en briefjes liggen in de kerk op jouw wens te wachten.

De kerk is open op: woensdag 20, zaterdag 23, woensdag 27, donderdag 28 en zaterdag 30 december van 10.00 - 12.00 uur.

Ook kunnen de wensballen op Kerstavond voor en na de Kerstviering in de boom worden gehangen.

Kinderen van groep 1 t/m 3 van de Jutter komen naar de Kerststal

Vrijdagmorgen 22 december om 10.30 uur komen de kinderen een bezoekje brengen aan de Kerststal op het Kerkplein. Op school hebben de kinderen al wensballen gemaakt. Hun ballen worden bij aankomst op het Kerkplein in de Kerstboom gehangen. Daarna gaan we de kerk in waar het kerstverhaal wordt verteld. Vervolgens gaan we met Jozef, Maria, de herders en de Wijzen uit het Oosten naar buiten, naar de Kerststal. Ter afsluiting drinken de kinderen chocolademelk. Het zal dan rond 11.30 uur zijn. De schooldag is dan afgelopen. De kinderen gaan niet meer terug naar school maar kunnen bij de kerk worden opgehaald. Natuurlijk zijn de ouders en andere belangstellenden hartelijk welkom hierbij aanwezig te zijn, zowel op het Kerkplein als in de kerk.

Kerstavond

Kerstavond (zondag 24 december) begint om 22.30 uur de Kerstnachtdienst. Het Kleinkoor o.l.v. Henno Nieuwenhuis verleent ook dit jaar weer haar medewerking. Voor en na de viering kunnen wensballen in de 'buiten kerstboom' worden gehangen. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein!

Oudjaarsavond - Gedachtenisdienst

Het is een mooi gebruik op Vlieland om alle overleden eilandbewoners de laatste avond van het jaar te gedenken in een viering in de Nicolaaskerk. De familie ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging maar iedereen is voor deze viering hartelijk uitgenodigd. De namen worden genoemd, kaarsjes worden gebrand en aan het eind van de viering worden de ankertjes aan de familieleden overhandigd.

De viering begint om 19.30 uur.

Wat vertellen de verhalen?

Een uitnodiging om samen verhalen te lezen en erover te praten!
Dit jaar is gekozen voor het boekje Jona.

Dat bestaat uit 4 hoofdstukken - per keer 1 hoofdstuk.

Voor wie mee wil doen de volgende informatie:

Wanneer: Woensdagmiddag 10 en 24 januari en 14 en 28 februari van 14.00 - 16.00 uur

Waar: In de Consistorie van de Nicolaaskerk (= boven, de trap op! Als de trap een bezwaar is, laat dat dan even weten!)

Aanmelden: Graag van te voren aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586. Bij 4 aanmeldingen gaat het door!!! Iedereen die reageert krijgt een antwoord!

Gespreksleider: Anne-Mieke van der Plaat, predikant

Waar willen we het over hebben? - Gesprek in de avond

De afgelopen 2 jaar was er ook 's avonds een 'verhalengroep'. Deze groep stelde voor in transitie te gaan en er een gespreksgroep van te maken. Het onderwerp van de avond kan een krantenartikel zijn, een tv programma of een thema dat door een deelnemer is ingebracht. Niets ligt dus vast. Wel is zeker dat het weer 's avonds is.

Wanneer: Woensdagavond 10 en 24 januari en 14 en 28 februari van 20.00 - 22.00 uur

Waar: In de pastorie op Kerkplein 5

Aanmelden: Graag van te voren aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586. Bij 4 aanmeldingen gaat het door!!! Iedereen die reageert krijgt een antwoord!

Agenda

Ma 4 december 10.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Di 5 december 10.00-	Overleg PGV-Stichting Nico-laaskerk	Nicolaaskerk
Woe 6 december	Koffie-uurtje	De Ton
Don 7 december 10.30-11.15 uur	Stilte Cirkel	Nicolaaskerk
Za 9 december 14.00-16.30 uur	Open (Mid) Dag	Nicolaaskerk
Din 12 december 10.30-11.15 uur	Stilte Cirkel	Nicolaaskerk
Din 19 december 10.30-11.15 uur	Stilte Cirkel	Nicolaaskerk
woe 20 december 10.00 -12.00 uur	Open Kerk - Wensballen in de Kerstboom	Nicolaaskerk
Vrij 22 december 10.30 - 11.30 uur	Groep 1 t/m 3 brengt een bezoek aan de Kerststal	Nicolaaskerk
Za 23, woe 27, don 28 en za 30 december	Open Kerk - Wensballen in de Kerstboom	Nicolaaskerk
Zo 31 december 19.30 uur	Gedachtenisdienst	Nicolaaskerk

Ma 8 januari 14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Woe 10 januari	Koffie-uurtje	De Ton
Wo 10 en 24 januari en 14 en 28 februari 14.00-16.00 uur	Wat vertellen de verhalen?	Nicolaaskerk - Consistorie
Wo 10 en 24 januari en 14 en 28 februari 20.00 – 22.00 uur	Waar willen we het over hebben? - Gespreksgroep in de avond	Kerkplein 5 - Pastorie
Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur	Plek van Stilte (Stille Kerk)	Nicolaaskerk

Berichten uit de kerkenraad

Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van december 2023 en januari 2024: Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ en dan naar Financiën.



Zondag 3 december: KiA - Kinderen in de knel [Oeganda] *Iste Advent*
 Zondag 10 december: KiA - Kinderen in de knel [Myanmar] *2de Advent*
 Zondag 17 december: Voedselbank ‘De Helpende hand’ Harlingen *3de Advent*
 Zondagmorgen 24 december: 4de Advent **Geen dienst**
 Zondag 24 december, Kerstnachtdienst: Prot. kerk - Kinderen in de knel
 Maandag 25 december: Kerstcollecte KiA - Kinderen in de knel
 Zondagmorgen 31 december: **Geen dienst**
 Zondag 7 januari 2024: Eigen diaconie
 Zondag 14 januari: KiA - Binnenlands diaconaat Nederland
 Zondag 21 januari: Prot. kerk - Missionair werk Nederland
 Zondag 28 januari: Voedselbank ‘De Helpende hand’ Harlingen
 Zondag 4 februari: KiA - Werelddiaconaat [Bangladesh]
 Zondag 11 februari: KiA - Noodhulp [Griekenland]

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08RABO 0367 60007 14**
 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld. Wij waarderen het dat door velen een gift wordt overgemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

*Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer,
 Diakenen*

OPEN DAG

Op zaterdag 9 december opent Rijksmonument de Nicolaaskerk haar deuren voor inwoners, ondernemers en vaste gasten van Vlieland.

Programma 9 december

14.00 Deuren openen

14.45 Muziek: Zeemanskoor ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

15.15 Benoeming ambassadeur Nicolaaskerk

15.30 Muziek: Sjoerd ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

16.30 Einde open dag

Doorlopend: rondleidingen, sjoelen, kinder-zoekplaat, informatie.

Er is koffie, thee, limonade en wat lekkers.

**Kom vrijblijvend langs
op 9 december !**



Welkom!

Verschillende partijen rond de Nicolaaskerk zijn 9 december in de kerk aanwezig om informatie te geven, o.a.: Stichting Nicolaaskerk; Protestantse Gemeente Vlieland; Stichting Kerksteun; Concertcommissie; Begrafeniscommissie.

Er zijn muzikale optredens van vaste gebruikers van de kerk en de eerste ambassadeur van de Nicolaaskerk wordt benoemd!

Tegelijkertijd zal de Commissie Openstelling rondleidingen en een **sjoelwedstrijd** organiseren. Ook jongeren zijn dus van harte welkom.



De Stichting Nicolaaskerk, de nieuwe beheerder van de kerk, zorgt voor een bredere openstelling en gebruik van de Nicolaaskerk voor de gehele Vlielandse gemeenschap en gasten.

Dat doet ze met de inzet van vrijwilligers.

Mede met de inkomsten uit de verhuur van de kerk wordt ons prachtige kerkgebouw onderhouden.

Bestuur St. Nicolaaskerk en Kerkenraad: Elsje, Annie, Harrie en Anne-Mieke, Harry, Cathrien, Piety & alle vrijwilligers



Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg

Engelen op Vlieland

door |Aad Kamsteeg

Vlieland beweegt zich in deze sombere dagen weer naar Kerst toe. Zelf was ik in december nog nooit op het eiland. Tegelijk kan ik me een bepaald gebeuren in de waarschijnlijk vrij lege dorpsstraten wel zo'n beetje voorstellen. Ik zie een oudere of ook jongere persoon ergens aanbellen en alleen door degene die opendoet als engel te worden herkend.

Is juist zo'n gebeuren niet iets dat naar Kerst verwijst: naar incarnatie, een uit het Latijn afkomstig begrip dat vleeswording betekent? In Jezus kwam God onze gebroken wereld binnen. God liet in Hem zijn eigen karakter zien. Jezus ging in onze schoenen staan en spoort ons nu aan datzelfde met de ander te doen. Geen wegvluchten uit deze wereld dus, maar integendeel, bereid zijn iets van jezelf te delen met een zieke collega, eenzame buurvrouw, bejaarde of asielzoeker. Over asielzoekers gesproken... Zo iemand maak je niet blijer dan dat je een paar woordjes uit zijn of haar eigen taal leert. Op die manier laat je namelijk zien echt belangstelling te hebben.

Begrijp je nu waarom ik aan die Vlielandse engelen denk? Ook zij gaan hun warme en veilige huis uit om bij het wel en wee van de ander betrokken te zijn. Als extra verrassing nemen ze ook nog eens een cadeautje mee. Is dat niet treffend? Kerst als herinnering aan het grootst denkbare cadeau.

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Licht

Kennen jullie het verhaal nog van de koning, die zijn zonen vroeg een grote zaal helemaal te vullen met iets waar hij blij van zou worden? Ze hebben elk maar één muntstuk om dat voor elkaar te krijgen. De één koopt er hooi voor, maar dat blijkt veel te weinig te zijn om de zaal te vullen. De ander koopt 20 kaarsen, steekt ze aan en de hele zaal is gevuld met warmte en licht.

Dat idee had onze kerk eeuwen geleden al. We zitten inmiddels in de donkere dagen voor Kerst. De lichtcirkels rondom kerst zijn afgelopen zaterdag begonnen met het lichtjesfeest van Sint Maarten. Op die datum begon ooit ook de voorbereiding op Kerst, 40 dagen lang. Straks op 13 december viert de kerk in Scandinavië uitgebreid het Sint Lucia-feest. Dan natuurlijk Kerst als het grote lichtfeest, Driekoningen en dan tenslotte het laatste lichtfeest: Maria-Lichtmis op 2 februari.

Maar licht speelt niet alleen in de donkere tijd een rol in onze kerken. Kaarsen hebben altijd de hoofdrol. De godslamp moet branden, de kaarsen in de kerk moeten

branden. Als dat niet zo is, is de ruimte leeg en donker. Kaarslicht, in de vorm van de Paaskaars, is in de liturgie symbool van Christus het Licht der wereld. Weinig liturgische symbolen zijn zo geliefd en zo krachtig als kaarsen. Hun kwetsbare, vriendelijke vlam spreekt van ons kwetsbare geloof, van Gods verborgen aanwezigheid, van licht dat alle duisternis verdrijft.

De reclame heeft gelijk: ‘Dit is niet alleen een kaars. Het is een vonk, een verleider... Het is nog zoveel meer’. Misschien kent u deze reclame ook wel bijna uit het hoofd. Voor ons is een vlam een symbool: een symbool van het licht van het begin van de schepping, het symbool van “God is licht” zoals de schrijver van de brief van Johannes het zegt. Het symbool van het Licht dat met Kerst werd geboren.

Zalig Kerstfeest,

Susan G. Boukema-Koopman, Em. Pastor



COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland

Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan Boukema telefoon 058 266 1981 of 06-53 26 93 30

Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49

Eilander dinsdagmiddagfilms, 8e seizoen. 2023-2024.

12 december The Singing Club (Military Wives). Groot Brittannië, 112 min. 2019.



Komisch drama met o.a. Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan en Greg Wise. Vrouwen van uitgezonden militairen proberen hun zorgen om hen de baas te blijven door samen te gaan zingen.

Podium Vlieland, dinsdag 12 december, 14.30 uur, entree € 10,00, VESV € 6. Met nazit in Badhotel Bruin.

De vrouwen uit *The Singing Club* vervelen zich aanvankelijk vooral: als partners van naar Afghanistan uitgezonden beroepsmilitairen zijn ze achtergebleven in het quasi-dorp van een legerbasis, met één winkel, identieke huizen en straffe bewaking bij de poort. En dan maar wachten, de angst voor slecht nieuws wegslikken (of -drinken)

en de kinderen zo normaal mogelijk opvoeden. Geen dramatische oorlogsbeelden, geen vragen over het nut van militaire missies, maar wel omgaan met verlies en de angst voor verlies, saamhorigheid, familie, vriendschap en de kracht van muziek. Een uitstekend gespeelde feel good film.

In Groot-Brittannië en de overzeese gebieden is vanaf 2010 een netwerk van 75 koren van Military Wives ontstaan. Hierop is deze film losjes geïnspireerd.

16 januari 2024 Être et Avoir 2002, 104 min. docu.



Podium Vlieland 14.30 uur. Met nazit in Hotel De Wadden (!) Entree € 10,00, VESV € 6.

Être et avoir is een aandoenlijke documentaire over een kleine plattelandsschool, een film die in 2002 in korte tijd de wereld veroverde. De documentaire won verschillende filmprijzen, en werd vooral geroemd om het authentieke, eenvoudige beeld dat het gaf van het Franse platteland.

De school heeft maar één klas met 12 leerlingen van 4-11 jaar. Toch blijkt de leraar in staat om alle leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben en dat doet hij met liefde. De vele prachtige intermezzo's met beelden van het landschap van de Auvergne, versterken de rustige en bedaarde sfeer die de documentaire uitstraalt.

Ieder van ons is naar school gegaan. Hoe was uw lagere schooltijd? Heeft u ook zo'n leerkracht gehad of had u er zo eentje willen hebben?

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2023

Concerten bij kaarslicht beleefden zeer succesvol seizoen.

Het afgelopen jaar werden de bekende Concerten bij kaarslicht voor het 39ste jaar gehouden. Het waren er dit keer 18 en er werd traditiegetrouw begonnen op de zaterdag voor Pinksteren, terwijl er half oktober werd afgesloten. Bijna 2300 mensen bezochten de concerten. De waardering was



*Trio 258 op 16 september 2023
op Vlieland*

groot en er werd dan ook vaak fantastisch gespeeld. De opbrengst was groot en bedoeld voor de Stichting Nicolaaskerk voor het onderhoud en de restauratie van het kerkgebouw. Volgend jaar hopen we de 40ste editie van de concerten te organiseren. Nog niet alle concerten zijn vastgesteld. In het volgende nummer van de Kerkbel hopen we een totaaloverzicht te kunnen geven. De eerste concerten staan al wel vast: op zaterdag 11 mei (Hemelvaartweekend) opent het befaamde Leids Barok Ensemble de serie. Een week later (18 mei, Pinksterweekend) speelt het Karlsruhe Konzertduo (cello en piano).

Daarna zijn er tot oktober nog 18 concerten met vele verrassingen. Maar daarover de volgende keer.

Otto Roelofsen



Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 36 RABO 0119.3246.36 t.n.v. het Restauratiefonds

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
 Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
 Coördinatie bloemen

Preekvoorziening mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
 + agendabeheer

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (**februari/maart 2024**) kan worden opgestuurd
t/m donderdag 25 januari 2024 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com