

**AAN:**

**41e jaargang - No 3**

**JUNI/JULI 2024**



***KERKBEL VAN DE  
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

*Voor u ligt de Kerkbel voor juni en juli 2024. Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. En ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten op de agenda.*



Verder een in memoriam van mevrouw Gerda van Keulen-Kromhout en de heer Alfred Blok. Ook deze keer een gedicht in de Kerkbel, deze keer hebben we gekozen voor een gebed: Heer, wees met al die kleine koffertjes. Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg. De Concerten bij kaarslicht voor juni en juli staan er in. Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!! Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl) of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!

*Redactie Kerkbel*

## **Kerkbel**

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl). Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland  
**Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,- per jaar.**

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl) op de Homepagina en onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

## **De kerkdiensten in juni en juli 2024:**

### **Zondag 2 juni, 10.00 uur**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

### **Zondag 9 juni, 10.00 uur**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

**Zondag 16 juni, 10.00 uur**

ds. Jesse Gruiters, Culemborg  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Zondag 23 juni, 10.00 uur**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Zondag 30 juni, 10.00 uur**

ds. Teunard van der Linden, Harlingen  
organist; Jurjen de Jong, Aldeboarn

**Zondag 7 juli, 10.00 uur**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Nico Blom, Gorinchem

**Zondag 14 juli, 10.00 uur**

ds. Peter Breure, Voorthuizen  
organist; Henny Blom, Gorinchem

**Zondag 21 juli, 10.00 uur**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Zondag 28 juli 10.00 uur**

ds. Teunard van der Linden, Harlingen  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Zondag 4 augustus 10.00 uur**

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland  
organist; Otto Roelofsen, Kimsward

**Zondag 11 augustus 10.00 uur**

ds. Sietske van der Hoek, Amstelveen  
organist; Fred Tuinder, Amstelveen

**Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland**

De kerkdiensten worden live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze website [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl) en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten.

**Kerkplein 5****Nog een keer Prediker**

Vorige keer ging dit stukje over Prediker en in deze Kerkbel hebben pastor Susan Boukema en onze ‘vaste betrokken buitenstaander’ Aad Kamsteeg zich eveneens laten inspireren door het boek Prediker. En ik sluit mij (nogmaals) bij hen aan.

Het boek Prediker hoort tot de wijsheidsliteratuur en is wereldwijd bekend. Waarschijnlijk heeft de tekst in de derde eeuw voor Christus zijn huidige vorm gekregen. Het boek staat vol praktische levenswijsheid en waarschijnlijk bedoeld om de lezer moreel besef bij te brengen. De Prediker (laten we de auteur zo maar noemen) is een observator. Hij (of is de auteur een zij?) neemt waar. Ziet hoe mensen leven, waar ze hun bed voor uitkomen, zich in het zweet werken... en waarvoor? Wat willen ze bereiken? Is het om rijkdom te vergaren? Steeds meer bezittingen te verwerven? Maar genieten ze ook? De Prediker concludeert: al het gezwoeg dient ertoe dat de mens zijn buik vult, maar zijn verlangens blijven onvervuld. (Prediker 6,7)

Dat brengt mij bij de vraag: wat zijn mijn verlangens? Welke verlangens heb ik? Sommige mensen hebben een bucket list. Een lijst met dingen die ze nog willen doen, nog willen bereiken voordat het leven afgelopen is. Een verre reis maken, parachute springen, een eigen bedrijfje opstarten...  
Ik heb zo'n lijst niet. Ik zal ook niet weten wat ik erop moet zetten.  
Ik heb wel een droom die ik met mij meeneem. Een droom waar ik van schrok. Ik lag op mijn sterfbed en ineens ging door mij heen: ik ben vergeten te leven!  
Een leven lang had ik van alles gedaan maar had ik wel geleefd???

Wat is leven eigenlijk?

We worden geboren en we gaan ook een keer dood.  
Dat is wat we zeker weten. In die tussenliggende tijd leven wij.  
Soms gaat het leven z'n gangetje, zoals we dat zeggen.  
Het kan ons voor de wind gaan maar het kan ook enorm tegenzitten.  
De ene mens kan goed met tegenslagen omgaan; weet er toch iets van te maken.  
Een ander lukt het niet om overeind te blijven en raakt in een depressie.  
De één is gelukkig met niets en de ander moet steeds meer hebben en is nog niet tevreden.  
De één leeft in vrede met alle mogelijkheden die je wensen kan en een ander heeft met geweld te maken en tegenwerking en moet het allemaal zelf uitzoeken.  
Je kan met ziekte te maken krijgen waardoor jouw leven stop wordt gezet of met het verlies van een geliefde, verlies van een baan of huis... dat alles kan je leven overhoop gooien. Voor niemand is het leven hetzelfde.

Heb je verlangens?

Misschien houden we altijd wel verlangens. Hoeven ze ook niet vervuld te worden.  
Soms moeten we onze verlangens bijstellen - omdat het leven het niet mogelijk maakt - de mogelijkheden er niet zijn om het te realiseren.  
En als het leven ons stil heeft gezet - omdat we niet verder kunnen of willen zoals het leven ging - laten we onszelf dan de tijd en ruimte geven om een nieuwe invulling te vinden, te geven aan ons leven.

In mijn droom was ik vergeten te leven. Een leven lang geleefd en toch: vergeten te leven. Ik ben daar verdrietig over geweest.  
En nog kan dat verdriet over mij heen komen.

Maar het heeft mij ook bewuster gemaakt van wat ik doe. Van de kansen en mogelijkheden die ik heb, die ik krijg om iedere dag te leven. Daar de waarde van te zien. Dat maakt het leven voor mij waardevol.

Heb ik verlangens?

Ja, toch wel. Dat ik - zolang ik leef - waarde blijf geven aan mijn leven.

En als ik het kwijt ben - dat ik dan ga zoeken om het weer te vinden. En ja, dat ik geniet van wat er is, wat ik mag en kan doen, van de mensen om mij heen.

Er is zoveel - maar niet altijd zie ik het.

De Prediker heeft weer veel los gemaakt. Heeft mij aan het denken gezet. Ook dat geeft waarde aan mijn leven.

*Vriendelijke groet, ds. Anne-Mieke van der Plaats*



## Gedicht - Lied - Gebed

### **Heer, wees met al die kleine koffertjes**

Heer, wees met al die kleine koffertjes,  
met de ontelbare rugzakjes en knuffels  
van de duizenden en duizenden kinderen,  
op drift geraakt, voor geweld gevlucht.

Heer, wees met al die vrouwenharten,  
met de legio zorgzame woorden en handen  
van de niet meer te tellen stroom moeders,  
verjaagd van eigen huis en haard.  
Heer, wees met al die breekbare mensen,  
met het kleine en grote drijfhout van uw aarde,  
dat schuldloos en zonder reden  
door oorlog wordt gedreven in ballingschap.

Heer, wees met alle kwetsbaren op de vlucht,  
met hun vege lijf, met hun schamel bezit,  
met hun wanhoop en hun stukgeschoten dromen.  
Vergeef ons, dat onder ons nog steeds een geest van oorlog is.

Leer ons in uw naam te werken aan een weerbare vrede,  
aan de wereld als een veilig en behouden huis,  
waar alle vluchtzoekers en knuffels vinden wat ze zoeken:  
een onbedreigd onderkomen, een veilig thuis.

## Uit de gemeenschap van kerk en eiland

### In Memoriam Gerda Metha van Keulen-Kromhout

*(Leiden, 29 maart 1949 - Vlieland, 23 april 2024)*

Voor ons allemaal onverwacht is Gerda overleden. Op het kaartje staat ‘Gerda was Gerda: uitgaand, mee-gaand en begaand, door haar vele talenten gedreven om aan ieder te geven.’ Wie was Gerda? Voor veel mensen de ‘vrouw van de jammetjes’. Zoals op de foto afgebeeld. Ze maakte de jam van de vruchten van het eiland en verkocht deze op de braderie en in de kerk. De opbrengst was voor



de kerk, voor het restauratiefonds. Ze deelde de jammetjes ook uit aan gastpredikanten en organisten. Gerda had pas rust als zij met een potje jam de boot op gingen.

Gerda was ook de vrouw die aantekeningen maakte tijdens de kerkdienst. Zo kon zij zich beter concentreren. Ook stak zij de kaarsen aan, aan het begin van de kerkdienst en was zij lector; hielp zij met het koffieschenken en zorgde zij voor het oud papier. Ze zong in het koor ‘Van alles Wad’ en haar favoriete lied was Hallelujah van Leonard Cohen. En wat was dat ontroerend toen het koor dat lied zong in haar dankdienst voor haar leven.

Altijd dacht zij aan anderen en kwam zij naar je toe met iets waarvan zij dacht dat jij dat wel kon gebruiken of dat jij daar in geïnteresseerd was.

Gerda had een groot rechtvaardigheidsgevoel en wilde heel graag helpen.

En dat laatste lukte niet altijd even goed of werd niet altijd gewaardeerd of kwam niet altijd goed uit de verf. Dat kwam mede door de dementie. Steeds meer begon zij de weg in het leven, haar leven, kwijt te raken. Dat maakte haar soms opstandig en reageerde ze kwaad, vooral als het niet ging zoals zij dacht dat het moest gaan. Andere momenten berustte zij erin en liet het over zich heen gaan. En als het weer eens fout was gegaan kon ze lachend reageren met: weet je, ik ben het toch weer zo vergeten!

Gerda was Gerda. En dat was veel meer dan de potjes jam. Harry heeft tijdens de dankdienst ons Gerda op een nog heel andere manier doen leren kennen.

Haar opleiding en onderzoeken in de gedragsleer van beren bijvoorbeeld. Haar bezoeken aan heel veel dierentuinen daarvoor en de waardering die zij voor al haar onderzoeken kreeg. De initiatieven met kinderen en poppenkastspelen. Haar inzet voor de scouting. Over hun wonen en werken in Canada en later in Amerika en hoe zij steeds weer oplossingen vond als problemen zich voordeden.

Gerda was Gerda.

Een vrouw die leefde in en met de natuur; waar ook ter wereld en niet in de laatste plaats op Vlieland. Een vrouw ook die wist wat er afspeelde in de wereld en die ook haar zorgen had. Maar, zo zei zij: ‘Ik lig er niet wakker van. Ik leg alles in de han-

den van God. Dan komt het goed. Hij zal voor alles zorgen!’

Daarom is gekozen om op haar dankdienst te lezen uit de Bergrede: ... Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Matt. 6,34)

## **In Memoriam Alfred Alex Blok**

*(Amsterdam, 20 juni 1938 - Vlieland, 29 april 2024)*

Alfred is geboren in Amsterdam en waar hij biologie studeerde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1963 was hij leraar biologie in Schagen, Den Helder en het Spinoza Lyceum in Amsterdam.

Het lidmaatschap van zijn schoolafdeling van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJJN) bracht hem in contact met anders vogelonderzoekers.

Hij ging meewerken aan vogelonderzoeken tijdens de NJN-wadvogelkampen op Schiermonnikoog.

Alfred werd een enthousiast vogelwaarnemer en zette zich in voor meerdere kampen en zo ontstonden de wadvogelstudiekampen op Vlieland.

Vlieland werd voorgoed zijn meest geliefde woon- en verblijfplaats.

Alfred bestudeerde aanvankelijk vooral koolmezen en Kluten.

Daar kwam de Blauwe Reiger bij, die in de broedkolonie in de Midden-Beemster te vinden was. Hij bracht uren door in zijn schuilhutten om de Blauwe Reigers te observeren en te bestuderen. Dit combineerde hij met zijn dagelijkse reizen van Amsterdam naar zijn school in Schagen.

Na de Kluut, de Koolmees en de Blauwe Reiger deed ook de Zeearend zijn intree in Alfreds leven.

Tijdens jaarlijkse rondzwervingen in Lapland en Noord-Noorwegen ging het gezin Blok zich even sterk met het ‘hoge noorden’ verbonden voelen als voorheen met Vlieland. Alfred kreeg internationale bekendheid als ornitholoog en was oprichter van StoReZa (Stichting Onderzoek Reigers en Zeearenden).

Alfred was gebiologeerd door alles wat vliegt en vleugels heeft.

Eigenlijk wilde hij zelf ook vliegen en had hij heel graag piloot willen worden.

Dat is er toch niet van gekomen. Maar de vrijheid van het vliegen bleef wel altijd trekken. Alfred hield ook van Jazz, de rauwe jazz.

De laatste jaren van zijn leven was Alfred weer op Vlieland en woonde hij in de Ton. Hij sprak niet veel meer, vaak zat hij te slapen. Maar wie weet waar zijn gedachten en zijn dromen hem brachten; was hij dan zo vrij als een vogel in de lucht. En nu is Alfred niet meer onder ons. Zoals op de kaart staat: De vogel is uit gevlogen.

(Deze tekst is een zeer beknopte samenvatting van een officiële in memoriam dat nationaal verspreid is en geschreven door dochter Sanne én enkele woorden die gesproken zijn tijdens de afscheidsdienst.)

## **Wat staat er op het programma...**

### **Kerk open voor koffie met gesprek op maandagmorgen**

In de zomermaanden zal ik (Anne-Mieke, predikant) op maandagmorgen in de kerk aan het werk zijn met een pot koffie en thee naast mij. Maar ik laat mij graag storen voor wie een gesprek wil. Of iets wil vragen of bespreken, of zijn/haar hart wil luchten. Loop gewoon naar binnen. Je bent welkom.

**Vanaf 3 juni iedere maandagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.**

### **Stilte Wandelingen maandagavond van 19.00 - 20.00 uur**

Ook deze zomermaanden zijn er weer Stilte Wandelingen.

Gewoon in stilte wandelen, niet praten, wel zo nu en dan stil staan en heel bewust kijken naar wat je ziet of wat je voelt of ervaart: de kleuren, de geuren, de wind  
Heb je zin om mee te wandelen?

Kom dan op maandag naar het Kerkplein. We starten bij de kerk om 19.00 uur en proberen een uur later weer terug te zijn.

De eerste wandeling is **maandag 3 juni**.

Als het regent gaat de wandeling niet door!

### **Taizévieringen donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur**

In de schoolvakantieperiode zal op donderdagavond een Taizéviering zijn in de Nicolaaskerk.

Kenmerkend voor deze vieringen zijn de korte liederen die vele malen achterelkaar gezongen worden en de stiltes.

De eerste viering is donderdag 4 juli en de laatste donderdag 22 augustus. (NB 8 en 15 augustus zijn er geen Taizévieringen)

### **Tentoonstelling 'Eilandfotograaf'**

De gemeente Vlieland en Museum Tromp's Huys hebben een wedstrijd uitgeschreven om een nieuwe eilandkunstenaar aan te wijzen. Dit keer gaat het om een Eilandfotograaf.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 27 mei is de winnaar bekendgemaakt én benoemd als Eilandfotograaf.

Eén van de prijzen is het aanbod een tiental van zijn werken te laten uitvergroten en in een (verkoop-)tentoonstelling te exposeren in de Nicolaaskerk.

Deze tentoonstelling is vanaf begin juni tot en met september 2024 te bezoeken tijdens de openstelling van de kerk.

Natuurlijk wordt ook deze tentoonstelling feestelijk geopend en wel vrijdagavond 7 juni om 19.30 uur in de Nicolaaskerk. Iedereen is van harte welkom!



## Agenda

|   |                                   |                                       |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Woe 5 juni 10.15 uur                                  | Koffie-uurtje                     | De Ton                                |
| Vrij 7 juni 19.30 uur                                 | Opening tentoonstelling           | Nicolaaskerk                          |
| Ma 1 juli 14.00 -                                     | Kerkenraadsvergadering            | Nicolaaskerk                          |
| Woe 3 juli 10.15 uur                                  | Koffie-uurtje                     | De Ton                                |
| Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur                    | Plek van Stilte (Open Kerk)       | Nicolaaskerk                          |
| di, woe, don en zaterdag van 10.00-12.00 uur          | Kerk open voor bezichtiging       | Nicolaaskerk                          |
| Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur                    | Plek van Stilte (Open Kerk)       | Nicolaaskerk                          |
| Vanaf vrijdag 7 juni tot en met september             | Tentoonstelling 'Eilandfotograaf' | Nicolaaskerk                          |
| Vanaf 3 juni iedere maandag van 10.30-12.00 uur       | Kerk open voor een gesprek        | Nicolaaskerk                          |
| Vanaf 3 juni iedere maandag-avond van 19.00-20.00 uur | Stilte Wandeling                  | Start Kerkplein vanaf de Nicolaaskerk |
| Vanaf 4 juli iedere donderdag van 19.00-19.30 uur     | Taizé Viering                     | Nicolaaskerk                          |

## Berichten uit de kerkenraad

### Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van juni en juli 2024:

Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën.

Zondag 2 juni: Eigen Diaconie

Zondag 9 juni: Provinciaal Advies 10 Werkgroep kerken en landbouw Fryslân

Zondag 16 juni: Eigen Diaconie

Zondag 23 juni: KiA - Werelddiconaat (Libanon)

Zondag 30 juni: KiA - Werelddiconaat (Moldavië)

Zondag 7 juli: Prot. kerk - Pastoraat

Zondag 14 juli: Provinciaal Advies 5 Interkerkelijke St. Aanloophuis Leeuwarden

Zondag 21 juli: Eigen Diaconie

Zondag 28 juli: Provinciaal Advies 8 Arme kant van Fryslân

Zondag 4 augustus: Werkgroep Ziekenpastoraat het UMCG

Zondag 11 augustus: KiA - Zending (Pakistan)

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08RABO 0367 60007 14**  
t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Sinds kort hebben we ook, voor zowel de diaconiecollecte als de collecte voor het pastoraat op Vlieland, voor in de kerk, een QR-code liggen.

### ***Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!***

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld.

Wij waarderen het dat door velen een gift wordt overgemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

*Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer, Diakenen*

## **Nieuws van de Stichting Nicolaaskerk**

2023 was het eerste volle jaar waarin de stichting Nicolaaskerk onder het huidige bestuur actief was. Er is veel georganiseerd in de kerk. Ik geef hieronder een korte terugblik en een vooruitblik voor de activiteiten van 2024, die mede door de inzet van veel vrijwilligers altijd weer een succes worden!

Voor het jaarverslag over 2023 kunt u onze website bezoeken:

<https://nicolaaskerk-vlieland.nl/-/overons>

De kerk was in 2023 - buiten de kerkdiensten om - bijna wekelijks open voor publiek en soms meerdere malen per week. Uiteenlopende activiteiten in de kerk waren in 2023: Meditatief schilderen; Sjoelen; Huwelijken; Dodenherdenking; Vrijheidslezing; lunches; vergaderingen. Het optreden van de leerlingen van Muziekonderwijs Vlieland was bijzonder en heel vertederend..

Rond de tentoonstelling 'Vrouwen die muren afbreken' van Veronique Konings werden diverse activiteiten georganiseerd. In totaal werden er 22 Concerten bij kaarslicht gegeven. Andere optredens werden o.a. verzorgd door het Vlielandse Zeemanskoor en het Kleinkoor. De open dag op 9 december was goed bezocht.

2024 gaat hopelijk in het teken staan van het hoogstnodige onderhoud aan de kerk. We zijn in overleg met aannemers om het onderhoud uit te voeren. Buiten dat willen we ook isolatie aanbrengen. We gaan de gewelven en de ramen isoleren. De energiekosten zijn af en toe zo hoog, dat we die zelfs een paar maal in rekening hebben moeten brengen bij de organisator van een activiteit.

Gelukkig hebben we subsidie gekregen om de isolatiemaatregelen toe te passen. Het Klimaatfonds van Rederij Doeksen heeft een forse subsidie gegeven en we kregen een subsidie van de Rabobank, aangevraagd door de Energie Coöperatie Vlieland.

De komende maanden gaat Paul Branney het schilderwerk aan de buitenkant van de kerk doen. We zijn blij dat we hiervoor een Vlielandse ondernemer gevonden hebben. En we verwachten dat de kerk er aan het eind van het jaar weer mooi uitziet!

De financiën van de stichting zijn nog niet zo rooskleurig. Om al het onderhoud uit

te voeren is meer geld nodig dan er nu op de rekening staat. Daarom gaan we verder onderzoeken hoe we onze bankrekening kunnen spekken. Ideeën daarvoor zijn van harte welkom. Financiële bijdragen ook. Stort uw bijdrage op het nummer van het Restauratiefonds; **NL 36 RABO 0119.32246.36** t.n.v. het Restauratiefonds en u kunt het ook aftrekken van de belasting.

*Elsje de Ruijter (voorzitter Stichting Nicolaaskerk)*

## **Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg**

### **Met nostalgie naar Vlieland?**

*door Aad Kamsteeg*

Is het nostalgie die ons steeds maar weer naar Vlieland laat gaan? Zeker, we hebben mooie herinneringen aan de tijd toen onze kinderen nog klein waren. Het was de periode dat we met de bolderwagen naar de Dorpsstraat trokken. Onze peuters gingen in het granieten lavet van een simpele bungalow op de Ankerplaats in bad. We togen naar de door Jan van Vlieland geleide band voor Hotel Bruin. En de huisjes waren nog betaalbaar. Maar nostalgie? Het woord komt van het Griekse nostos, dat terugkeer betekent, en van algos dat op droefheid en lijden duidt. Bij nostalgie gaat het om het gevoel iets dierbaars te zijn kwijtgeraakt, om jeugdsentiment, herinneringen aan ‘de goede oude tijd’, om de illusie dat vroeger alles beter was dan nu. Je kijkt als het ware weemoedig terug door een roze achteruitkijkspiegel. Dat mag natuurlijk. Als je dan ook maar bedenkt dat je op Vlieland vroeger ook wel eens naar de dokter moest, regen uit de wolken kon gutsen, winkelprijzen altijd hoger waren dan bij je thuis. In de Bijbel waarschuwt Prediker al dat het van weinig wijsheid getuigt je voortdurend af te vragen waarom het vroeger beter was dan nu. Niet dat de vergelijking nooit opgaat. Denk bv. aan de hedendaagse smartphoneverslaving. Maar verstandiger is je af te vragen hoe je anno 2024 in het leven zal staan en kunt genieten van wat er te genieten valt. Een beetje nostalgie is prima. Maar met meer dan een beetje zullen mijn vrouw en ik toch niet naar Vlieland gaan.

## ***De Katholieke Gemeenschap op Vlieland***

### **Zegen**

Soms is het verbazingwekkend hoe actueel een bijbeltekst kan zijn. De laatste tijd vallen mij vaak gedeelten van het bijbelboek Prediker in. Ik heb ze maar eens opgezocht.

Er is een tijd om lief te hebben  
en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog  
en er is een tijd voor vrede.

Ja, het staat er letterlijk: er is een tijd om te haten. Dat vind ik maar moeilijk te rijmen met het gebod van de liefde. Prediker zegt dat er een tijd is voor alles. Blijkbaar is onze tijd er één van verdeeldheid en eigenbelang, zelfs van haat.

Of denk ik te rechtlijnig? Zou het misschien zo zijn, dat die tijden niet achter elkaar komen, maar juist tegelijk? Dan is het dus zaak om in tijden van veel haat ook veel lief te hebben.

Dan is het aan ons om het evenwicht te bewaren of te herstellen. Dat zou kunnen beginnen met een zegenende houding, een innerlijke overtuiging om iedereen het beste toe te wensen. Een zegen gaat van ziel naar ziel. En je ziel is de sleutel tot wie je bent.

Daarmee is de ellende natuurlijk nog niet opgelost, maar zo kunnen we die wel draaglijk maken voor elkaar. Ik geef u hieronder een zegen mee voor de komende tijd, geschreven door John O'Donohue.

Wees heilige Drie-een  
Mijn sterkte die  
Rondom mij is.  
Kom en omgeef  
Mijn hart en huis

*Susan G. Boukema-Koopman, Em.pastor*



## COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland*

*Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan Boukema telefoon 058 266 1981 of 06-53 26 93 30*

*Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49*

## CONCERTEN bij KAARSLICHT 2024 Nicolaaskerk Oost-Vlieland 40ste seizoen

**Aanvang concerten: 20.30 uur.**

**Kerkdeur open 20.00 uur. Entree: € 20.00 (kind € 5).**

**- Zaterdag 8 juni: Jan Vermaning, trompet en Eeuwe Zijlstra, orgel.**

Twee Friese, maar voornamelijk in Groningen werkzame musici verzorgen het concert op de tweede zaterdag in juni. Jan Vermaning is plaatsvervangend solo-trom-



pettist bij het Noordelijk Nederlands Orkest (en daarnaast o.a. dirigent van het Nationaal Kamerorkest) en Eeuwe Zijlstra is organist van o.a. de Oosterpoort en de Doopsgezinde Kerk te Groningen, waar hij ook vaak in de Martinikerk te horen is. Tevens is hij organist van de Grote Kerk te Harlingen. Eeuwe geeft vele concerten in binnen- en buitenland. Het programma dat beide musici gaan brengen kreeg als titel mee: “Van Bach tot Bling” met composities van componisten als Bach, Händel, Gershwin en Piazzolla.

### **- Zaterdag 15 juni: Fries Fluitorkest**

Het Fries Fluitorkest, onder leiding van Gonny Roelofsen uit Kimsverd, bestaat uit fluitistes die afgestudeerd zijn een diverse conservatoria in Nederland, aangevuld met zeer goede amateurs en studenten aan een conservatorium. Het volledige orkest bestaat uit ongeveer 16 personen met piccolo, dwarsfluit, altfluit en basfluit. De tootklank die door de verschillende instrumenten bereikt wordt, is warm en vol. De begeleiding van het orkest wordt op de piano verzorgd door Trudy Baard. Het Fries Fluitorkest treedt in verschillende samenstellingen op: met het hele orkest, in kleinere bezetting met piano, solisten met begeleiding van het fluitorkest enz. Op het programma staat muziek van o.a. Grieg, Vivaldi en Rogier van Otterloo. Het gaat om bewerkingen van composities die speciaal gemaakt zijn voor een fluitorkest in deze bezetting. Kortom: een verrassend en afwisselend concert!

### **- Zaterdag 22 juni: Lisa Jacobs, viool en Frans Douwe Slot, piano**



De Nederlandse violiste Lisa Jacobs is een van de toonaangevende musici van haar generatie en wordt geroemd om haar gepassioneerde virtuoze spel, verrassende programma's en podiumpresentatie in combinatie met haar doorleefde muzikaliteit. Zij maakte reeds op 17-jarige leeftijd haar succesvolle debuut met het Koninklijk Concertgebouworkest en speelde sindsdien in alle grote concertzalen van Nederland en verder over de gehele wereld waar zij met open armen werd ontvangen. Lisa bespeelt een Rugieri-viool uit 1683. Ze maakte vele internationaal bekroonde opnames op CD. Ze is verbonden als professor aan de Koninklijke Conservatoria van Den Haag en Gent. Frans Douwe Slot is een Friese pianist die studeerde in Groningen, Utrecht en Boedapest (Franz Liszt Conservatorium). Hij is directeur van de Ferwerda Academie waar hij talentvolle musici opleidt. Daarnaast is hij vooral pianodocent en concorderend pianist. Hij speelde eerder op Vlieland o.a. met violiste Emmy Verhey. Hij bracht meerdere Cd's uit, zowel solistisch als met het Jongtsma-Trio. Een van zijn solo-cd's realiseerde hij in de Nicolaaskerk op Vlieland op de Yamaha-vleugel aldaar. Op het programma van het concert van beide musici staan werken van Von Bruckens Fock (“de Hollandse Chopin”, Chopin en Grieg).

### - Woensdag 3 juli: Strijkkwartet Nova Sonantia en Mattias Spee, piano

De in 2021 opgerichte Stichting Melopee organiseert succesvolle concerten door geheel Nederland. De samenwerking met de Stichting Nicolaaskerk Vlieland heeft geresulteerd in een optreden van dit strijkkwartet op het eiland. Bijzonder dit keer is de medewerking van Mattias Spee als pianosolist. Deze pianist studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam niet alleen piano, maar ook compositie en hedendaagse muziek. Hij won talrijke prijzen o.a. tijdens het Prinses Christina Concours, het Steinway Pianoconcours, de Rotterdamse Piano driedaagse en de Vrienden Cultuurprijs. Een van de componisten van wie een stuk zal worden gespeeld is Illia Bondarenko, een internationaal geprezen violist en componist die vanuit een schuil-kelder in Kyiv een Zoomconcert organiseerde met violisten van over de gehele wereld.

### - Woensdag 10 juli: Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano

De in Tokio geboren Japanse violist Shunske Sato behoort tot de beste violisten van zijn generatie. Hij heeft inmiddels een grote reputatie opgebouwd als solist en soleerde in landen als Japan, China, de USA, Australië, Duitsland enz. enz. Shunske was concertmeester en artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging en is thans nog als concertmeester verbonden aan Concerto Köln. Hij maakte meerdere (solo) Cd's, o.a. met werken van Bach, Telemann en Vivaldi. Met echtgenote pianiste Shuann Chai komt hij al jaren naar Vlieland, hun meest geliefde locatie om te spelen. Heel bijzonder dat deze wereldvermaarde musici op Vlieland komen optreden. Shuann Chai is van Chinese afkomst, maar groeide, evenals Shunske Sato, op in de USA. Zij doceert piano te Den Haag, staat bekend als Beethoven-specialiste en ook zij maakte diverse Cd's. Voor hun concert op Vlieland hebben beide musici een mooi programma samengesteld met daarin o.a. Vioolsonates van Debussy en Elgar.



### - Woensdag 17 juli: The Dutch Classic Jazz Trio plays Tchaikovsky, Rachmaninov and All That Jazz! Piano, contrabas, slagwerk.

Dit jazztrio heeft al jaren groot succes met zijn swingende jazzbewerkingen van Chopin. Nog steeds spelen ze heel graag hun improvisaties gebaseerd op deze tijdloze muziekstukken. Nu is er een prachtige opvolger, een nieuw met veel liefde gemaakt album, vol met zulke prachtige muziek: Tchaikovsky, Rachmaninov and All That Jazz! In deze vernieuwende bewerkingen bestaan de wereld van de klassieke muziek en de jazz niet naast elkaar, maar ze zijn in een prachtige balans vermengd. Het origineel wordt recht gedaan, maar ook de voor de jazz zo kenmerkende elementen swing, blues en improvisatie zijn volop aanwezig. De unieke identiteit van de stukken blijft overeind, maar de improvisaties ondergaan een ingrijpende behandeling waarbij jazz en klassieke muziek elkaar versterken en in een prachtige balans laten schitteren. Met Peter Beets, piano, Steven Zwanink, contrabas en Tim Hennekes, drums. *Helaas geen foto*

### - Woensdag 24 juli: Hemenway Trio (piano, cello en klarinet)



Het Hemenway Trio bestaat uit Nancy Braithwaite (klarinet), Vaughan Schlepp (piano), beiden afkomstig uit de USA en Mick Stirling (cello) uit de UK. Nancy is hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Rotterdam, Mick is dat een het Conservatorium van Amsterdam. Vaughan soleerde in vele landen over de gehele wereld en geeft masterclasses en lezingen wereldwijd. Hij maakte een

groot aantal radio en t.v. opnamen en werkte mee aan de realisatie van veel Cd's. Het Hemenway Trio werd vooral ook mee opgericht om de (kamer)muziek van de Amerikaanse componiste Edith Hemenway te promoten. Deze componiste staat ook op het programma voor het concert op Vlieland. Daarnaast worden composities gespeeld van G. Fauré, M. Glinka en L. van Beethoven in een programma dat als titel "Juwelen uit 4 Eeuwen" mee kreeg.

### - Woensdag 31 juli: Amparo Lacruz, cello en Nata Tsvereli, piano

Amparo Lacruz woont in Barcelona waar zij docent is aan het Conservatorium aldaar en waar zij zich vestigde na haar studies te Madrid, Londen en Chicago. Zij soleerde in talrijke landen, van Japan tot Midden- en Zuid-Amerika en in heel Europa. Ook maakte ze een aantal hoog geprezen Cd's (o.a. met de zes Cellosuites van J.S.Bach). Zij komt voor de vierde keer naar Vlieland voor een concert. Nata Tsvereli studeerde piano te Tbilisi (Georgie) waar ze met de hoogste onderscheiding afstudeerde. Voor haar verdere studie kwam zij naar Nederland. Zij won diverse prijzen en soleerde in veel beroemde concertzalen. Veel Cd's werden door haar opgenomen. Ze is docent aan het Conservatorium te Groningen. Amparo en Nata spelen op Vlieland composities van Mendelssohn- Bartholdy, Bach, Brahms en Fauré (o.a. Sonate nr.1).

**Toegangskarten:** op de dag van het concert als dit op woensdag is: van 10.00 tot 12.00 aan de kerk. Is het concert op zaterdag dan van 11.00 tot 12.30 uur aan de kerk. Pinnen of cash. Reserveren (aanbevolen): [www.nicolaaskerk-vlieland.nl](http://www.nicolaaskerk-vlieland.nl) of 06-30873617. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flielant, Linnenservice Vlieland en Spar Vlieland.

### Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



## Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland  
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl  
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

### Bankrekeningen:

**NL 95 RABO 0367.6000.21** t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 08 RABO 0367.6007.14** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 36 RABO 0119.3246.36** t.n.v. het Restauratiefonds

**Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.**

### Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ mevr. J.M.B. van der Plaats, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland  
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland  
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen  
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com  
 Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland  
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl  
 Coördinatie bloemen

Preekvoorziening mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,  
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland  
 tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960  
 + agendabeheer

### Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (**augustus/september 2024**) kan worden opgestuurd  
 t/m donderdag 18 juli 2024 naar Piety de Boer, e mail: [deboerpiety@gmail.com](mailto:deboerpiety@gmail.com)