

AAN:

40e jaargang - No 5

OKTOBER/NOVEMBER 2023



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor oktober en november 2023. Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. En ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten op de agenda.



Verder een in memoriam van Titia van Grinsven-Cupido, Elly de Nijs-Hommema en Ronald Verhulst. Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg. Ook informatie over (alweer) het laatste concert bij kaarslicht vindt u in deze Kerkbel!

Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!

Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres,

dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen.

Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,-- per jaar.

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk

www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in oktober en november 2023:

Zondag 1 oktober, 10.00 uur

ds. Jaap Meijer, Bennekom

organist: Henny Blom, Gorinchem

Zondag 8 oktober, 10.00 uur

ds. Jaap Meijer, Bennekom

organist: Kees Schout, Harlingen

Zondag 15 oktober, 10.00 uur

ds. Frans Weeda, Workum
organist: Otto Roelofsen, Kimsward

Zondag 22 oktober, 10.00 uur

ds. Wiske Beuker, Witmarsum
organist: Sander v.d. Houten, Kampen

Zondag 29 oktober, 10.00 uur

ds. Kaj van der Plas, Eelde
organist: Ite Wierenga, Groningen

Zondag 5 november 10.00 uur *Viering met brood en wijn*

ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist: Jan Broekhuis, Ede

Zondag 12 november 10.00 uur

ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist: Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 19 november 10.00 uur

ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist: Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 26 november, 10.00 uur *Oecumenische viering*

Pastor Susan G. Boukema-Koopman, Lekku
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist: Otto Roelofsen, Kimsward

Zondag 3 december, 10.00 uur

ds. Julia van Rijn, Leiden
organist: André Poortman, Zwolle

Zondag 10 december, 10.00 uur

ds. Peter Verhoeff, Alkmaar
organist: Frank Water, Voorthuizen

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: "Vlieland" invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten.

Kerkplein 5

Tradities

Ik ben van de tradities.

Ik houd ervan - het geeft mij structuur en houvast.

‘Natuurlijk vieren we Sinterklaas - dat doen we toch elk jaar??!!’

‘Wanneer is ons jaarlijks uitje naar Den Bosch? Een kaarsje branden in de Sint Jan?!’

‘Het voorjaar komt er weer aan. Welke dag gaan we die heerlijke wandeling doen tussen het fluitenkruid en koolzaad?!’

De eerste zaterdag in oktober is heilig - die reserveert heel onze familie voor het grote pannenkoekenfeest. En op oudejaarsdag worden oliebollen gebakken.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Als iets - om wat voor reden ook - van waarde is, wil ik dat graag herhalen. En ja, voor je het weet heb ik het geplaatst onder de categorie ‘traditie’.

Het is zo erg dat vriendinnen en zussen al roepen: ‘we maken niet van alles een traditie hoor. Hoe leuk en gezellig het ook is!’

Ik merk dat ik het doorgegeven heb aan mijn kleindochters.

Ook zij hechten aan tradities. Bij een verjaardag hoort een boek. Bij oma drink je uit een speciaal glas.

Zijn dit wel tradities? Wat is een traditie eigenlijk?

Ik heb het even opgezocht en ik vond het volgende: gebruiken en gewoonten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven.

Het Sinterklaasfeest is bij ons van generatie op generatie doorgegeven. Ik herinner mij heel goed hoe wij dat met opa en oma vierden. En ik vier het nu met mijn kinderen en kleinkinderen.

Het oliebollenbakken ‘met verse gist en beslag klaargemaakt in een emmer’ heeft mijn vader aan mij doorgegeven. Dat ga ik aan mijn zoon doorgeven.

En ‘bij oma drinken uit een speciaal glas’ herkennen vast wel meer mensen. Dat ‘hoort’ bij oma’s. Bij oma is iets speciaals voor de kleinkinderen wat thuis niet is of niet mag.

Een traditie kan verbindend zijn.

Het is haast vanzelfsprekend dat iedereen er aan mee doet. Het is immers traditie!

Op Vlieland heb ik verschillende tradities leren kennen.

De Nieuwjaarsduik met de Unoxmuts.

Het opkleden op Sinterklaasavond.

De brommertjes zonder uitlaat in de nacht van Oud op Nieuw.

Eerder op de avond zijn de namen van de overledenen genoemd in de kerk.

Met de begrafenis het lopen door de Dorpsstraat naar de Nicolaaskerk.

En op Koningsdag de aubade bij het gemeentehuis, daarvoor is de fanfare al door het dorp getrokken en de herauten te paard. Daarna zijn nog de kinderspelen en de befaamde stoelendans.

En nu zitten we midden in de cranberrytijd.

Hoe ontstaat een traditie? Hoe wordt een traditie geboren?

Iets is pas een traditie als het is overgeleverd van generatie op generatie, ontdekten we. Zeg maar: als het oude papieren heeft.

In de coronatijd zijn we de Vlielandse vlag bij een begrafenis gaan uithangen. Als een laatste groet. Dit wordt zo gewaardeerd dat we het nog steeds doen. Sommigen noemen het al een traditie. Hebben wij de geboorte van een (nieuwe) traditie meegeemaakt?

Een traditie kan ook stoppen of veranderen.

Zo zijn er heel wat tradities zachtjes aan verdwenen of aan het verdwijnen.

Bijvoorbeeld het bidden en danken voor en na de maaltijd en het bijbel lezen. Ook de zondagse kerkgang. Of op zondag bij opa/oma of vader/moeder koffiedrinken. Secularisatie en ontkerkelijkheid heeft hier mee te maken maar ook het niet meer in hetzelfde dorp zijn blijven wonen.

Het gebeurt - het is niet anders.

Niet altijd gaan deze veranderingen zonder slag of stoot.

Denk maar aan de hele Zwarte Pieten discussie. Heel het land was in rep en roer.

Ook in familiekring kunnen veranderingen voor problemen zorgen.

Een bekend voorbeeld is het kerstdiner. Dat doe je met de hele familie en altijd op 1ste Kerstdag. Maar wat als de schoonfamilie het ook altijd op 1ste Kerstdag doet? Of wat als jij besluit om met Kerst iets heel anders te gaan doen...

Of je geeft te kennen niet langer mee te doen met al die familiefeestjes. Gewoon, omdat het je te veel wordt. Of dat je die verplichting niet langer meer wil.

Het kan heel vervelende consequenties hebben.

En je weet bij voorbaat al dat het jou niet in dank wordt afgenomen als jij een traditie doorbreekt.

Een traditie kan verbindend zijn en o zo gezellig of waardevol.

Maar het kan ook drukkend worden; een verplichting waar je aan mee moet doen maar wat je eigenlijk niet wilt. En hoe vrij ben je dan om je eigen weg te gaan?

Ik ben van de tradities, zo begon ik dit stukje.

Sommige van die tradities zijn verdwenen. Soms deed mij dat pijn. Maar ik was ook wel eens opgelucht dat het niet meer hoefde. En ja, ook ik heb wel eens de stekker uit een traditie getrokken.

Er zijn tradities die van mij nog heel lang mogen blijven.



Vriendelijke groet, ds. Anne-Mieke van der Plaats

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Titia van Grinsven-Cupido

Vlieland, 6 februari 1928 - 14 augustus 2023

Titia werd geboren op het Posthuis, samen met haar tweelingbroer Jan Cupido, dochter van Lena Zeylemaker, geboren Vlieland, en Jan Cupido sr, geboren Terschelling. Februari 1928 was een zeer strenge winter, het eiland was geïsoleerd, alleen een vliegtuigje van, ik meen de marine, landde zo nu en dan. Een moeilijke situatie om een tweeling te baren. Naast haar tweelingbroer, had zij nog twee oudere zussen: Annie en Sio.

Mijn opa was een ondernemend man en probeerde naast zijn werk als postrijder, op allerlei manieren eten op tafel te krijgen: een groentetuin (daar waren fazanten en konijnen ook erg blij mee), juten, jagen voor de pachter (jonkheer huppelepup) en jongbeesten. Later bouwde hij een stal (het latere Posthuis) om de veehouderij uit te breiden. Het vee liep overdag in de duinen, aan mijn moeder de taak om ze 's middags terug te halen. Te paard, een karwei dat haar veel liever was dan om vijf uur opstaan om de koeien te melken. Liefde voor paarden en honden waren een rode draad in haar leven.

Zij groeide op in armoedige omstandigheden, een harde jeugd. Maar ook toen al hield ze van de vrolijke zijde van het leven en was, op haar 15de, erg teleurgesteld toen haar oudere zuster op een moment geërgerd uitriep: 'het leven bestaat niet uit plezier maken'. (Zij vertelde me dit toen ze al over de tachtig was, dus het heeft indruk gemaakt.)

De melk werd voor de oorlog vers uitgevent in het dorp. Later, toen de melk eerst naar de melkfabriek op Terschelling moest (melkstandaardisatie), was dat niet meer lonend. Gelukkig kwamen er steeds meer badgasten en de stal werd zomers omgebouwd, het restaurant geopend en nog veel later weer uitgebreid. Het leven werd steeds minder bepaald door het dagelijkse ritme van de koeien en steeds meer door het zomerse ritme van de toeristen.

Begin jaren vijftig ontmoette zij Jan van Grinsven, die als kortverbander op de basis van Leeuwarden werkte en na al te veel plezier samen met zijn dienstmaat Auke voor straf naar Vlieland was gestuurd. In 1952 trouwden zij en kregen twee kinderen: Gerard en Hella.

Samen met broer Jan Cupido die met Akkie van der Ploeg was getrouwd, runden zij sinds de jaren zestig de kampeerboerderij Het Posthuis. Titia had het soms moeilijk met haar hoofdtaak in het familiebedrijf: personeelszaken. Zij wilde naast de mensen staan, maar moest ook baas zijn. En hoewel zij een luisterend oor had, als ze kwaad werd... berg je dan maar.

Eind jaren zeventig verhuisden zij naar het dorp en namen het bedrijf van haar zus Annie over: Het Westend. Na een grote renovatie runden ze nog jaren het groeps-huis tot ze pensioneerden en, na een grondige renovatie, in het oude huis van vrouw Elgersma gingen wonen: Dorpsstraat 188.

Daar leefde ze zich uit in haar hobby's: koffieleuten met oude kennissen, nieuwe kennissen en familie, natuurlijk wijnleuten en lekker eten, wandelen met de hond en

genieten van al het moois dat de duinen en de zee te bieden hebben, dansen en doorzakken en lange gesprekken over het leven.

Mijn moeder woonde het laatste jaar op de Boslaan 5. Zij bleef haar grote tuin missen, maar woonde daar toch met plezier en was graag gezien: nog steeds de vrolijke, gezellige vrouw.

Hella van Grinsven

In Memoriam Elly de Nijs-Hommema

Franeker, 11 augustus 1925 - Vlieland, 28 augustus 2023

Onderstaand Memoriam is genomen uit de tekst van de levensloop van Mammie die is uitgesproken tijdens het afscheid in de Nicolaaskerk.

Op de rouwkaart staat geschreven: als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen dan is het leven rijk geweest. Met deze ene zin is het leven van Mammie (zoals zij door heel veel mensen genoemd werd) beschreven. Want dat ze een rijk leven had, is zeker. Door haar levenshouding en enorme positieve instelling heeft ze inderdaad de harten veroverd van velen. Je hoorde haar nooit klagen, ze wilde anderen niet tot last zijn. Daar kwam bij dat “dokters vinden toch altijd wel wat en ik wil absoluut niet naar de wal, daar kwijn ik weg, hier zit ik goed, beter dan hier kan je het niet hebben, ik ben elke dag dankbaar dat ik hier mag zijn.”

Dankbaar was ze zeker: dat ze mocht wonen in de Uiter-ton en later in haar mooie appartement in de Ton en voor zorg van de medewerkers in de Ton.

“Ik zit hier goed, ik heb mijn iPad, mijn koptelefoon, ik luister de mooiste muziek via Spotify en Youtube, wat wil je nog meer. Ik verveel me geen moment!”

En er kwam nóg een moment van dankbaarheid: van het voorjaar kwam de Koning en Koningin op bezoek in de Ton en raakten in gesprek met Mammie, wel een kwartier lang! Een oprecht hoogtepunt in haar leven.

Haar leven begon 98 jaar geleden in Franeker. Als dochter van de fotograaf groeit ze daar op. Meehelpen in de donkere kamer van d’r vader was voor haar het fijnst wat er was. Toen er op Vlieland een fotozaak werd begonnen was Mammie daar ook vaak te vinden. Mammie leerde Pappie kennen en tijdens een gezamenlijk weekend op Vlieland valt het besluit om op Vlieland te gaan wonen.

Want Vlieland is toch wel érg mooi

Mammie krijgt op hun trouwdag, 26 april 1949, het beheer van de fotozaak.

Er worden 6 kinderen geboren: Marianne, Suus, Jaap, Piet, Patu en Maarten.

En ondertussen bleef het werken in de fotozaak doorgaan.

In de zomertijd slaapt ze alleen even een paar uur in de ochtend; ’s nachts is het aan-poten in de donkere kamer; vaak wel 100 filmrollen.

In de wintermaanden stort ze zich voluit in het verenigingsleven, zoals de toneelvereniging en zangvereniging Harmonie.

Ook thuis wordt er heel veel gezongen. De piano is het middelpunt van de woonkamer. Kun je nog zingen, zing dan mee.... elke dag muziek en zang. Vanaf haar prille jeugd speelt ze piano, haar grote passie. De zangvereniging heeft ze een halve eeuw begeleid op de piano. Zelfs in de Ton mocht ze haar piano meenemen. Ze bleef pianospelen tot ze de noten niet meer kon lezen.

Haar leven kende ook verdriet en moeilijke tijden. Het overlijden in 2012 van zoon Maarten, twee jaar later van haar man Hans (pappie), in 2016 haar broer Jan en in 2018 zoon Jaap.

In Piggelmee in de Dorpsstraat voelde mammie zich thuis - daar was zij op haar plaats. Tot het niet meer kon omdat haar knieën het staan niet meer mogelijk maakten. Zij verhuisde naar de Uiterton - later de Ton en had een rolstoel en scootmobiel nodig om zich te verplaatsen. Tot het eind van haar leven bleef zij zo mobiel en was zij op haar favoriete plekjes te vinden: Op de haven, bij de midgetgolfbaan, voor Piggelmee, Kooisplek... Dan pakte ze haar boek en begon heerlijk te lezen, zonnebril en pet op. Maandagavond 21 augustus was zij nog in de Nicolaaskerk bij een optreden van het Vlielands Zeemanskoor.

Zondagavond 27 augustus vertelde zij Suus dat zij naar zulke mooie muziek had zitten luisteren. Die nacht is zij in haar slaap overleden. Precies zoals zij zich dat gewenst had.

In Memoriam Ronald Verhulst

13 juli 1951 - 13 september 2023

‘Dit is ons plekje’ dat waren Ronalds woorden toen hij en Anneke voor het eerst op Vlieland kwamen. Zij woonden al vele jaren buiten Zwolle in een dienstwoning. Zij woonden daar vrij en hadden daar alle ruimte. In vakanties - toen de beide dochters groot waren - trokken zij er samen op uit met de tent en de fiets. Niet naar het buitenland - Nederland was groot genoeg en verrassend om zijn diversiteit aan natuur en mooie plekjes. Ook de Waddeneilanden waren bezocht en Schiermonnikoog was favoriet. Maar een bezoek aan Vlieland was er steeds niet van gekomen. Tot iemand opmerkte: ‘daar moeten jullie echt ook eens heen gaan’.

In 2000 kwam het er dan eindelijk van. Met de fiets en de tent vertrokken zij uit Zwolle naar Vlieland, naar de Lange Paal. Doeksen bracht hen van Harlingen naar Vlieland en daar stapten zij weer op hun fiets en reden de Dorpsstraat uit de Postweg op. Ineens stapt Ronald van zijn fiets. Het was bij de West. Hij staat stil en kijkt om zich heen en kijkt naar boven en zegt: ‘Dit is ons plekje! Hier zijn wij thuis. Wij zijn thuisgekomen’. Toen was het nog voor een vakantie. Ze gingen weer terug naar Zwolle. Maar Ronald wist het zeker: hier zullen wij een keer komen te wonen. Vanaf die ene eerste keer volgden veel vakanties en vrije dagen op Vlieland. Er ontstonden vriendschappen, de liefde voor het eiland met de mooie natuur en rijke geschiedenis werd alleen maar groter. En zes en een half jaar geleden, in 2017, was het zover: Ronald en Anneke kwamen op Vlieland wonen. Ze waren thuis gekomen! Wat in al die kortere en langere momenten op Vlieland al begonnen was, werd ook nu weer als vanzelfsprekend opgepakt en uitgebreid. Zo was Ronald betrokken bij

het Bunkermuseum Wn12H en was hij lid van verschillende verenigingen. Ronald was een doener maar ook een gevoelsmens. Hij maakte zich zorgen over wat er gebeurt in de wereld, hoe mensen met elkaar omgaan en hoe wordt omgegaan met moeder aarde. En toen werd Ronald ziek. Ernstig ziek. Aanvankelijk ging Ronald voor 'beter worden'. Maar het werd steeds meer duidelijk dat het einde van zijn leven nabij was. Bang voor de dood was hij niet. Wat wel heel moeilijk voor hem was, was het los moeten laten van zijn 2 dochters en van zijn grote liefde Anneke. Woensdag 13 september is Ronald overleden in hun bijzijn.

Wat staat er op het programma...

Sjoelen in de herfstvakantie

Donderdagmiddag 26 oktober gaat er weer gesjoeld worden in de kerk. Deze middagen zijn sportieve feestjes. Met veel plezier wordt er gesjoeld en dat sjoelen heel aantekelijk. Natuurlijk wil je meer punten hebben dan je vriend of opa of dochter of... De puntentelling wordt bijgehouden en er zijn heerlijke prijzen te winnen. Aan het eind van de middag is bekend wie de hoofdprijs (een heerlijke slagroomtaart) dit keer gewonnen heeft. De sjoelmiddagen worden in de vakanties gehouden. Fijn voor de Badgasten maar ook voor de Vlielanders en Eilanders. Kom gezellig langs met de (klein)kinderen. Want sjoelen is voor iedereen: voor jong en oud. De sjoelmiddag is van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kosten: 1 keer sjoelen (dus 3 keer schuiven) is € 1,00. 5 keer sjoelen is € 4,00. Het geld gaat naar het restauratiefonds van de Nicolaaskerk.

Retraitedagen op Vlieland

Even als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een herfstretraite op het programma staan: van zondagmiddag 12 november tot en met woensdagmiddag 15 november. Voor deze retraitsdagen kunnen mensen zich aanmelden om op ons eiland te genieten van de rust en de stilte én om in verbinding te komen met zichzelf. De mensen verblijven in één van onze hotels en de maaltijden worden verzorgd door één van onze cateraars. De workshops vinden plaats in de kerk. De workshops zijn gericht op een verdieping van het thema van deze retraite: wat is voor mij van waarde. Wij bieden diverse workshops aan, als schrijven, meditatief schilderen, yoga, bibliodrama, meditatie en bibliodans.

Voor belangstellenden zie onze website: www.protestantsegemeentevlieland.nl

HERFSTRETRAITE OP VLIELAND

*Wat van waarde is
veranderlijk
soms
als de zee
varend op het
innerlijk kompas
weet ik
wat blijvend is.*

De uitgestrektheid van de zee kan zomaar maken dat je stil wordt. Wandelend langs het strand merk je ineens dat je nadenkt over wat er voor jou toe doet... In deze periode van de herfst bieden wij je een paar bijzondere dagen aan op het unieke eiland Vlieland. Je verblijft dan in een mooi hotel dicht bij zee. Daarbij hebben wij een programma samengesteld om in verbinding te komen met wat voor jou van waarde is.

ZONDAG 12 NOVEMBER TOT EN MET WOENSDAG 15 NOVEMBER 2023

Ga voor verdere informatie naar de website:
www.protestantsegemeentevlieland.nl

De engelen gaan weer bezoekjes brengen



Op dit moment (7 september) is het tropisch warm en is Kerst nog heel ver weg. En toch gaat dit stukje al over Advent en Kerst - over de engelen die hopelijk weer bezoekjes gaan brengen. Al twee jaar waren verschillende engelen in de adventstijd en met Kerst hier op Vlieland actief. Onzichtbaar liepen zij door de gloppen en de straten om mensen te verrassen met een bezoekje in de vorm van een kleine attentie. En wat is dat op prijs gesteld. Niemand had op een bezoekje gerekend (misschien wel gehoopt) en toch kwam de engel langs. En een week later weer... en weer... tot de Kerst. En wat hebben de engelen er een plezier aan beleefd. Eerst het bedenken van 'wat zal ik dit keer brengen' tot het stiekem door het donker gaan (of juist op een tijdstip dat je zeker wist dat de persoon waar je zijn moest, niet thuis zou zijn) om het weg te brengen. Sommige engelen waren al aardig op leeftijd en konden niet snel wegrennen als er een hond aansloeg die hen zou kunnen verraden. Andere engelen waren nog zo jong en renden naar de brievenbus om snel weer terug naar huis te gaan. Vorig jaar deden ook engelen uit de Jutter mee!!! Wij hopen dat ook dit jaar weer veel mensen (engelen én ontvangers) plezier gaan beleven aan ons engelenproject. Maar daar hebben wij jullie hulp bij nodig.

Engelen gezocht!!!

Wie wil kerstengel zijn en in de adventsweken en met kerst een ander anoniem verrassen (vijf keer dus én het is ook niet de bedoeling dat jij je bekend maakt als engel). Wanneer je je als engel aanmeldt krijg je nog precies uitgelegd hoe en wat én wat je kan meenemen op je bezoek. Ook een voorbeeld tekst die je de eerste keer bij je attentie kunt voegen. Iedereen kan een kerstengel zijn; volwassenen, kinderen, als gezin.

Wij zijn ook op zoek naar Ontvangers!!!

Weet jij iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Dat kunnen natuurlijk zieken en ouderen zijn of mensen die om wat voor reden weinig de deur uitkomen. Maar dat kan ook iemand zijn die heel veel werk verzet of waarvan jij vindt dat diegene gewoon eens iets extra's verdient. Misschien juist diegene waar je niet zo snel aan denkt, of die niet zo op de voorgrond staat. Het kunnen zowel ouderen, jongeren als kinderen zijn. De doelgroep is iedereen.

Let wel!!! We beginnen dit jaar weer helemaal opnieuw.

Iedereen die engel wil zijn moet zich weer opnieuw aanmelden. En we beginnen ook weer met een blanco lijst voor Ontvangers.

Aanmelden kan bij onze diakenen:

Cathrien de Jong, co.jong@planet.nl 06-12457917

Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com 06-50557700

Graag met vermelding van je @-adres of telefoonnummer.

Aanmelden kan tot maandag 20 november. Dan hebben wij nog de tijd om engelen en ontvangers aan elkaar te koppelen. Als je je als engel aanmeldt nemen wij via de mail of telefoon contact met je op.

Agenda

Don. 26 oktober 13.30-15.30 uur	Sjoelen voor jong en oud, voor Vlielanders, eilanders en badgasten	Nicolaaskerk
Woe. 1 november 10.00-11.00 uur	Koffie-uurtje met een thema	De Ton
Ma. 6 november 14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Za. 11 november 10.00 - 16.00 uur	Schoonmaken Kerk	Nicolaaskerk
Zo. 12 nov 16.00 uur tot woe 15 november 16.00 uur	Retraitedagen	Nicolaaskerk
Tot maandag 20 november	Aanmelden Engelenproject	
Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur	Plek van Stilte (Open Kerk)	Nicolaaskerk

Berichten uit de kerkenraad

Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van oktober en november 2023:

Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën.

Zondag 1 oktober: Prot. kerk - Kerk & Israël

Zondag 8 oktober: Prot. kerk - Missionair werk

Zondag 15 oktober: Eigen diaconie

Zondag 22 oktober: KiA - Werelddiaconaat (Indonesië)

Zondag 29 oktober: Dorcas

Zondag 5 november: Eigen diaconie

Zondag 12 november: KiA - Werelddiaconaat(Libannon)

Zondag 19 november: Artsen zonder grenzen

Zondag 26 november: Eigen diaconie

Zondag 3 december: KiA - Kinderen in de knel (Oeganda) 1ste Advent

Zondag 10 december: KiA - Kinderen in de knel (Myanmar) 2de Advent

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08 RABO 0367 60007 14**

t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld. Wij waarderen het dat door velen een gift wordt overgemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

*Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer,
Diakenen*

Hulp gevraagd voor het schoonmaken van de kerk

Op **zaterdag 11 november a.s.** willen we de kerk gaan schoonmaken.

Hierbij kunnen we wel wat extra handen gebruiken en daarom doen wij een oproep om ons te helpen! Als je mee wilt doen (een uurtje of een dagdeel of tot het klaar is) meld je dan aan bij: Cathrien de Jong, 06-12457917 of Piety de Boer, 06-50557700 of deboerpiety@gmail.com of Elsje de Ruijter, elsje@eader.nl

We beginnen 's morgens om 10.00 uur en hopen 's middags om 16.00 uur een schone en lekker ruikende kerk te hebben. Wij hopen op een mooi ploegje mensen en gaan er een fijne dag van maken! Voor koffie met iets lekkers erbij en een lunch wordt gezorgd.

Stichting Nicolaaskerk en PGV

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg

Bij de brand in Eureka...

Eureka..., dat riep de Griekse wis- en natuurkundige Archimedes (287-212 v. Chr.) nadat hij in zijn bad had ontdekt dat een in water ondergedompeld lichaam zoveel lichter wordt als de verplaatste vloeistof weegt. Opgetogen rende hij door de straten van Syracuse: Eureka, ik heb het gevonden!

Wie had niet diezelfde reactie toen hij op zoek naar een goede en relatief goedkope vakantieplek op Vlieland een van de 24 appartementen van Eureka ontdekte? Maar sinds 15 augustus kijken we tegen uitgebrande resten van het aan de Bosweg gelegen complex aan. Door vuur en waterschade zou Eureka als verloren moeten worden beschouwd. Zeker, iedereen is dankbaar dat er geen slachtoffers vielen. Maar wat een tegenslag voor de bezitters van de appartementen, zij die er werkgelegenheid vonden, vakantiegangers.

En wie verwacht nu zoiets? Op Vlieland, waar zeker voor gasten alles op rolletjes lijkt te lopen? Zo worden we eraan herinnerd dat ons leven niet maakbaar is. In onze welvaartsstaat lijkt het er soms op alsof dat wel zo is. We bouwen allerlei zekerheden in en worden al boos als de trein door sneeuwval of storm niet rijdt.

Maar maakbaarheid is zelfoverschatting. Het onverwachte is niet uit ons leven weg te denken. Gelukkig maar dat het bij dat abrupte ook om het onverhoopte kan gaan.

Aad Kamsteeg

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Here trekt mee...

In de Dokkumer Ee, een eindje achter ons huis, zien we alle mogelijke vaartuigen voorbij komen. Laatst zagen we een prachtig oud schip aankomen op het zeil. Er stond niet veel wind, dus het schip voerde volle zeilen. Wij zijn even op een bankje gaat zitten om te kijken. In volledige stilte ging het schip ons voorbij.

Mijn grootouders hadden een tjalk. Daarmee vervoerden ze vracht en ze woonden er ook op. Natuurlijk denk ik op zo'n moment meteen aan het leven op het schip. Mijn grootouders hebben nooit een motor aangeschaft, dat vond mijn grootvader niet nodig. Wat een stilte hebben zij ervaren! Als mijn grootvader een mooi plekje zag onderweg, legde hij aan. Hij had het schip contant betaald en er was altijd wel wat te eten. Natuurlijk was het leven ook hard. Omdat het schip geen motor had, moest het af en toe getrokken worden. Dan gingen opa en zijn kinderen 'in de lijn' en oma aan het roer. Ze zongen dan vaak: 'Here trekt mee, in stormen en door zee.' Natuurlijk staat er in de oorspronkelijke tekst geen 't' achter 'trekt', maar de kinderen vonden het een fijn gevoel dat er nog iemand in de lijn meetrok.

Die stilte en dat onvoorwaardelijke godsvertrouwen, daar kan ik naar verlangen. Juist in deze onzekere tijden, nu onze kerk(en) in zwaar weer zitten. Het eerste couplet van dat lied gaat zo:

Ziet, in blinde razernij, tuimelende vloedem.
Hulp noch haven is nabij, in dit onweers woeden!
Eén toch in de donk're nacht, Eén houdt over ons de wacht!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.

*Susan G. Boukema-Koopman
Em. pastor*



COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland
Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan
Boukema telefoon 058 266 1981 of 06-53 26 93 30*

*Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide,
Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49*

Eilander dinsdagmiddagfilms, 8e seizoen 2023-2024

Het dinsdagmiddagfilmseizoen voor eilanders begint weer, en wel op dinsdag 10 oktober. Het wordt het 8e seizoen.

10 oktober film: **The adventures of Priscilla, Queen of the desert. Australië. 1994. 98 min**



Priscilla is de naam van een roze bus waarmee drie mannen door de woestijn van Australië reizen naar een plaatsje in the middle of nowhere. Ze zijn gevraagd daar een drag queens* show te geven. Maar ook tijdens de tocht treden ze her en der op. Het is een en al uitbundige ex-

travagantie o.a. op muziek van Abba. Hoe 'gek' ze ook doen, ze zijn heel aanstekelijk, en tegen het eind krijg je ook iets van inzicht in hun achtergrond.

- Drag-queens zijn meestal mannelijke artiesten die zich in hun show uitdossen als vrouwelijke stereotypen, een show met dans en zang

7 november film: **Mjólk. IJsland, 2019. 92 minuten**

In dit komisch drama steelt de IJslandse boerin Inga ons hart door na de raadselachtige dood van haar man de strijd aan te binden met een corrupte zuivelcoöperatie. Het acteerwerk is **bewonderenswaardig** en de **humor is subtiel en doordacht**.



Kom je ook eens naar de nazit? We praten over onze indrukken, wat we wel of niet begrepen hebben, wat we raar vonden of ons juist raakte. Niemand weet het beter dan de ander. En je kunt het ook allemaal een beetje over je heen laten gaan, terwijl je nog nasoest over de film.

Dinsdag 10 oktober en 7 november, 14.30 uur Podium Vlieland. Entree € 10,00 leden, VESV € 6,00.

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2023

Nicolaaskerk - Oost-Vlieland - 39ste seizoen

Aanvang concerten: 20.30 uur. Kerkdeur open 20.00 uur. Entree: € 17.50.

- Zaterdag 14 oktober: Femke IJlstra (saxofoon) en Celia Garcia Garcia (piano)

Femke IJlstra is een van de meest succesvolle saxofonisten van haar generatie. Sinds zij haar masters cum laude behaalde bij Arno Bornkamp aan het Amsterdams Conservatorium speelde en soleerde zij bij beroemde orkesten als het Koninklijk



Concertgebouw Orkest en daarnaast ook in de USA, in Zuid-Amerika, Azië en vele Europese landen. Femke was bij haar aanstelling één van de jongste professoren aan een conservatorium in Europa. Zij trad op voor de Nederlandse t.v. onder andere in het programma van Paul Witteman, samen met Celia Garcia-Garcia met wie zij vorig jaar ook een prachtige

CD "Colores del sur" maakte met veel Franse en Spaanse muziek. Het programma van deze CD zullen zij beide musici op Vlieland ten gehore brengen. Celia is een van oorsprong Spaanse pianiste (geboren te Burgas). Na haar studie in San Sebastian kwam ze naar Nederland en behaalde ze haar masters aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Celia soleerde bij vele orkesten o.a. ook op de celesta. Op dit instrument bracht zij als eerste ter wereld een prachtige solo-cd uit met de naam "Celestial Blue".

Toegangskarten:

Op de dag van het concert, zaterdag 14 oktober, van 11.00 tot 12.30 uur aan de kerk. Pinnen of cash. Reserveren (aanbevolen): www.nicolaaskerk-vlieland.nl of 06-30873617. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flielant.

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 36 RABO 0119.3246.36 t.n.v. het Restauratiefonds

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
 Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
 Coördinatie bloemen

Preekvoorziening mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
 + agendabeheer

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (**december 2023/januari 2024**) kan worden opgestuurd
 t/m donderdag **23 november 2023** naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com