

AAN:

41e jaargang - No 6

DECEMBER 2024/JANUARI 2025



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor december 2024 en januari 2025. Ook deze keer weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. En ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten op de agenda.



Verder een in memoriam van mevrouw Griet Wijbenga-van Randen. Ook deze keer een gedicht in de Kerkbel, deze keer hebben we gekozen voor het gedicht: *Licht breekt door in het duister van de nacht en straalt in een klein kind...* Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg. Informatie over de films die in december en januari te zien zijn. Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!! Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland. **Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,- per jaar.** Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje 'Over ons' en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in december 2024 en januari 2025:

Zondag 1 december, 10.00 uur *Iste Adventzondag*
ds. Peter Breure, Rhenen
organist; Kees Schout, Harlingen

Zondag 8 december, 10.00 uur *2de Adventzondag, Viering van brood en wijn*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Bert Huibers, Schoorl

Zondag 15 december 10.00 uur *3de Adventzondag*
ds. Rob Visser, Rhenen
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 22 december 10.00 uur *4de Adventzondag*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; André Poortman, Zwolle

Dinsdag 24 december, 22.30 uur *Kerstnachtviering*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Woensdag 25 december, 10.00 uur *Kerstfeest*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 29 december, 10.00 uur
ds. Kaj van der Plas, Eelde
organist; Ite Wierenga, Groningen

Dinsdag 31 december, 19.30 uur *Gedachtenisdienst*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Ite Wierenga, Groningen

Zondag 5 januari, 10.00 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Gijsbert Meuleman, Den Ham

Zondag 12 januari, 10.00 uur *Viering van brood en wijn*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Bert Huibers, Schoorl

Zondag 19 januari, 10.00 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Wietse Meinardi, Assen

Zondag 26 januari, 10.00 uur
ds. Wim Beekman, Koudum
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 2 februari, 10.00 uur *Viering van brood en wijn*
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Mea Stelman-Falkena, Grou



Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: "Vlieland" invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep.

De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten.

Kerkplein 5

Moeder met kind

De laatste week van mijn vakantie maakte ik een kunstreisje. Ik bezocht in Frankrijk de kathedraal van Reims en Metz en in Duitsland de Sankt-Stephankirche in Mainz.

De verreijkker waarmee ik op Vlieland naar vogels en zeehonden kijk, ging mee. Nu om naar de gebrandschilderde ramen van Chagall te kijken. Al die (Bijbelse) voorstellingen met al die kleuren haalde ik naar mij toe.



Marc Chagall (1887-1985) was een veelzijdig kunstenaar die vooral bekend is geworden als schilder. Op zijn 70ste leerde hij zichzelf de kunst van het glas schilderen waar hij tot zijn dood mee is doorgegaan. (hoezo pensioen?!) Chagall is geboren in het Wit-Russische stadje Vitebsk in een joods gezin en stierf op 97-jarige leeftijd in Saint-Paul-de-Vence in Frankrijk. In de werken van Chagall zie je beelden uit zijn jeugd en herken je het lijden van zijn familie en volk tijdens de oorlog. Chagall wist te ontkomen aan het oorlogsgeweld maar zijn hele familie en vele, vele anderen zijn uitgemoord.

Dat lijden symboliseert Chagall in de gekruisigde Christusfiguur.

En altijd is daar de afbeelding van Moeder met kind in de buurt. Als teken van hoop.

Ik moet steeds aan deze ramen - deze afbeeldingen - terugdenken.

Ook, juist, als ik de afschuwelijke beelden en gebeurtenissen zie in Gaza, Libanon; Israël en Palestijnen, Oekraïne en Rusland. Ik zie dan overal de gekruisigde figuur en moet heel erg op zoek naar de Moeder met kind in mijzelf - naar de hoop.



Tijdens die kunstreis was ik ook in Heppenheim. De plaats waar de filosoof Martin Buber heeft gewoond. Bekend zijn Buber's woorden: Ich und Du.

Hoe zien wij de ander. Hoe benaderen wij de ander.

Buber spreekt van 2 basishoudingen.

In het alledaagse leven is de andere mens een 'Es' - een Het. De relatie met de ander is praktisch in de zin van: ik heb de ander nodig en de ander heeft mij nodig om het leven te leven. Eigenlijk maakt de ander als 'Es of Het' deel uit van mijn omgeving.

Dat verandert als we contact maken met de ander. Als we de ander zien (of beter: ontmoeten) als een ander mens. Een mens die ook angsten heeft en verlangens. Dan verandert de ander in een 'Du - een Jij'. Je hebt elkaar in de ogen gezien - en herkent als ook een mens. En hierdoor verandert er iets in de relatie. Je raakt betrokken op de ander. Je gaat niet meer alleen van jezelf uit, van wat ik nodig heb, maar ook wat de ander nodig heeft, wat jij nodig hebt.

En dan kom ik weer thuis en hoor, zie en lees ik hoe het in de politiek toegaat.

Hoe groepen van mensen weggezet worden als een 'Es'. En hoe wij dat overnemen.

En ik moet denken aan al die Kruisfiguren van Chagall - en hoe wij blijkbaar niets van de geschiedenis hebben geleerd. Want hoe gevaarlijk is het om de ander uitsluitend als een 'Es, een Het' te zien. Dan kan je ermee doen wat jij wilt.

En als er geen betrokkenheid is, ik mij niet verbonden voel met die ander, kunnen de meest afschuwelijke dingen gebeuren. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd.

'Verbinding' is een woord dat veel wordt gehoord. Als oplossing van veel problemen. Misschien begint dat wel bij onszelf. Ben ik bereid om de ander werkelijk te ontmoeten? Om de mens in de ander te zien. Om een 'Ich und Du' te worden.

En ineens zie ik het beeld van de Moeder met kind.

Het is december - we kijken uit naar Kerst.

Het feest waar de 'Moeder met kind' centraal staat.

We vieren de geboorte van dat kind.

Dat kind van de vrede - waarvan we zingen dat het vrede op aarde brengt.

Laten we die hoop vasthouden.

Ik wens iedereen heel mooie dagen toe,

ds. Anne-Mieke van der Plaats

Op een ochtend...

Op een ochtend toen de zon nog maar net op was en dauwdruppels nog op het gras en op het web van de spin en op de pluimen van het riet glinsterden, werd iedereen plotseling woedend.

Iedereen sloeg iedereen, krabde en beet iedereen en schold iedereen uit.

Niemand wist waar die woede vandaan kwam.

'Uit de lucht,' riep de wesp, terwijl hij de kikker in zijn wang stak.

'Onzin,' zei de kraai en smeed hem omver. 'Woede komt uit de grond.'

Maar die woorden maakten de aardworm nog razender dan hij al was en hij trok de kraai aan zijn poten omlaag een donker gat in.

‘Woede hoort erbij,’ zei de krekkel.

‘Waarbij?’ brulde de leeuw en hij slingerde de krekkel aan een voelspriet over zijn hoofd in het rond. Maar de mier greep zijn manen en trok er zo hard aan dat de leeuw kermde van pijn en razernij.

De woede was zo groot dat de olifant de eik uit de grond trok, terwijl de eik zelf, met zijn grootste takken, de olifant de lucht in zwiepte.

De mus rukte de steeltjes van het hoofd van de giraffe, terwijl de panter de veren van de mus een voor een brak. De karper duwde de snoek de kant op en het nijlpaard probeerde de hommel doormidden te bijten.

‘Hang toch even stil!’ riep hij.

Er werd snerpand gegild en doordringend ‘Hu’ geroepen van ellende. De oceaan ziedde en de inktvis spoot kokende inkt in het oog van de haai, terwijl de egel zich met heel veel moeite op de onderste tak van de wilg hees om zich boven op de vlin-der te laten vallen.

En plotseling was de woede weer weg. De ochtend was nog niet eens voorbij. De zon scheen nog laag over de toppen van de bomen.

Iedereen zweeg en dacht: ach, wat erg, wat spijt me dat...

Als de schaamte een soort mist was geweest dan had niemand een hand of een vleugel voor zijn ogen kunnen zien.

Met gebogen hoofd sjokten en fladderden de dieren door het bos of zwommen langzaam stroomafwaarts in de rivier.

Als ze elkaar tegenkwamen groetten ze elkaar verlegen, sloegen hun ogen neer, liepen in zichzelf mompelend het struikgewas in of verborgen zich in de modder, ergens achteraf.

Pas laat in de avond durfde de olifant een klein briefje te schrijven aan de eekhoorn, waarin hij vroeg of hij heel even op bezoek mocht komen.

‘Dat is goed,’ mompelde de eekhoorn, en hij schreef dat met dunne, bedeesde letters aan de olifant terug.

Toen de olifant op bezoek was duurde het heel lang voor hij aan de lamp van de eekhoorn durfde te slingeren, en nog veel langer voor hij met zijn armen zwaaiend in volle vaart, met lamp en al, door de muur vloog en ‘Hola’ riep en naar beneden viel. Het was een vreemde dag.

Op een ochtend toen de zon nog maar net op was, was er plotseling woede in de mensenwereld.

Waar die woede vandaan kwam? Of die woede erbij hoort?

En zal de woede ook in de mensenwereld plotseling weer weg zijn?

Als er een kindje geboren wordt misschien? En engelen zingen ‘Vrede op aarde’?

Of geloof jij daar niet in? Is het allemaal verzonnen? Bedacht?

Maar zal het niet mooi zijn...

(uit: Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen en een beetje van mij, Anne-Mieke)

Gedicht - Lied - Gebed

Licht breekt door
in het duister van de nacht
en straalt in een klein kind,
in een kleine stad.
Een kind
dat als Licht van de wereld
op aarde verschijnt,
als een kiem van nieuw leven
in het Licht van de Ene.

Eeuwige kwetsbare,
brood voor ons,
schenk ons ogen
voor dit Licht
opdat ook wij stralen.

Licht van ons leven,
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien,
beschouwen en doen.



Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Griet Wijbenga-van Randen

(Stavoren, 23 april 1932 - Vlieland, 5 oktober 2024)

Mam werd op 23 april 1932 in Stavoren geboren als eerste kind van het gezin Van Randen. Pake was visserman op het IJsselmeer maar door de aanleg van de afsluitdijk werd de vis hard minder. Hierdoor besloten ze te verhuizen naar Harlingen waarna Pake op het wad ging vissen.

Na een bombardement in Harlingen verhuisde het gezin met mam, Sierd, Monnie en Henk naar Vlieland, dit was maar voor eventjes zei Pake want de oorlog was zo over.

Ze belanden in het duinhuisje “de Fazant”. Na verschillende omzwervingen kwamen ze in het gebouw van Volksonderwijs, later de Pomp, te wonen. Ze verhuisden weer en woonden toen in het Armenhuis. Hier werd Anje nog geboren.

Beppe stuurde een ansichtkaart naar haar ouders dat het op Vlie met de school en de kerk behelpen was.

In deze tijd heeft mam lang op bed gelegen. De dokter kwam elke week keek even en ging weer. Toen er een nieuwe huisarts kwam zei deze, wat mankeert dit meisje?. Beppe wist het niet. Ga dan maar zitten meisje zei hij. Langzaam aan kon ze weer

lopen. Ze heeft zich altijd afgevraagd waarom ze zo lang liggen moest. Niemand wist het.

Op latere leeftijd ging ze naar de wal en volgde een opleiding in het diaconessenhuis. Maar als Pake, die ouderling was in de kerk, vond dat er iemand op Vlie hulp nodig had moest ze terugkomen.

Zo kwam ze ook heit tegen en in 1956 trouwden ze. Hier liep al wel een kleine Eelko rond die in 1958 een zusje kreeg, ik dus, en in '59 kwam Janje er nog bij. Mam heeft nooit onderscheid gemaakt tussen de kinderen en er is ook altijd goed contact gebleven tussen alle families.

Ze heeft eigenlijk altijd wel ergens gewerkt, Westers, Dantuma, Houter en de bibliotheek. Nou was het in huis ook bijna een bibliotheek. Ze was altijd aan het lezen. Geen Romans, de boeken moesten wel ergens over gaan.

Ze was eigenlijk overal mee bezig. Van alles en nog wat kwam voorbij van hindeloperschilderen tot prachtige krijttekeningen.

Ook was ze actief in het Verenigingsleven. Hiervoor heeft ze ook een lintje gekregen en werd ze Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit vond ze een hele eer.

In 1991 is heit overleden maar ze pakte alles weer goed op.

Toen Janje in 2016 plotseling kwam te overlijden had dat niet alleen op Ieteke en Celine maar op ons allemaal een grote impact. Ondanks haar grote verdriet was ze evengoed een grote steun.

Ze vond het stil worden, er zijn geen scholen meer aan het einde van de Nieuwestraat en Henny en ook Willem waren er niet meer.

Haar kaarsje ging langzaam uit.

Alie Wijbenga

Wat staat er op het programma...

Engelen brengen weer bezoekjes op Vlieland

Zondag 1 december (1ste adventszondag) brengen de engelen hun eerste bezoekje.

Twaalf engelen hebben zich aangemeld en zij hebben allemaal een bezoekadres gekregen. Ook leerlingen van de Jutter gaan weer meedoen.

Ben je vergeten je aan te melden en wil je toch nog graag een engel zijn?

Neem dan contact op met:

Cathrien de Jong, co.jong@planet.nl of 0562-451110,

Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com of 06-50557700

Stilte Cirkel

In de weken naar Kerst toe zijn er in de kerk weer Stilte Cirkels. In de Stilte Cirkel zitten wij in een kring (op stoelen) en we zijn stil. Het is dus geen gespreksgroep - we gaan ook niet praten. Je wordt uitgenodigd je gedachten te ordenen en gestelde vragen in jezelf te onderzoeken. Ik zal gebruik maken van verschillende (heel laagdrempelige) meditatievormen. Iedereen is welkom. Het is niet noodzakelijk alle keren te komen. Je hoeft geen ervaring te hebben met mediteren. Als je interesse hebt of nieuwsgierig bent of denkt 'dit is misschien wel iets voor mij' - kom dan gewoon.

Waar en wanneer?

1ste Stilte Cirkel: **donderdag 5 december** van 10.30 - 11.15 uur

2de Stilte Cirkel: **donderdag 12 december** van 10.30 - 11.15 uur

3de Stilte Cirkel: **donderdag 19 december** van 10.30 - 11.15 uur

Alle keren in de Nicolaaskerk.

Voor wie wil, drinken we na afloop koffie of thee met elkaar.

Nog een tip: Trek warme kleren aan. Dekentjes zijn in de kerk aanwezig.

Kerstboom met wensballen op het Kerkplein

De laatste dagen van het jaar staat op het Kerkplein een grote kerstboom.

Deze boom blijft altijd groen en hangt vol lichtjes.

Het is alsof de boom ons vertelt: hoe donker en kil het ook is in ons leven of in de wereld, het leven en het licht komt terug - het breekt door het donker heen.

Ook dit jaar wordt de boom versierd met ballen. Niet zomaar ballen maar wensballen. Iedereen die wil kan een wensbal in de boom hangen. Een wens voor jezelf of voor iemand anders, of een wens voor de wereld. Die wens schrijf je op een briefje dat je in de bal stopt. Vervolgens hang je de bal in de boom.

Ballen en briefjes liggen in de kerk op jouw wens te wachten.

De kerk is open op:

woensdag 18, zaterdag 21, dinsdag 24, zaterdag 28 december en dinsdag 31 december van 10.00 - 12.00 uur.

Ook kunnen de wensballen op Kerstavond voor en na de Kerstviering in de boom worden gehangen.

Kinderen van groep 1, 2 en 3 van de Jutter spelen het kerstverhaal in de Nicolaaskerk

Donderdagmiddag 19 december lopen de kinderen van school naar de Nicolaaskerk om daar het Kerstverhaal te horen en uit te spelen.

De kinderen zullen ongeveer **13.20 uur** op het Kerkplein arriveren.

Eerst worden de wensballen die op school gemaakt zijn in de Kerstboom op het Kerkplein gehangen. Daarna gaan we de kerk in voor het Kerstspel.

Tot slot drinken we nog warme chocolademelk.

Het zal dan rond **14.20 uur** zijn.

De schooldag is dan afgelopen.

Let wel! De kinderen gaan niet meer terug naar school maar kunnen bij de kerk worden opgehaald.

Natuurlijk zijn de ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden om 13.20 uur hartelijk welkom in de kerk om met de kinderen het Kerstspel te spelen.

Kerstavond

Kerstavond (dinsdag 24 december) begint om 22.30 uur de Kerstnachtdienst. Het Kleinkoor o.l.v. Henno Nieuwenhuis verleent ook dit jaar weer haar medewerking. Voor en na de viering kunnen wensballen in de 'buiten kerstboom' worden gehangen. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein!

Oudjaarsavond - Gedachtenisdienst

Het is een mooi gebruik op Vlieland om alle overleden eilandbewoners de laatste avond van het jaar te gedenken in een viering in de Nicolaaskerk.

De familie ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging maar iedereen is voor deze viering hartelijk uitgenodigd.

De namen worden genoemd, kaarsjes worden gebrand en aan het eind van de viering worden de ankertjes aan de familieleden overhandigd.

De viering begint om 19.30 uur.

Wat vertellen de verhalen?

Een uitnodiging om samen verhalen te lezen en erover te praten!

Dit jaar is gekozen voor het boekje Job.

Voor wie mee wil doen de volgende informatie:

Wanneer

woensdagmiddag 15 en 29 januari en 12 februari en 5 maart van 14.00-15.30 uur

Waar

In de Pastorie, Kerkplein 5

Aanmelden

Graag van te voren aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586.

Bij 4 aanmeldingen gaat het door!!!

Iedereen die reageert krijgt een antwoord!

Gespreksleider

Anne-Mieke van der Plaat, predikant

Gesprek in de avond rondom een oud verhaal

Al drie jaar hebben we in de wintermaanden 's avonds een 'verhalengroep'.

Centraal staat een oud (bijbels) verhaal.

Heeft dit verhaal ons nog iets te zeggen? Dat gaan we met elkaar ontdekken.

Wanneer

woensdagavond 15 en 29 januari en
12 februari en 5 maart van 20.00-21.30 uur

Waar

In de pastorie op Kerkplein 5

Aanmelden

Graag van te voren aanmelden bij
jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586

Bij 4 aanmeldingen gaat het door!!!

Iedereen die reageert krijgt een antwoord!



AGENDA

Woe 4 december 10.15-11.15 uur	Koffie-uurtje	De Ton
Don 5 december 10.30-11.15 uur	Stilte Cirkel	Nicolaaskerk
Ma 9 december 14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Don 12 december 10.30-11.15 uur	Stilte Cirkel	Nicolaaskerk
Don 19 december 10.30-11.15 uur	Stilte Cirkel	Nicolaaskerk
Woe 18 december 10.00-12.00 uur	Kerk Open - Wensballen in de Kerstboom	Nicolaaskerk
Don 19 december 13.20-14.20 uur	Groep 1, 2 en 3 spelen het kerstverhaal	Nicolaaskerk
Za 21, di 24, za 28 en di 31 december 10.00-12.00 uur	Kerk Open - Wensballen in de Kerstboom	Nicolaaskerk
Di 31 december 19.30 uur Oudjaarsavond	Gedachtenisdienst	Nicolaaskerk
Ma 6 januari 14.00 -	Kerkenraadsvergadering	Nicolaaskerk
Di 7 januari 10.00-12.00 uur	Overleg PGV-Stichting Nicolaaskerk	Nicolaaskerk
Woe 8 januari 10.15-11.15 uur	Koffie-uurtje	De Ton
Woe 15 en 29 januari, 12 februari en 5 maart van 14.00-15.30 uur	Wat vertellen de verhalen?	Kerkplein 5 - Pastorie
Woe 15 en 29 januari, 12 februari en 5 maart van 20.00-21.30 uur	Gesprek in de avond rondom een oud verhaal	Kerkplein 5 - Pastorie
Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur m.u.v. 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag	Plek van Stilte (Open Kerk) Om in stilte in de kerk te zijn en een kaarsje te branden	Nicolaaskerk
Woensdag en zaterdag van 10.00-12.00 uur In de kerstvakantie: ook dinsdag 24 en 31 december. Nieuwjaarsdag is er geen openstelling	Kerk open voor bezichtiging	Nicolaaskerk

Berichten uit de kerkenraad

Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van december 2024 en januari 2025: Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje 'Over ons' en dan naar Financiën.

Zondag 1 december: Eigen Diaconie, *Iste Advent*

Zondag 8 december; KiA - Werelddiaconaat (Ghana), *2de Advent*

Zondag 15 december: KiA - Werelddiaconaat voor een toekomstplan opbouwen voor jongeren in het Midden Oosten, *3de Advent*

Zondag 22 december: Voedselbank 'De Helpende Hand' Harlingen, *4de Advent*

Dinsdag 24 december: : Kerstcollecte KiA - Kinderen in de knel

Woensdag 25 december: Kerstcollecte KiA - Kinderen in de knel

Zondag 29 december: Eigen Diaconie

Zondag 5 januari 2025: Eigen Diaconie

Zondag 12 januari: KiA - Binnenlands diaconaat Ned. - Samen tegen armoede

Zondag 19 januari: Voedselbank 'De Helpende Hand' Harlingen

Zondag 26 januari: Leprazending

Zondag 2 februari; Eigen Diaconie

Zondag 9 februari; KiA - Noodhulp (Midden Oosten)

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08RABO 0367 60007 14**

t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.



Sinds kort staan, op de orde van dienst, voor zowel de diaconiecollecte als de collecte voor het pastoraat op Vlieland, een QR-code.

Zo nu en dan kijken wij af van dit rooster!

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld. Wij waarderen het dat door velen een gift wordt overgemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer, Diakenen

Van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg

Strandwandeling

Zo rond de opening van de versterkte Waddendijk liepen mijn vrouw en ik over het Noordzeestrand. We waren er de enigen. Branding was er nauwelijks. Op een enkel Strandlopertje na waren er ook geen vogels. Door de nevel was het naburige Terschelling onzichtbaar geworden. Maar de zee was er wel. Op dat moment symboliseerde ze voor mij iets van eindeloosheid, van ongrijpbare eeuwigheid misschien.

Ik houd van de zee, ook omdat ik aan de Scheveningse zee ben opgegroeid. Logisch dus dat ik met wat gemengde gevoelens aankijk tegen de Bijbelse mededeling dat er

op de (ver)nieuw(d)e aarde geen zee meer zal zijn. Natuurlijk, ik begrijp best dat dit niet letterlijk bedoeld is. Zee stond destijds voor kwade machten, voor chaos. Zulk anti-leven is er in het hiernamaals niet meer. Eeuwig genieten van de zee nog wel.

Maar het duizelt me nu wel. Eeuwig, wat is dat? Het gaat ons verstand te boven. Denk aan de mogelijke oerknal, het begin van ons bestaan. Maar wat was er dan voor dat kosmologisch gebeuren waarbij ook de tijd is ontstaan? De eeuwigheid antwoorden we dan. Maar we weten eigenlijk niet waarover we het hebben. We kunnen namelijk alleen maar denken in termen van dagen, maanden, jaren.

We lezen in de Bijbel dat God de Eeuwige is. Laten we daar dan maar op houden. Onze eeuwigheid betekent leven bij God. Wat zo'n strandwandeling allemaal naar boven kan brengen...

Aad Kamsteeg

Maandelijks middagfilm, in december en januari op een donderdag Films uitgelicht:

Donderdag 12 dec., 14.30 uur, The Eternal Memory. Chili 2023. 85 min. documentaire. Podium Vlieland. Entree € 12,00, leden VESV € 7,00. Met nazit bij Anne-Mieke thuis.

The Eternal Memory is een klein maar groots verhaal over herinnering, identiteit en een ontroerende liefde.

Regisseur Maite Alberdi vertelt in haar documentaire *The Eternal Memory* het intieme en aangrijpende verhaal van een moedige vrouw die er alles aan doet om de briljante geest van haar echtgenoot (met Alzheimer) te behouden. Het is een diep ontroerend en menselijk portret van een eeuwige liefde en misschien wel het mooiste liefdesverhaal op film van 2023.



Góngora was een Chileense journalist en documentairemaker. Hij werd in Chili bekend om zijn scherpe commentaar op de actualiteit en zijn streven om ervoor te zorgen dat herinneringen aan het gewelddadige regime van August Pinochet niet uit het collectieve geheugen zouden verdwijnen. Hij overleed in het voorjaar van 2023 tien jaar na de diagnose aan de gevolgen van Alzheimer. Zijn vrouw, de actrice en voormalig politicus Paulina Urrutia, zorgde al die tijd voor hem.

Dagelijkse scènes worden afgewisseld met beelden uit hun 25-jarig privé-archief en met fragmenten van de jongere Góngora die op televisie rapporteert over politieke ontwikkelingen. Filmmaker Maite Alberdi werd binnengelaten in het kleine universum waarin de twee leefden, en met haar documentaire vertelt ze een klein maar groots verhaal over herinnering, identiteit en een ontroerende liefde. Hartverwarmend en hartverscheurend.

Na afloop kunnen we wat van gedachten (en emoties?) wisselen bij Anne-Mieke thuis, Kerkplein 5.

Donderdag 16 jan., 14.30 uur, The Old Oak. VK 2023. 113 min. sociaal drama.

The Old Oak is de naam van de laatste pub in een vervallen ex-mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. De nog gebleven inwoners kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden, er is veel leegstand, en dan komt er een groep Syrische vluchtelingen. Het dorp raakt verdeeld, de gemoederen lopen hoog op.



Het is de laatste film van de toen 87-jarige Ken Loach, bekend om zijn sociaal realistische films. In deze middagfilmserie draaiden we van hem ook 'Sorry we missed you'. Die film sneed door je ziel en eindigde in een dilemma waar de personages niet uit leken te kunnen komen. Deze film is Loach laatste felle oproep voor medeleven en solidariteit. Maar geeft ook een klein beetje hoop daarop. Oprecht, hoopvol en actueel, schreef een recensent.

Kom ook eens mee napraten, ieder is welkom. Het is bij Anne-Mieke thuis, Kerkplein 5.

De volgende middagfilms zijn weer op een dinsdag en wel
 dinsdag 11 februari Presque. Road movie
 dinsdag 11 maart Plan 75
 dinsdag 8 april slotdag Living en De Dirigent.

Met vriendelijke groet, de filmcommissie: Judith, Ankelen, Anne-Mieke en Jelva

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Donker

Het is net alsof het dit jaar eerder donker wordt dan andere jaren. Misschien beïnvloedt de situatie in de wereld mijn ogen, dat kan natuurlijk. Daar word ik zeker niet vrolijker van: al die leugens en dat haat zaaien, oorlogsdreiging en boze mensen rondom.

Er was een tijd dat ik tegen vroege kerstversiering was. We hadden immers eerst nog de Advent, het langzame toewerken naar het licht van Kerst met elke week een kaarsje. Nu leef ik helemaal op als ik de kerstafdeling ontdek in de winkels. Heerlijk, al die kleuren en dat licht.

Laten we niet wachten tot Kerst met onze gebeden om vrede en licht. Laten we dat elke dag van het jaar doen: Lieve God, kom met vrede op aarde en het licht van nieuw leven. We vrezen dat Uw Rijk op aarde niks wordt als het van ons afhangt.

Of zoals Huub Oosterhuis het zingt:
 Woord ons gegeven, God in ons midden,
 Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
 Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
 Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij u horen, dat wij u leven,
 Mensen voor mensen, alles voor allen.
 Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Zalig Kerstfeest!

Susan G. Boukema-Koopman, Em. Pastor



COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland
 Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan
 Boukema telefoon 058-266 1981 of 06-53 26 93 30*

*Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide,
 Lutinelaaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49*



Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 49 BUNQ 2043 4050 63 t.n.v. Stichting Nicolaaskerk

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND:

Predikant/ mevr. J.M.B. van der Plaats, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
 Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
 Coördinatie bloemen

Preekvoorziening mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
 tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
 + agendabeheer

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (**februari/maart 2025**) kan worden opgestuurd
 t/m donderdag **23 januari 2025** naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com