

De kerkdiensten in april en mei 2021:

Vanaf april gaan we weer met de ‘normale’ kerkdiensten beginnen. Maar ook nu nog onder voorbehoud!

Donderdag 1 april, 19.30 uur

Witte donderdag met viering Heilig Avondmaal

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Ab Weegenaar, Kampen

Vrijdag 2 april, 19.30 uur Goede Vrijdag

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Ab Weegenaar, Kampen

Zaterdag 3 april, 21.00 uur [onder voorbehoud]

Stille Zaterdag

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 4 april, 10.00 uur Pasen

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 11 april, 10.00 uur

ds. Wim Beekman, Koudum
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 18 april, 10.00 uur

ds. Hetty Cohen Stuart, Oosterhesselen
organist; Jan Broekhuis, Ede

Maandag 19 april, 19.30 uur

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 25 april, 10.00 uur

ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Jan Zuidema, Hoorn

Zondag 2 mei, 10.00 uur

ds. Peter Breure, Voorthuizen
organist; Nico Blom, Gorinchem



Dinsdag 4 mei, 19.15 uur *Dodenherdenking*
ds. Frans Weeda, Workum

Zondag 9 mei, 10.00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen
organist; Doeke van Wieren, Wommels

Donderdag 13 mei, 10.00 uur *Hemelvaart*
ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Maarten Spaans, Vlieland

Zondag 16 mei, 10.00 uur
ds. Rolinka K. Kranenburgh, Amersfoort
organist; Bauke van der Meer, Franeker

Maandag 17 mei, 19.30 uur
Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 23 mei, 10.00 uur *Pinksteren*
ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 30 mei, 10.00 uur
ds. Aad van Endhoven, Vlieland
organist; Maarten Spaans, Vlieland

Zondag 6 juni, 10.00 uur
ds. Rob Visser, Vlieland
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Het is Pasen, het is tijd om op te staan...

Je merkt het aan alles: de winter is aan het voorbijgaan en de lente is bezig de plek van de winter in te nemen. Zelfs, ondanks deze onzekere coronatijd, merk je dat de reclames ons al weer lekker proberen te maken voor zomeractiviteiten. Zoals de beleidsmakers zeggen: "Er moet een stip aan de horizon zijn!"

Ja..., lente... Ik was zo onder de indruk van alle krokussen en opkomende narcissen op de begraafplaats hier tussen al die stenen in. Tussen al die namen zie je het nieuwe begin weer opkomen. Waarschijnlijk met de Pasen jammer genoeg al weer uitgebloeid. Maar nu ik dit aan het schrijven ben, is het prachtig en het geeft mij een vrolijk gevoel!!

Toch is Pasen geen narcissen- of eitjesfeest. Pasen is het feest van de opstanding. Het feest van een nieuw begin. Daarom passen die narcissen en die eitjes er wel bij, wees eerlijk.

In de paasverhalen die in de Bijbel staan klinken, dwars door het donker, woorden die het licht aankondigen. Aan angstige “paashazen” wordt gezegd dat ze op moeten staan en op weg gaan. Aan mensen die in doffe ellende bij elkaar zitten wordt bevrijding aangezegd. Wat is dat toch voor een feest dat Paasfeest?

Het is zo’n gemakkelijk woord “OPSTAAN”..... We gebruiken het ook heel vaak. Iedere ochtend staan we op... Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar juist Pasen leert ons dat het niet zo vanzelfsprekend is.

Soms heb je totaal geen zin om op te staan.

Soms lig je lekker en wil je je verstoppen onder de dekens.

Soms zie je op tegen de dag die komt.

Soms vraag je je af: “Waarom zou ik opstaan?!”

Het Paasverhaal gaat over mensen die alle hoop verloren hebben. Mensen die hun ideaal verloren hebben, helemaal kwijt zijn. Mensen die nergens meer op hopen want hun idool, hun leermeester, hun voorbeeld, Jezus was dood. Niet zomaar dood maar ter dood veroordeeld door mensen die de macht hadden, aan de touwtjes trokken, het voor het zeggen hadden. Zo zaten ze daar, letterlijk als angstige paashazen. Zo was het en meer konden ze er niet van maken!!

En middenin dat Paasverhaal klinkt opeens de oproep om verder te kijken dan het graf van het verleden, om op te staan, weg bij alles wat jou kapot heeft gemaakt, loskomen van dat verleden om... Ja om wat????

Om te ontdekken dat we steeds weer opnieuw mogen beginnen. Om te horen dat oude verhaal over Jezus die niet dood zou zijn maar leeft!?

Leeft in mensen die opstonden en tegen elkaar zeiden: “Het mag zo niet afgelopen zijn. We moeten opstaan en verder gaan. Verder met de woorden en daden die wij van Hem geleerd hebben. Dus ook die woorden *doen!!*

Wat betekent dat dan?!

Dat betekent voor de één: Sta op en blijf niet bij de pakken neer zitten, je kunt het!!!

Voor de ander: Ontdekken dat er iemand is die jou helpt om op te staan. Die je af en toe bezoekt, die met je praat, die met je meeleeft!!

Voor iedereen: Zeker weten dat door dat oude opstandingsverhaal er een STEM is die zegt: “*Wees niet bang, ga op weg, Ik ben met je al je dagen, ook in die donkere dagen!*”

Het oude bekende verhaal dat dezer dagen weer over heel de wereld gelezen zal worden, blijkt niet “van gisteren” te zijn maar een verhaal voor vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. En zo kan het toch voor heel veel mensen een gelukkig, zalig, ja zelfs vrolijk Pasen worden.

Dat wens ik u toe!!!

Aad van Endhoven.



Over de vieringen rond Pasen:

Als we de kopij voor deze Kerkbel aan het maken zijn, weten we nog niet hoe het allemaal precies zal gaan met de diensten rond Pasen. In ieder geval is er dienst op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. Elders in deze Kerkbel ziet u de aanvangstijden. Ook is bekend dat Ab Weegenaar onze organist voor deze vieringen zal zijn. Dat zijn in ieder geval al veelbelovende aankondigingen!!

Op **Witte Donderdag** komen wij bij elkaar rond het verhaal over de voetwassing en zullen wij de matses en de wijn rond laten gaan. Dat doen we als teken van verbondenheid met dat oude verhaal en elkaar.

Op **Goede Vrijdag** is de kleur ZWART. Een donker verhaal lezen we. Het verhaal over lijden en dood van Jezus. Maar tegelijk de ontdekking dat dit verhaal zich ontelbare keren aan het herhalen is, tot op de dag van vandaag.

Op **Stille Zaterdag** beginnen we in het donker en gaan we langzaam ontdekken dat er een verhaal gaat over een nieuw begin, over een leeg graf. Die Stille Zaterdag zal nog voorzichtig zijn. Verdriet gaat niet zomaar direct over in blijdschap.

Op **Paasmorgen** komen we bij elkaar en zullen we merken dat het verhaal doorverteld gaat worden. Dat orde het zal winnen van de chaos, licht van het donker, dat het leven sterker is dan de dood.

Let wel: in de oude kerkelijke orde duurt de PAASKRING tot en met PINKSTEREN. Dat is het feest van de voltooiing van Pasen. We krijgen in de vieringen nog even de tijd om letterlijk “bij te praten”, “anders te denken”, eigenlijk om dan pas echt “op te staan!”

We hopen dat de deuren van de Nicolaaskerk niet voor niets open staan. Weet u welkom!!!! (als de coronamaatregelen dat toelaten)

Aad van Endhoven



Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In memoriam Cas Selter

Zondag 14 maart hebben wij in de dienst dhr. Cas Selter herdacht. Hij is op vrijdag 5 maart overleden en woonde in de Nieuwestraat nr. 34C.

Dhr. Selter stond bekend als een heel vriendelijke man, elke dag op zijn scootmobiel richting haven. We hebben aan Dirk Floor, een goede bekende van hem gevraagd iets meer over Cas te vertellen. En daar kwam zo'n goed en mooi verhaal uit dat we vinden dat het helemaal gelezen moet worden.

Hieronder komt zijn verhaal. Hartelijk dank hiervoor!!

Op 10 maart hebben we Cas Selter voor zijn laatste vaart naar de veerboot begeleid. Wie was Cas Selter?

Velen hebben hem alleen maar gekend als de man met de gebreide puntmuts op zijn scootmobiel op zijn dagelijkse rondje naar de jachthaven, het halen van zijn krantje in de Dorpsstraat en zo nu en dan het doen van boodschappen. Zijn bijnaam was "de kabouter".

Cas is opgegroeid in Rotterdam en is als 14-jarige al de zee op gegaan. Na zijn dienstplicht is hij getrouwd en in de havens van Rotterdam gaan werken, eerst als chauffeur op een vrachtauto, daarna als kraanmachinist. De scheepvaart bleef zijn passie. Ze kregen 3 zoons, waarvan er 1 hem opvolgde in de haven. Helaas overleed zijn vrouw in 1985 al op veel te jonge leeftijd en heeft Cas zijn 3 zoons zelf opgevoed, iets wat hij heel goed gedaan heeft.

Samen met een vriend kwam Cas toen 2x per jaar naar Vlieland, het water en de zee trokken hem daar, hij werd eiland fan. Hij logeerde toen bij de familie Figeë, die heel goede vrienden werden, hij voelde zich er thuis. 11 jaar geleden kwam er een appartement vrij in een aanleunwoning van de Uiter-ton en kreeg hij het aangeboden, wat hij met beide handen aangreep.

Vorig jaar is hij dan met pijn in het hart uit de Uiter-ton vertrokken vanwege de aanstaande sloop van het pand, naar een (tijdelijke) woning in de Nieuwestraat. Hij had het daar ook prima naar zijn zin, maar kon vanuit de woning helaas de zee en de veerboot niet meer zien.

Cas was nog altijd zeer betrokken bij alles wat er gebeurde in de havens van Rotterdam en vertelde er graag over. Zijn gezondheid liet hem echter steeds meer in de steek en hoewel hij altijd voor zichzelf gezorgd heeft, had hij toch wel wat thuiszorg nodig. Hij was erg op zichzelf, maar zijn deur stond altijd open en een biertje was zo ingeschonken. Zijn hart heeft het uiteindelijk begeben, een markante persoonlijkheid is heen gegaan.

Hij was geliefd bij zijn zoons en naaste vrienden die van hem op een respectvolle wijze afscheid hebben genomen. Naar wens van de overledene ging dit helaas alleen met familie en naaste vrienden, gelukkig te volgen via een videolink, anders was de zaal te klein geweest. R.I.P.

Paasverhaal van Toon Tellegen

Er zat een rups langs de kant van de weg. En hij zat erg stil en zei niemand gedag. Zo kenden de dieren hem helemaal niet. Normaal was de rups altijd degene die HALLO schreeuwde nog voordat je hem had gezien. Hé wat is er rups, zei de sprinkhaan, HE WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD!

Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks. Kun je niet opstaan rups, zei mier, wacht maar, ik help je wel even. En hij stak zijn handen onder de rups zijn armen en hees hem overeind, maar op zijn eigen benen staan dat deed de rups niet. Mier liet hem maar weer zakken, en zo zat hij daar weer stil, en zei niks, die rups.

Ook het duwen van de tor, en het kietelen van de meikever, en het blazen van de krekkel, en het smeken van de bij, en het spugen van de vlieg, en het schelden van de duizendpoot, hielp helemaal niks.

Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij. Eerst keek hij maar eens goed. Hij zei niks en hij deed niks. Hij ging alleen maar zitten. Naast rups. Langs de weg. Zo zat hij daar een dag. En een nacht. En nog een dag. En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken. Dat was de rups...die open ging. Aha, zei het lieveheersbeestje. Ik wist wel dat je het in je had.

Toe maar... wees niet bang. En in het licht van de eerste zonnestrallen, sloeg de vlinder zijn vleugels uit.



Berichten uit de kerkeraad

Ds. Anne-Mieke van der Plaat

De Kerkenraad is zeer verheugd u mee te delen dat per september ds. Anne-Mieke van der Plaat voor drie jaar aangesteld is als predikant op Vlieland. Haar eerste dienst als voorganger zal zijn op 12 september.

Ds. van der Plaat is voorganger geweest in drie verschillende kerken, de laatste is de Protestantse Gemeente De Rank in Nieuwegein-Zuid. Hier was zij predikant sinds 2000 en gaat op 25 mei dit jaar met emeritaat. Zij heeft aangegeven dat zij niet onmiddellijk wil ophouden met haar werk en graag contact met mensen wil houden en ook een nieuwe uitdaging wil aangaan. Haar ideeën komen goed overeen met de visie voor de toekomst van de Protestantse Gemeente op Vlieland, en wij hopen dat wij een goede samenwerking zullen hebben.

Ds. van der Plaat heeft Theologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam, is ook docent geweest Geestelijk Stroming en is dus uitstekend voorbereid voor haar taak hier op Vlieland. Wij zien haar komst met een goed gevoel tegemoet.

*Harry van Keulen,
Voorzitter Kerkeraad*

Bericht van de kerkrentmeesters

Kerkbalans 2021

Het is geruime tijd geleden dat wij op Vlieland hebben meegedaan met de landelijke actie “Kerkbalans”. Dit jaar hebben we de draad weer opgepakt en hebben op circa 100 adressen een envelop bezorgd met daarin de actiefolder. Wij zijn blij met het positieve resultaat van € 10.500 en bedanken hierbij nogmaals allen die financieel hebben bijgedragen.

Stichting Nicolaaskerk

Zoals reeds eerder bekend gemaakt, is het beheer en het gebruik van de kerk, anders dan het kerkelijk gebruik, ondergebracht bij de “Stichting Nicolaaskerk”. Deze stichting beoogt het behoud en onderhoud van het kerkgebouw voor de Vlielandse gemeenschap. De netto opbrengst van de te verwachten activiteiten worden uitsluitend gebruikt voor dat doel. Deze stichting heeft een eigen bankrekening welke op generlei wijze is gekoppeld aan de activiteiten van de Protestantse Gemeente. De kerk blijft eigendom van de Protestantse Gemeente maar de “Stichting Nicolaaskerk” betaalt voor het gebruik van de kerk geen vergoeding aan de Protestantse Gemeente. De Stichting Nicolaaskerk heeft ook de beschikking over de subsidies en schenkingen die voor het onderhoud van het rijksmonument worden verkregen.

Wij bevelen het ondersteunen van deze stichting in praktische en financiële zin van harte bij u aan.

Bericht van de diaconie

Collectes

Net zoals in de vorige kerkbel willen wij u ook nu weer vragen om ons te helpen met de collectes. Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje Agenda.

Hierbij de lijst voor de volgende diaconale collectes van april en mei:

- Zondag 4 april: voor KiA – Paascollecte Werelddiaconaat [Zuid-Afrika]
- Zondag 11 april: voor eigen diaconie op Vlieland
- Zondag 18 april: voor de Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG

Zondag 25 april: voor KiA - Diaconaat Nederland [kinderen]
 Zondag 2 mei: voor de Protestantse Kerk – JOP -
 Zondag 9 mei: voor KiA - Noodhulp [Libanon]
 Zondag 16 mei: voor de Leprastichting
 Zondag 23 mei: voor KiA - Pinkstercollecte voor de Zending [Egypte]
 Zondag 30 mei: voor de Protestantse Kerk – JOP -
 Zondag 6 juni: voor KiA - Werelddiaconaat [Oeganda]

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: **NL08 RABO 0367 6007 14** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en wij willen u hiervoor alvast dank zeggen.

*Cathrien de Jong en Piety de Boer,
 diakenen*

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!

Bijdrage 1 van een betrokken buitenstaander, ds. Corry Nicolay;

Lieve knipoog

Eerst oefen ik in de kerk met kinderen het knipogen. Ook bij een digitale kerkdienst daag ik ze uit en heb met hen geoefend. En dat is gelukt, blijkt uit reacties van kinderen en hun ouders. Daarna luisteren we naar de vrolijke tekst van Erik Idema, in het liedboek op blz. 1292.

Knipoog

*Ik zag het wel hoor.
 Dat U naar mij knipoogde.
 Ik zat te balen omdat iets niet lukte
 toen ik ineens Uw knipoog zag.
 Het leek alsof mijn vriendin het deed,
 maar ik weet wel beter.
 U was het. Toch?*



Die knipoog van God doet denken aan Lied 791. De tekst is van Sytze de Vries en de bekende melodie van John Stainer. Ik loop even door de tekst heen en vraag de kerkangers in de kerk en nu digitaal, of zij het lied ook een vorm van geloofsbelijdenis vinden. En vraag hen thuis, als zij dat willen, het lied staande te zingen in verbondenheid met gemeenteleden en andere mensen.

Liefde eenmaal uitgesproken, vers 1, 3, 6

*Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord in het begin
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.*

*Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.*

*Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons, wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!*

Een fijne tekst tijdens de coronatijd. Voor u en jou daarbij de Joodse wens: Mazzel Tov = het geluk van het Goede/goede.

Vrede al dat Goeds, ds. Corry Nicolay.

Bijdrage 2 van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg;

Weer naar Vlieland?

door Aad Kamsteeg

‘Weer naar Vlieland?’ Wie geregeld naar het eiland gaat, herkent de vraag. ‘De wereld is toch groter? Nederland kent toch wel meer mooie plekken?’ Absoluut, ik ben de eerste die dat erkent. Maar waarom dan toch op de boot van rederij Doeksen gestapt? Om de duinen, de zee, het strand, om de wadden en de vogels. En misschien vooral: ondanks een vaak volle boot, om de gebleven stilte.

Ik ben een fan van de Amerikaanse schrijver Philip Yancey. In zijn *Geruchten van een andere wereld* schrijft hij dat alles wat mooi is – kunst, natuur, muziek – erop wijst dat de wereld voor het volmaakte bestemd is. De Bijbel heeft het daar ook over. Psalm 19 zegt dat we ‘zonder woorden’ de boodschap krijgen dat de wereld geen toevallige combinatie van moleculen is, maar schepping van God. Ook in die zin kun je naar Vlieland kijken.

O ja? Lees de krant en de gebrokenheid van de wereld vliegt je aan. Romantiseer ook de natuur alsjeblieft niet. Het ene dier vreet het andere op. Verheerlijk de Wadden evenmin. Als we niet oppassen, beroven economische belangen en massatoerisme de eilanden van hun unieke karakter. Moeder natuur werd al te vaak slachtoffer van wan-gedrag van haar echtgenoot.

Tegelijk, we gaan op weg naar Pasen, dat is: hoop op herstel. Vaccinaties tegen corona geven weer bewegingsvrijheid. Knoppen worden bloemen. Een vlinder kruipt uit zijn cocon. En vooral: ‘Alzo lief had God de hele kosmos dat Hij zijn eniggeboren Zoon...’ Het Kruis heeft niet het laatste woord. Dood wordt leven. Straks volmaakt. Maar het vernieuwde bestaan kan nu al beginnen.

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden. U kunt meeluis-teren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen.

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk [www.protestantsegemeen-
tevlieland.nl](http://www.protestantsegemeen-
tevlieland.nl) onder kerkelijke gemeenschap.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland



De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Pasen, een ongelofelijk feest

Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Geloofd u nog in de opstanding? Nee, nu bedoel ik niet of Christus in uw hart is opgestaan. Ik bedoel ook niet dat wij de verrijzenis vorm moeten geven in ons leven. Eigenlijk zijn dat slimme uitvluchten om het maar niet over de opstanding zelf te hebben. Geloven we er misschien niet meer in? Maar hoe moet dat dan? Immers, ons hele christendom is gebaseerd op de opstanding van Christus.

Wat weten we? Eigenlijk niks. We hebben vier evangeliën, maar die zeggen geen woord over de opstanding zelf. Er is een engel die op een steen gaat zitten, het lege graf wordt genoemd, het gaat over angst en over wonderbaarlijke verschijningen van de verrezen Christus in afgesloten ruimten. Helemaal niks over de opstanding zelf. Dus misschien is het wel helemaal niet de bedoeling dat we iets weten, laat staan uitleggen.

Wat weet een mug van een walvis?

Misschien wel meer dan wij van God weten.

De Eeuwige is een Mysterie, dat ons weten en ons kennen te boven gaat.

Als we alle weten loslaten, wordt geloven dan nog veel moeilijker? Nee, het wordt anders. Je kunt die hele moeilijke zoektocht naar de waarheid van de opstanding en naar de eigenschappen van God loslaten. Hij is. En jij mag heel eenvoudig zijn wie je bent. Al dat denken en tobben staat je geluk en je zuivere spiritualiteit in de weg. In de middeleeuwen schreef een wijze monnik al: *‘Kijk blij naar God op en zeg in je binnenste of luidop: “Wat ik ben, God, bied ik U aan, want Gij zijt dat.” En bedenk dan, zonder bespiegelingen maar gewoon en eenvoudig, dat je bent zoals je bent. Laat Hem zichzelf zijn, bid ik je, en niets anders.’*

De spiritualiteit van het niet-weten is van alle tijden. In onze tijd schreef Stef Bos het lied ‘Lichtjes in de mist’. Een stuk hieruit:

*Net als ik denk te weten,
blijkt dat ik me heb vergist.
We zwerven tot we thuis zijn,
we zwerven langs lichtjes in de mist.*

*Voor mij is Hij de stilte
van geluk en van verdriet.
Van alles dat geen naam heeft,
de schoonheid van het niets.*

*Hoe langer ik Hem ken,
hoe meer ik zelf verdwijn.
En denk: als ik dan maar geloof,
dat Hij wel is wie Hij zal zijn*

*Onbereikbaar
Dichtbij
Mij*

Zalig Pasen!

*Susan G. Boukema-Koopman
Em. pastor*

Vieringen

Het is de bedoeling dat we vanaf april onze maandelijksse vieringen weer oppakken. Wij denken nu dat het dan weer veilig kan.

maandag 19 april	19.30 uur
maandag 17 mei	19.30 uur
maandag 14 juni	19.30 uur



COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30*

*pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503*



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Ouderling/
Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/
Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland
tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/
Geen lid KR: O.G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland
Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester/
Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
tel. 06-54252762

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel **[juni/juli]** kan worden opgestuurd **t/m woensdag 26 mei 2021** naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com