

Pioniersplek Vlieland

Wie zijn wij?

Als ambtsdragers vertegenwoordigen wij de Protestantse Gemeente Vlieland, de enige kerkelijk georganiseerde geloofsgemeenschap op het kleinste en meest geïsoleerd gelegen van de bewoonde Waddeneilanden.

Wat willen wij?

We wensen dat er een vorm van kerkelijke aanwezigheid op het eiland blijft bestaan na het emeritaat van onze huidige predikant, dat voorzien is in 2020. De zwaartepunten leggen we bij:

- a. de continuïteit van de eredienst
- b. de continuïteit van het pastoraat voor kerkleden, eilanders en gasten
- c. de voortzetting en verdere ontwikkeling van de pelgrimages

Wat missen wij?

De kleine en vergrijsde gemeente mist in de eerste plaats de vrijwilligers, de 'handen' die bereid en in staat zijn om daadwerkelijk te doen wat we beschouwen als wenselijk en mogelijk. Door een nijpend gebrek aan ambtsdragers voldoen wij al langer niet aan de minimale eisen die de kerkorde aan een kerkenraad stelt. Verder worden onze financiële middelen steeds minder.

Wat hebben wij wel?

- Een prachtig 17^e-eeuws, monumentaal kerkgebouw
- Een adequate pastorie en een gastenverblijf
- Het gevoel van veel niet-kerkgebonden eilanders dat het om 'onze kerk' gaat en het besef dat de kerk bijdraagt aan de geestelijke gezondheid op het eiland
- Een brede school op het eiland die de door de huidige predikant gegeven lessen Levensbeschouwelijk Onderwijs waardeert en wil behouden
- Een belangrijke rol voor kerkgebouw en predikant bij de uitvaarten, ook van niet-kerkelijke eilanders
- Een grote groep enthousiaste gastvoorgangers en musici
- Veel vrienden en sympathisanten aan de wal (voor het grootste deel aanzienlijk op leeftijd)
- Groepen gasten voor retraits en pelgrimages

Wat zoeken wij?

We zoeken mogelijkheden om de wensen te realiseren die hierboven al kort genoemd werden onder het kopje 'Wat willen we?'

- a. Voortzetting van de eredienst is relatief eenvoudig door de inzet en bereidwilligheid van voorgangers en musici 'van de wal' die graag naar het eiland komen. Noodzakelijk hiervoor op het eiland is een kleine groep van mensen die dit organiseren, de gebouwen met hun inventaris beheren en de noodzakelijke fondsen verwerven.
- b. De basis van pastoraat is vertrouwen en vertrouwen kan alleen groeien in een langer durende relatie. Geen eilander opent zijn hart voor een vreemde, enkel omdat deze de titel 'predikant' draagt, maar pas als gebleken is dat de betrokkene te vertrouwen is. Continuïteit van het pastoraat vereist daarom een op het eiland woonachtige pastor.
- c. De algemene sfeer en de overal nabije natuur maken Vlieland bij uitstek geschikt voor retraits en pelgrimages. Een goed netwerk van contacten aan de wal en op het eiland is

onmisbaar om deelnemers aan de pelgrimages te kunnen werven, onderbrengen en voeden en om hun een zinvol en aantrekkelijk programma aan te kunnen bieden.

Wie zoeken wij?

We zoeken een theoloog, die:

- op het eiland wil wonen
- contact kan leggen met de eilanders
- de bestaande mogelijkheden (m.n. uitvaarten en school) behartigt en uitbouwt
- creatief is in het verder ontwikkelen van de pelgrimages

Het is een bonus als wij hiervoor een predikant kunnen vinden, vanwege de bediening van Woord en sacrament. Persoonlijkheid en een gezonde mate van onafhankelijkheid zijn in de omgang met de eilanders echter belangrijker dan functie of ambt. De taak die ons voor ogen staat, kan zeker vervuld worden door een kerkelijk werker, mits deze over de gewenste eigenschappen beschikt.

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Vanouds vormt de plaatselijke gemeente, de parochie de basis-bouwsteen van de protestantse kerk. Alle werk wordt daaromheen gegroepeerd. De situatie van Vlieland is echter zodanig dat het werk en de kansen er volop zijn, maar dat de parochiestructuur nauwelijks meer functioneert. Zonder een kleine plaatselijke kern zal het uiteraard niet gaan. Om het bekende beeld van de gemeente als herberg te gebruiken: Om gastvrijheid te kunnen verlenen, zal toch iemand de sleutel moeten beheeren, moeten schoonmaken en minimale regels handhaven.

Wij willen de ambtelijke en arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid voor de voorganger bovenplaatselijk regelen, hetzij via een kerkenraad aan de wal, hetzij via de classis of synode (vergelijkbaar met de vroegere positie van bijvoorbeeld zendingspredikanten). Vanuit zo'n positie kan de voorganger onbezorgd aan de slag in samenwerking met alle eilanders die mee willen doen.

Een christelijke gemeente kan nooit volledig opgaan in de samenleving waar ze deel van uit maakt. Maar dat hoeft niet een keuze voor isolement te betekenen. Op Vlieland is het verstandig zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de dorpsgemeenschap op het eiland en bij haar behoeften en wensen. Zo kan een *Vlielandse pelgrimsgemeente* ontstaan.

Wat is er nog meer nodig?

Ons plan moet in meer detail worden uitgewerkt. Uitvoering ervan is uiteraard afhankelijk van de instemming van de leden van onze gemeente. Voor succesvolle afronding is verder nodig:

- Begeleiding vanuit bovenplaatselijke organen van de kerk
- Medewerking van classis en synode
- Advies over de mogelijkheden van inbedding van de pionier (predikant / kerkelijk werker) in de kerkelijke structuur
- Hulp bij het zoeken van financiële middelen uit steunverlening of bijzondere fondsen

Waarin ligt het pionierskarakter?

Niet in het werven van nieuwe leden, maar in het zoeken van een nieuwe vorm van christelijke gemeente die zich nauw aansluit bij de dorpsgemeenschap waar ze deel van uit maakt en gastvrij is naar mensen van buiten die als pelgrims op zoek zijn naar zichzelf, ten overstaan van God.