

Port Betaald



**AAN:**

**37e jaargang - No 4**

**AUGUSTUS/SEPTEMBER 2020**



***KERKBEL VAN DE  
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

## **De kerkdiensten in augustus en september 2020:**

**Zondag 2 augustus, 10.00 uur**

ds. Henk Fonteyn, Culemborg

**Zondag 9 augustus, 10.00 uur**

ds. Teunard van der Linden, Harlingen

**Zondag 16 augustus, 10.00 uur**

ds. Sytze Ypma, Franeker

**Maandag 17 augustus, 19.30 uur**

Pastor Susan Boukema, *Woord- en Communieviering*

**Zondag 23 augustus, 10.00 uur**

ds. Corry Nicolay, Heerenveen

**Zondag 30 augustus, 10.00 uur**

ds. Maartje Wildeman, Nijemirdum

**Zondag 6 september, 10.00 uur**

ds. Wim Beekman, Koudum

**Zondag 13 september, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland

**Zondag 20 september, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland

**Maandag 21 september, 19.30 uur**

Pastor Susan Boukema, *Woord- en Communieviering*

**Zondag 27 september, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland

**Zondag 4 oktober, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland

**Zondag 11 oktober, 10.00 uur**

ds. Douwe Visser, Harlingen

## **Even voorstellen**

Van 1 september tot 1 januari a.s. zal ik voor 2 dagen in de week de predikant van Vlieland worden. Tevens kom ik in die maanden in de pastorie te wonen. Daarom wil ik me graag aan u voorstellen.

Ik ben ds. Jaap Meijer en momenteel met mijn vrouw Olga woonachtig in Bennekom. Ik ben 69 jaar en sinds 2016 ben ik met emeritaat.

Maar als je al zo oud bent en met pensioen, waarom ga je dan nog eens werken in een gemeente? Waarom niet genieten van je rust?

Dat heb ik gedaan tot op heden, maar toen de vraag kwam, wie van de predikanten die regelmatig op Vlieland voor- gaan zou er een paar maanden werk willen doen als de huidige predikant met emeritaat gaat, heb ik snel gereageerd. Want altijd heb ik wel een wens gehad om nog eens predikant van Vlieland te zijn.



Al heel lang kom ik op Vlieland. Toen ik kind was, ging ik met mijn ouders vele keren op vakantie naar Eureka. Het oude Eureka wel te verstaan. Zondags waren er de diensten in de bioscoop en die waren afgeladen vol. En nadat ik in 1978 predikant ben geworden, kwam ik regelmatig preken op Vlieland. Vooral in de zomermaanden.

Toen was de oude Gereformeerde Kerk er nog op de Vlaminghweg met daarnaast de Herdershut. Een prachtig verblijf voor ons als gezin met drie kinderen. Het was toen nog een tijd waarin het vanzelfsprekend was dat je natuurlijk in je vakantie op zondag ter kerke ging. In de zomermaanden was dat ook te zien. Er werden altijd 2 morgendiensten en een avonddienst gehouden. Diensten die gewoon heel goed gevuld waren.

Een mooie tijd was het en we genoten van onze vakanties hier.

Toen de Gereformeerde en Hervormde Kerk fuseerden werd de plek anders maar we bleven komen. Eigenlijk elk jaar ging ik hier wel een of twee keer voor.

Daarom is het voor mij heel vertrouwd om op Vlieland te zijn. Predikant hier worden zat er vroeger niet zo in. Zeker niet in de tijd dat de gemeente de dienstjaren van de Gereformeerde predikanten nog moest betalen. Ze waren gewoon te duur.

Nu doet zich dus de mogelijkheid voor een poosje hier te wonen. Het lijkt ons prachtig.

U zult begrijpen dat ook onze 3 kinderen en 8 kleinkinderen het geweldig vinden dat ze ons op zo'n mooie plek kunnen bezoeken.

Graag tot binnenkort op Vlieland.

## **Werkzaamheden**

*Wat ik zoal zal doen als predikant?*

Het is de bedoeling dat ik het pastoraat zal verzorgen in de gemeente, maar ook aanspreekpunt ben voor ieder wie dan ook op het eiland. Mocht u een vraag hebben, een gesprekje willen of een luisterend oor, schroom niet om te bellen of een mailtje te sturen. Als ik iets kan betekenen voor u dan doe ik dat graag.

Verder ga ik vele zondagen voor in de kerkdienst. Ook zal ik op de basisschool les in het kader van levensbeschouwelijke vorming gaan geven.

## *Gespreksavonden*

Eind oktober wil ik beginnen met een tweetal gespreksavonden. Het lijkt me erg interessant twee keer een Bijbelgedeelte te bespreken. Dat vergt voor u niet veel voorbereidingen en het geeft alle mogelijkheden tot bezinning en gesprek.

De eerste keer zal het gaan over **Genesis 4**, het verhaal over Kaïn en Abel.

Wat is het voor verhaal en wat is het voor boek. Wat staat er precies. En wat kunnen wij er zelf van leren. Ter sprake zal ook zeker komen het boek van Rutger Bregman, ‘de meeste mensen deugen’. De tweede keer verdiepen we ons in de Bergrede uit Mattheus 5-7. Aan de orde komen de Zaligsprekingen (Matth. 5:1-10) en woorden over Bezorgdheid (Matth. 6 : 27-34).

Heel graag zou ik horen wie van u interesse heeft voor deze avonden.

In de volgende Kerkbel staan dan de avonden concreet genoemd.

Zou u me een mail willen sturen als u mee wilt doen. Een telefoontje kan ook.

Ik verheug me op de gesprekken.

*Ds. Jaap Meijer*  
*Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland*  
*Mobiel 06-48471083*  
*Email [jjthmeijer@hetnet.nl](mailto:jjthmeijer@hetnet.nl)*

## **Meditatie**

### **Humor**

Humor is een van de mooiste en nuttigste dingen in ons leven. Mooi is dat als iemand met wat humor zichzelf bekijkt. Zo iemand is vaak een prettig mens. Hij zal iets relativerends hebben en niet zo moeilijk zijn in de omgang.

Ik ben er wel eens jaloers op, op mensen die met humor de spanning kunnen breken. Je hebt een spannende vergadering, mensen staan tegenover elkaar en dan weet iemand opeens met een kwinkslag ontspanning te brengen.

Jammer dat we vaak veel te weinig van die humor hebben. Ook in je omgaan met wat je heilig is. Niet dat je dat heilige moet relativeren, maar soms wel je manier van omgaan met alles. Volgens mij hebben Katholieken dat ook meer dan Protestanten.

Je kunt ook op een humoristische manier iemand pittig de waarheid zeggen. Het komt zo heel anders over. En met de humor kun je ook veel narigheid opvangen.

Als ik over een poosje eens zou struikelen of languit vallen voor in de kerk van Vlieland, dan zouden velen in de lach schieten. Niet zo aardig van u natuurlijk, maar het zou wel aardig zijn als ik zélf er om zou lachen. Dat betekent dat ik er het komische er van inzie, al ben ik zelf het slachtoffer. Heel mooi, in het evangelie zit ook heel wat humor. Ik denk aan een gelijkenis die Jezus vertelde. Hij spreekt van een Heer die aan zijn dienaar 10.000 talenten kwijt schold. Een geweldig bedrag. Dat loopt in de miljoenen euro's. En die dienaar, aan wie zoveel vergeven was, loopt een ogenblik later tegen een mededienaar aan, die hem, zeg maar, een tientje schuldig was. En meedogenloos zegt hij: betalen! Alles! Nu! (Mattheüs 18:21-35).

Ik heb het gevoel dat toen Jezus dit vertelde, zijn ogen glinsterden van humor.

Het is ook te dol: miljoenen euro's en dan ineens: 10 euro. En dan zo'n dwaze, onbarmhartige houding van een dienaar. Nota bene!

Maar als ik die humor goed aanvoel, dan schuilt daar geen sarcasme in en geen vermaak ten koste van de ander.

De diepste toon van deze humor is, denk ik, het hartstochtelijke verlangen van Jezus om onze ogen open te breken. Dat we eens gaan zien hoe waanzinnig dwaas wij zijn en hoe onbarmhartig tegenover elkaar. Wij die alleen leven van vergeving. Alleen leven van Gods genade. En dan zo doen? Ik heb het gevoel dat dit de mooiste humor is. Niet ten koste van een ander, maar humor in dienst van de liefde. Als Jezus zo onze ogen opent voor wat ons leven is, laten we er naar doen.

*Ds. Jaap Meijer*

## **Uit de gemeenschap van kerk en eiland**

Op 9 juni is Otto Steinfort gestorven; hij was 76 jaar oud. Door de Coronaregels was er geen gelegenheid voor een traditionele Vlielandse begrafenis; alleen de naast familie en een aantal leden van de fanfare waren bij de samenkomst. Maar de rij van mensen die langs de hele weg van Uiter-ton tot Kerkplein stond, was indrukwekkend. En de beleving van de samenkomst was intens voor de kleine groep die daar bij was. Na een ernstige ziekte die hem noodzaakte te stoppen als gemeentebode heeft Otto nog meer dan tien mooie jaren mogen beleven. Hij heeft uit het leven gehaald wat er voor hem aan goeds inzat en toen dat op was, toen hij op was, heeft hij er zonder rancune of angst afscheid van genomen. Van harte wens ik Leny toe dat deze overtuiging haar tot troost mag zijn, ook als het verdriet komt met de stilte en de eenzaamheid. Aanvaarding en vrede wens ik kinderen en kleinkinderen en ieder die om zijn heengaan rouwt.

*ds. Frans Weeda*

## **Persoonlijk**

In de vorige Kerkbel schreef ik dat dit zeventigste nummer voor mij het laatste was. Maar zie, het is eind juli, de computer is opgediept uit één van de vele dozen en ik zit weer te schrijven. Maar dat is niet meer dan passend na het mooie afscheid dat we beleefd hebben en waarvoor we iedereen van harte danken. Mijn werk ging in de laatste maanden een beetje als een nachtkaaars uit en van veel mensen heb ik niet persoonlijk afscheid kunnen nemen, maar dat hebben velen goed gemaakt met cadeaus, uitnodigingen om te komen eten en vooral met lieve, persoonlijke woorden op prachtige kaarten. We hebben samen veel beleefd en het ontroerde me om te lezen hoeveel mensen werkelijk gezien hebben hoe ik predikant op Vlieland heb proberen te zijn. De afscheidsdienst op 28 juni bood slechts plaats aan ongeveer 36 mensen, maar was van grote waarde voor mij en voor ons. Onze (schoon)kinderen waren er allemaal en op het eind kwamen ook onze vijf kleinkinderen binnen in de kerk. Die waren alle vijf enkel nog maar een 'glans in het oog van God' toen we naar Vlieland kwamen! Tijdens het gebed waarmee collega Bertus Nijendijk het afscheid bezegelde en zowel ons als de gemeenschap van Vlieland toevertrouwde aan Gods hoede, kreeg Isa, de jongste, haar popje in de hand en zei verrukt 'Koko'. Zo kun je God ook loven.

Aan het einde van de dienst kreeg ik een prachtig cadeau overhandigd. Ik had geoperd dat een bijdrage voor een nieuwe fiets erg welkom zou zijn. Nou, die fiets kan er royaal van af, en ook een kinderzitje en dan is er nog heel wat over. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!

En nu zijn Joke en ik dus geen Vlielanders meer, maar Workummers. Dat voelde eerst vreemd, maar begint al te wennen. We wonen dan ook in een prachtig huis op een mooie plek. Langzamerhand krijgen onze spullen een plek; hier en daar zijn er zelfs al stukken van de vloer te zien, omdat er geen dozen meer staan. Na twaalf jaar hebben we weer een eigen auto en dat is eigenlijk best fijn. Een punt van overeenkomst met Vlieland, tenslotte: Boodschappen doen is in deze zomermaanden ook hier een crime door grote toeristische drukte.

Van harte wensen wij alle lezers van de Kerkbel: Vrede en alle goeds.

*ds. Frans Weeda*

## Cadeau voor ds. Frans Weeda



Namens velen, gemeenteleden, Vlielanders en mensen uit het hele land, mochten wij Frans Weeda op zondag een cheque van 3.000 euro overhandigen. U kunt in het stukje hierboven lezen wat er al voor gekocht is.

Wij willen allen, hiervoor heel hartelijk dank zeggen!

*Namens de kerkeraad,  
Piety de Boer, diaken,  
deboerpiety@gmail.com*

## Verandering in de kerkeraad

Frans Weeda, tot 1 juli onze predikant, was ook voorzitter van de kerkeraad. Door zijn emeritaat en vertrek moest die functie door iemand anders worden overgenomen. De kerkeraad heeft Harry van Keulen, tot nu toe scriba, als voorzitter aangewezen. Jaap van der Kooij, ouderling-kerkrentmeester, wordt nu de scriba (secretaris) van de kerkeraad.

Van september tot en met december zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Jaap Meijer. Hij zal als adviseur de kerkeraadsvergaderingen bijwonen.

## **Bijdrage van een betrokken buitenstaander; Verslaafd aan Vlieland?**

Mijn vrouw en ik hadden voor eind maart, begin april twee weken uitgetrokken om naar Vlieland te komen. Corona gooide echter roet in het eten. Elke jaar plegen we het eiland een of twee keer te bezoeken. Vaak huren we een huisje of boeken we een kamer in een hotel. Als kennissen ons dan vragen waarom we zo vaak naar Vlieland gaan, reageer ik nogal eens met een: ‘Tja, we zijn eraan verslaafd’.

Maar hoe weet je eigenlijk of je ergens aan verslaafd bent? Soms weet je dat gewoon. Je wilt ergens van af blijven, maar je kunt het niet: sigaretten, drugs, porno, sterke drank, games. Maar verder? Hoe weet je dat je niet verslaafd bent aan je carrière, portemonnee, bewonderd worden, je sportclub, Vlieland? Het antwoord is vrij simpel. Door na te gaan hoe je reageert als het je wordt afgenomen.

Stel je bent ‘s avonds laat met een paar vrienden aan het bomen. Dan ontdekt de gastheer tot zijn schrik dat hij geen pils, wijn of welke sterke drank ook in huis heeft. De anderen reageren nuchter met een: ‘Geef mij dan maar een tonic of sinas.’ Maar één van hen raakt haast in paniek. ‘Is er niet nog een winkel open? Heb je geen burens die iets kunnen missen? Zal ik even naar huis rijden?’ Verslaafd? Misschien zit die persoon er wel dicht tegenaan.

De kwestie lijkt me actueel. De pandemie Covid-19 heeft iedereen iets afgenomen. In het ergste geval iemand van wie je hebt gehouden. Of anders je gezondheid, bewegingsvrijheid, inkomen, nabijheid van je kleinkinderen, noem maar op. Daarmee vergeleken valt het afzeggen van Vlieland natuurlijk in het niets.

Ik bagatelliseer verlies van iets wat erg waardevol is geen moment. Tegelijk zijn er zat voorbeelden van mensen die juist zo’n woestijnervaring gebruikten om na te gaan of zij in hun leven wel de juiste prioriteiten stelden. Ze ontdekten misschien wel dat relaties tenslotte belangrijker zijn dan geld. Of ze zagen in dat ze te afhankelijk waren van iets waarvan ze heus wel wisten dat het vluchtig is en niet zou helpen als ze echt in de problemen zouden komen.

Tijdens de zware financiële en kredietcrisis in 2008 waren er Amerikaanse beleggers die in pure wanhoop het dak afsprongen. Maar ik hoorde ook van een man die ook alles had verloren, maar recent christen was geworden. Hij zei dat dit net op tijd was gebeurd. Nu had hij namelijk een geluk gevonden dat blijvend is veel groter dan zijn voormalige dikke bankrekening. Zijn eventuele verslaving was doorbroken.

En o ja, mijn vrouw en ik hebben ons bezoek aan Vlieland naar september kunnen verschuiven.

*Aad Kamsteeg*

## **Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland**

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden. U kunt meelisteren via de website [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en onder gemeente: “Vlieland” invullen.

## Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl) onder kerkelijke gemeenschap.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland.

## *De Katholieke Gemeenschap op Vlieland*

### Muziek

Niets is vergankelijker als muziek. Een toon klinkt en is weer weg. Een mooie uitvoering van een stuk of een lied kan je niet in je plakboek plakken. Het is hooguit een ervaring die je met andere aanwezigen kunt delen. Maar het is voorbij, zodra de laatste trilling wegsterft.

Alles is trilling. Geluid is een trilling, maar ook licht heeft een trillingsfrequentie. De delen, waaruit onze werkelijkheid is opgebouwd, trillen in de allerkleinste bouwstenen. In sommige interpretaties van de Schepping wordt gesteld dat God sprak en zo alles in trilling bracht.

Zo beschouwd, kun je ons hele leven zien als een woord of als een lied.

De bijbel staat vol liederen, niet alleen in het boek Psalmen. Zo jammer, dat we de melodie niet meer kunnen horen. En toch voeren die liederen ons mee over de hoogtepunten en door de diepe dalen van het leven. Ja, het zijn ook liederen over de vergankelijkheid en de tijdelijkheid van ons eigen leven. Maar de liederen van de bijbel staan daar niet bij stil: ze klinken door over de eeuwen heen.

En wij worden uitgenodigd om mee te zingen. Om ons eigen unieke geluid toe te voegen aan het grote koor, aan het lied van de Schepping. Wij maken het lied niet, wij doen mee.

De basistoon van Gods aanwezigheid geeft ons lied diepgang en richting, want dat is het geluid van de eeuwigheid.

Inderdaad, ons geluid hier op aarde is eindig en sterft weer weg, maar dat hoeft ons niet te beperken. Het is net als met het bespelen van een instrument: niet teveel nadenken, maar gewoon doen. Geef je over aan de muziek van dit moment.

*Susan G. Boukema-Koopman  
Em pastor*



## Vieringen

maandag, 17 augustus 19.30 uur

maandag, 21 september 19.30 uur

maandag, 19 oktober 17.00 uur

Plaats: Nicolaaskerk, ingang zijkant



### COLOFON

*R.K. Pastoraat Vlieland*

*pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)*

*woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkuum*

*email: susan@kpnplanet.n*

*telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30*

*pastoor Marco Conijn*

*werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp*

*email: c.m.conijn@hotmail.com*

*telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503*

## Een orgel voor de Nederlandse Kerk in Sint-Petersburg?

In de Kerkbel van augustus/september 2011 staat deze titel boven een verhaal dat ik schreef over de wens weer een orgel in de Nederlandse Kerk in het Russische Sint-Petersburg te plaatsen. Toen stond er nog een vraagteken achter de zin. Het vraagteken kan nu weg: nog dit jaar komt er na een kleine 100 jaar weer een orgel in de onlangs heel mooi gerestaureerde kerk die aan de bekendste straat van de stad, de Nevsky Prospekt staat.



*De kerk*

### Een stukje geschiedenis.

Vanaf ongeveer 1720 trekken veel inwoners uit het Overijsselse Vriezenveen naar Sint-Petersburg, een reis van bijna 2500 kilometer volgens een vaste route. Deze reis (per huifkar) werd in ongeveer 3 weken afgelegd (nu duurt de reis per KLM nog geen 3 uur!).

De Vriezenveners trokken naar St. Petersburg om er handel te drijven en velen begonnen er een winkel en bleven er wonen. Een aantal trouwde met een Russische vrouw. Zo ontstond er een Nederlandse gemeenschap en daarmee ook de behoefte aan een eigen kerk. De kerk kwam er en deze werd ingewijd door de Prins van Oranje (onze latere Koning Willem II) die getrouwd was met de Russische prinses Anna Pavlovna. De ronde kerk bood plaats aan 372 gelovigen. Boven de ingang bevond zich een prachtig orgel, gebouwd door de Duitse firma Walcker. Na de revolutie van 1917 keerden de meeste Vriezenveners terug naar Nederland. De kerk werd genationaliseerd en gesloten (maar gelukkig niet afgebroken zoals honderden andere

kerken in St.Petersburg). Het orgel werd enige jaren later uit de kerk verwijderd en geplaatst in de concertzaal Capella waar het nu nog steeds staat. Het werd in onze eeuw sterk uitgebreid en ruim 10 jaar geleden nog geheel gerestaureerd.

### **Weer een kerkdienst in de kerk, maar nog geen orgel.**

Na de val van het communisme kreeg de kerk weer meer ruimte in Rusland. Momenteel heeft de Russisch Orthodoxe Kerk zelfs een bevoorrechte positie en heeft zij veel invloed. Andere kerkgenootschappen worden gedoogd. De Nederlandse gemeenschap in Sint-Petersburg is echter te klein voor het houden van wekelijkse diensten, maar zij mogen wel gehouden worden in de kerk die bezit is van de stad. Zo vond er op 18 september 2004 voor het eerst sinds ongeveer 80 jaar weer een dienst plaats. Een orgel werd hierbij node gemist!

Nadat in 2006 de Stichting Vrienden van Sint Petersburg werd opgericht ontstond het plan weer een orgel te plaatsen op de nog altijd lege orgelgalerij. Ondergetekende wierp zich op om te zoeken naar een geschikt orgel en richtte een Comité van aanbeveling op met daarin o.a. een aantal internationale toporganisten.

### **De zoektocht.**

Het actief zoeken naar een geschikt orgel werd in 2010 gestart. In de Kerkbel van augustus/september 2011 schreef ik over de orgelwens van Sint-Petersburg. Ook over de actie geld voor dit mooie doel bijeen te brengen. Verschillende lezers van de Kerkbel reageerden door een gift over te maken. Het zoeken viel echter niet mee. Alhoewel er vele kerken in Nederland worden gesloten, een geschikt orgel diende zich niet aan. Meestal te groot, niet in een goede staat of te duur. Een nieuw orgel laten bouwen was vanwege de hoge kosten onmogelijk. Er werd wel veel over een orgel gesproken, maar er zat weinig schot in de zaak, ook omdat de verhoudingen met Rusland bekoelden.

### **Orgel van Bakkeveen.**

Eind 2019 kwam ik op het spoor van het orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk van het Friese Bakkeveen. De kerk wordt vanwege het samengaan met de Gereformeerde Kerk niet meer als kerk gebruikt en het orgel werd in 2012 uit de kerk gehaald. Het werd overgeplaatst naar het Harmoniummuseum te Paasloo waar het in een goed bespeelbare staat stond opgesteld. In december bezochten we samen met enkele Sintpetersburgers dit orgel. We waren enthousiast: het orgel klinkt fraai, is weliswaar niet groot, maar zal in de akoestisch zeer fraaie kerk in Sint-Petersburg vast heel mooi klinken. Besloten werd dit orgel aan te schaffen, mits het benodigde geld (voor aankoop, transport, verzekering en opbouw) er zou komen. Kosten: € 30.000. De nog resterende ruim € 20.000 werd in enkele maanden bijeen gebracht, dankzij een aantal particulieren en sponsors. Zo werd het orgel begin juni per vrachtwagen naar Rusland gebracht (via de Oostzee en Helsinki). Onder toezicht van Daniel Zaretsky, hoofddocent orgel aan het conservatorium en lid van het Comité van aanbeveling wordt het momenteel



gerestaureerd, opnieuw geverfd en weer opgebouwd. Het orgel heeft één manueel en 8 stemmen. Het wordt uitgebreid met een vrij pedaal met nog één register (Subbas 16’).

De bedoeling is het instrument te gebruiken tijdens kerkdiensten, als oefeninstrument van het conservatorium en voor het geven van concerten.

*Otto Roelofsen, organist op Vlieland en een deel van het jaar inwoner van Sint-Petersburg.*

## Concerten bij kaarslicht in 2020.

Tot onze grote spijt hebben we alle concerten die in de maanden mei, juni, juli en augustus zouden plaatsvinden moeten annuleren.

We hopen van harte dat de concerten die in september en oktober gepland staan wel door kunnen gaan. Dit hangt af van hoe de situatie rond de corona zich ontwikkelt. In de loop van augustus nemen we hierover een beslissing.

In de kerk is met inachtneming van de 1½ meter maatregel plaats voor ongeveer 60 personen.

### Geplande concerten in september en oktober:

- 5 september: *Sytse Buwalda, counter-tenor en David van Ooijen, luit/gitaar*
- 12 september: *RUSALKI (vrouwenkwartet met zang en instrumenten, volksmuziek)*
- 19 september: *Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano*
- 17 oktober: *Hans Roelofsen, contrabas en Vaughan Schlepp, piano.*

Toegangskarten (€ 15,00, kinderen € 5,00) kunnen op de ochtend van het concert aan de kerk verkregen worden. Van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bestellen of reserveren via de website van de kerk kan ook. Telefoon: 06-30873617.

Website: [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl)

Eventueel kunnen ook 's avonds vanaf 20.00 uur nog toegangskarten gekocht worden, maar dan bestaat de kans dat we geen mensen meer mogen toelaten.

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het onderhouds- en restauratiefonds van het monumentale kerkgebouw en worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Flielant.

## Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



## Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland  
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl  
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

### Bankrekeningen:

**NL 95 RABO 0367.600.021** t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 36 RABO 0119.324.636** t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

**NL 08 RABO 0367.600.714** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

**Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.**

### Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Ouderling/  
 Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland  
 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/  
 Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland  
 tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen  
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland  
 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/  
 Geen lid KR: O.G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland  
 Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester/  
 Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Weseppe  
 tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland  
 tel. 06-54252762

### Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad **[oktober/november 2020]** kan worden opgestuurd  
**t/m woensdag 23 september 2020** naar Piety de Boer, e-mail: deboerpiety@gmail.com