

Port Betaald



**AAN:**

**37e jaargang - No 5**

**OKTOBER/NOVEMBER 2020**



***KERKBEL VAN DE  
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar



**De kerkdiensten in oktober en november 2020:****Zondag 4 oktober, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Jan Zuidema, Hoorn [NH]

**Zondag 11 oktober, 10.00 uur**

ds. Douwe Visser, Harlingen  
organist: Arend Nolles, Joure

**Zondag 18 oktober, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Otto Roelofsen, Kimswerd

**Maandag 19 oktober, 17.00 uur**

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

**Zondag 25 oktober, 10.00 uur**

ds. Frans Weeda, Workum  
organist: Frank Water, Voorthuizen

**Zondag 1 november, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Wietse Meinardi, Assen

**Zondag 8 november, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: André Poortman, Zwolle

**Zondag 15 november, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Ite Wierenga, Groningen

**Maandag 16 november, 17.00 uur**

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

**Zondag 22 november, 10.00 uur**

ds. Harry Pals, Noordwijkerhout  
organist: Otto Roelofsen, Kimswerd

**Zondag 29 november, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Bert Huibers, Schoorl

**Zondag 6 december, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Bert Huibers, Schoorl

**Zondag 13 december, 10.00 uur**

ds. Jaap Meijer, Vlieland  
organist: Otto Roelofsen, Kimsverd

**Meditatie: Geheimenis**

Iemand zei eens tegen me: *als ik ooit gelovig zou worden, dan denk ik dat ik eerder rooms zou worden. Niet protestant.*

En toen ik hem vroeg waarom, zei hij: *ik vind daar in de Rooms Katholieke kerk toch iets meer van een mysterie. Protestanten zijn zo verstandelijk bezig.*

Ik kan me daar wel iets bij denken. Wij hebben ook altijd veel geredeneerd. En alles in ons geloof ontleed. Onze leer was doortimmerd. Alles klopte met elkaar.

Maar je kunt geloof ook stuk redeneren. En waar blijft de beleving? Die was er natuurlijk altijd wel. Maar velen hebben nu meer behoefte aan beleving, dan aan hapklare brokken. En er moet ook nog iets te raden zijn. Een mysterie.

Zo zie je dat veel mensen het prachtig vinden gewoon een RK kerk in te gaan en daar alles op zich af laten komen. De beelden, muurschilderingen, en dan gewoon even mediteren, stil zijn. Soms voel je dan iets van God. Je beleeft daar iets en dat is belangrijk. En velen steken dan nog even een kaarsje aan voor iemand, zonder woorden.

Er is een open beleving.

Zo was het in Paulus' tijd ook. Er waren toen vele godsdienstige bewegingen die tegemoet kwamen aan dat oer verlangen van mensen naar het mysterie. Ze hadden geheimzinnige rituelen, kwamen bij elkaar in schaarsverlichte grotten, deden ascetische oefeningen, hadden een geheimtaal die alleen aan ingewijden bekend waren en die hen de sensatie van het contact met het goddelijke gaven.

Prachtig eigenlijk dat zoveel mensen bezig waren met dat goddelijke, en zo zochten naar Hem.

Jawel, maar het had ook een andere kant. Een minder mooie.

Typerend voor die tijd was hoe angstig mensen waren. Ze hadden het gevoel: er zijn zoveel machten om ons heen, die ons bedreigen. Wie zal ons beschermen. Zijn we niet een speelbal in die grote kosmos van ons. En wat is God daarin?

Daarom schrijft Paulus ook een brief aan de gemeente van Kolosse, om hierop in te gaan. Hij zegt: die angst, dat komt ook omdat er geen enkele zekerheid is in dat zoeken naar God. Dat is het probleem van al die zoekers: je weet eigenlijk niets over God.

Maar *wij*, wij hebben wat gevonden! En dan gaat hij uit de doeken doen wat het christelijke geloof is.

Ook een mysterie (Kol 1:27). Een paar keer noemt hij dit woord. Ik denk om aan te sluiten bij de taal van toen. God is voor ons ook een mysterie, een geheimenis. God geeft zijn/haar geheimen ook niet aan ons prijs. Wij weten niet waarom alles gaat zoals het gaat. God heeft ons niet onthuld wat Hem bezielt.

Hoe is Hij betrokken bij alles uit ons leven? We weten het gewoon niet. We zien nog door een spiegel in raadselen. En toch, zegt Paulus, mag je ook dit zeggen dat God toch ook een open boek voor ons is geworden.

In Jezus Christus zien we Gods gelaat en hart. God stalde in Hem uit: zijn liefde.

Dit wilde Paulus toen en nu duidelijk maken. Zeker, God is een mysterie. Maar ook verschenen. Dat mag je vastheid geven. Verdiep je in dit mysterie.

*Ds. Jaap Meijer*

## **Persoonlijk**

Bijna een maand verblijf ik nu op Vlieland. En ik vind het werkelijk geweldig om hier te zijn. Mijn vrouw en ik ervaren het als een groot voorrecht om op dit mooie eiland te wonen en te werken. Toen we hier kwamen zijn we enorm hartelijk ontvangen. Dat heeft ons heel goed gedaan. Ook de pastorie is zo mooi geworden. Wat een werk is hier door vrijwilligers en enkele bedrijven verricht. We wanen ons in een klein paradijsje. Alles bij elkaar genomen: wat is het prachtig om hier te zijn. En alle warmte van de gemeente is een geweldige stimulans om met plezier aan de gang te gaan.



Inmiddels heb ik een paar kerkdiensten geleid. Mooi om voor te gaan, al beperkt het corona-virus het geheel nogal. Jammer dat we lange tijd in de diensten niet samen mochten zingen. Het was niet anders. Maar inmiddels is er ook wat veranderd. De kerkenraad besloot dat een klein beetje zingen toch weer mocht. We zijn met weinigen in de kerk en als ieder “ingehouden” zingt dan is dat verantwoord. Ieder begrijpt, denk ik, wel een beetje wat daarmee bedoeld wordt. Verder blijven we flink op afstand van elkaar. Gelukkig dat we samen komen. We ervaren dat als een groot goed voor het contact en de band met elkaar. Maar we blijven voorzichtig.

## **Contact**

De komende tijd hoop ik in de gemeente bezoeken te doen en met velen binnen en buiten de kerk kennis te maken. Mocht iemand van u een gesprekje willen, schroom niet om contact op te nemen. (tel. 06-48471083).

## Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In de afgelopen periode moest Vlieland afscheid nemen van een aantal bijzondere bewoners.

Op 14 augustus overleed **Fransca Fuld-Hazenberg** op de leeftijd van 67 jaar. Ze was al een tijd ziek maar ging dapper altijd weer verder. Totdat ze echt niet meer kon. We denken aan haar kinderen en verdere familie.

Op 5 september jl. overleed **Susanne Viktoria Kuipers-Kollenda**. Ze was 84 jaar. Op de rouwbrief stond *'rustig weggeleden uit het leven'*. Fijn dat ze zich in vrede kon overgeven aan wat komen gaat. We wensen ook deze familie sterkte in het afscheid nemen.

Op 7 september stierf **Anna van der Meulen**, 78 jaar oud. Op de rouwkaart stond: *'met veel liefde nemen wij afscheid van onze moeder, oma en vriendin'*. Ook in deze familiekring veel verdriet en een groot gemis.

Hoe jong of oud we bij ons sterven ook zijn, we laten een lege plek achter en er is een gemis en verdriet. We hopen dat al deze families zich gedragen weten door mensen om hen heen en hopelijk ook door God.

*ds. Jaap Meijer*

## De toekomst van de kerk op Vlieland

Na een paar maanden uitstel vanwege corona is de kerkenraad na de zomer weer begonnen over de toekomst van de protestantse gemeente op Vlieland na te denken. Er is besloten daar een zogenaamde gemeenteadviseur bij in te schakelen. Omdat die in vele gemeentes komt heeft die een breed inzicht in de manier waarop in andere kleine gemeentes naar nieuwe vormen van kerk zijn wordt gezocht. Voorbeelden van elders kunnen inspirerend werken.

In september is contact met een gemeenteadviseur gelegd. In het volgende nummer van de Kerkbel hopen we meer over onze aanpak te kunnen vertellen.

## De Stichting Nicolaaskerk

In de Kerkbel van juni werd melding gemaakt van de oprichting van de Stichting Nicolaaskerk waaraan het beheer en de exploitatie van ons mooie kerkgebouw zal worden overgedragen. Er is vanuit de kerkelijke gemeente geen commentaar op de gebruiksovereenkomst gekomen, zodat die nu definitief is. Het is de bedoeling, dat de overdracht formeel per 1 januari 2021 zal plaatsvinden. De feitelijke overgang

gaat geleidelijk en begint al eerder: zo hebben de concertcommissie en de Stichting Nicolaaskerk al samengewerkt bij de organisatie van de Concerten bij kaarslicht, die na 1 september gelukkig weer konden plaatsvinden. De Stichting is ook begonnen met de voorbereiding van het onderhoudsplan 2021-2025 voor het monumentale kerkgebouw, dat immers onder haar verantwoordelijkheid zal worden uitgevoerd. De Stichting heeft sinds de oprichting drie bestuursleden: Arnold Kriesch, voorzitter, Harrie van Barneveld, penningmeester, Olchert Brouwer (namens het college van kerkrentmeesters), secretaris. In de komende maanden zal het bestuur met nog vier leden worden aangevuld.

*Olchert Brouwer, kerkrentmeester*

## **Hulp gevraagd voor het schoonmaken van de kerk**

Beste Vlielanders en Vlielandgangers/liefhebbers.

Op **zaterdag 21 november a.s.** willen we de kerk gaan schoonmaken zodat we de kerk 'schoon' kunnen opleveren aan De Stichting Nicolaaskerk.

Maar hierbij kunnen we wel wat extra handen gebruiken en daarom willen we hierbij een oproep doen om ons te helpen!

Als u/jij ons wilt helpen, dan kunt u zich, per telefoon of mail, opgeven bij:

Cathrien de Jong; 06-12457917 en/of

Piety de Boer; 06-50557700 of [deboerpiety@gmail.com](mailto:deboerpiety@gmail.com)

Verdere bijzonderheden, zoals de tijd waarop we beginnen enz. hoort u/jij dan van ons!

Wij hopen op een mooi ploegje en gaan er een fijne dag van maken!

*Cathrien de Jong en Piety de Boer, diakenen*

## **Bijdrage van een betrokken buitenstaander;**

### **Kerk in de ether**

Hoe lang ben je al niet naar de kerk geweest? Nee, ik bedoel niet vanwege gebrek aan interesse, maar omdat de maatregelen tegen corona dat onwenselijk of zelfs onmogelijk maken? Mijn laatste keer lag ergens begin maart, een paar dagen voordat premier Rutte zijn eerste alarmerende persconferentie hield. Sindsdien zijn wij thuis aangewezen op internet: een eenzame dominee, met daaromheen het wat blikkerige geluid van een band met een paar geestelijke liederen.

Grote vraag is of het gewone kerkelijk leven weer zal worden opgepakt als de Covid-19 epidemie dankzij een effectief vaccin verleden tijd zal zijn. Uit wat ik zoal hoorde, viel mij op dat voorheen trouwe kerkgangers vooral het onderling contact missen. Het koffiedrinken na afloop wordt haast nog belangrijker gevonden dan de

preek. Logisch toch? Normaal gesproken doe je geloven namelijk niet in je eentje. Jezus zelf spreekt zijn volgelingen aan in termen van een gezin.

Normaal gesproken, want uitzonderingen bevestigen de regel. Ik ben een paar keer op bezoek geweest bij wat in China ‘de ondergrondse kerk’ werd genoemd. Daar hoorde ik dat onder de terreur van Mao Tse-toeng niet alleen alle kerkelijk leven verboden was, maar alleen al op het bezit van een Bijbel zware straffen stonden. Veel christenen waren toen volledig op zichzelf aangewezen. En laat het geloof nu juist in die tijd kwantitatief en kwalitatief enorm zijn gegroeid.

Maar hoe belangrijk onderling contact is, zag ik bijvoorbeeld bij een tot geloof gekomen Chinese man die al dertig jaar verlamd was. Hij kon alleen nog maar één arm een beetje bewegen. Maar naast zijn nog goede hand stond een kleine zender/ontvanger. De man had Bijbellessen gevolgd via uitzendingen van Trans World Radio. Vervolgens had hij met succes contact gezocht met andere verlamden. En samen met zo’n honderdvijftig anderen had hij nu een ‘kerk in de ether’ gevormd.

De les die ik uit deze ervaring trek? Het evangelie drijft christenen naar elkaar toe en maakt vindingrijk om eventuele barrières te overwinnen.

*Aad Kamsteeg*

## **Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland**

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en onder gemeente: “Vlieland” invullen.

## **Kerkbel**

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via: [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl) onder kerkelijke gemeenschap.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat dan svp door. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland. Mutaties, zoals een verhuizing of een overlijden kunt u doorgeven via [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)



## *De Katholieke Gemeenschap op Vlieland*

### **Klik**

Eerlijk gezegd heb ik de laatste maanden tamelijk veel filmpjes gezien op Youtube. Vooral veel muziek en oosterse bewegingsleer (tai chi of taiji en zo).

Het is ook een verraderlijk medium: je bekijkt het ene filmpje en het andere kondigt zichzelf al weer aan. O, ook leuk of mooi. Klik!

Zo kwam ik ook terecht bij Wim Hof, de extreme atleet en ijsman. Dat is de man die zit te mediteren op ijsschotsen en vrolijk rondzwemt tussen en onder het ijs van de Noordpool. Niet dat ik van plan ben om dat ook te gaan doen, maar hij adviseert ons onder andere om elke morgen een koude douche te nemen. Kraanwater is ongeveer veertien graden, dus dat valt reuze mee.

Het mooie is, dat het op de een of andere manier je levenslust aanwakkert. Hetzelfde gebeurt als je in de golven duikt in het vroege voorjaar of late najaar. Als de zee ook ongeveer veertien graden is, krijg je het overweldigende gevoel dat je leeft en dat je dankbaar bent voor het leven. Dat kun je dus onder de douche een beetje benaderen, al mis ik dan de natuur wel.

Misschien zijn er ook nog andere manieren om je ervan bewust te worden dat je dankbaar bent om te leven. Misschien hoeft dat niet zo extreem.

Laten we eens stilstaan bij die momenten of gebeurtenissen. Vooral in tijden van eenzaamheid of moeilijkheden kan ons dat een beetje opbeuren. Het kan natuurlijk ook gewoon in de kerk of als je een mooi lied hoort dat je raakt. Als je na lange tijd weer samen kan zijn, al is het dan met de nodige afstand. Zoals ik laatste ergens las: Onze lichamen hebben een grens van anderhalve meter maar onze zielen niet.

*Susan G. Boukema-Koopman*  
*Em. Pastor*

### **Vieringen**

maandag, 19 oktober 17.00 uur

maandag, 16 november 17.00 uur

maandag, 21 december 17.00 uur

Inlichtingen over plaats:

Mevrouw A. Roos-van der Heide

Lutinelaaan 6, 8899BE Vlieland. tel. 0562 4515 49

of pastor S. Boukema 06-53 26 93 30

## COLOFON



*R.K. Pastoraat Vlieland*  
*pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)*  
*woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum*  
*email: susan@kpnplanet.n*  
*telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30*

*pastoor Marco Conijn*  
*werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp*  
*email: c.m.conijn@hotmail.com*  
*telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503*

### Concerten bij kaarslicht in 2020.

Vanaf september vinden er weer Concerten bij kaarslicht plaats. Er waren drie in deze maand. Alle concerten t/m augustus waren wegens COVID-19 geannuleerd. De concerten vinden geheel volgens de regels van het RIVM plaats en we mogen maximaal 60 bezoekers ontvangen. Die waren er ook bij alle drie concerten, zodat deze uitverkocht waren. Er kan nu ook met de PIN betaald worden. Van een medisch specialist kregen we nog het compliment dat de concerten zo goed “corona-proof” zijn! U kunt dus veilig komen!

#### **Zaterdag 17 oktober: Hans Roelofsen, contrabas en Vaughan Schlepp, piano.**

Hans Roelofsen behaalde cum laude zijn einddiploma aan het Amsterdams Conservatorium en daarna de Prix d'excellence in Berlijn. Hij kreeg als eerste musicus in Nederland de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs.



Vijfentwintig jaar lang was hij solo-bassist bij het Utrechts Symfonieorkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Daarnaast was hij docent aan het Rotterdams Conservatorium en de ArteZ hogeschool en reisde hij over de halve wereld voor het geven van concerten en master-classes. In zijn woning (de Tindalvilla) te Bussum organiseert hij al tientallen jaren concerten waar excellente musici optreden.

Vaughan Schlepp werd geboren te Tokyo. Zijn opleiding als musicus ontving hij in Engeland en de V.S. Als 5-jarige trad hij voor het eerst op voor publiek en toen hij 12 was gaf hij zijn eerste concert als solist bij een orkest. Hij behaalde twee graden “Magna cum laude” aan de Eastman School of Music in New York. Zijn liefde voor de oude muziek bracht hem naar Nederland. Vaughan geeft wereldwijd concerten, lezingen en masterclasses, trad op voor radio en T.V. en maakte veel Cd’s, o.a. met Hans Roelofsen.

Op het programma dat beide musici hebben samengesteld staan werken van o.a. L. van Beethoven, R. Schumann, Mendelssohn, Tsjajkovski, Saint-Saens en Glazunov.

\*\*\*\*

Toegangskarten (€ 15,00, kinderen € 5,00) kunnen op de ochtend van het concert aan de kerk verkregen worden. Van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bestellen of reserveren via de website van de kerk kan ook. Telefoon: 06-30873617.

Website: [www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl)

Eventueel kunnen ook 's avonds vanaf 20.00 uur nog toegangskarten gekocht worden, maar dan bestaat de kans dat we geen mensen meer mogen toelaten.

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het onderhouds- en restauratiefonds van het monumentale kerkgebouw en worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Flielant.

### **Legaten en erfstellingen**

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



## Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland  
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl  
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

### Bankrekeningen:

**NL 95 RABO 0367.600.021** t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 36 RABO 0119.324.636** t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

**NL 08 RABO 0367.600.714** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

**Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.**

### Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Ouderling/  
 Voorzitter: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland  
 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

Ouderling/scriba/  
 Kerkrentmeester: S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland  
 tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen  
 tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com

Diaken: mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland  
 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl

Kerkrentmeester/  
 Geen lid KR: O.G. Brouwer, Dorpsstraat 179, 8899 AG Vlieland  
 Tel. 06-22392591; e-mail: ogb@outlook.com

Kerkrentmeester/  
 Geen lid KR: H. de Wit, Tollenaar 7, 8124 AX Weseppe  
 tel. 06-83232078; e-mail: de.wit.h41@gmail.com

Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland  
 tel. 06-54252762

### Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad **[december 2020 / januari 2021]** kan worden opgestuurd  
**t/m woensdag 2 december 2020** naar Piety de Boer, e-mail: deboerpiety@gmail.com