

Port Betaald



AAN:

34e Jaargang - No. 2

APRIL/MEI 2017



verschijnt 6x per jaar

**Kerkbel van de Protestantse Gemeente Vlieland**

## **De kerkdiensten in april en mei 2017:**

**Zondag 9 april, 10.00 u., Palmpasen**

ds. Frans Weeda

**Donderdag 13 april, 20.00 u., Witte Donderdag**

ds. Aart Mak en ds. Frans Weeda, viering Heilig Avondmaal

**Vrijdag 14 april, 20.00 u., Goede Vrijdag**

ds. Aart Mak en ds. Frans Weeda

**Zaterdag 15 april, 22.30 u., Stille Zaterdag**

ds. Aart Mak en ds. Frans Weeda

**Zondag 16 april, 10.00 u., Eerste Paasdag**

ds. Aart Mak en ds. Frans Weeda

**Maandag 17 april, 19.30 u.**

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

**Zondag 23 april, 10.00 u.**

Aad van Endhoven, Rotterdam

**Zondag 30 april, 10.00 u.**

ds. Johan Mulder, Hilversum

**Donderdag 4 mei, 19.15 u., Bevrijdingsdag**

**Zondag 7 mei, 10.00 u.**

ds. Frans Weeda

**Zondag 14 mei, 10.00 u.**

ds. Foeke Knoppers, Apeldoorn

**Zondag 21 mei, 10.00 u.**

ds. Frans Weeda

**Maandag 22 mei, 19.30 u.**

Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

**Donderdag 25 mei, 10.00 u., Hemelvaartsdag**

ds. Frans Weeda

**Zondag 28 mei, 10.00 u.**

ds. Frans Weeda

**Zondag 4 juni, 10.00 u., Pinksteren**

ds. Frans Weeda

## Aantekeningen bij de kerkdiensten

Dit nummer van de Kerkbel omvat de volledige Paasperiode, de vijftig dagen van Pasen tot en met Pinksteren. De liturgische kleur is wit, tot aan het rood van Pinksteren. Hoewel we in een Mattheüs-jaar leven, komen de voorgestelde evangeliezingen op de Paaszondagen uit Johannes; pas in de zomer neemt Mattheüs ons weer bij de hand. Het overkoepelende thema is: viereen en voorbereiden. De basis van onze blijdschap en ons vertrouwen is gelegd, nu wordt het zaak om te leren lopen op de weg van de vrede, de weg in het voetspoor van Jezus. En hopelijk te ervaren dat we in alle eenzaamheden niet van God verlaten zullen zijn.

De traditionele Palmpassen-optocht van de kinderen zal ook dit jaar doorgang vinden, de meeste afspraken daarvoor zijn inmiddels gemaakt. Tijdens de drie dagen in de Goede Week vanaf Witte Donderdag tot en met de Paasochtend verwelkomen we weer gasten die meedoen aan de Paaspegrimage in ons midden. In verband hiermee zijn de aanvangstijden van de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag aangepast; beide vieringen beginnen om 20.00 u.

Op 4 mei is er de gebruikelijke samenkomst in de kerk voorafgaande aan de tocht naar het militaire gedeelte van ons kerkhof en de twee minuten stilte. De verwachting is wel dat er dit jaar wat minder mensen zullen zijn dan voorgaande jaren, omdat de voorjaarsvakantie anders valt. Maar er zijn ook geen 700 aanwezigen nodig om een indrukwekkende samenkomst te hebben. Het enige is dat ik net iets meer tekst zal moeten hebben, om precies op het juiste moment uit de kerk te vertrekken, zodat we niet te vroeg en niet te laat bij het monument aankomen; timing is ieder jaar weer de uitdaging.

Op 25 mei is het Hemelvaartsdag en dan is er net als in de voorgaande jaren een meditatieve wandeling vanuit de kerk en terug, als het enigszins kan wat het weer betreft.

## Overpeinzingen

In de hiervoor gaande uitgaven van de Kerkbel richtten mijn overpeinzingen zich vooral op maatschappelijke en politieke thema's. In dit nummer, dat u hopelijk in de week voor Pasen bereikt, geef ik alle ruimte aan een Paasmeditatie. Dat is overigens niet in tegenspraak met die andere onderwerpen. Geloof en kerk bestaan immers niet in een andere, in een afgeschermdde werkelijkheid. Wij leven in en van de overtuiging, dat Gods Woord bestemd is voor de wereld, omdat de Schepper zijn wereld liefheeft. Het is daarom gegeven met de christelijke verkondiging dat mensen daarmee lastig gevallen worden, hoezeer zowel gelovigen als niet-gelovigen misschien zouden wensen dat het niet zo was.

Hierin ligt zowel de betekenis als de aanstoot van de verkondiging van Pasen. Het zou makkelijker zijn voor de kerk en de kerkmensen als het evangelie beperkt bleef tot de besloten ruimte van de kerk op zondag. We zouden niet voor de uitdaging staan om de soms genadeloze spot over 'dat achterlijke geloof' te verduren en niet

telkens weer bevraagd te worden op de daadwerkelijke betekenis van het christelijke geloof in een wereld die de religie allang vervangen heeft door allerlei geloof en overtuigingen van eigen maaksel. Maar alleen al het feit dat sterke maatschappelijke krachten het Woord het liefst op zo'n afgeschermd plek zouden houden, in de puur persoonlijke levenssfeer en, vooruit en bij de gratie, in het reservaat van de zondage eredienst, moet ons alert maken op het achterliggende belang dat die krachten hebben. Ze wensen door niets en niemand beperkt te worden in hun jacht op hun idealen van rijkdom en zelfbeschikking en zeker niet door iets dat zo ouderwets is als het geloof in God. Dat kan en mag voor ons niet aanvaardbaar zijn, al herken ik bij mijzelf de beduchtheid om uit te komen voor je geloof maar al te goed.

Ik troost mezelf wel eens met een verhaal van jaren geleden. Ooit deed ds. Jan Buskes mee aan een evangelisatie-campagne in Amsterdam, vanuit de overtuiging dat het evangelie ook voor de eigenwijze bewoners van onze hoofdstad relevant is. Er werd gespot: "Ds. Buskes staat met Jezus op straat!" Zijn antwoord was ijzersterk: "Je kunt met minder op straat staan".

Als ik de betekenis van het Paasfeest in één korte kreet moet samenvatten, dan is het deze: 'Pasen is een medicijn tegen de angst'. Angst is een constante in het menselijke bestaan; ook in onze moderne samenleving. Dat lijkt vreemd, want we hebben tijden gekend die veel onveiliger waren dan de huidige en de levensverwachting is nog nooit zo hoog geweest als nu. Wij mensen lijken echter niet te kunnen leven zonder angst. Vrees is ook niet alleen negatief, het is een heilzaam mechanisme dat ons doet overleven, omdat we daardoor gevaarlijke situaties herkennen en ze dus kunnen vermijden of in elk geval hanteren. Er is zelfs angst die we met opzet zoeken om het leven spannend te maken: extreme sporten, (te) snel tijden, financiële risico's nemen, gokken. Dat kan allemaal ontsporen, maar kennelijk kunnen en willen we niet leven in de hemelergende saaiheid van een wereld die volledig veilig is en ontgaan van alle gevaar.

Angst is er in soorten en maten. Het gaat mij in dit stuk vooral om de angst die niet makkelijk te verklaren is uit de feiten, maar wel een enorme invloed heeft, namelijk de angst voor andere mensen. Ik ben ervan overtuigd dat deze vrees een uiting is van angst voor onszelf. Net zoals ik geloof dat doodsangst in wezen levensangst is, maar dat terzijde.

Het bestaan van mensen die de dingen anders doen, anders beoordelen en die er even onvoorspelbare als onvoorstelbare opvattingen op na houden, is een uitdaging aan alles wat wij normaal vinden. Wie weinig zelfvertrouwen heeft, ervaart zo'n uitdaging gauw als bedreigend. Het is ook mogelijk dat je in die anderen trekken van jezelf weerspiegeld ziet, die je liever niet erkent. Ook dat is bedreigend.

Deze week berichtte de krant over een onderzoek in de grote steden naar het integratievermogen van witte, autochtone Nederlanders, die in veel wijken een minderheid geworden zijn. Dat vermogen blijkt niet groot te zijn; de gedachte viert nog steeds hoogtij: 'zij' moeten zich aan 'ons' aanpassen, ook al vormen 'wij' allang niet meer de meerderheid. Niet alleen in de grote steden, ook op ons eigen Vlieland is die tendens zichtbaar. In het kader van mijn lessen Levensbeschouwelijk Onderwijs op de Jutter geef ik aan groep 7 en 8 onder meer informatie over de wereldgodsdiensten,

dus ook over de Islam. Voorafgaande aan die les had ik de kinderen gevraagd een vragenlijstje in te vullen over wat zij weten van en denken over moslims en hun godsdienst. Dat loog er niet om, de associatie met radicalisme, terreur en nietsontziend geweld kwam ik op alle papieren tegen. In mijn lessen laat ik korte filmpjes zien van de N.O.T. (Nederlandse Onderwijs Televisie), waarin Hakim onder de titel ‘Heilige huisjes’ een korte inleiding geeft over de verschillende godsdiensten die in Nederland volgelingen hebben, aan de hand van hun gebedshuizen. Ik zag enkele kinderen letterlijk verstarren, toen Hakim in de moskee de echo uitprobeerde door vanaf het spreekgestoelte ‘Allahoe akbar!’ te roepen. Dat is een korte lofprijzing, vergelijkbaar in betekenis met het woord ‘Halleluja’, maar de leerlingen kennen het alleen als de kreet van mensen die op het punt staan zichzelf op te blazen. Ik vind dit zorgelijk, maar ben niet verbaasd. Hun indruk komt direct overeen met de berichtgeving in de media en zolang die niet gecorrigeerd wordt door daadwerkelijke ontmoeting met moslims van goede wil, zal dit aspect van de Islam dominant blijven.

Waar ik echt van schrok, was van de categorische weigering van enkele kinderen om hun naam op hun papier te zetten. Waren ze bang dat ik hen veroordelen zou om wat ze opgeschreven hadden, terwijl ik toch zelf naar hun mening vroeg? Of is er sprake van een meer algemene druk vanuit wat ‘politiek correct’ gevonden wordt? Zo van: “Ze vinden dat ik het niet mag zeggen en misschien vindt u dat ook wel, maar toch is dit mijn mening”. Als dat zo zou zijn, dan volgen onze kinderen alleen maar het voorbeeld van veel volwassenen, die vrijheid van meningsuiting beleven door heel hard iets heel onbeschofts te twitteren en te toeteren en er dan als een haas vandoor te gaan. Angst om te staan voor wat je denkt en zegt, angst voor wat anderen er van zullen vinden, angst voor moslims; wat is er gebeurd met ons vrije land en met de directheid waarop Nederlanders zich zo graag laten voorstaan?

Of is het vraagstuk van de angst veel breder dan ons land en onze tijd, is het gegeven met het mens-zijn? Ik denk het wel. Het is niet de vraag hoe wij kunnen komen tot een leven zonder angst, want dat bestaat niet, het gaat erom hoe we met die angst omgaan. Er is maar één remedie tegen verlamdende angst en dat is: vertrouwen. We kennen de toekomst niet, we hebben niet alles in eigen hand, we kunnen niet alle risico’s uitsluiten, maar we mogen in alle kwetsbaarheid leven en ons plekje onder de zon innemen voor de jaren die ons gegeven zijn. Dat wij bestaan, is het afdoende antwoord op de vraag naar ons bestaansrecht: we zijn er, dus mogen we er zijn.

Pasen vieren is een oefening in dit vertrouwen, is ons laten inspireren door Jezus die de weg van gerechtigheid en liefde ten einde toe gegaan is, die de angst te boven gekomen is en die zijn levensweg en zijn strijd kon eindigen met de woorden: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest’. Als de evangelist Johannes beschrijft wat de vrucht van Pasen is, dan tekent hij de vrienden van Jezus als mensen in een potdicht gesloten ruimte, waar ze bang zitten te wezen voor ‘de Joden’. Tot Hij komt en openbreekt wat dicht was, met de groet van de vrede, shalom. En in het boek Handelingen wordt verhaald dat het eerste teken dat Petrus en Johannes kunnen doen in de kracht van de geest van Jezus de genezing is van een *verlamde*. Pasen verlost ons uit de verlamdende greep van de angst en laat ons gaan op de vrije adem van de wind. En waar die ons brengt, dat weet alleen God.

## Uit de gemeenschap van kerk en eiland

Opnieuw zijn drie Vlielanders heengegaan in de voorbije maanden.

Op 17 februari stierf Maria Fransina van Randen, geboren Horjus, enkele weken voor haar 77e verjaardag. Marie hoorde bij de thans snel wegvallende generatie van mensen die Vlieland hebben helpen opbouwen in de ‘tweede gouden eeuw’ van ons eiland. Ze is onder meer raadslid en wethouder geweest. De laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest, misschien nog het meest voor Henk en de kinderen en allen die van haar houden, omdat zij in zekere zin al bij leven gedeeltelijk afscheid van haar moesten nemen. Op 21 februari deden heel veel mensen haar uitgeleide.

Op 22 februari is Joop de Wolff gestorven; hij was 85 jaar oud. In minder dan een jaar tijd moesten Marike, Mark en Martin afscheid nemen van hun beide ouders. Mark en Marike, die allebei tijdelijk in het buitenland wonen, hebben grote afstanden afgelegd om telkens weer bij hem te zijn. Hij waardeerde dat zeer. Zo ver als dat mogelijk was, heeft hij geprobeerd hun het werk uit handen te nemen en toen hij alles gedaan had wat kon, was het voor hem ook tijd om te gaan. Met respect en dankbaarheid hebben wij op 27 februari zijn liefde en dienstbaarheid in herinnering geroepen, naar zijn muziek geluisterd en zijn lichaam daarna in Vlielands aarde gelegd.

Op 5 maart stierf mevr. D.A. van Breukelen-van Manen op de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde de laatste jaren in de Uiterton, dicht bij haar dochter. Ze was iemand die zich zeker niet op de voorgrond drong. In een mooie, sobere plechtigheid voorafgaande aan de crematie hebben haar beminde afscheid genomen.

Zij die gestorven zijn en allen die om hen rouwen dragen wij op in de hoede van God. Dat zij in vrede mogen rusten en dat hun gedachtenis ons blijvend tot zegen mag zijn.

*ds. Frans Weeda*

## Mededelingen

Van Jelva van der Werff ontving ik twee berichten die ik hieronder opneem:

### 1. Gastvoorgangers

Elk voorjaar worden onze gastvoorgangers benaderd of zij op één van de 22 vrije zondagen van ds. Weeda willen voorgaan in het komende jaar. Dus in het voorjaar van 2017 worden ze al benaderd voor het jaar 2018! Wie plant zijn vakanties c.q. weekenden al zolang te voren?! Dominees dus. Natuurlijk hebben veel gastpredikanten een zekere voorkeur voor de meer zomerse periode. Maar ook dit jaar bleken een paar van hen bereid hun voorkeurszondag in te ruilen voor een zondag in de winterperiode. Vanaf deze plek ook maar eens een dankbetuiging voor hun enthousiaste en gewaardeerde bijdrage aan onze wekelijkse kerkdiensten!

## 2. Film ‘the Red Turtle’

Op donderdagmiddag 20 april om 15.00u draait in Podium Vlieland; ‘The Red Turtle’, een Frans/Japanse animatiefilm van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit (80 min).

Het is een betoverende film over de levenscyclus van de mens en zijn verhouding tot de natuur, over verlangen en vergankelijkheid. De Nederlander Michael Dudok de Wit kreeg van het legendarische Japanse animatiehuis Studio Ghibli carte blanche om in zijn 63ste levensjaar zijn eerste lange film te maken nadat ze zijn korte film ‘Vader en Dochter’ hadden gezien.

Net als in die korte film wordt er geen woord gesproken, wel is er muzikale ondersteuning. Je vergeet dat je naar een animatiefilm kijkt.

Prijs: € 9,50 of € 5,50 met een 10-strippenkaart.

VESV-leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 5,50.

## Concerten bij kaarslicht

De serie concerten voor het jaar 2017 is al begonnen met een indrukwekkende uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach op 1 april. De enorme zeggingskracht van de eeuwenoude Bijbelteksten, die nog versterkt wordt door de manier waarop Bach zijn muzikale genialiteit inzet om de muziek de tekst te laten ondersteunen en de gedreven uitvoering door de musici maakte het tot een bijzondere ervaring bij deze uitvoering aanwezig te mogen zijn. Laat ik het zo zeggen: “Als ik toch eens kon preken, zoals hier gezongen werd....”

Het volgende optreden is pas in juni, maar dat is wel een bijzonder concert. Opnieuw maken Carel Kraayenhof (bandoneon) en Juan Pablo Dobal (piano) de oversteek naar Vlieland en wel op:

### Zaterdag 17 juni

Voor de vierde keer in zes jaar komen zij optreden in de serie Concerten bij kaarslicht.

Carel is een absolute grootheid in de tangomuziek. Hij speelde over de gehele wereld, samen met zijn ensembles, maar ook als solist bij beroemde orkesten o.a. te Wenen, Hong Kong, Sydney, Londen en Berlijn. Hij formeerde zijn eigen Sexteto Canyengue en het Kraayenhof Tango Ensemble en speelde met grootheden uit de klassieke muziek zoals Ennio Morricone, Janine Jansen, Joshua Bell en celliste Quirine Viersen. Maar het allerbekendst werd hij wellicht door het optreden tijdens de huwelijksplechtigheid van Z.K.H. Prins Willem-Alexander en H.K.H. Prinses Maxima, het huidige koningspaar van Nederland. Ook Juan Pablo Dobal trad als pianist met vele beroemde musici uit de klassieke en lichtklassieke muziek op. Beide musici hebben zich gespecialiseerd in de Argentijnse tango. Afgelopen jaar hebben zij aan een grotendeels nieuw repertoire gewerkt, dat zij graag, met enkele bekende composities, op Vlieland ten gehore willen brengen.

Zie verder: [www.carelkraayenhof.com](http://www.carelkraayenhof.com)

## Financiële verantwoording collecten januari en februari 2017

Datum	Alg. kerk. werk	Diaconie	Bestemming diaconale collecte
1 jan	€ 65,40	€ 53,95	Eigen diaconie
8 jan	€ 52,85	€ 46,30	Eigen diaconie
15 jan	€ 43,05	€ 57,30	PKN Oecumene
22 jan	€ 36,65	€ 22,80	PKN Catechese en Educatie
29 jan	€ 61,35	€ 39,90	PKN Missionair werk
5 febr	€ 37,56	€ 29,90	Werelddiaconaat
12 febr	€ 65,33	€ 47,45	Eigen diaconie
19 febr	€ 97,60	€ 42,50	Eigen diaconie
26 febr	€ 110,00	€ 63,90	Eigen diaconie

Allen hartelijk dank voor uw giften en bijdragen!

**N.B.** Alle afdrachten voor de projecten van Kerk in Actie worden door de diaconie aangevuld tot tenminste € 100,00. De Kerstcollecte voor Kinderen in de knel is afgerond op € 750,-

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Piet Bakker en Harry de Wit, administrateur*

### *De Katholieke Gemeenschap op Vlieland*

#### Recht in de leer?

Er was een tijd dat kerkleiders beoordeeld werden op hun orthodoxie: om je als kerk te kunnen profileren had je een duidelijke leer nodig waar mensen zich van de top tot de basis aan hielden. Ooit werden bisschoppen door het Vaticaan benoemd om hun orthodoxie: hoe rechter in de leer, hoe beter benoembaar. De leer stond bovenaan. Als mensen zich niet konden voegen naar de leer van de kerk, dan vonden die bisschoppen dat ze het gewoon beter en vaker moesten uitleggen. Zulke bisschoppen zijn er nu natuurlijk ook nog, maar er begint een andere wind te waaien. (Spannend: wat zal dat voor ons bisdom betekenen?)

Nu is de tijd aangebroken dat vooral een kerkleider menselijk zou moeten zijn. De gewone mensen hebben niet zoveel meer met een harde leer. Integendeel. Onlangs gaf paus Franciscus een uitgebreid interview met Die Zeit van donderdag 9 maart. Hij spreekt daarin over populisme en priestertekort, maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat hij geen enkele moeite heeft met kritiek op zijn beleid. Hij zei: 'Iedereen mag een mening hebben. Dat is legitiem, menselijk en verrijkend'. Hij zei ook dat hij zichzelf niets bijzonders vindt. Hij zegt daar: 'Ik ben – ik wil niet zeggen een arme drommel – maar wel een heel gewone man, die doet wat hij kan. Ook ik ben een feilbare zondaar'. Dat is nieuw voor een kerkleider. Hij oefent geen macht uit van



boven met als pressiemiddel de leer. Nee, hij gaat naast ons, gewone mensen, staan en hij erkent dat ook hij fouten maakt. Niet omdat hij de leer niet zou kennen, maar gewoon omdat hij een mens is. Een mens met twijfels en angsten, een mens met een hart.

Zouden we in deze tijd op de drempel staan van de menselijke kerk? Een kerk die weer beseft wat Jezus werkelijk predikte? Niet de wet, maar de mens staat voorop. Niet om de wet weg te doen, maar om te vervullen in liefde. Niet oordelen, discrimineren en uitsluiten, maar zien, begrijpen en omarmen.

*Susan G. Boukema-Koopman  
Pastor*

## **COLOFON R.K. Pastoraat Vlieland**



*pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)*  
 woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum  
 email: [susan@kpnplanet.n](mailto:susan@kpnplanet.n)  
 telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

*pastoor Marco Conijn*  
 werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp  
 email: [c.m.conijn@hotmail.com](mailto:c.m.conijn@hotmail.com)  
 telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

*pastor Sipke Draisma*  
 woonadres: De Swan 10, 8702 CL Bolsward  
 werkadres: Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen  
 email: [pastor@swan10.nl](mailto:pastor@swan10.nl)  
 telefoon: 0517-412755 of 0515-542524 / mobiel: 06-45460216

## **Een vriendelijk verzoek**

De Kerkbel wordt huis aan huis bezorgd op Vlieland en daarnaast per post bezorgd op ongeveer 300 adressen overal in het land. De kosten daarvan dragen we als Vlielandse gemeente, omdat onze relatie met de vrienden aan de wal één van onze levenslijnen is. U zult begrijpen dat dit wel een aanzienlijke kostenpost is, die we zouden kunnen verminderen door een aantal 'Bellen' digitaal te versturen, als bijlage bij een email. Het zou goed voor ons zijn als u ons op deze manier helpt de uitgaven te beperken.

Mocht u hier aan mee willen werken, wilt u dan een e-mailtje sturen aan: [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)? Met hartelijke dank!

## Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



## Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland  
[scriba@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:scriba@protestantsegemeentevlieland.nl)  
[www.protestantsegemeentevlieland.nl](http://www.protestantsegemeentevlieland.nl)

### Bankrekeningen:

**NL 95 RABO 0367.600.021** t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

**NL 36 RABO 0119.324.636** t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

**NL 08 RABO 0367.600.714** t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

**"Verhuist u of wenst u dit blad niet (meer) te ontvangen,  
graag een e-mail bericht naar [kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl](mailto:kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl)  
of per post naar Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland".**

### Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

- Predikant: Ds. Frans Weeda, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland  
tel. 0562-850518; email: [fhweeda@home.nl](mailto:fhweeda@home.nl)
- Voorzitter: P. Bakker, Lutinelaan 15, 8899 BD Vlieland  
tel. 0562-451164; email: [p.bakker1948@telfort.nl](mailto:p.bakker1948@telfort.nl)
- Ouderling/scriba: H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland  
tel. 0562-451573; email: [vankeulenharry@gmail.com](mailto:vankeulenharry@gmail.com)
- Ouderling: J.G. Weeda-Stemerdink, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland  
tel. 0562-850518; email: [jweedastemerdink@home.nl](mailto:jweedastemerdink@home.nl)
- Diaken: L. Bruin-Ippel, Nieustraat 18, 8899 AS Vlieland  
tel. 0562-451344; email: [inabruin@home.nl](mailto:inabruin@home.nl)
- Ouderling-kerkrentmeester: H. de Wit, Dorpsstraat 130, 8899 AN Vlieland  
tel. 0562-453381; email: [de.wit.h@home.nl](mailto:de.wit.h@home.nl)
- Koster: I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland  
tel. 06-54252762

## Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad (**juni/juli 2017**) kan worden ingeleverd  
t/m **woensdag 24 mei 2017** bij Frans Weeda, Kerkplein 5, tel. 0562-850518,  
e-mail: [fhweeda@home.nl](mailto:fhweeda@home.nl).