

AAN:

36e Jaargang - No. 2

APRIL/MEI 2019



verschijnt 6x per jaar

Kerkbel van de Protestantse Gemeente Vlieland

De kerkdiensten in april en mei 2019:

Donderdag 18 april, 19.30 u. *Witte Donderdag met Viering Heilig Avondmaal*
ds. Frans Weeda

Vrijdag 19 april, 19.30 u. *Goede Vrijdag*
ds. Frans Weeda

Zaterdag 20 april, 12.00 u. *Mattheus Passion*

Zaterdag 20 april, 22.30 u. *Stille Zaterdag*
ds. Frans Weeda

Zondag 21 april, 10.00 u. *Pasen*
ds. Frans Weeda

Maandag 22 april, 17.00 u.
Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 28 april, 10.00 u.
ds. Maartje Wildeman, Nijemirdum

Zaterdag 4 mei, 19.15 u. *Dodenherdenking*
ds. Frans Weeda

Zondag 5 mei, 10.00 u. *Bevrijdingsdag*
ds. Frans Weeda

Zondag 12 mei, 10.00 u.
ds. Frans Weeda

Zondag 19 mei, 10.00 u.
ds. Aad van Endhoven, Rotterdam

Maandag 20 mei, 17.00 u.
Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 26 mei, 10.00 u.
ds. Karen Hagg, Jisp

Donderdag 30 mei, 10.00 u. *Hemelvaart*
ds. Frans Weeda

Zondag 2 juni, 10.00 u. *Viering Heilig Avondmaal*
ds. Frans Weeda

Zondag 9 juni, 10.00 u. Pinksteren
 ds. Frans Weeda

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden.

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Maar u kunt er ook via de site van de Protestantste Gemeente Vlieland op komen. Klik op de site ‘kerkdiensten’ aan en dan is er een link waar u op kunt klikken en dan bent u er al.

Aantekeningen bij de kerkdiensten

In 1969, dit jaar dus precies een halve eeuw geleden, besloot het tweede Vaticaans Concilie tot een ingrijpende verandering in het zogenaamde lectionarium Romanum, het rooster van vastgestelde lezingen binnen de rooms-katholieke eredienst. Voor het eerst in duizend jaar (!) werden gedeelten uit het Oude Testament opgenomen als voorgeschreven Schriftlezingen. Het zwaartepunt bleef wel bij de Evangelieën liggen en tot op vandaag kent de rooms-katholieke kerk het gebruik dat de gelovigen opstaan tijdens de lezing daarvan. Ik heb, eerlijk gezegd, altijd een beetje moeite gehad met die gewoonte, ook in oecumenische diensten. Het Oude Testament en de brieven zijn volgens mij volledig ‘woord van God’ en in zichzelf waardevol. Ik zie geen noodzaak om op iedere zondag een fragment uit het evangelie te lezen en de overige lezingen altijd van daaruit te belichten. Daar was, zeker in de eerste jaren van mijn predikantschap, overigens niet iedereen in mijn protestantse kerk helemaal blij mee; ik heb mijn keus vaak moeten verantwoorden! Verder werd het oude eenjarige rooster vervangen door een driejarig, waardoor honderd evangeliegedeelten konden worden toegevoegd aan het lectionarium. Na elkaar komen de evangelieën van Mattheüs, Marcus en Lukas aan bod, terwijl Johannes een plaats krijgt op de hoge feesten en daarnaast vooral in het Marcus-jaar.

In die jaren van ontluikende oecumene en aan protestantse kant een groeiend besef van de waarde van een geordende liturgie, al was het maar om dominees uit te dagen iets minder vaak hun particuliere stokpaardje te berijden bij de tekstkeuze, ontstond het oecumenisch leesrooster dat we in grote lijnen nog steeds hanteren. Aan protestantse kant is dit rooster overigens -terecht- nooit verplicht gesteld; dat zou zich slecht verdragen met de plaatselijke vrijheid die de kern vormde van de strijd van de Reformatie.

In het rooster van de Paastijd in dit C-jaar komt in de weken na Pasen eerst het laatste hoofdstuk van het Lukas-evangelie op drie zondagen achtereen aan de orde, dan volgen enkele weken met lezingen uit Johannes en met Hemelvaart en Pinksteren keren we terug naar Lukas, nu naar zijn tweede boek, dat bij ons de ‘Handelingen

der Apostelen' wordt genoemd. Van Marcus heeft Lukas de gedachte overgenomen om zijn beide boeken de structuur van een reisverslag te geven. Het eigen accent van de derde evangelist is de betrokkenheid van Jezus en dus van God op de mensen die normaal gesproken buiten de gemeenschap vallen, gesymboliseerd door hoeren, tollenaars en melaatsen. Er is in Jezus werkelijk iets nieuws begonnen, God begint zijn gehele mensheid samen te roepen in deze nieuwe gemeenschap, waar slechts zij bui-ten vallen die beslist niet mee *willen* doen. De reis van deze boodschap van heil, dit Evangelie, begint in de velden van Bethlehem, gaat naar Galilea en vandaar terug naar Jeruzalem in Judea. In het tweede boek beschrijft Lukas hoe de boodschap wereldwijd wordt, van Jeruzalem, de stad van de belofte en de profetie, naar Rome gaat, het centrum van de wereld.

Overpeinzingen

Het bezinnende gedeelte van mijn bijdrage aan deze Kerkbel valt in twee delen uiteen. Om te beginnen uiteraard een korte Paasmeditatie in dit nummer dat van de Paasweek tot aan Pinksteren loopt. Daarna wil ik een moment achterom en vooruit kijken naar aanleiding van de gemeentebijeenkomst op 26 maart, die het karakter had van een bezinning op de vraag waar we precies staan op de route van vandaag naar morgen, naar een gewenste en mogelijke situatie na ons vertrek.

Pasen

Er zijn tegenwoordig veel interim-functies. De taak van een dergelijke functionaris is tijdelijke inzet, vaak om een vastgelopen proces vlot te trekken. Sinds kort kent ook de kerk het verschijnsel van interim-predikanten. Volgens de website van de PKN zijn er elf (een raad van elf?!) predikanten in algemene dienst die op verzoek kunnen worden gedetacheerd in een gemeente. Hun competenties worden als volgt omschreven: 'Zij zijn gespecialiseerd in gemeenteopbouw en geven tijdelijke ondersteuning aan kerkelijke gemeenten die te maken hebben met verandering, crisis of conflicten. De duur van deze ondersteuning kan variëren van enkele maanden tot maximaal twee jaar'.

Het kan een modern verschijnsel lijken, maar dat is het niet; God heeft al eeuwen lang interim-boodschappers, die we kennen onder de meer gebruikelijke naam engelen. Engelen komen in het verhaal als mensen de weg en het zicht op Gods Rijk kwijt zijn en gaan er weer uit zodra mensen de boodschap kunnen verstaan en verder dragen. In het Lukas-evangelie spelen engelen vooral een rol bij het begin en het einde van het leven van Jezus. Als niemand in een door keizers, landvoogden en soldaten overheerste wereld meer werkelijk gelooft in het koningschap van God, komen engelen aankondigen dat de Zoon van David is geboren. In een wereld die donker, koud en stil is, verschijnt uit de hemel licht en warmte. Een koor van engelen maakt Gods naam groot en geeft mensen nieuwe moed. Zodra enkelen gehoord

hebben, al is het een stel herders in het veld, vertrekt het hemelse koor weer; nu ligt het bij die herders om het nieuws verder uit te dragen. Als de vrienden alle hoop verloren hebben en menen dat Jezus stil en koud in het donkere graf ligt, wordt de steen afgewenteld en nemen engelen in stralende, blinkend witte gewaden het woord. Zodra enkelen het gehoord hebben, al zijn het vrouwen die volgens de Joodse wet van die tijd niet mochten getuigen, verdwijnen zij uit het zicht en uit het verhaal. Het is alsof ons duidelijk gemaakt wordt dat engelen de mensen enkel ondersteunen; ze geloven niet voor ons, ze blijven niet op ons inpraten, het Woord wordt ons aangeboden, maar het is onze vrijheid wat we daarmee doen. In onze wat cynische wereld doet de uitspraak: 'Eerst zien, dan geloven' opgeld. Bijbels gezien is dat onmogelijk, daar gaat het om eerst geloven en dan zien. Dat geloof ontstaat door gehoor te geven aan wat ons gezegd en betuigd wordt, door de engelen, door de medegelovigen en door de opgestane Heer zelf. Sterker nog dan de andere evangelisten houdt Lukas consequent de volgorde aan: horen - geloven - zien. Dat sluit heel nauw aan bij de oudtestamentische opvatting van geloven. Abraham en Mozes hoorden de Stem die hen riep, met alle aarzeling vertrouwden ze de Stem voldoende om te gaan en op die weg begonnen zij te zien. Ten dele, niet meer dan dat, maar verder kan een mens ook niet komen. Pasen brengt de boodschap dat de weg van Jezus niet doodloopt, ondanks het tomeloze geweld dat ingezet wordt door de machten van het kwaad. Geloven is nu vertrouwen op de waarheid van dat getuigenis en op weg gaan achter Hem aan in de stellige hoop en verwachting dat wij gaandeweg zullen zien. Hoe meer we in die boodschap geloven, in Hem geloven, hoe meer wij van zijn aanwezigheid zullen zien. Daarom is het geloof niet te bewijzen of met onomstotelijke argumenten aan twijfelaars duidelijk te maken. Je moet de eerste stap in vertrouwen durven zetten; daarna kan het geloof zich stap voor stap ontwikkelen aan de hand van ervaringen.

Over de toekomst van de protestantse gemeente

Op 26 maart hebben we een gemeentevergadering gehouden over de toekomst. Het officiële verslag wordt door de scriba gemaakt en volgt op een later moment. Maar ik wil wat gedachten met u delen naar aanleiding van deze bijeenkomst. De cijfers van de jaarrekening en de begroting lieten duidelijk zien wat al eerder te voorzien was: zonder de inkomsten van de verkoop van het Armhuis zou de gemeente binnen twee jaar 'technisch failliet' zijn. Maar nu is er een kans om verder te gaan met een beroepskracht: een predikant of kerkelijk werker. Het idee is om in de taakomschrijving van deze functionaris nauw aan te sluiten bij activiteiten van de kerk die door de eilanders en/of de gasten gewaardeerd worden: de kerkdiensten op zondag, de inzet van de kerk rond begrafenissen, de lessen Levensbeschouwelijke Onderwijs op school, de bijdrage aan de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit dat vertrekpunt kan verkend worden wat er nog meer mogelijk is voor en met kerkleden, eilanders en gasten.

Er zal hiervoor een nieuwe, werkbare structuur moeten komen, zodat niet alle werk

op de schouders van enkele mensen terecht komt. Een voor de hand liggende taak waarvan de kerkenraad ontlast kan worden, is de zorg voor het kerkgebouw. Beheer en onderhoud daarvan kunnen de verantwoordelijkheid worden van een aparte beheersstichting met een bestuur waarin ook niet-kerkgebonden eilanders zitting kunnen hebben. Deze stichting behartigt dan het onderhoud en de verhuur van de kerk, terwijl -in ieder geval voorlopig- het eigendomsrecht bij de protestantse gemeente blijft. Op de bijeenkomst hebben we vastgesteld dat er geen grote bezwaren zijn tegen zo'n constructie. Wel is de voorwaarde dat het gebruik overeenkomt met de primaire functie van het gebouw als Godshuis. De discussie over wat wel en wat niet passend is binnen de kerkmuren was fascinerend, maar ook lastig, want iedereen trekt de grens net even anders. Op z'n minst mag verwacht worden dat het gebruik van de kerk en de inventaris zorgvuldig en niet-destructief zal zijn. Verder werd gepleit voor een verschil in huurtarieven tussen commerciële verhuur en beschikbaarstelling voor samenkomsten van mensen die een kruispunt in hun leven willen vieren of gedenken. Het moet helder zijn dat de kerk op de zondagen en de kerkelijke feesten beschikbaar is voor de eredienst. En dat de agenda niet zo vol gepland wordt dat er te weinig ruimte is voor begrafenissamenkomsten. Als de inkomsten uit de verhuur voldoende zijn om, samen met de subsidies die bij een rijksmonument horen, het onderhoud en de kosten voor onder meer verwarming en verzekeringen te dekken, dan zou dat een heel mooi resultaat zijn. Er werd ook geopperd een parttime betaalde kracht als beheerder aan te stellen, maar dan praat je direct over een heel ander niveau van inkomsten dat noodzakelijk is. Maar goed, een dergelijk besluit is in feite een eerste taak voor het bestuur van de nieuw te vormen stichting.

Er zullen meer mensen nodig zijn die mee willen werken aan de verschillende taken binnen de gemeente. Zonder volledig te zijn noem ik een drietal opdrachten, die voor een deel eenmalig zijn en voor een ander deel langere tijd zullen duren:

- Bezetting van de kerkenraad, die na ons vertrek uit nog maar drie personen bestaat. Dat is te weinig om alleen al de ambtelijke presentie bij de kerkdiensten in te vullen.
- Bemensing van een beroepings-, c.q. benoemingscommissie voor de nieuwe beroepskracht.
- Gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van de regionale en landelijke kerk om te zien onder welke voorwaarden er toestemming voor beroeping/benoeming gegeven kan worden.
- Organisatie en invulling van mijn afscheid van de gemeente, het eiland en het ambt.

Het is heel goed mogelijk dat er in september 2020 nog niet iemand gevonden is die voor langere tijd op Vlieland wil wonen en werken. Daarom zijn we als kerkenraad al een poosje bezig om mensen te polsen die voor een periode van enkele maanden op Vlieland willen verblijven om een aantal taken uit te voeren in eredienst en pastoraat. We noemen dat een 'pastor-in-residence' en het lijkt in elk geval voor de laatste maanden van het volgende jaar wel te gaan lukken om een dergelijke pastor te vinden.

Tijdens de vergadering werd naast het financiële ook een inhoudelijk jaarverslag gepresenteerd. Tot vorig jaar was het Piet Bakker die hiervoor zorgde op de manier die bij hem paste, vol droge humor. Als voorzitter lag het op mijn weg om deze taak over te nemen en ik heb het uiteraard op mijn manier gedaan. Hieronder volgt dit verslag:

Jaarverslag 2018

Het afgelopen jaar stond bol van de veranderingen, zoveel dat je haast zou vergeten dat er ook veel binnen de gemeente ‘gewoon’ is door gegaan, terwijl dat in wezen helemaal niet zo gewoon is. Enkele voorbeelden (en u kunt zelf vermoedelijk de namen er wel bij invullen):

- Welke gemeente met dertig actieve leden kan wekelijks de eredienst vieren? Het is bij ons mogelijk, doordat voorgangers en musici graag naar Vlieland komen, maar ook doordat er mensen op ons eiland zijn die nauwgezet de afspraken maken, de kerkdeuren open doen, het gastenhuisje bijhouden.
- Zeven maal hebben we het Avondmaal gevierd, zes maal op zondag en op de Witte Donderdag; eenmaal mocht de doop bediend worden, en wel aan Maël Kruijt.
- Op een zomerdag hebben we twee diensten gehouden; ’s middags was er de samenzang met de Gereformeerde Kerkgroep. Van de koren die wilden komen is er één daadwerkelijk verschenen, het koor van de parochie ’t Zandt uit Amersfoort dat een stevige muzikale invulling aan de eredienst gaf.
- De bloemen in de kerk, die via het Servicepunt geleverd worden en daarna bezorgd worden bij eilanders, iedere week weer. Dat is een extra taak voor de ambtsdragers, maar de bloemen zijn vrijwel altijd heel welkom.
- De bijdrage aan het dorpsleven via de beschikbaarheid van dit gebouw. Weliswaar moesten we dit enigszins beperken, maar nog steeds verleent de kerk onderdak aan begrafenissen, aan de 4 mei gedachtenis, en de oudejaarsavond.
- De lessen LBO op school zijn doorgegaan, in zeer goede en plezierige samenwerking met de leerkrachten en leiding van de school.
- De concertserie is het afgelopen jaar voor de 28e keer georganiseerd en blijft door de hoge kwaliteit veel bezoekers boeien.

Wat de veranderingen betreft:

- Piet Bakker is vele jaren voorzitter van de kerkenraad geweest. Na vele jaren is hij afgezwaaid als ambtsdrager, maar Piety de Boer is tot de kerkenraad toegetreden.
- Na een aantal jaren zonder is er opnieuw kerktelefoon tot stand gebracht, zodat mensen op ons eiland en ver daarbuiten, tot in Papua toe, de kerkdiensten kunnen volgen.
- Voor de 3e keer is er een Paaspelgrimage georganiseerd. Nu we dat dit jaar niet doen, blijken veel deelnemers uit eerdere jaren toch de weg naar Vlieland te kennen en ze zullen dit jaar met Pasen aanwezig zijn op het eiland en in de kerk.
- Van een aantal mensen hebben we definitief afscheid moeten nemen. Zeventien namen hebben op Oudejaarsavond geklonken. Van hen noem ik hier: Henny

Outhuyse, onze oud-kosteres en onze zeer betrokken leden aan de wal: Johan Kruijt en Roel Laning. Misschien mag ik ook mevr. Abma uit Joure noemen, die veel plezier beleefde aan de Kerkbel en die ons regelmatig een lief en hartelijk kaartje stuurde om ons als gemeente en kerkenraad alle goeds en goede moed te wensen.

- Van alle mensen die ziek zijn geworden, wil ik hier alleen Aron Boon noemen, die wonderlijk goed hersteld is.

Het doorgaande thema op de vergaderingen van de kerkenraad was dit jaar de zorg en aandacht voor de toekomst van de gemeente. Het is bemoedigend om in de Kerkbel terug te lezen hoe onze opvatting en stemming in de loop van dit jaar zich ontwikkeld hebben; van een voorbereiding op het einde van de gemeente naar het realiseren van mogelijkheden tot voortgang, waarover deze vergadering in wezen gaat. Het einde van het jaar stond in het teken van de verkoop van het Armhuis. Als kerkenraad en in het bijzonder onze kerkrentmeester Harry de Wit hebben we een lading bagger over ons heen gekregen, merendeels van slecht of niet geïnformeerde eilanders. Die storm is gelukkig wel weer wat gaan liggen en het is die verkoop die maakt dat we één belangrijk obstakel voor de toekomst van de gemeente, namelijk het financiële, hebben kunnen verwijderen.

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

Op 24 februari stierf Inge Hougardy op de leeftijd van 83 jaar. Op 5 maart werd ze vanuit de kerk begraven. Een uitgebreider in memoriam vindt u in de rubriek van de katholieke gemeenschap, waar ze een overtuigd lid van was. Eén van mijn liefste herinneringen aan deze zelfstandige, ondernemende vrouw is dat ze vorig jaar op Witte Donderdag in de dienst kwam, die dan wel protestants was, maar toch dezelfde God eerde. En op 'Grün Donnerstag' niet naar de kerk en ter communie gaan, dat was toch eigenlijk niet mogelijk. Een klein, maar waardevol stukje oecumene!

ds. Frans Weeda

Gezocht: vrijwilligers op afstand

Zoals Frans Weeda hier boven al zegt in zijn stukje over de toekomst van onze gemeente zullen er meer mensen nodig zijn die mee willen werken aan de verschillende taken binnen de gemeente.

Op Vlieland blijven er steeds minder Kerkleden over terwijl we het toch belangrijk vinden dat het werk op Vlieland door blijft gaan.

Misschien zijn er op de wal mensen te vinden die betrokken zijn bij Vlieland en bij onze kerk en die op afstand daaraan bij zouden willen dragen. We denken hierbij aan het soort klussen en klusjes waarvoor je niet op Vlieland hoeft te wonen, maar die juist goed op afstand gedaan kunnen worden.

Hoewel we natuurlijk erg blij zijn dat we nu voldoende geld hebben om weer volop kerk te kunnen zijn, hebben we ook uw hulp hard nodig! Hulp van betrokken Vlielandgangers...

En daarom durven wij deze oproep te plaatsen, **‘Gezocht: vrijwilligers op afstand’**. Heeft u interesse, denkt u dat dit net iets voor u is, neem dan, vrijblijvend, contact met ons op via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Piety de Boer

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

In memoriam Inge Hougardy

Inge werd geboren op 13 juni 1935 in Berlijn. Ze groeide op in de provincie Pomern in de buurt van Stettin (het huidige Polen). Aan het einde van de tweede wereldoorlog is de familie op de vlucht geslagen voor de Russen. Via Rügen en Berlijn bereikten ze Bremen.

Na haar studie ging Inge aan het werk als metalograaf (het deel van de metaalkunde dat zich bezig houdt met de beschrijving van de structuur van metalen) aan het Max-Planck Instituut voor IJzeronderzoek. Daar leerde ze Hans Hougardy kennen, die bezig was met zijn promotie-onderzoek. Ze zijn in 1962 getrouwd en kregen vier kinderen. Ze kochten een huis met een grote tuin, maar dat was voor haar niet genoeg. Ze kochten er nog een weide bij voor de dieren en een moestuin.

Inge hield veel van de natuur. Ze kende als kind al de namen van alle planten die ze buitenshuis vond. In haar eigen grote tuin kweekte ze veel bloemen, maar ook aardappelen, bonen, en andere groenten. Ze had daar verscheidene fruitbomen en -struiken. Toen Hans in 1996 met pensioen ging, zijn ze naar Vlieland verhuisd, naar een kleine bungalow onder de vuurtoren, natuurlijk wel met een grote tuin. Ze genoten van het uitzicht over de Waddenzee. Ze kenden Vlieland goed, want ze kwamen er altijd op vakantie met de kinderen, en later ook met de kleinkinderen. Inge was altijd in de tuin te vinden: het was een luthof. Ze verzamelde ook graag van alles: appels, cranberries, bramen en paddenstoelen.

Ruim vier jaar geleden overleed Hans en Inge bleef op Vlieland wonen.

Rond de jaarwisseling viel ze in haar tuin en brak haar bekken. Ze moest verpleegd worden in de Uiter-ton en dat is haar zwaar gevallen. Op zondag 24 februari overleed ze daar, 83 jaar oud. Op dinsdag 5 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Nicolaaskerk en haar te ruste gelegd bij Hans, op de begraafplaats van Vlieland.

Susan G Boukema-Koopman, Em. Pastor

COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland



pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
 woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
 email: susan@kpnplanet.n
 telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn
 werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
 email: c.m.conijn@hotmail.com
 telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

Concerten bij kaarslicht

- **Zaterdag 20 april om 12.00 uur.**
Matthäus Passion (J.S. Bach) op Vlieland in de Nicolaaskerk

Op zaterdag 20 april (Stille Zaterdag, de dag voor Pasen) staat Vlieland een heel bijzondere gebeurtenis te wachten. Voor zover bekend zal voor het eerst in de geschiedenis van het eiland de Matthëus Passion van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd! Na eerdere succesvolle uitvoeringen van de Hohe Messe en de Johannes Passion (zelfs twee keer!) komen musici van het vasteland Bach's beroemdste en bekendste compositie op Vlieland uitvoeren.

De uitvoering staat onder leiding van de bekende en gedreven dirigent Gerrit Maas die erg enthousiast is over een optreden in de Nicolaaskerk. Hij stelde een koor samen uit zangers en zangeressen die meerdere keren per jaar Bach-Cantates te o.a. Utrecht uitvoeren. Daarnaast selecteerde hij een aantal uitstekende instrumentale en vocale solisten.

Het aanvangstijdstip van de uitvoering is gesteld op 12.00 uur (zodat musici en bezoekers van het vasteland als zij dat willen aan het einde van de middag nog naar Harlingen kunnen vertrekken).

Toegangskarten: kosten € 30,-.

Er zijn nog slechts enkele karten beschikbaar en die zijn te verkrijgen 's morgens vanaf 10.00 uur aan de kerk, op de dag van de uitvoering zelf (20 april).

Gereserveerde karten kunnen op zaterdag 20 april vanaf 10.00 uur bij de kerk worden opgehaald.

- **Zaterdag 1 juni om 20.30 uur.**
Tango por dos (fluit en piano) in de Nicolaaskerk



Anna van Nieukerken en Jacqueline van der Zwan spelen oude tango's in een nieuw jasje en melodieus eigen werk in een unieke configuratie piano en fluit.

Zij specialiseerden zich in deze muziekstijl aan het enige tango-Conservatorium in Europam het Codarts Rotterdam.

Op het programma uitsluitend eigen arrangementen van tango's van o.a. Piazzolla, Troilo, Villodo, Laurenz en Cobian.

Het wordt het eerste optreden van dit duo op Vlieland.

- **Zaterdag 8 juni om 20.30 uur.**
Marietta Petkova, pianorecital in de Nicolaaskerk

Marietta Petkova behoort tot de grootste pianisten van onze tijd. De in Bulgarije geboren pianiste geeft in binnen- en buitenland recitals en masterclasses en weet het publiek te boeien en te ontroeren. Ze maakte veel Cd's, solo en met orkest.

Ze speelt op Vlieland werken van Chopin en Debussy (Ballades en Preludes).

Na twee jaar afwezigheid is Marietta weer terug op haar zo geliefde Vlieland voor haar concert in de concerten bij kaarslichtserie!



Concerten bij kaarslicht Vlieland
Otto Roelofsen

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!



Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland

NL 36 RABO 0119.324.636 t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland

NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

**Gasten kunnen via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
een post- of digitaal abonnement op de Kerkbel aanvragen of opzeggen,
of bij verhuizing het nieuwe adres doorgeven.**

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ voorzitter:	ds. F. H. Weeda, Kerkplein 5, 8899 AW, tel. 0562-850518 E-mail: fhweeda@home.nl
Ouderling/scriba:	H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland tel. 0562-451573; email: vankeulenharry@gmail.com
Ouderling/ Kerkrentmeester:	H. de Wit, Dorpsstraat 130, 8899 AN Vlieland tel. 0562-453381; email: de.wit.h@home.nl
Ouderling:	J.G. Weeda-Stemerding, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland tel. 0562-850518; email: jweedastemerding@home.nl
Diaken:	mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen tel. 06-50557700; email: deboerpiety@gmail.com
Koster:	I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland tel. 06-54252762

Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad (**juni/juli 2019**) kan worden ingeleverd
t/m **vrijdag 24 mei 2019** bij Piety de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen,
e-mail: deboerpiety@gmail.com.