

Port Betaald



AAN:

34e Jaargang - No. 4

AUGUSTUS / SEPTEMBER 2017



***KERKBEL VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND***

verschijnt 6x per jaar

De kerkdiensten in juni en juli 2017:

Zondag 13 augustus 10.00 uur
ds. Frans Weeda

Maandag 14 augustus, 19.30 uur, Maria ten hemelopneming
Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 20 augustus, 10.00 uur
ds. Douwe Visser, Harlingen

Zondag 27 augustus, 10.00 uur
ds. Frans Weeda

Zondag 3 september, 10.00 uur
ds. Frans Weeda

Zondag 10 september, 10.00 uur
ds. Wim Beekman, Warns/Molkwerum

Zondag 17 september, 10.00 uur
ds. Jaap Meijer, Bennekom

Maandag 18 september, 19.30 uur
Pastoor Marco Conijn, Eucharistieviering

Zondag 24 september, 10.00 uur
ds. Frans Weeda

Zondag 1 oktober, 10.00 uur
ds. Frans Weeda

Zondag 8 oktober, 10.00 uur
ds. Frans Weeda

Aantekeningen bij de kerkdiensten

Liturgisch gezien leven we volop in de periode van de groene zondagen. Allerlei aspecten van het leven als christen in deze wereld komen in deze weken ter sprake aan de hand van het evangelie naar Mattheüs. Nafolging van Christus, bekering, werken in Gods wijngaard, elkaar de ruimte en het leven gunnen zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde gesteld worden. In het bijzonder wil ik hier ingaan op één van de genoemde thema's, namelijk de vergeving, misschien wel de moeilijkste opdracht voor een mens.

Als het allemaal niet zo erg is, wat jou of je geliefden is aangedaan, dan gaat het nog wel om het er niet langer over te hebben. Maar als jou willens en wetens iets kostbaars ontnomen is, als je diep gekwetst bent in je waardigheid en menselijkheid, kun je dan ook vergeven? Ik denk dat bij alle spreken over vergeving met twee cruciale elementen rekening gehouden moet worden. Het eerste is dat vergeving altijd moeite en pijn kost, zowel aan de kant van de gekwetste als aan de kant van degene die een ander pijn heeft gedaan. Van de één vergt het zelfverloochening om niet langer kwaad te zijn over onrecht dat je is aangedaan. Van de ander vraagt het de erkenning dat je niets te eisen hebt, maar alleen verder kunt als de ander je dat toestaat. Sorry zeggen geeft je geen rechten, je staat als een bedelaar te wachten of die ander het in zijn of haar hart vindt om jou te vergeven. Het tweede element is dit: Vergeven is geen plicht, al wordt het vaak wel zo voorgesteld. Slachtoffers van misbruik bijvoorbeeld worden vermaand om vergevingsgezind te zijn, zodat de daders er goedkoop mee weggomen. Dat leidt niet tot verzoening, maar tot doorgaande ongelijkheid. Vergeving is een geloofsartikel, dat betekent dat wij hopen en vertrouwen dat het bij God mogelijk is dat kwaad en onrecht niet het laatste woord hebben. Er is bevrijding mogelijk van wat ons is aangedaan en van wat we zelf gedaan hebben. Wie niet loskomt van zijn boosheid, blijft slaaf van wat er gebeurd is. De essentie van leven met God daarentegen is dat het verleden geen absolute macht heeft over ons en onze relaties met de medemens.

Overpeinzingen

Voordat ik mij kon zetten tot het opschrijven van deze overpeinzingen, moest ik eerst moed verzamelen. Mijn inspiratie komt namelijk uit een boeiend artikel in de Volkskrant over hun rubriek Beter / Eten, waarin de conclusie getrokken wordt dat ‘eten’ de nieuwe religie lijkt te zijn. Een groeiende groep mensen in de westerse maatschappij heeft uitgesproken ideeën over voedsel, die als onbetwistbare waarheden verkondigd worden: “Suiker is vergif; spelt is gezonder dan tarwe; oer is goed, eten als de holemens moeten wij; E-nummers zijn gevaarlijk; avocado’s en broccoli hebben een bijna magische, helende werking”. Iedereen die daar vraagtekens bij zet en aangeeft dat er weinig tot geen bewijs voor die stellingen is, krijgt de bagger over zich heen; een hoogleraar voedingskunde ontving zelfs meerdere doodsbedreigingen. Lekker anoniem op Twitter, zoals dat gaat. Nu weet ik wel dat in verreweg de meeste gevallen de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend, maar wat zegt het over onze ‘beschaving’ dat verschil van inzicht niet tot normaal gesprek en discussie leidt, maar onmiddellijk tot dit soort geboer uit de onderbuik? Vanwaar die behoefte om een ander die het waagt er een andere mening op na te houden onmiddellijk te verketteren? Voor de duidelijkheid, ik heb geen blind geloof in de wetenschap, al was het maar, omdat de inzichten daarin ook regelmatig veranderen. Ik heb me net een kop koffie ingeschonken nu het nog gezond is. Volgende week kan er een nieuwe studie verschijnen die koffie noemt als oorzaak van alle ellende. Ook geloofde ik lange tijd stellig dat het nuttigen van drie glazen wijn per dag drie maal zo heilzaam is als het drinken van maar één glas.

Totdat de een of andere medicus me ook die illusie ontnam. Ik weet van nabij dat ook iemand bij wie geen glutenallergie werd vastgesteld, voor haar gezondheid en welbevinden veel baat heeft bij een glutenarm dieet. Maar waar ik van schrik, is de humorloosheid en het fanatisme van de aanhangers van het absolute voedingsgelijk, dat wel sterker lijkt te worden naarmate het minder door feiten wordt gestaafd.

Het zullen deze woorden zijn: fanatisme, absolute dogma's, verkettering en misschien ook wel humorloosheid die de auteurs van het artikel ertoe brengen dit verschijnsel als nieuwe religie te kwalificeren. Het is ontegenzeggelijk waar, dat religie soms het slechtste in mensen wakker maakt en het is ook waar dat eten en geloven vanouds met elkaar te maken hebben: vrijwel alle religies maken een onderscheid tussen goed en slecht voedsel, tussen koosjer en onrein en houden tijden aan om je van (bepaald) voedsel te onthouden.

Toch ga ik er niet in mee om de voedselhype als religie te typeren. Het is namelijk kenmerkend voor religie dat zij een gezaghebbend 'tegenover' erkent. Religie gaat nooit alleen of in de eerste plaats om dogma's en stellingen, maar om toewijding aan een macht buiten en boven de mens. In de Joodse en de christelijke traditie wordt dit gezag, God, niet als statisch en onveranderlijk, maar als beweeglijk getekend, een God die van gedachten kan veranderen. Ik heb in mijn leven heel wat geharnaste gelovigen meegemaakt, die bereid waren het moeilijke proces van verandering van opvatting in te gaan, als ze oog kregen voor de diversiteit binnen de Bijbel, die ze als gezaghebbend erkennen. Aan die moed om te veranderen kunnen heel wat ridders van het eigen gelijk op Twitter nog een voorbeeld nemen.

Met het wegvallen van de betekenis van de religie in onze leefwereld is een leegte ontstaan. De grote vraag voor de moderne mens is: 'Wie of wat kan ik vertrouwen?' Een groot aantal mensen geeft hardop of wat meer verhuuld het antwoord: 'Niemand en niets, alleen mezelf'. Maar ieder mens is beperkt en niemand heeft kennis van of inzicht in alle aspecten van het bestaan. Enkel op zichzelf aangewezen en tegelijk ontoereikend om het geheel te vatten, zoeken mensen houvast in opvattingen en theorieën die 'goed voelen' en waarbij het argument 'dat vind ik nou eenmaal' de definitieve waarheid vormt.

Gebrek aan vertrouwen leidt tot het onvermogen om je toe te vertrouwen aan iets of iemand die groter is dan jij. Dit lijkt mij de grote crisis van onze tijd te zijn. Ik ontken niet dat er waarachtig ook wel reden voor wantrouwen is: allerlei dragende functies in onze samenleving blijken aangetast te zijn: er zijn criminele notarissen, er zijn priesters die niet van kinderen kunnen afblijven, er zijn predikanten die als dictators willen heersen, er zijn artsen die in de zak van de farmaceutische industrie zitten, er zijn wetenschappers die hun onderzoeksresultaten laten bepalen door de belangen van hun geldschieter. Over politici zwijg ik, al was het maar omdat ik het in een eerder artikel al eens over hen heb gehad. Arme vrijgevochten, moderne mens, die zich als de baron Von Münchhausen aan de eigen haren uit het moeras probeert te trekken! Teleurgesteld in alle grote verhalen, niet bij machte de traditionele dragers van gezag nog te vertrouwen en dus volkomen op zichzelf terug geworpen, ontdekt hij vroeger of later dat hijzelf ook niet altijd betrouwbaar is en niet de beste gids in het leven. In arren moede laat hij zich vervolgens argeloos inpalmen door allerlei gladde praatjesmakers.

Hij hunkert er zo naar ergens bij te horen, dat hij de sektarische trekjes van zijn nieuwe gemeenschap niet eens opmerkt.

Wat er nodig is, is een nieuwe vorm van gemeenschap en verbondenheid, kritisch, open en tegelijk warm, waarin mensen samen zoeken naar waarheid en niet bang zijn om ook tegendraadse meningen en onwelgevallige ontdekkingen serieus te nemen. Zulke gemeenschappen zijn geen nieuw verschijnsel; om het te zeggen met mijn parafrase van wat de Trouw-columnist Stijn Fens onlangs schreef: “Ik ben er te oud voor, anders zou ik een kerk beginnen. Er is nog nooit zoveel behoefte aan geweest”.

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

Deze rubriek is niet bedoeld als een plek voor medische ‘updates’. Deels is dat vanwege het recht op privacy van de mensen die het betreft, en deels omdat vrijwel alle zorgelijke situaties waarin mensen kunnen verkeren, toch wel bekend zijn op het eiland. Ons hart en medeleven gaan uit naar veel eilanders die moeilijke tijden doormaken vanwege hun afnemende gezondheid en noodzakelijke medische ingrepen.

Op 15 juni stierf, helemaal onverwacht, Klaas Hille Dantuma op de leeftijd van nog maar 58 jaar. Ik herinner mij hem als een vrolijke vent met ondeugende, maar nooit vervelende opmerkingen over kerk, geloof en dominees. Niet verwonderlijk voor iemand die zeer vertrouwd was met de grote Manitou. Maar hij was ook iemand met een groot hart voor mensen. Het is passend en bijzonder, dat hij begraven ligt naast Bianca Verhey, voor wie hij heel veel gedaan heeft. Moge het een troost zijn voor Corry en zijn andere beminden dat heel veel mensen op het eiland om zijn heengaan rouwen.

ds. Frans Weeda

‘Dienstmededelingen’

In deze rubriek wil ik u op de hoogte brengen van enkele, heel verschillende zaken die op dit moment spelen binnen de gemeente. Ook is er een persoonlijke notitie van Harry de Wit die enkele maanden geleden tot de kerkenraad toetrad. (FHW)

Als u op de achterste pagina van deze Kerkbel kijkt, kan het u opvallen dat de naam van Ina Bruin daar niet meer staat. Zij heeft het diakenambt in onze gemeente moeten neerleggen vanwege haar verhuizing naar Harlingen, die mede veroorzaakt werd door gezondheidsproblemen. Onlangs hebben we in de kerkdienst afscheid van Ina genomen en haar hartelijk bedankt voor zeven jaar trouwe dienst (Jakob werd voor een vergelijkbare periode beloond met een vrouw, maar dat was in een andere tijd...). Uiteraard had Ina alle reden en het volste recht om deze beslissing te nemen, maar als gemeente zijn we er wel armer op geworden. Binnenkort zal ook Piet Bakker afscheid nemen, na in totaal 40 jaar (ook al een Bijbels getal!) ambtsdrager geweest te zijn.

Vooruitlopend daarop heb ik het voorzitterschap van de kerkenraad overgenomen. Het laat wel zien hoe wankel de bestuurlijke basis van onze gemeente geworden is: twee Harry's en twee Weeda's, die in laatste instantie verantwoordelijkheid dragen voor alle aspecten van het gemeentelven. In een andere situatie zou ik misschien een dringende oproep doen aan mensen om zich beschikbaar te stellen voor het ambt, maar in de huidige omstandigheden lijkt me dat weinig zinvol. Er zijn geen mensen op wie we met een goed geweten een beroep kunnen doen. De komende maanden zullen we ons bezinnen op de mogelijkheden die er nog zijn en die aan u voorleggen als ze voor ons zelf wat meer helder geworden zijn. Anders dan ingrijpend zullen de opties niet zijn, dat durf ik nu al te zeggen! Overigens wil ik u niet onthouden dat ik na een vorig bericht over de toekomst van onze gemeente een telefoontje kreeg van iemand die aanbod mee te helpen, omdat er toch zeker een kerk op Vlieland moet blijven. Zijn leeftijd? 91 jaar. Tot beschaming van vele jongeren....

Zolang we echter als gemeente functioneren gaan we blijmoedig verder met onze kerntaken. Eén daarvan is dat er vrijwel iedere week een bloemetje uit de kerk naar iemand op Vlieland gaat, die wij een hart onder de riem willen steken. Dat dit nog steeds mogelijk is, is sinds kort mede te danken aan de fijne medewerking van Therees en Arie-Jan van het Servicepunt, die er wekelijks voor zorgen dat de kerk een boeket krijgt. Dank!

Als herhaling van een eerdere mededeling: Woont u buiten Vlieland en wilt u de Kerkbel voortaan digitaal ontvangen en dus niet meer de gedrukte versie, zou u dat dan willen mailen naar het adres: kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl? Een vrij grote groep ging u voor en het betekent voor ons een welkome besparing op de kosten.

(Op)nieuw lid van de kerkenraad

In maart 2017 ben ik bevestigd als nieuw lid van de kerkenraad en ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken mij voor te stellen aan de lezers van de Kerkbel, onder wie de vele Vlielandvaarders. De meeste Vlielanders zullen mij wel kennen. Mijn naam is Harry de Wit. Ik ben 52 jaar en woon in de Dorpsstraat op Vlieland. Mijn professionele leven breng ik door bij de burgerlijke gemeente Vlieland. Mijn achtergrond is gemeentefinanciën en sinds 2002 maak ik deel uit van het management/de directie van de gemeente Vlieland.

Het kerkewerk is niet nieuw voor mij. Nadat we in augustus 1997 op Vlieland zijn komen wonen, ben ik in december 1997 bevestigd als ambtsdrager en dat heeft geduurd tot 2011. Ook 'aan de vaste wal' had ik al bestuurlijk vrijwilligerswerk gedaan in de kerk, bij de Remonstrantse gemeenten Meppel en Zwolle. Voordat ik aan de slag ging bij mijn eerste werkgever de gemeente Meppel, ben ik opgegroeid op Vlieland.

In 1997 was de gemeente net gestart met een beroepingsprocedure na een lange vacante periode. Tot in 2005 was ds. Harry Pals voorganger van onze gemeente. Daarna weer een aantal vacante jaren en inmiddels is ds. Frans Weeda sinds 2008

aan onze gemeente verbonden. Steeds bestond (en bestaat) de kerkenraad uit een weliswaar klein, maar enthousiast aantal mensen die samen met alle andere vrijwilligers het kerkewerk vorm hebben gegeven. Zo konden en kunnen we, zelfs in de vacante perioden, iedere zondag een viering houden. Best bijzonder in een dorpje met 1.100 inwoners en een gemeente met (in die tijd) 20 – 30 leden. Daarnaast alles wat nog meer in de kerk gebeurt: de concerten, begrafenissen, huwelijken. Alles waarvoor het kerkgebouw op orde gehouden moet worden en waar de nodige organisatorische en praktische inspanningen bij komen kijken. Hierbij worden we gelukkig ook gesteund door vele gasten: als praktische helpers, als donateurs, als mede-organisatoren.

In mijn vorige periode was het vaak wel zorgelijk of en hoelang we alles vol zouden kunnen houden. Die vraag wordt de komende tijd steeds prangender. Het ledenaantal van de gemeente is feitelijk gedaald tot zo'n 15 – 20 personen. Er is al sinds 2013 geen landelijke subsidie meer waardoor de kleine financiële reserve van de gemeente snel slinkt. Ds. Frans Weeda gaat over twee, maximaal drie jaren met emeritaat. Er is dan geen geld meer om opnieuw een predikant te beroepen. Nog afgezien van de vraag of er dan nog voldoende leden zijn, en of er een kerkenraad is zodat een predikant zinvol invulling kan geven aan dat ambt. Onder die zinvolle invulling heeft de kerk ook altijd verstaan het ondersteunen van alle bewoners van Vlieland in crisissituaties, zoals bij een overlijden.

Ook het beheer en onderhoud van het kerkgebouw komt door het dalende ledental in de gevarenzone. Er zijn binnenkort nauwelijks nog kerkleden die met hun giften voldoende middelen bij elkaar kunnen brengen voor voldoende onderhoud. Of die activiteiten kunnen organiseren om met het gebouw geld te verdienen voor het onderhoud. Gelukkig organiseert onze vaste organist Otto Roelofsen uit Kimsword met een aantal enthousiaste medestanders in de concertcommissie veel mooie concerten en zo lang dat voortgaat, is hier nog geen financieel probleem. Maar het beheer van een kerkgebouw gaat niet alleen over geld. Het onderhoud moet worden georganiseerd. Voor het dagelijks en klein periodiek onderhoud moeten mensen beschikbaar zijn. Bij bijv. het vieren van kerst, het herdenken van overledenen met oudjaar, en bij begrafenissen wordt een aantal zaken van de kerk verwacht: tenminste dat de kerk enigszins schoon is, dat de deuren op tijd open gaan en dat er een muziekinstallatie is die het doet. En dat er dan ook iemand is die die muziekinstallatie wil bedienen. Allemaal zaken waarvan nu geheel vanzelfsprekend nog verwacht wordt dat dat door het kleine aantal kerkleden uitgevoerd wordt. Menselijk gesproken moet onze verwachting echter zijn dat dat binnenkort niet meer het geval is.

Ds. Frans Weeda heeft in de Kerkbel van maart van dit jaar daar ook al over geschreven: “Zowel financieel als qua ambtelijke bezetting lijkt onze gemeente op haar laatste benen te lopen. vervangers van kerkenraadsleden en andere vrijwilligers staan niet te dringen, om het heel zacht te zeggen. Ergens komt dan een punt dat je moet concluderen dat het ‘einde verhaal’ is”. We zijn in de Kerk uit de aard der zaak optimistische mensen. We leven in het besef van de mogelijkheid voortdurend op te kunnen staan en (op)nieuw te beginnen. Maar we moeten ook realistisch zijn. Soms veranderen dingen gewoonweg. “De Tied regeert”, heb ik wel ‘ns iemand horen zeggen.

Waarmee bedoeld wordt dat mensen in het ene tijdsgewricht aandacht hebben voor andere zaken dan in een andere periode en dat het lang niet altijd nodig of zinvol is om daar tegenin te gaan. Toch denk ik dat er weinig mensen op Vlieland (bewoners en gasten) zijn die het op prijs stellen als de deuren van de kerk niet meer open gaan als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld bij een begrafenis. Of die het kunnen aanzien als onze monumentale kerk er straks vervelooos en ook verder verwaarloosd bij staat. Zelfs vermoed ik dat er ook na het afscheid van Frans Weeda kundige aandacht voor mensen nodig zal zijn, bij vreugde, in ziekte en bij dood, en dat je dat enigszins, op de één of andere manier moet organiseren. Allemaal zaken die de komende twee jaren op scherp komen te staan en waar iets mee gedaan moet worden. Bewust schrijf ik niet: “en waar oplossingen voor moeten komen”. Want die oplossingen zijn er misschien niet. Als nieuw kerkenraadslid heb ik ze in ieder geval niet. Maar ik zie er wel naar uit om met iedereen die zich betrokken voelt en die enige verantwoordelijkheid er voor wil nemen, er mee aan de slag te gaan.

Hartelijke groet, Harry de Wit

Concerten bij kaarslicht

Alle concerten beginnen om 20.30 uur en vinden plaats in de Nicolaaskerk van Vlieland. Toegangsprijs: € 10 of € 15; kinderen € 3 of € 5. De laatste informatie vindt u op: www.protestantsegemeentevlieland.nl/concertenencultuur

Woensdag 16 augustus, Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano.

De in Tokyo geboren Shunske Sato behoort tot de beste violisten ter wereld. Naast zijn posities als concertmeester bij het orkest van de Nederlandse Bach Vereniging en Concerto Köln is hij aan het conservatorium van Amsterdam hoofdvakdocent. Voor het geven van concerten reist Shunske veel over de wereld, met name naar Duitsland en Japan. Ook maakte hij diverse Cd's (recent nog nam hij 'de vier jaargetijden' van Vivaldi op met Concerto Köln). Zijn echtgenote Shuann Chai behaalde haar conservatorium-diploma in de USA. Zij is docente aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en artistiek leider van het Fortepianofestival Zaandijk. Ook zij concerteert veelvuldig, voornamelijk in Europa, o.a. Engeland, Noorwegen en Duitsland. Haar Cd met pianosonates van Beethoven wordt alom geprezen. Eén keer per jaar komt dit paar naar Vlieland, het eiland dat hun harten gestolen heeft. Dit jaar spelen zij o.a. muziek van L. van Beethoven, J. Brahms en de prachtige vioolsonate van de onbekende Nederlandse 19e eeuwse componist Gerrit Jan van Eijken.

Zie verder: www.shunskesato.com www.shuannchai.com

Woensdag 23 augustus, Delta Piano Trio, viool, cello en piano

Het Delta Piano Trio is ontstaan te Salzburg waar de drie Nederlandse musici gelijktijdig studeerden aan het wereldberoemde Mozarteum.

Het trio dat bestaat uit violist Gerard Spronk, celliste Irene Enzlin en pianiste Vera Kooper behaalde grote successen bij concoursen en festivals in onder meer Vilnius,

Verona en Valkenburg, Salzburg, Wenen, Londen en Moskou. Dit jaar maakte het trio een concertreis naar China en Jeruzalem.

De musici staan bekend om hun sublieme samenspel: eerlijk, oprecht, gepassioneerd en overtuigend. Hun optreden met het wereldberoemde Borodin Kwartet maakte diepe indruk. Onlangs werd hun debuut-CD uitgebracht met trio's van Borodin en Taneyev. Twee jaar geleden maakte het trio veel indruk met hun optreden op Vlieland; ditmaal is een programma samengesteld met werken van Haydn, Schumann, Lera Auerbach en Jacob ter Veldhuis. In de USA is deze componist erg populair en staat bekend als 'Jakob-TV'.

Zie verder: www.deltapianotrio.com

Woensdag 30 augustus, Trio Colour Collective, viool, cello en piano

Musici afkomstig uit drie werelddelen verzorgen het 14e concert bij kaarslicht van dit seizoen. Violist Eduardo Paredes is afkomstig uit Bolivia. Hij kwam op 14-jarige leeftijd naar Nederland, dankzij een beurs van een Rotaryclub. Hij studeerde in Nederland cum laude af voor zijn mastersdegree aan het conservatorium en speelde sindsdien als solist en kamermusicus in de grote concertzalen. Judith Groen studeerde te Utrecht en te Antwerpen waar ze haar master-opleiding voltooide; ze speelt in verschillende orkesten in België en in de European Philharmonia. Pianiste Maureen Wong is afkomstig uit Indonesië. Op jonge leeftijd verhuisde zij naar Nederland, waar zij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag haar masters behaalde als studente bij Naum Grubert. Zij behaalde verschillende prijzen op diverse concoursen. Colour Collective speelt op Vlieland composities van Mozart, Tsjaikovsky (delen uit de seizoenen, bewerkt voor trio) en het grote en prachtige pianotrio nr. 2 van Rachmaninov, opgedragen aan de plotseling gestorven en door hem bewonderde Tsjaikovsky.

Zie verder: www.colourcollective.nl en www.paredescrespo.com

Zaterdag 9 september, Inês d'Avena, blokfluit en Claudio Ribeiro, clavecimbel.

De in Rio de Janeiro geboren blokfluitiste Inês d'Avena kwam naar Nederland om haar studie voort te zetten aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waaraan ze thans als research supervisor is verbonden. Ze promoveerde op onderzoek naar de barokmuziek uit Napels en werkte een half jaar in Venetië. Ze is artistiek leider van het barokensemble La Cicala waarmee zij enkele Cd's maakte. Met het Amsterdam Baroque Orchestra, o.l.v. Ton Koopman gaf ze vele concerten, in en buiten Europa.

Claudio Ribeiro, geboren te Sao Paulo kwam na zijn studie piano, klavecimbel en koor- en orkestdirectie in Brazilië ook naar Nederland en haalde in 2006 bij Jaques Ogg zijn master-diploma klavecimbel. Momenteel leidt hij het ensemble Companhia de Musica in Brazilië en het door hem opgerichte Collegium Musicum te Den Haag, waar hij tevens als gastdocent verbonden is aan het Koninklijk Conservatorium.

Op Vlieland spelen Inês en Claudio muziek van o.a. Vivaldi, Scarlatti, Marcello en Piani. Dank aan Rederij Doeksen vanwege het vervoer van het klavecimbel.

Zie verder: www.inesdavena.com en www.cmdh.nl/nl/claudio-ribeiro

Zaterdag 16 september, Shandiz; piano, cello en zang

Shandiz speelt “Iranian Folk Songs - Iranian Old Songs”. Twee cycli van liederen uit Iran, gearrangeerd door pianist Hamid Tabatabaei, gezongen door Mehrnaz Salehi en mede begeleid door cellist Imre Keblusek. Sommige liederen zijn zeer oud en komen uit alle windstreken; ze worden gezongen in de daarbij horende talen en dialecten: Perzisch, Koerdi, Gilaki, Lori, Mazandarani en Turki. Van de meeste liederen zijn de tekstschrijvers noch de componisten bekend. Liefde, verlangen en verdriet zijn de belangrijkste thema’s, maar ook verzet en opstandigheid zijn aanwezig. Zangeres Mehrnaz zal steeds een toelichting geven bij de te zingen liederen.

De Old Songs vormen een collectie van liederen die in de periode 1900 – 1950 populair waren in Iran. Ook veel jongere Iraniërs kennen ze. Enkele van de liederen zijn geschreven door Sheyda en Aref, destijds pioniers op het gebied van tekstschrijven.

Zie verder: www.shandiz.eu

Financiële verantwoording collecten maart en april 2017

Datum	Alg. kerk. werk	Diaconie	Bestemming diaconale collecte
7 mei	€ 114,25	€ 96,87	Missionair werk en kerkgroei
14 mei	€ 89,65	€ 60,15	eigen diaconie
21 mei	€ 190,65	€ 126,45	eigen diaconie
28 mei	€ 72,15	€ 74,74	eigen diaconie
4 juni	€ 149,52	€ 162,41	KiA, kerkopbouw Nicaragua
11 juni	€ 100,55	€ 127,75	KiA, straatkinderen en hun ouders
18 juni	€ 84,50	€ 85,60	KiA, terugkeerhuis uitgedroogden
25 juni	€ 267,27	€ 230,95	eigen diaconie

Allen hartelijk dank voor uw giften en bijdragen!

N.B. Alle afdrachten voor de projecten van Kerk in Actie worden door de diaconie aangevuld tot tenminste € 100,00.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Piet Bakker en Harry de Wit, ouderling-kerkrentmeester

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Een open oog

‘Eerst kennismaken, nu nog geen grote problemen,’ zei de nieuwe bisschop Mgr. Ron van den Hout tijdens zijn bezoek aan de Jacobusparochie. Op maandag 10 juli maakte hij een kennismakingsronde van een hele dag door ons gebied (Vlieland en Terschelling staan nog op het verlanglijstje).

's Ochtends bezocht hij allereerst de Radbodusschool in Dronrijp voor een gesprek met de leerlingen. Daarna was het pastorale team aan de beurt, in de tuin naast de kerk van Dronrijp. Natuurlijk is de situatie van de eilanden besproken. Dat is immers geen groot probleem? Aansluitend was in het parochiecentrum van Franeker een lunch klaargezet, gemaakt door parochianen van buitenlandse oorsprong. Een overweldigend buffet met gerechten uit o.a. Polen, Ethiopië en van de Filippijnen. In Harlingen maakte de bisschop een rondvaart door de singels met de Singelprinses. Hij sloot de dag af met een drankje met jongeren uit onze parochie.

Het viel op dat de bisschop koos voor ontmoeting. Na de rondvaart door de singels van Harlingen bekende hij dat hij nog steeds niets van Harlingen had gezien. Hij had namelijk alleen aandacht voor de mensen. Hij ging van tafeltje naar tafeltje om een gesprekje te hebben met alle aanwezigen. Mgr van den Hout is de vierde bisschop, die ik meemaak. Een vergelijking met zijn voorgangers is bijna niet mogelijk. Waren die voorgangers in de eerste plaats academici, deze bisschop is in de eerste plaats een mensenmens. Bij zijn benoeming zei de bisschop van zichzelf dat hij een man is van de gewone pastorale praktijk. Hij kijkt de mensen open aan en heeft oprecht belangstelling. Mijn voorzichtige conclusie is, dat we het hebben getroffen met deze bisschop.

Susan G. Boukema-Koopman, Pastor



R.K. Pastoraat Vlieland

pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
 woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
 email: susan@kpnplanet.n
 telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

pastoor Marco Conijn
 werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ Dronryp
 email: c.m.conijn@hotmail.com
 telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

pastor Sipke Draisma
 woonadres: De Swan 10, 8702 CL Bolsward
 werkadres: Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen
 email: pastor@swan10.nl
 telefoon: 0517-412755 of 0515-542524 /
 mobiel: 06-45460216

Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder erfenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus fiscaal voordelig!

PROTESTANTSE GEMEENTE TE VLIELAND

Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
 NL 36 RABO 0119.324.636 t.n.v. Restauratiefonds kerk Vlieland op Vlieland
 NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland.

“Verhuist u of wenst u dit blad niet (meer) te ontvangen,
 graag een e-mail bericht naar kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
 of per post naar Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland”.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/ voorzitter:	Ds. Frans Weeda, Kerkplein 5, 8899 AW, tel. 0562-850518 E-mail: fhweeda@home.nl
Ouderling/scriba:	H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland tel. 0562-451573; email: vankeulenharry@gmail.com
Ouderling/ Kerkrentmeester:	H. de Wit, Dorpsstraat 130, 8899 AN Vlieland tel. 0562-453381; email: de.wit.h@home.nl
Ouderling:	J.G. Weeda-Stemerding, Kerkplein 5, 8899AW Vlieland tel. 0562-850518; email: jweedastemerding@home.nl
Ouderling:	P. Bakker, Lutinelaaan 15, 8899 BD, tel. 0562-451164 E-mail: p.bakker1948@telfort.nl
Koster:	I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland tel. 06-54252762

Kopij

Kopij voor het volgende kerkblad (**oktober/november 2017**) kan worden ingeleverd t/m **vrijdag 22 september 2017** bij Frans Weeda, Kerkplein 5, tel. 0562-850518, e-mail: fhweeda@home.nl.